

Thisted på hat med dronningen

Thisted har altid haft et godt og varmt forhold til kongehuset med jævnlige besøg, og sommeren 1972 aflagde dronning Margrethe sammen med prins Henrik og de to små prinser det første besøg som regent. Hun havde flere gange som prinsesse været i Thy. Thisted Kommune var vært ved en lunch på rådhuset.

Kommunalbestyrelsen og fremtrædende embedsmænd med ægtefæller var inviteret. Dronning Margrethe underholder sig her med byrådsmedlem, provst Georg Langkjer, Hunstrup, og stiftamtmand Fl. Martensen-Larsen, Viborg. Før de kongelige forlod rådhuset, blev de bedt om at skrive i byens gæstebog. Dronningens bedstefar, kong Christian X, var den første, der skrev i den – i 1924. Mere om besøget inde i bladet.

Thisted 1972

Fornemt besøg og lånte fjer

Det var helt efter bogen for modtagelse af fornemme gæster. Julisol og thistedboer smilede om kap med dronningefamilien, da dronning Margrethe sammen med prins Henrik og de to små prinser, Frederik og Joachim, i 1972 for første gang kom til Thisted som regent. Naturligvis var det om bord på kongeskibet "Dannebrog", og tusinder var mødt op til modtagelse på havnen. Med prins Henrik og de to små prinser ved sin side stod dronningen på promenadedækket ved ankomsten til Thisted.

Regentparret blev modtaget af stiftamtmand Fl. Martensen-Larsen og frue i spidsen for en lang række honoratiorens. Og der var hurra-råb og FDF-musik. Dronningen og prinsen hilste på de officielle repræsentanter, men der blev også uddelt håndtryk til mange "almindelige" – blandt dem nogle handicappede, som dronningen vekslede et par ord, før parret trak sig tilbage til skibet. Her stod de to prinser og kiggede på menneskeskaren. Og vinkede flittigt til de mange børn på kajen. Jo, der skete noget særligt på havnen i Thisted. Det hele foregik i inderhavnsens sydlige side, der i folkemunde for længst er blevet døbt "kongekajen".

Thisted havde sat alle sejl til – og ved hjælp af lidt lånte fjer. Men det tænker ingen på, når musikken spiller og solen skinner. Det gamle rådhus på Store Torv kunne inden døre – som Thisted Dagblad noterede det – "normalt være en lidt trist affære". Men til den store dag havde kommunen lånt sig frem hos lokale møbel- og tæppehandlere, således at hallen ved hjælp af ægte tæpper og moderne læderstole havde fået et løft, der ikke stod tilbage for, hvad man mødte på de bonede gulve i de store byer. Og den obligatoriske røde løber og de store blomsteropsatser både i hallen og byrådsalen satte den berømte prik over i'et "med et festfyrværkeri af farver".

Thisted bestod prøven denne dag -



mange husker sikkert endnu dagen og stemningen. Der er jo dét ved det royale og vi danskere, at ugeblade og TV ikke kan konkurrere med den ægte vare, når en dronning og en prins og deres to små prinser lægger vejen forbi vores by ombord på et kongeskib. Så skinner solen over Thy!

