

Sommerudflugten 2003

Af Annette og Torben Lodberg, Ydby

Søndag d. 24 august gik turen til Eskjær Hovedgård og Jenle. De mange medlemmer fyldte en hel bus. Alle nød vi det smukke landskab, vi kørte igennem på denne lune solrige sommerdag med kurs mod Salling, og hygge var der ombord med det udleverede sanghæfte med Aakjær viser og Uggi's herlige harmonikamusik.

Første stop var Eskjær Hovedgård, hvor den hjælpsomme ejer straks med et par hjælpere fik bænke frem til alle, så vi kunne nyde vores kaffe med frisksmurte rundstykker til sidste tår og bid.

Ude på gårdspladsen fortalte Birger Schütte levende om Eskjærs meget interessante historie

fra 1328 og op til i dag, hvor man udover at drive et tidssvarende landbrug, lejer et par mindre huse ud til turister, sælger træ, Angus kvæg og dåvildt, samt afholder en årlig julemesse med salg af juletræer og -pynt, samt slotsaftappede vine, og hvor man ind i mellem kan varme sig med en kop gratis kaffe

Vi oplevede også kælderens med en stor samling af jordfund fra Eskjærs område, et gammelt flag med Fr.d.7's monogram, de herlige murhvelvinger og de meget små fangehuller, hvor heksene efter sigende ventede på at blive brændt på bålet.

Mest imponerende var dog det gamle køkken med de gamle protokoller, hvor det var muligt



Eskjær Hovedgård med voldgrav og trefløjet borggård.



Fra gårdspladsen på Eskjær.

at se hvem der havde arbejdet hvor hele året, samt vareforbruget til de forskellige menuer, der hver dag blev lavet i 3 - 4 udgaver til her-skabet og tjenestefolkene. Her var der stof til mange dages historisk eller personalthistorisk forskning.

Efter det dejlige og lærerige ophold på Eskjær gik turen videre til Jenle, Nanna og Jeppe Aakjærs hjem med en af Sallings skønneste beliggenheder. Vi begyndte med at indtage vor medbragte mad og drikke i et nyindrettet, lyst og venligt lokale med rustikke træborde og bænke. Snakken gik lystigt og man hyggede sig med de gode venner og bekendte.

I tre hold a 15 fik vi så en guidede rundvisning i huset. Det var et helt fantastisk hjem Nanna og Jeppe Aakjær i årenes løb havde skabt sig. Hjemmet var naturligvis præget af det virke de to mennesker havde og deres indbyrdes forhold, men det bar først og fremmest præg af deres store personligheder. Vi så således hans arbejdsværelse med storslået panorama udsigt, en kolossal bogsamling og billeder af alle de bekendte venner. Biblioteket var blevet så stort, at der overalt på gangarealer, i kroge og hjørner var blevet plads til en reol. I direkte forbindelse med spisestuen var der et snedker-værksted hvor alle Nannas mange billedskærearbejder var blevet til. Ud kom vi gennem hendes kaktushave.

De to hold der ventede på tur, nød så det gode vejr, dristede sig til en spadseretur til Jep-

pe Aakjærs grav, eller besøgte den store planche-udstilling i kostalden over deres liv og virke. Her havde man også genskabt stuen fra Jeppe barndomshjem.

Fra Jenle gik turen videre til Rakkerhuset i Hvidemose, hvor vi fik vores kaffe med herlig lagkage og dertil et lille fornøjeligt foredrag om Rakkerne.

Som den sidste perle på snoren så vi det gyldne alter i Sahl Kirke, endda helt tæt på. I dagens anledning kom kirkesølvet også frem bl.a. en meget smuk kande, som for nylig var blevet skænket til kirken.

Fyldte med indtryk hyggede vi os i bussen hjem med resten af Aakjærs sange fra sanghæftet, Uggi's musik og en livlig snakken om det vi havde set.

*Roser og reseda og lind og volverlej
diddelø og diddeli – om dig!*

Disse linier fra Jeppe Aakjærs "Ung vise" fra 1903 gav anledning til nogen diskussion, hvorvidt "volverlej" måske var et selvopdigtet ord, der blot skulle passe ind. Det blev dog oplyst, at det var navnet på en vild dansk plante, og efterfølgende kan det oplyses, at planten også kaldes for guldblomme og har store, gule blomsterkurve. Også at den vokser på hede-bakker og overdrev og er ret almindelig i Jylland, men sjældent på øerne.

