

# *Sommerudflugten år 2001*

*Af Leif Krogsgaard, Bedsted*

Lørdag d. 16 juni havde ca. 25 medlemmer taget imod tilbuddet om en tur i St. Steensen Blichers fodspor. Kl. 9.20 startede selskabet mod det første mål, som var Hald Hovedgaard. Turen gik over Skive og Kongenshus og kl. ca. 11.00 nåede vi Hald. I den storstående gamle lade så vi naturudstillingen samt studerede materialet omkring Halds omfangsrige historie. Herfra kørte bussen mod Rindsholm Kro som skriver sig tilbage til 1500 tallet og hvor omkring der fandt en træfning sted under treårskrigen i 1849. Denne begivenhed var vi stillet i udsigt at få fortalt af den snaksalige kromand, men efter adskillige historier blandt andet om dengang general Patton efterlod en

kampvogn som var gået i stå netop i kroens skønne park(!), blev vi kaldt ind til en dejlig middag, hvorfor vi gik glip af en god krigshistorie. Mætte og velfornøjede forlod vi Rindsholm med kurs mod Blicher egnens museum i Thorning. I en af de gamle stuer nød vi vor kaffe under museumsinspektør Peder Hjorts interessante orientering om Blicher liv og forfatterskab samt, hvad vi kunne se af hans efterladenskaber på vor rundtur på museet. Herfra kørte vi over Aunsbjerg, hvor Blicher tilbragte store dele af sin barndom hos en onkel, mod Lysgaard. I æ Bindstow fornemmede vi den stemning, som måtte have været, da de gamle samlede omkring langbordet og bandt hoser



*Udenfor »Æ Bindstow«.*



Mads Doss' grav på Thorning Kirkegård.



Museet i Thorning.

(strikkede strømper) alt imens de skiftedes til at fortælle de gamle historier. Hvem husker f.eks. ikke fra »E Bindstouw«: "Det var æ awten fa bette jyvleawten - ". Herfra gik turen hjem mod Thy. Uggi havde medbragt sin harmonika og muntre sange så hjemturen faldt ikke lang! Alle kunne enes om, at det havde været en oplevelsesrig tur med godt, dansk sommervejr.