

Aftentur til Bedsted Kirke

Af Leif Krogsgaard, Bedsted



Bedsted Kirke.

Aftenturen torsdag d. 5. august var ikke uden grund henlagt til Bedsted kirke, idet det efter min mening er en af de smukkeste og rigeste udsmykkede kirker i Sydthy. Her fortalte sognepræst Ole Weinkauff Jakobsen at det ikke var muligt at fæste noget opførelsесår på kirken, men at den sandsynligvis er bygget omkring år 1200. Inden vi begav os ind i kirken viste han forsamlingen to romanske gravsten med processionskors i relief som er indmuret henholdsvis i våbenhuset, og i vestgavlen af skibet. Efter at have sunget salmen: ”Der stander et hus i vort høje nord”, gik Ole W. Jakobsen over til at fortælle om kirken som er opført i romansk stil, hvilket ses af det lille vindue (efter prædikestolen), som hører til de oprindelige. Også døbefonten er fra den ældste tid. Den er af granit og tilhører Thybo typen. Oprindelig havde kirken ikke hvælvet kor. Kirken blev imidlertid ombygget omkring 1500, og da blev der bygget kor og apsis, dog er det ikke den apsis der findes i dag. Den blev først opført i 1924, men på sit oprindelige sted, da man ved gravning fandt den gamle syld i jorden. Som et kuriosum kan det nævnes, at man fandt nogle af de gamle kvadre i

trappen til Tandrups hovedbygning, og disse kan identificeres ved at de er mere glatte af slid end de nye. Alteret har ligeledes sin oprindelige granitplade med det rum hvori kirkens relikvie er gemt. Korbuuen er i samme tidsrum blevet udvidet og i 1500 har kirken fået sit tårn med to klokker, som dog er lidt yngre, for den enes vedkommende dateret til 1698. Hvor langt tilbage Tandrup har ejet kirken kan man ikke spore, men at den har æren for meget af kirkens smukke inventar kan man ved selvsyn se, ligesom den nok også har haft en negativ indvirkning idet gården på et tidspunkt brugte loftet som kornmagasin. Efter reformationen holder således adelens sit indtog i kirken. Fra ca. 1550 stammer korets våbenfrise. Den skyldes Ejler Lykke til Tandrup. Frisen rummer 32 våbenskjolde tilhørende 16 af Lykke og hans hustrus aner. En stor ligsten i belgisk marmor ses i dag stående op af muren i koret, men lå tidligere over en muret begravelse midt i korgulvet. Den er lagt over en søn af Ejler Lykke: Niels Lykke, og dennes hustru tillige med deres lille barn, som alle er afbilledet i relief på stenen, Lykke i fuld rustning. Samtidig kan



Fra aftenuren til Bedsted Kirke den 5. august 1999.

det nævnes at det var dennes søn Jakob Lykke som skænkede prædikestolen. Ligeledes findes på muren i skibet en stor ligsten over en præstekone, som døde i 1673 og i anledning af hendes begravelse skænkede hendes mand kirken de to store alterstager. Den meget smukke altertavle er fra Jakob Lykkes tid, og er dateret 1688. Hvem der har udført den vides i dag ikke, men undertegnede har siden læst at den skulle være malet om i 1710. I tåret findes et gravkapel for endnu en af Tandrups tidligere ejere nemlig major af kavaleriet Poul Von Klingenberg som tillige ejede Voldstrup i Hjerm sogn. Adgangen til kapellet går gennem en meget smukt udført smedejernsport hvori er indflettet hans initialer og årstallet 1771, som er hans dødsår. Midt på gulvet står en stor tung egetræskiste som indeholder hans balsamerede lig. På kistelåget ligger hans private kårde samt resterne af en blyplade, som oprindelig bar en inskription om hans livsforløb. Hans efterladte enke hensatte i øvrigt 1000 rigsdaler til vedligeholdelse af kapellet. Disse penge henstår i dag i stiftsøvrigheden. Samme enke oprettede

tillige et legat på 2000 rigsdaler, hvoraf renterne hvert år skulle uddeles til 10 af sognets fattige.

I samme kapel findes også en gravsten over en tidligere forpagter på Tandrup.

Han var tillige provstiskriver over Thyholm provsti. Kirken ejer også et sjældent og meget smukt sølvkrucifiks, som forestiller den korsfæstede Jesus mellem de to røvere. Ole W. Jakobsen fortalte at de skulle stamme fra en gammel rød messehagel. Jeg har senere læst at der findes en teori gående ud på, at de kunne stamme fra en af Lykkernes kister, men det forhindrer jo ikke en senere anvendelse som pynt på en messehagel. Der er jo i sagens natur mange ”hvisser” i så henseende, for kirken er jo også sognets ældste hus.

Efter en rundvisning i kirken kørte forsamlingen ned til den genåbnede Morup Mølle Kro, hvor vi nød vor kaffe. Herunder fortalte Ole W. Jakobsen om den Etiopiske kirkes historie. Omkring kl. 22.30 forlod de ca. 60 deltagere kroen. Rig på endnu en dejlig historierig oplevelse.

Kilde: Sydthy Årbog 1999, side 120-122.