

Sommerudflugten den 14. juni 1997



Fra udflugten til strandingsmuseet i Thorsminde den 14. juni 1997.

Denne lørdag havde Foreningen arrangeret en historisk udflugt til Strandingsmuseet i Thorsminde samt herregården Nr. Wosborg ved Vemb.

Med en fyldt bus kørte vi over Oddesund til Lemvig og videre vestpå til Fjaltring og Thorsminde. Undervejs fortaltes løst og fast om flere ting: pastor Moe i Harboøre, Alexander Newsky's stranding i 1868, hvor over 700 mand blev bjærget i land, Ramme Dige, et gammelt befæstningsværk, som man ikke kender meget om, men hvor der engang skulle være udkæmpet et slag mellem danskere og englændere ledet af Amlend (Hamlet).

Strandingsmuseet i Thorsminde var en stor oplevelse. Samlingen er bygget op omkring bjergede dele fra de to strandede engelske krigsskibe "Sct. George" og "Defence", men også fra det danske skib "Hermod", der forliste i 1927. Mange af deltagerne havde fået et godt forhånds kendskab til effekterne, da de havde hørt og set dykker Gert Normann's diasforedrag på Heltborg Museum sidste efterår.

Den medbragte madpakke blev fortæret ved det gamle auktionshus øst for slusen i Thorsminde. Slusen regulerer vandstanden i Nissum Fjord området. Efter denne pause fortsatte turen sydpå, hvor vi gjorde holdt ved mindestenen over de strandede engelske skibe, hvor 1300 søfolk og soldater omkom, kun 18 blev reddet. På netop dette tidspunkt foregik der igen bjergning af gods fra "Sct. George" af dykkerfirmaet Gert Normann, og

bjergningsskibet lå forankret på pladsen ud for mindestenen. Turen fortsatte sydover forbi Husby Klitplantage, gennem sommerhusområdet til Vedersø Klit og videre til Vedersø Kirke, hvor vi gjorde holdt og så Kaj Munks grav. Videre gik turen mod nord over Ulfborg til Nr. Wosborg.

Stedet kan føre sin historie tilbage til 1299, hvor borgen lå som forsvar for Storåens indsejling. Mest kendt af borgens ejere er nok Niels Bugge, som efter sigende kunne ride på egen jord fra Wosborg til Hald. Den nuværende borg er opført over en lang periode fra 1552 til 1839 og viser således den ændring i byggestilen, der har fundet sted gennem tiderne. Vi foretog en større rundvandring, hvor vi bl.a. så Riddersalen, H.C. Andersens værelse og meget mere af det imponerende bygningsværk. Også parken med de 1000 rododendron kunne vi vandre rundt i. Den nuværende ejer hedder Henrik Haubroe, der overtog stedet for over 25 år siden. Nr. Wosborg fik i 1981 Europa Nostra medaljen for restaurering af såvel bygninger som kanaler og parken.

Afslutningen på turen var spisning på Borbjerg Mølle Kro øst for Holstebro, hvor vi spiste som baroner! Menukortet giver mulighed for at spise som husmand, herremand eller baron. Et meget idyllisk sted, der var en fin afslutning på en vellykket tur.

Eigil T Andersen

Kilde: Sydthy Årbog 1997, side 89-90.