

Udflugten til Lyngby lørdag den 13. maj



*Fra udflugten til Lyngby 13. maj 1995. Midt i billedet ses Knud Madsen Nielsen.
Foto: Peter Mørk.*

I anledning af 50 året for befrielsen afholdt vi vor årlige sommerudflugt i og omkring det tyske batteri i Lyngby. Mødestedet var Lyngby Forsamlingshus, hvor der var arrangeret en fotoudstilling, som relaterede til dagens emne, og herfra kørte deltagerne i biler ud til anlægget.

Medbringende petromaxlamper vandrede vi herefter fra bunker til bunker, hvor Knud Madsen Nielsen, Vestervig, fortalte levende om sine erindringer. Han huskede klart, hvordan den tyske besættelsesmagt var kommet kørende gennem Lyngby, hvorefter den svingede ud i terrænet og gjorde holdt, netop hvor batteriet i dag ligger. Dette viste, som han udtrykte det, hvor nøje alt var tilrettelagt i mindste detalje. Han fortalte også om, hvordan lokalbefolkningen i det lille fiskersamfund nu i de følgende år kunne iagttage, hvor hurtigt byggeriet skred frem, samtidig med at man lærte at omgås besættelsesmagten. Efter rundvisningen samledes man igen i forsamlingshuset, hvor

den medbragte kaffe kunne nydes, og hvor mange benyttede lejligheden til at studere det omfattende billedmateriale.

Herefter inviterede Knud Madsen Nielsen de, som stadig havde mod på at vandre til at følge ham på en tur rundt i Lyngby. Han fortalte om byens opståen, idet nogle familier fra Agger sammen slog sig ned her ved stranden på nogle hedelodder, som købtes fra gården Lyngholm. I den næste times tid gik vi nu i bogstavelig forstand fra hus til hus, hvor Knud levende og med megen humor fortalte om beboerne, ikke mindst var hans erindringer om bedstefaderen meget morsomme. Som noget af det sidste fik vi lejlighed til at komme ind i Lyngbys ældste hus, som indtil for nylig var beboet af Sigfred Jensen, og som stort set var gået ram forbi med hensyn til vor moderne boligindretning. Dette og alt andet gjorde, at mange gav udtryk for, at de havde haft en uforglemmelig eftermiddag.

Kilde: Sydthy Årbog 1995, side 127.