

Kongerevyen i 1927

Af Hjalmar Stauersbøl Laustsen, Østerled 2, Hurup



Kongerevy på Galgebakken 2. oktober 1927. Tv. Kong Chr. X

I september måned 1927, var der kongerevy i Hassing på Chr. Gundtoft i "Gundgård"s og Chr. Ravnsmed "Galgebakken"s jorder. Jeg var dengang 10 år og tjente hos Jens Clemmensen, der var nabo til Chr. Ravnsmed, hvis søn Arne og jeg fulgtes ad til skole i Hassing, og sammen overværede vi manøvren.

Arne fortalte at kong Chr. d. X. kom ind i stuen hos forældrene. Her lå et spil kort på en hylde over panelet på væggen, som kongen fik øje på. "Vil I spille kort", spurgte kongen, "for det var da skønt". For os drenge var det en stor oplevelse, at se de mange soldater og heste, samt kongen og dronningen.

Senere tjente jeg hos Karen og Chr. Gundtoft, men da boede de i Sønderhå. Nu mange år efter har jeg tit besøgt Karen Gundtoft, der er 91 år og bor i Bedsted. Karen Gundtoft fortæller, at de i 1927 boede i "Gundgård" i Hassing, hun husker da Dronning Alexandrine kom kørende fra Thisted og svingede ind i gården. Hendes mands bror, Chr. Kjærgaard Gundtoft og hendes svigermor, var på besøg hos dem. Svigermoderen forlangte, at Karen skulle på ud og tage imod dronningen, hvilket hun ikke kunne, så det blev Chr. Gundtoft og broderen, der gik ud og bød velkommen til gården.

Dronning Alexandrine hilste derefter på Karen Gundtoft og hendes svigermor, som udbrød: "Er det virkelig dronningen", hvilket blev bekræftet med et ja.

Dronningen spurgte også Chr. Gundtoft om seletøjet på hestene kunne holde til kørslen på de ujævne marker, hvor de skulle se på manøvren, hvilket let kunne bekræftes. Kongeparret boede i Thisted, men 2 officerer var indlogeret i "Gundgård" i 2 nætter i et gæsteværelse og et kammer. Om aftenen bad de om at låne et par æggebægere, Karen var spændt på om de havde æg med, men det viste sig senere, at de blev brugt som snapseglass.

Nu afdøde smedemester P. Knattrup, Bedsted, fortalte at ham som soldat deltog i manøvren. Soldaterne kom over Odde Sund med færgen og marcherede videre over Thyholm til "Boddum Bisgård", hvor de overnattede. Næste dag gik de til Kobberød. Efter at de havde overnattet der, gik turen over Hurup til Visby. Dagen efter nåede de til "Galgebakken" i Hassing, og deltog i paraden. Derefter gik de til Skyum Bjerge, hvor de lå i teltlejr.

Kilde: Sydthy Årbog 1992, side 88-89.