

# En barnegrav

af Inger Sigh, Da/vej 3, Kobberød



Foto: Johs. Wienberg-Larsen

På Gettrup kirkegård, på sydsiden af kirken, findes en lille barnegrav, hvorpå der står:

Edel Marie Grumsen

Født på floden Librija d. 5. maj 1887

Død i Bucaramanca d. 11. juli 1887

Efter datoen på stenen kan man se, at lille Edel kun var to måneder, da hun døde, og så er det man spørger sig selv, hvor kom hun fra, og hvorfor er hun blevet begravet på Gettrup Kirkegård?

Her skal vi tilbage til Edels farfar Joachim Bartholin Grumsen, som var fører af toldvagtskibet "Thyborøn", og boede i toldbygningen i Kobberød. Hans søn, Nicolaus Marius Grumsen, som var Edels far, rejste til Sct. Thomas, De vestindiske øer, hvor han giftede sig første gang d. 29. juli 1885 med Nicoline Larsen. Da hun døde, giftede han sig med hendes søster. Hvem af de to, der er Edels mor ved jeg ikke. Lille Edel Marie Grumsen blev født den 5. maj 1887 på floden Librija i Columbia i Sydamerika og døde den 11. juli samme år i Bucharamanca i Columbia.

Hun blev begravet på den katolske kirkegård. Der lå hun i to år, hvorefter hun kom "i familiens eje", som det står i kirkebogen.

Familien er sikkert på det tidspunkt flyttet til Venezuela og har bosat sig der.

Edels far var købmand.

4 år efter rejste familien hjem til Danmark med den lille Edel. Det fortælles, hun lå i en glaskiste.

Familien menes at være kommet i land ved toldhuset i Kobberød, hvilket er meget sandsynligt, da det var her, Edels farfar boede.

Lille Edel blev begravet på Gettrup kirkegård den 22. juni 1893, næsten 6 år efter sin død. Samme dag blev Edels to brødre døbt i Gettrup kirke.

Lille Edel Marie Grumsens lange rejse var slut. Hun var kommet tilbage til familiens gamle land.

Det kan også fortælles, at Edels far nævnes som købmand af San Cristobal i Venezuela. Han besøgte i 1911 atter Danmark. Han var født i Husum den 30. oktober 1861 og døde i Venezuela.

Edels farfar, Joachim B. Grumsen, var født den 24. september 1827 i Ribe, døde den 22. marts i Kobberød og blev begravet den 28. marts i Ribe.

Joachim B. Grumsen tog som ung ud at sejle og bestod styrmandseksamen på Fanø. Han deltog i krigen 1864 om bord på Fregatten Jylland og var med i slaget ved Helgoland d. 9. maj.

Han fik ansættelse ved toldvæsenet, var tjenstgørende i Husum i Sydslesvig i 1856. 1868 var han på Fanø. 1874 i Ribe, og til sidst var han fører af toldvagtskibet i Kobberød.

Der fortælles om J. B. Grumsen, som boede på Fanø, at han engang sejlede en lille syg pige til Ribe, fordi ingen anden ville gøre det af hensyn til smittefaren. - En kreds af fannikere skønnede så meget på dette, at de forærede J. B. Grumsen en glaspokal.

Kilde: Sydthy Årbog 1990, side 80-81.