

Et skudsmål (forskrift)

Da du nu har næsten tilbragt den tid, som du havde til at lære udi, så lad mig nu see, at du ikke glemmer hvad du har lært, men anvend det vel, og øv dig flittig i din læsning og skrivning, at de deraf kan lære at kende den Gud som skabte din udødelige sjæl, og dannede dit legeme så vel, vogt dig for forførere og onde mennesker, som vil søge at overtale dig til ondt, men ved guds kraftige bistand, og din forløser Jesu Christie Nåde, den hellige ånds værdige oplysning, imodstår du dem alle, og de må blive til skamme, når Jesu Christie basuner lyder. Min ven giv agt på disse mine formaninger, vokser og forfremmes daglig i videnskaber, kundskaber, bliv dine kære forældres glæde og fornøjelse, foragt og sky onde selskaber, lad stedse dyden bo i dit unge hjerte, at du kan bevare en god samvittighed for gud og menneskene.

Men glem aldrig din gud og skaber og største velgører, som har givet dig forstand og visdom til at kende hans bud og vilje, og bed ham af inderste hjerte, at du må blive ved i det gode, som du så vel har begyndt.

Men frygt gud, ær dine forældre og bevar din sjæl fra alt det onde.

Giærup skole 6. marts 1818

Soli Dea Glorium Quis Contra

Lærer Søren Christian, Tønder

Else Nielsdatter blev gift med smed Jens Gregersen, Skyum.

Original på Nykøbing M. Museum, skænket af Niels Kirkegård, Erslev, som har arvet det efter sin slægtning, Jens Madsen, Skyum.

Desuden findes et bæger og en tang lavet af Jens Gregersen. Tangen er til tandudtrækning, og patienten fik en dram af bægeret før tandudtrækningen.

Kilde: Sydthy Årbog 1990, side 94-95.

