

Posten i Gjettrup

På foranledning af en henvendelse fra sognerådet i Gjettrup med bemærkninger fra Vestervig postekspedition, bliver brevsamlingsstedet i Gjettrup oprettet fra den 1. november 1867, og første brevsamler på stedet bliver skolelærer Vestergaard. Lærer Vestergaard bliver i Gjettrup til den 1. april 1873, hvorefter han flytter til Gundtoft. Postmesteren i Thisted anfører i brev til generaldirektoratet, at det er ønskeligt at beholde brevsamlingsstedet på skolen, og derfor anbefaler han at overlade hvervet som brevsamler til Vestergaards afløser. Generaldirektoratet er ikke helt af samme opfattelse, og i brev dateret 17. marts 1873 forlanges det, at der findes en anden løsning. I stedet bliver det købmanden i Gjettrup, der bliver ansat, så man kan vel godt antyde, at Købmand Helt opretter den første postbutik i Sydthy.



At man i etaten har meget styr på de ansatte, ses af en ansøgning fra Thisted Postkontor om tilladelse til at foretage en ekstra tjenesterejse til Gjettrup i 1875. I officielle meddelelser fra 14. oktober 1875 kan man læse, at brevsamlingsstedet i Gjettrup, der p.t. er underlagt postkontoret i Thisted, fra den 16. oktober samme år er underlagt Vestervig Postekspedition. Købmanden er nu ikke helt tilfreds med aflønningen, og derfor stopper han som brevsamler den 1. februar 1877. Hans afløser på posten bliver tøffelmaker P. C. Christensen.

I forbindelse med etableringen og den efterfølgende åbning af Thybanen, har Gjettrup ikke længere forbindelse med Struer, men i stedet bliver det Hvidbjerg på Thyholm. I de følgende år er der den sædvanlige række af skrivelser om højere løn, og også i Gjettrup forhøjes lønnen jævnlige. P. C. Christensen ønsker i 1906 at fratræde, og i brev til generaldirektoratet søger han i samme forbindelse om, at måtte modtage understøttelse fra etaten. I ansøgningen anfører han, at han nu er 73 år og invalid, samt at han har mistet en arm i sidste krig (det må være krigen i 1864, han mener). Endelig anfører han, at han ikke ejer noget væsentligt. Desværre er der ingen svar fra direktoratet, så vi ved ikke, om han efter 29 års ansættelse ved postvæsenet er berettiget til pension. Ny brevsamler efter Christensen bliver atter en lærer, idet Rasmus Anderson Laursen fra den 1. februar 1906 ansættes som brevsamler.



Det eneste af brotypestemplerne hvor Gjettrup staves med J.

Af et større antal skrivelser kan man i 1910 se, at der opstår en mindre krig mellem Hurup og Vestervig angående brevsamlingsstedet i Gjettrup. Hidtil er postindkasseringer og postindbetalinger fra Gjettrup blevet sendt med postvognen til Vestervig, men Hurup postkontor anfører det u hensigtsmæssige i dette forhold nu hvor jernbanen har vist sin berettigelse. Da man er meget konservativ i postvæsenet bliver afgørelsen, at man ”for tiden ikke ser nogen grund til at ændre på den hidtil anvendte procedure”.

I 1915 opnår brevsamleren i Gjettrup også at få tillæg for søndagstjeneste. I 1921 – nærmere betegnet 1. maj 1921 – ændrer brevsamlingsstedet status og bliver postekspedition. Lærer Laursen stopper den 31. marts 1937, og i stedet ansættes Otto Emil Mikkelsen. Han bliver i tjenesten til sin død den 5. februar 1946, hvorefter hans enke Karen Marie Mikkelsen overtager hvervet som postekspeditør. Hun fratræder efter kun 3 måneder, og overlader stillingen til datteren Edith Jensen den 1. maj 1946. Edith Jensen når at fejre 25 års jubilæum i postvæsenet i 1971, og i den anledning modtager hun et gratiale på kr. 500,-.

Fra den 1. marts 1974 bliver Gettrup underlagt postkontoret i Hurup. Det bliver nu ikke i ret lang tid Hurup får glæde af det, for Post- og Teleekspeditionen i Gettrup nedlægges med udgangen af december 1975. Hvornår man fjerner j'et i Gettrup kan ikke siges helt præcis, men poststemplerne skifter i 1939. På stempelområdet har Gettrup haft 5 forskellige. Stjernestemplet kendes brugt fra 1904 til 1914, hvor det afløses af et brotypestempel af typen bro IIIb. I dette stempel er Gjettrup stavet med j, men i det nye stempel, der tages i brug i 1939 er j'et fjernet.



Her staves Gettrup uden j.



Dette stempel er af typen bro IIc, og det er i brug frem til 1960. Men allerede i 1949 får Gettrup et nyt stempel – bro IId. Dette stempel kendes brugt i perioden 1949 – 1969. Gettrups sidste stempel er også af typen bro IId. Dette stempel er bestilt i 1960, men kendes kun brugt fra 1970 til nedlæggelsen af brevsamlingsstedet. Forskellen i de sidste to stempler er bogstavtypen, der er anvendt i stednavnet.

Museumsaftryk af Gettrups sidste stempel.

Jeg har et kort med Gjettrup stjernestempel og med sidestempel Ydby. Da Gjettrup var underlagt Vestervig Postkontor, ser det lidt mærkeligt ud. Forklaringen herpå kunne være, at en postvogn har taget posten med fra Gjettrup til Ydby, som så har ekspederet den videre med posttoget mellem Thisted og Struer. Det har antagelig forkortet den tid, som forsendelserne har været undervejs. Alternativet har været transport til Vestervig, og herfra med postvogn til Thisted til videre ekspedition. Det kunne være spændende at se, om der blandt læserne er en, der har en forsendelse med sidestempel Vestervig.



Postkort fra 1912 med Gjettrup stjernestempel og sidestemplet i Ydby.