

Virksom lærer fylder 60

Der kan vist ikke rejses nogen tvivl om, hvem der er den mest kendte lærer i Thy. Der er ingen, der ikke kender navnet lærer Larsen, Hørdum, det møder man så ofte og i så mange forbindelser. Der er vel heller ikke mange, som ikke på en eller anden måde er kommet i personlig forbindelse med lærer Larsen i de snart 31 år, han har virket som lærer i Thy.

Lærer Larsen er sjællænder, født i Ishøj hvor faderen var gårdejer. Han arbejdede ved landbruget i sin første ungdom, men opholdt sig så to vintre på Askov udvidede Højskole. Han deltog i perioden 1910-11 i skolens højskolelærerkursus, idet det var hans tanke at blive højskolelærer. Efterfølgende besluttede han sig imidlertid for at uddanne sig som skolelærer. I 1914 tog han, som sådan, en fin lærereksamen fra Blågårds Seminarium i København. Han var først vikar forskellige steder for i 1916 at komme til Nyborg som lærer ved Realskolen. Mens han var her, blev han gift med Karen Louise Bender, hvis far var bagemester i Nyborg. 1. september 1918 blev han kaldet til førstelærer ved Hørdum Skole i Thy.



Hørdum gamle skole.

At han har været en dygtig lærer anerkendes af alle. Man havde måske nok, til at begynde med, lidt vanskeligt ved at forstå ham. Han kom til Hørdum efter en dygtig lærer, hvis undervisningsmetoder var anderledes, men der gik ikke mange år, før man forstod, at en bedre lærer end lærer Larsen, det kunne man vanskeligt have fået. Selv gnistrende fuld af energi og virketrang, forstod han at få sine elever til at bestille noget, og mere end det, han gjorde dem interesserede, fik dem optaget af det, de havde med at gøre i skolen. Også livet udenfor skolen skulle de forstå, så de når de forlod skolen havde en solid ballast af viden. Taler man med lærer Larsens gamle elever, så mærker man snart, at han har været dem en afholdt lærer, der føler sig i taknemlighedsgæld til ham fra deres skolelivs dage.

Men selvom lærer Larsen passede sin skolegerning og passede den godt med endog overskud af tid til at holde aftenskole og sammen med sin dygtige hustru, en række kurser for unge og ældre. Betegnende nok var af de allerførste, der holdt aftenhøjskole, så har lærer Larsen, alligevel fået tid til en omfattende virksomhed udenfor skolen; han er ganske vist også en mand, der mere end de fleste har sin tid optaget fra morgen til aften, men han har energien og lysten hertil!

Politik og afholdsbevægelse er vel nok de ting, der har optaget ham mest udenfor skolen. Fra sin ungdom har han været en interesseret afholdsmand, han har i over 25 år været formand for Centralafholdsforeningen for Thy. Ingen vil bestride, at når denne forening har klaret sig bedre end nogen anden, så skyldes det lærer Larsen. Han har tillige, siden 1931, været medlem af Danmarks Afholdsforeningers hovedbestyrelse; siden 1944 formand for Danmarks Afholdsforeningers Agitationsudvalg, siden 1946 været formand for Danmarks Lærerforbund og siden 1947 formand for Centralforbundet for Undervisning i Sundheds- og alkohollære.

Stærk politisk interesseret har lærer Larsen været fra sin ungdom. Gennem en årrække sluttede han sig til venstre og gjorde indenfor Venstres Ungdom i hurupkredsen et enestående organisations- og agitationsarbejde og fortsatte i øvrigt siden indenfor vælgerforeningen. Men ofte havde han det vanskeligt ved at følge partiet. Han var en ivrig tilhænger af Forsvaret, han kunne ikke forlige sig med, at Venstre ville forringe Forsvaret, her stod han helt på linje med de Konservative. I Valglov spørgsmålet var han også uenig med Venstre, han holdt, ligesom de Konservative på Forholdstalsvalgmåden, det stred mod hans levende retfærdighedssans, at et parti ikke skulle repræsenteres på Rigsdagen i forhold til dets stemmetal. Så kom striden om den aktive handelspolitik, hvor han også var enig med de Konservative. Efterhånden kom han til at føle, at det var i Det Konservative Folkeparti, han hørte hjemme, han trak sig ud af arbejdet indenfor Venstre, og efter en tids forløb meldte han sig inde i Det konservative Folkeparti. Noget der med den

fremtrædende stilling, han havde indtaget indenfor Venstre, vakte en ikke ringe opsigt.

I årene siden har han gjort et stort stykke arbejde for den konservative sag, har været formand for kommunens konservative Vælgerforening, medlem af kredsens hovedbestyrelse, suppleant til partiets repræsentantskab m. v. Ved to valg har han været konservativ folketingskandidat i Morsøkredsen; foruden at han har været taler ved en mængde konservative møder, amtet over.

Men lærer Larsen har mange andre interesser. Hvad han har fået ud af skolehaven ved at plante den til med frugttræer, er enestående. Der var mange der rystede på hovedet, da han plantede – det var dengang det hed sig, at der ikke kunne avles frugt i Thy – men inden der gik ret mange år, bugnede træerne af frugt. Han fik mange andre til at følge sit eksempel, og som formand for Dansk Frugtavl's Thykreds har han gjort meget for at sprede interessen for frugtdyrkning.

Andre hverv han har haft, viser hans mangesidige interesser. Han har været formand for Sønderjysk Forening, medlem af Skolebiblioteksforeningens bestyrelse, formand for Lærerforeningens Vikarbureau osv.

En særlig interesse har han haft for at rejse. Der går ikke et år, hvor han ikke er på farten i udlandet, ofte flere gange. Han gjorde fornylig op, at han 56 gange havde været over den danske grænse, det er få og kun de mest fjerntliggende lande i Europa, han ikke har besøgt. Om disse rejser har han ofte holdt foredrag. Han er en søgt foredragsholder, der vinteren igennem holder en mængde foredrag om vidt forskellige emner, både lokalt og andre steder i Thy, og endog bliver der tid til foredrag, rundt i landet.

Som menneske er lærer Larsen, af dem, man kommer til at synes om, jo mere man lærer ham at kende. Han har sine modstandere, som den altid får, der har sin mening, og som altid er rede til at stå ved den og gøre en indsats for sine anskuelser. Men selv af modstandere er han respekteret, han har ved utallige venner rundt om i Thy, vundet samarbejde om fælles interesser, men også ved sine menneskelige egenskaber. Har besidder en reel karakter, er et varmhjertet menneske og dertil intelligent og meget vidende. Som han er, bliver samværet med ham altid en oplevelse.



Lærer Chr. Larsen, Hørdum Skole.

Sammen med sin hustru har han i Hørdum Skole skabt et godt og gæstfrit hjem, hvor en flok dygtige børn er vokset op, og nu på nær den yngste, som er i mekanikerlære, er fløjet fra reden. Den ældste søn har en gård i Vendsyssel. Den der er handelsuddannet, er ekspeditionssekretær i København og en tredje søn er stud. polyt. Af døtrene er den ældste sygeplejerske, gift med en ingeniør i København, den anden datter er vikar i Gettrup Skole, den tredje er tandlægestuderende, gift med en tandlægestuderende. Den fjerde datter er porselænsmalerinde og sidste datter har plads i London. Med hensyn til lysten til at se sig om i verden, slægter børnene deres forældre på.

Digitaliseret af P.M. Kjær.