

”Da den Thyske Krig endte i Skjoldborg præstegård”

Af andet historisk ved Præstegården” her kan jeg nævne, at det var her den såkaldte Thyske Krig blev bilagt i 1881. Det var en strid, der var opkommet mellem de thylandske præster og indremissionærerne, og årsagen var den, at to missionærer, hvoraf den ene hed Jesper Nielsen og boede i Lyngs og den anden boede i Ørum, havde omtalt præsten i Hundborg ilde og lastet hans prædiken. 11 præster med provst Rohde, Thisted, i spidsen erklærede da Kirkelig forening for Indre Mission krig og ville have missionærerne afskediget. Vil. Beck kom herop, og hos pastor Bagger i Skjoldborg mødtes han så med klagerne. Den senere stiftsprovst Zeuthen, Viborg, der var præst på Sjælland og var svoger til præsten i Skjoldborg, var med. Det var ved den lejlighed, Kirkelig forening for Indre Missions kirkelighed blev fastslået. Fra nu af fik missionærerne pligt til først at henvende sig til de stedlige sognepræster, inden de begyndte at virke i sogn”
Sådan stod det skrevet i en artikel i Thisted Amts Tidende ”Glimt fra Skjoldborg-Kallerup i fortid og Nutid” den 3. maj 1949.

Herefter har vi optegnelser fra Karl Josefsen om Kirkelig forening for Indre Mission i Skjoldborg-Kallerup Sogne. Fra disse optegnelser bringes i uddrag.

Fra 1892 til 1900 havde Skjoldborg og Kallerup Sogne en præst ved navn Laurids Momme. Han har haft stor betydning for det åndelige liv i sognene. Da var der mange der sluttede sig til Kirkelig forening for Indre Mission og især nævnes 1906. her som andre steder i Thy blev der et voksende troesliv og før århundredeskiftet fandtes flere troende familier i vore sogne

Missionshuset opført i 1902

Derfor opstod ønsket om at have et sted, hvor man kunne samles til møder. Og i 1902 blev Skjoldborg Missionshus bygget og indviet samme år. Der var ingen køkken og intet sted at lægge sit overtøj. Derfor lavede man kaffe i nabohuset, hvor man også havde lov at lægge overtøjet. Man



ønskede et hus, hvor man kunne samles i fællesskab om Guds ord. Huset blev lagt udenfor Skjoldborg by fordi det skulle være et samlingspunkt både for Kallerup, Ås og Skjoldborg. At det var et samlingspunkt for både Kallerup og Skjoldborg ses tydeligt. I 1950 var der ca. 20 familier i Kallerup, der sluttede op om og fandt stor glæde og fællesskab gennem Kirkelig forening

for Indre Mission. Det kan også ses ved, at der har stort set over tid altid har været formænd for Kirkelig forening for Indre Mission fra Kallerup. Bl.a. Kr. Thomsen, Alfred Ehlers, Hans Kr. Henriksen, Verner Fuglsang og Arne Thomsen. Og en opslutning til Kirkelig forening Indre Mission var samtidig også en støtte til Missionshuset. Noget der gav sig til kende, da Missionshuset i 1949 fik en køkken og i 1966 fik en større renovering med bl.a. større gang, nyt gulv og toilet. Der har gennem tiderne været samtalemøder rundt i private hjem også i Kallerup var der en sådan samtalekreds. (*Huset blev solgt til naboen efteråret 2008, MK*)

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskole

Der blev ligeledes holdt Søndagsskole i Kallerup. Fra 1926 til 1950 blev søndagsskolen holdt ved Chr. Thomsen, ved dammen, derefter vekslede det mellem at være hos købmand Kr. Søndergaard og hos Ingeborg Knudsen. Da købmand Søndergaard døde i 1957 overtog Ingeborg Knudsen søndagsskolen. Da det ebbede ud og afholdtes alle møderne nu i Skjoldborg..

Ungdomsarbejde.

Der var også møder for de unge med udgangspunkt i Missionshuset. I mange år var K.F.U.M. & K foreninger, der var selvstændige foreninger indtil de blev slået sammen i 1963 el. 64. F.eks. var der først i 1960 samlet 60 unge mennesker hos Jenny og Arne Thomsen til Sankthansfest. Aktiviteterne, der kunne samle unge mennesker, var møder, bibeltimer og lejre. Senere blev ungdomsarbejdet lavet om til Indre Missions Unge.