

# Lilletorv 1 i Thisted

af Flemming Skipper

*Et billede og en ejendom på plads - og i tilgift en historie om guldsmede-familien Sørensen.*

Historisk Årbog fortalte sidste år om lægefamilien Nordentoft og den ejendom på hjørnet af Torvegade og Skovgade, der var deres hjem i begyndelsen af 1900-tallet og centrum for usædvanlige hændelser, der kom til at trække lange spor op gennem det 20. århundrede.

Det var imidlertid ikke det rigtige billede fra Lilletorv, vi havde fundet frem fra arkiverne.

Flere læsere gjorde os hurtigt opmærksom på det.

Og blandt dem Inger Groth, Alléen 34, Thisted. Hun er nemlig født i den »rigtige«

ejendom på adressen Lilletorv 1, hvor bedstefaren Marius Sørensen – og senere faren Knud Sørensen – drev guldsmedeforretning.

Inger Groth har til familien skrevet en beretning om sin barndom og ungdom i Thisted, som vi har fået lov til at citere fra.

I det fint trykte hefte fortæller hun levende om livet på Lilletorv og i Strandgade 5 (nu Aalborgvej), hvor morfaren havde en købmandsgård. Han var kommet til Thisted fra Bedsted:

»Min farmor og farfar kom til Thisted omkring 1890 fra Hovedgaard ved Horsens, og



*Torvegade-Skovgade-ejendommen med adressen Lilletorv 1, hvor familien Sørensen drev guldsmedeforretning. Billedet er fra 1912.*



Marius Sørensen. Foto ca. 1928.

farfar etablerede sig som guldsmed. Ved siden af guldsmedeforretningen var der en lille lejlighed, og her boede farmor og farfar til omkring 1930, da de købte hus i Elmegade 10. Forinden - det har været ca. 1926 - var min far blevet kaldt hjem fra København, hvor han arbejdede som guldsmed. Farfar var blevet syg, og far bestyrede forretningen for sin mor. I 1947 overtog han den efter hendes død«.

Inger Groths far og mor var blevet gift i 1930 og boede i en lejlighed på første sal lige oven over forretningen - og her blev hun født i 1932:

»Der var en lejlighed på anden sal, som beboedes af en ældre dame, og da hun ikke var så rask, ville hun gerne bytte med os, og deroppe blev min søster, Else, født i 1936. Vi var de eneste børn, far og mor fik, og vi blev altid i byen omtalt som »guldsmedens piger«. Jeg boede i denne lejlighed, indtil jeg blev gift



Lilletorv 1 i 1912. Guldsmed Marius Sørensens forretning med mester selv og den ældste søn, Frederik, i døren. Han blev også guldsmed.



*Knud Sørensen lodder på værkstedet på Lilletorv. Året er 1954.*

i 1954. Min mor boede der til 1990 efter at have drevet forretningen videre efter min fars død i 1965. Hun døde i 1995.«

Inger Groth lader os kigge ind i et borgerligt Thisted-hjem i 1930'erne:

»I min tidligste barndom havde vi »ung pige«, som hjalp mor om formiddagen med det huslige, og om eftermiddagen skulle hun passe mig. Det var skik dengang i de fleste hjem. Nogen havde endda både en kokkepige og en stuepige. Min mor var sommetider i forretningen om eftermiddagen, eller hun spillede kort med nogle damer - dengang var de fleste jo hjemmegående.«

Inger Groth gik i børnehaven hos fru Spanggaard, hvis mand var lærer – og som hun siden fik i skolen til regning. Og det var i børnehaven, hendes venskab med Kirsten Kierulff

begyndte. Hendes far ejede Svaneapoteket, så de boede tæt på hinanden. De var veninder hele skoletiden og fulgtes til klaverspil, dans og spejder.

Det var sjovt og spændende for Inger Groth at komme over på apoteket og følge med i, hvordan der blev fremstillet piller. En særlig oplevelse var det at komme ned på værkstedet hos faren, hvor hun fik en plads ved arbejdsbordet og noget værktøj i hånden:

»Jeg hjalp også med at valse guld, som far lavede ringe af. Dengang bestilte man ikke værnerne. Repræsentanter fra firmaerne kom med deres kollektioner, som blev vist frem på et af byens hoteller. Når »Guldkongen« kom, fik vi altid lov at komme med, for så måtte vi børn vælge en guldring. Ringene havde han lagt fint frem på en bakke ...«



*Inger Groth, Signe Larsen og Kirsten Kierulff. Ca. 1942.*

Inger Groth har foræret et eksemplar af sine barndoms- og ungdomserindringer fra Thisted til det lokalhistoriske arkiv og kan nu være med til at fortælle om byens historie for fremtidige generationer. »En god og tryk barn- dom i et almindeligt borgerligt hjem«, som hun skriver. Det kan være en opfordring til andre om at bidrage til den fælles hukommelse og fremtidige lokale historieskrivning.

Inger Groth kom i øvrigt efter realeksamen i lære hos en tandtekniker, men stoppede efter endt prøvetid. Det var alligevel ikke dét, hun

ville. Derefter kom hun i lære på amtskontoret i Skovgade ikke langt fra barndomshjemmet. Det var i amtmand Egedorfs tid. Læretiden var tre år og handelsskole fire aftener om ugen. Senere blev hun gift og vendte efter en del år tilbage til samme sted, hvor hun så arbejdede i 26 år. Nu var stedet blevet til dommerkontor efter den store kommunalreform i 1970, da det gamle Thisted Amt var blevet nedlagt og kommet ind under det nye Viborg Amt – der også er blevet historie. En helt anden historie!