

Et kongemøde i Vorupør 1908

af Jytte Nielsen

I *Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred* 2013 kunne man stifte bekendtskab med galionsfiguren »Kong Neptun«, som i dag står opstillet ved kunstneren Jens Søndergaards tidligere sommerhus i Stenbjerg. I artiklen kunne figuren føres tilbage til 1915, hvor den havde opstilling hos Jens Poulsen i Vesterhavsgade i Vorupør. I det forløbne år er Kong Neptun blevet syv år ældre, og til historien hører også, at han i 1908 spillede en rolle i forbindelse med kongebesøg i byen. Han bød nemlig Kong Frederik VIII velkommen til byen, og sådan gik det til, at to konger mødtes i Vorupør, hvilket vist ikke er sket før – og næppe vil forekomme i fremtiden.

I 1906 døde Kong Christian IX og hans søn overtog tronen som Kong Frederik VIII. På det tidspunkt spillede politikeren og konseilspræsident J. C. Christensen en meget væsentlig rolle i Danmark og var da også tæt på kongen. J. C. Christensen kom fra Vestjylland og har sikkert ønsket at kongen skulle besøge sit kongerige. Sammen besluttede de, at der skulle gennemføres en kongerejse til Jylland i 1908, og det er på denne rejse, at Kong Neptun møder Danmarks konge.

Kongerejsen tog sin begyndelse i København den 29. juli og bragte kongeparret til blandt andet Vejen, Askov Højskole, Varde, Herning, Skjern, Ringkøbing, Nr. Vosborg og Holstebro. Store dele



Postkort fra kongebesøget i Vorupør. Kong Neptun står vagt sammen med D'Artagnan ved æresporten.

kunne tilbagelægges med tog, men fra den 5.-10. august blev kongeskibet også benyttet, og følgende byer blev anløbet: Lemvig, Struer og Nykøbing Mors, før man den 6. august om morgenen satte kursen mod Thisted, hvortil skibet ankom kl. 11.30. Efter en veloverstået frokost bragte 16 personbiler de kongelige og deres følge til Vorupør. På det tidspunkt var biler ikke et hverdagssyn i Thy, og nogle af bilerne var da også kommet langvejs fra for at fragte følget de godt 20 kilometer mod vest.

I Vorupør mødte kongeparret en festligt pyntet by. Umiddelbart før Badehotellet – i dag Kim Poulsens købmandsbutik på Vesterhavsgade 103 – var der opført en stor æresport med monogramskilte og en kongekrone øverst. Flaget blev der selvfølgelig også. Heldigvis for os blev besøget dokumenteret, for på det gamle postkort fra kongebesøget støder vi nemlig på kong Neptun. Han havde sammen med en anden galionsfigur, D'Artagnan, fået den store ære at pryde æresportens to sider. Begge står de ranke og med hånden på brystet og modtager monarken. Men Kong Neptun er blevet syv år ældre og hvem ved, måske dukker der en dag et nyt foto op, som lægger år til hans alder.

I Vorupør var Vesterhavet og det store molebyggeri selvfølgelig målet for besøget, og der er sikkert blevet fremført mange gode argumenter for et havnebyggeri i Vorupør. Men købstaden kaldte, og følget vendte kortegen mod Thisted, hvor flere

institutioner skulle besøges, blandt andet kirken og asylet – og så selvfølgelig det nyetablerede museum. I 1908 havde museet til huse i Teknisk Skoles kælder, og samlingen var beskeden, men stoltheden over museets etablering var alligevel så stor, at man ønskede et kongebesøg. Men besøget var nær glippet, hvilket følgende aviscitat viser: »Museet, hvor han nær var kørt forbi, dersom en ung Dame ikke havde viftet ham tilbage med en rosenbuket«. Museet blev besøgt, og »Majestæten var så elskværdig at udtrykke sin Anerkendelse af det foreløbige Resultat«. Kongebesøget i Thisted sluttede med en privat middag i amtmandsboligen.

Som et kuriosum kan nævnes, at netop den 6. august 1908 kom nyheden om polarforskeren Ludvig Mylius Erichsens død. Han var deltager på Danmarks-Ekspeditionen til Grønland og omkom i november 1907. Det var dog først i 1908, at man kunne komme frem til stedet og ud fra notater i en anden deltagers dagbog – Jørgen Brønlund – få vished for hans død. Mylius-Erichsen er også kendt for sine strandingshistorier fra vestkysten fra begyndelsen af 1900-årene – og er således også en del af Kong Neptuns historie.

Kong Neptun har sikkert mødt andre kongelige i sit virke, når han som den første på et skib mødte andre skibe på havet eller i havn. Men han gemmer på sine hemmeligheder – den gode træmand.

Kilder:

www.jernbanen.dk. *Kongerejsen 1908* af Lars Christensen.

J. J. Lustrup: *Thisted Museum. Landet mod Nordvest bd. 2*, side 307-10.