

Chr. P. Fogtmann (1918-2003)

Chr. P. Fogtmann var redaktør for Thisted Dagblad fra 1962 til 1985 og kom til egnen efter en lang journalistisk løbebane rundt om i provinsen og i København. Og han var en redaktør, der forstod at markere sig i den daglige lederartikel, som han indførte i Thisted Amts Tidende, som avisen hed fra 1882 frem til amts- og kommunesammenlægningen i 1970. Da avisen blev ene på torvet, åbnede han på bedste liberale vis spalterne, så alle i Thy – i teorien – kunne komme til orde. I lederartiklen kunne alle så til gengæld risikere at få, så hatten – og navnlig den socialistiske kasket – passede. På ægte liberal vis. Hvis der er realiteter bag begrebet »den gamle skole«, så var Fogtmann som redaktør med på klassebilledet. En af dem man straks lægger mærke til. Selv medarbejdere gamle i gårde kunne han være »Des« med.

Da Chr. P. Fogtmann trådte tilbage som redaktør, var det ikke kun redaktørværdigheden, han overlod til efterfølgeren i bladhuset i Jernbanegade. For nogen var det som at møde et andet menneske, åbent og ligetil. Og selvfølgelig var man »dus«. Det var en uvant situation for mange, der traf ham i det nye job som engageret lokalhistoriker.

Det blev til bøger om Thistedes »lille Alberti« – sparekasseskandale med politiske undertoner – om landboforeningen og bryghuset. Det var også ham, der af De Bergske Blade – som den lokale avis er en del af – blev opfordret til at skrive bladkoncernens historie. Ligesom Venstre gjorde det i 1970'erne, da partiets historie skulle på papir.

I et par år efter sin fratræden redigerede Chr. P. Fogtmann litteraturstoffet for Thisted Dagblad og skrev ligesom i redaktørtiden selv flere af anmeldelserne – især af bøger med lo-



kal tilknytning. Han havde et skarpt øje for skribenter, der gav sig ud for mere, end der var dækning for, men forstod også at opmuntre lokale digtere, der havde et talent, der skulle hjælpes på vej – om end det var nok så spinkelt. Og han var den første til at anerkende Thisted-digteren Bent Haller midt under de tumultariske dage i 1970'erne, da landet stod på den anden ende under den såkaldte »Haller-sag«. I lederartikler fik *provokatøren* Haller så en anden bekomst af samme redaktør. Det hører med til dén historie.

Chr. P. Fogtmann kom med i redaktionen af Historisk Årbog i 1987 og var i de følgende år en flittig artikelskriver om emner, der strakte sig fra det gamle Vorupør og Thisted til nyere lokalhistorie med Thisted Lufthavn og Hanstholm Havn. Indre Mission og landbohistorie kom hans grundige pen også forbi. Det er nu ikke helt korrekt – dét med

pennen. Han havde for længst taget den nye computerteknik i brug og var dén, der i bogstaveligste forstand viste vejen, da avisen i Jernbanegade i 1980'erne sendte gamle Gutenberg på porten og kastede sig ud i den digitale verden.

Chr. P. Fogtmanns artikler i avisen, de lokalhistoriske bøger og bidragene i Historisk Årbog fra 1987 til 1998 samler væsentlige

dele af Thy's historie og kan fortsat læses med udbytte. Da de samtidig inddrager meget nyt stof – nye oplysninger er hentet frem fra arkiver og gennem interviews med thyboer – vil de være en væsentlig kilde for andre, der fremover beskæftiger sig med den lokale historie. Fogtmanns indsigt i egnen afspejler sig i »Vort Thyland«, som nærmest er blevet egnens »nationalsang«.

Flemming Skipper