

# Formandsberetning 1995-96

Frank Weber

Den første søndag i september gik udflugten i 1995 nordpå til Fjerritslev. Vi så ”Bryggeri- og egnsmuseet”, der på frivillig basis er blevet etableret som et spændende egnsmuseum i det gamle bryggeris bygninger. De 30-40 deltagere fik et indblik i ølbrygningens ædle håndværk og mange interessante redskaber og indretninger blev studeret i detaljer. Turen fortsatte i øsende regnvejrtil Aggersborggård, hvor ejeren fortalte om stedets historie og de seneste restaureringer. Den obligatoriske kaffe og kage blev indtaget i disse historiske omgivelser, inden vi vendte næsen hjemad. Mange nåede at svinge forbi Aggersborg, der på grund af vejret blev set fra bilen eller nærmeste læ. I år besluttede bestyrelsen at lade turen gå til Hanstholm, hvor vi gerne skulle høre lidt om byens og havnens historie, samt høre om de seneste planer om oprettelse af et dokumentationscenter for 2. Verdenskrig. Desværre måtte turen aflyses på grund af manglende tilslutning.

Vi må have lagt os grundigt ud med vejrguderne sidste år, for da vi traditionen tro holdt reception i forbindelse med udgivelsen af Historisk Årbog, var Thy og det meste af landet dækket af sne og is. Receptionen blev afholdt den 17. november på Østerild Kro, men en snes forfattere og bestyrelsesmedlemmer stred sig frem gennem elementernes rasen. Årbogen er igen i år et flot stykke arbejde, som jeg vil takke redaktionen for (Jytte Nielsen, Svend Sørensen og Knud Holch Andersen). Den redaktionelle linie, der blev lagt af dette trekløver i 1992, er siden blevet fastholdt og udbygget.

Indholdet bar, som alle historiske årbøger fra 1995, præg af 50-året for befrielsen. Forsiden er et billede af Jens Søndergaard, som i 1930'erne blev betegnet som ”entartet”. En nutidig Thy-kunstner, Erland Knudssøn Madsen, er født under Besættelsen og har lavet fire spændende vignetter til årbogen. Men et samlet tema omkring kro og gæstgiveri var der også plads til. Med 176 sider og en snes artikler var der nok at gå i gang med i de mørke vinteraftener. Har man ikke fået læst årbogen endnu, er den også god at have med på juleferie.

Igen i år havde vi et samarbejde med TFO og Åbent Gymnasium, idet vi sammensatte en foredragsrække under fællestemaet: ”Tro i Thy”. Foredragene behandlede troslivet i Thy fra hedenold til i dag. Igen var foredragsrækken godt besøgt, så vi har fra bestyrelsens side barslet med en ny foredragsrække til indeværende sæson. Temaet er ”Fra lokalhistorikerens arbejdsmark”, hvor forskellige sider af det lokalhistoriske håndværk præsenteres: Den 28. januar handler det om arkæologien og den 4. februar om slægtshistorien. Eksempler på forskning i lokalhistorien tages frem den 18. februar, mens byhistorien og lokalhistorien som en del af danmarkshistorien bliver behandlet den 25. februar og den 4. marts.

Alle foredragsholderne er lokale bortset fra landsarkivar Hans H. Worsøe fra Aabenraa, som har lovet at komme og berette om det at drive slægtshistorie. Han har skrevet en række bøger om emnet og skal i februar

revidere én af disse. Derfor lover han, at hans foredrag den 4. februar vil være topaktuelt.

Udover den nævnte foredragsrække om ”Tro i Thy”, som altså ikke formildede vejrguderne, har Historisk Samfund i løbet af vinteren endnu en gang været medarrangør af et foredrag i numismatisk forening.

Når bestyrelsen har besluttet at hæve kontingentet med 10 kr., skyldes det stigende trykkeudgifter og almindelige udgiftsstigninger. Dermed bliver kontingentet på ialt 100kr.

For at sætte dette beløb lidt i historisk relief kan man tage et eksemplar af Historisk Årbog fra 1940! Omfanget var som i dag, men der var ingen illustrationer. Til gengæld var kontingentet på 3 kr.! Det lyder ikke af meget, men aldrig har Historisk Årbog været dyrere! En faglært arbejder tjente 1,91 kr. i timen og skulle altså arbejde 1 time og 34 min, for at kunne betale sit kontingent. I 1950 skulle han arbejde 1 time og 14 min., mens han i 1960 kunne nøjes med 41 minutters arbejde. I 1970 nåede prisen bunden: årbogen kostede 10 kr. og timelønnen var 19,44 kr. - altså 31 min, arbejde var nok. Fattigfirserne fik kurven til at gå den anden vej, idet der i 1980 og 1990 skulle arbejdes hhv. 38 min, og 49 min.

Nu bliver kontingentet på 100 kr., men omregnet i arbejdstid skal den faglærte arbejder blot investere 48 min, før medlemskabet er hjemme - det er da billigt!

Her til sidst vil jeg takke bestyrelsen og vores kasserer for et godt samarbejde og endnu en gang takke redaktionen for en flot og spændende årbog. Jeg vil takke Thisted Museum, Wadmanns Trykkeri og andre, vi har haft kontakt med i årets løb, for godt samarbejde og håbe, at det fortsætter i indeværende år.

Frank Weber

(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1996, side 155-156).

Minutters arbejdstid for en faglært arbejder for at kunne betale et årskontingent



Minutters arbejdstid for en faglært arbejder for at kunne betale et årskontingent.