

Østre Skoles historie

Rune Haller



Østre Skole 1983. Foto: Tage Jensen.

De følgende bidrag blev præmieret i forbindelse med den konkurrence, Historisk Samfund for Thisted Amt udskrev blandt skoleelever i foråret 1991. Rune Haller skriver om oprettelsen og udbygningen af Østre Skole i Thisted. Morten Binderup har undersøgt Værnemagtens store radaranlæg ved Vorupør og Hundborg.

I 1940 måtte Borgerskolen i Thisted, daværende Vestre Skole forlades, idet tyskerne skulle bruge den. Alle elever måtte nu flyttes til Østre skole, nuværende Voksenuddannelse, Munkevej.

Efter krigen blev Østre Skole lavet om til gymnasium, og eleverne måtte nu alle flytte på Vestre, hvor der i slutningen af 50'erne var godt 1350 elever. Gennem årene voksede elevtallet på Vestre og derfor gjorde ønsket om en ny Østre skole det samme. Både på grund af pladmangel på Vestre og fordi 70% af eleverne boede i den østlige bydel. I 1968 var der en del ballade om "sikring af skolevejen", idet den endnu ikke opførte Østre skole skulle ligge nord for Ålborgvej og, at mange elever så blev nødt til at krydse vejen. Forældreforeningen blev lovet en gangtunnel under vejen, men hvor den skulle ligge blev aldrig fuldt afklaret fordi gangtunnelen aldrig blev opført. Lysregulering adskillige steder på Ålborgvej, som var et andet krav blev ikke opført før begyndelsen af 70'erne. Den 1/4 1969, da den ny Østre Skole på Kronborgvej, Thisted, stod færdig, blev Poul Bunk ansat som skoleinspektør. Skolen blev taget i brug i august og officielt indviet d. 7/11. Udgifterne var blevet anslået til 17 millioner.

I april 1971 blev etape 2A, som den hed, gjort færdig. Etapen bestod i stueetagen: 5 specialklasseværelser og 2 ordinære klasseværelser.

1. sal bestod af kontorer til skole- og viceinspektør, sekretær etc. Prisen var 2,8 millioner.

Samme år blev der afsat penge til lysregulering ved Toldbodgade, Korsgade og "Falck-krydset".

Etape 2B blev påbegyndt måneden forinden etape 2A stod færdig og føjede faglokaler, mediatek, sproglaboratorium, gymnastiksal og 7 nye klasseværelser til skolen. Pris: 4,2 millioner. Byggeriet af etape 2B sluttede i august 1972.

Endelig i 1973 sluttede den debat om sikring af skolevejen som begyndte i 1968, idet "Falck-krydset" blev lysreguleret. Elevtallet efter sommerferien det år var ca. 640 og lærerstaben på 38. I 1974 kom byggeriet af etape 4, det hed den altså, i gang. Etapen blev bygget nærmest i U-form tæt sammen med de øvrige etaper og indeholdt læseklinik, faglokaler og masser af klasseværelser samt E-fløjen.

I 1975 opstod debatten om hvorvidt de elever, der ønskede det, måtte ryge på skolen. Skolenævnet sagde nej, men skiftede sidenhen mening og gav de interesserede lov til at ryge, såfremt de havde tilladelse hjemmefra. Idag er der et rum på skolen til samme formål. I august havde elevtallet sneget sig op på 720, og der var nu 53 lærere. Endelig, i 1975, 8 år og en dag efter at håndværkerne gik i gang med 1. etape d. 1/4 1968, kan Østre Skole konstateres færdig og bliver indviet under stor pressedækning og festivitas. Der var nu 800 elever fra 1.-9. klasse, samt en specialklasse for hvert klassetrin. Måske var Østre Skole alligevel ikke helt færdiglavet. Under opførelse var nemlig en 5. etape til tand- og skolelæge, men den opførtes af socialforvaltningen og skulle virke som en slags institution i institutionen, da den også skulle betjene andre skoler. Denne etape blev taget i brug i januar 1977. Østre Skole var kommet til at koste over 23 millioner. I august var der over 60 lærere på skolen og ca. 750 elever.

I december tog Poul Bunk sin afsked og gik på pension, afløser på posten som skoleinspektør blev Henning Sørensen, der havde været viceinspektør siden 1970. I august 1978 skete en bemærkelsesværdig ting, idet de første børnehaveklasse startede det år.

Gennem slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne var Østre skole stærk, når det gjaldt skoleidræt. Siden er det desværre gået den modsatte vej.

I april 1980 dør Poul Bunk, 70 år gammel.

I foråret 1982 blev der begået ualmindeligt groft hærværk på skolen, idet alt elektronisk udstyr samt billeder og spejle blev totalt smadret. Udbytte: ca. 100 kr. Dette var et alvorligt tilfælde, men hærværk var og er ikke noget helt ukendt fænomen på skolen. Også i skoletiden begås der hærværk, idet fødevareautomaterne og især koldtdriksautomaten bliver udsat for "overgreb". Desuden er der i den sidste tid blevet snydt med betalingen i koldtdriksautomaten, som derfor er blevet lukket. Til protester over det har viceinspektør Bjarne Schultz sagt: Hvis det skal komme til at gå, må varerne i kiosken sættes op til det dobbelte, eftersom der "handler" i automaten skal have varerne gratis!!

1983: I 1982-1983 havde Thisted besøg af en amerikansk udvekslingsstudent gennem YFU (Youth For Understanding). Andrew, som han hed, gik i 10. klasse på Østre skole og fik en fin eksamen. I den tid han var her nåede han at blive afholdt og vellidt af de fleste.

1984: Østre Skoles skolenævn ønsker skoledistriktsgrænserne ændret således at Thylandsvej, Byvangen, Refsvej, Malthe Bruunsvej og "gammel" Grønningen føres tilbage til Østre Skoles distrikt. Skoleinspektør Erland Raahede, Borgerskolen, svarer at en sådan distriktsændring vil undergrave grundlaget for Borgerskolen. Formanden for skolekommissionen, Ruth Scharling, bekræfter desuden Erland Raahedes udsagn om, at en byrådsbeslutning siger, at skoledistriktsgrænserne ikke skal ændres nu. Nu tilbyder Østre skole datalære for 10. 30 elever ud af 45 melder sig. Samme år "adopterede" eleverne på Østre en afrikansk dreng gennem CCF Børnefonden. Hver måned sendtes 120 kroner til Rwanda i det centrale Afrika.

I slutningen af august besøger 8.B fra Østre Skole 7.E på Sommarhemsskolan i Bohuslän, Sverige.

1986: 10. klasserne tager d. 6/9 til Ungarn i 14 dage og bor på et statskollektiv, hvor de arbejder med at høste frugter og grøntsager.

1987: Grunden til Østre Skoles fritidsordning lægges, idet formanden for kulturelt udvalg, Viggo Møller, og socialudvalgsformand Kaj Kristensen bliver enige om at skolefritidsordningen skal "op at stå nu".

1988: Fra 24/9-3/10 tog 9.A og 9.G til Ungarn med omtrent samme formål som 10. klassernes 2 år forinden, her drejede det sig dog hovedsageligt om æblehøst. Og som om det ikke var nok med al den rejse tog 10. klasserne til Leningrad, Sovjetunionen samme år.

1989: D. 2. april fejrer skolen 20 års jubilæum.

1990: Som det eneste lidt bemærkelsesværdige kan det nævnes, at 9.E fik besøg af en østtysk klasse fra Berlin fra den 23.-27. oktober. 9.E rejste til Berlin i april 1991.

Idag har Østre skole ca. 500 elever og 60 lærere så det er gået nedad siden 1976.

Som allerede nævnt var Poul Bunk den første skoleinspektør på Østre skole. Som en afslutning på dette emne vil jeg skrive en kort notits om ham. Poul Bunk blev født d. 31/10 1909 i Thisted og begyndte sin skolegang, som fandt sted dels på Borgerskolen og dels på den gamle realskole på Plantagevej, i 1916. Poul Bunk tog realeksamen i 1926 og gik året efter, som 16-årig, på Jelling seminarium, selvom der i hans familie ikke ligefrem var tradition for boglige uddannelser. Som 20-årig var han i 1930 færdiguddannet som lærer, men måtte

først aftjene sin værnepligt, før han kunne påbegynde sit arbejde. Da det var overstået, tog han hjem til Thisted, da han altid havde følt sig som thybo. I 1933 startede Poul Bunk sin karriere som lærer ved den gamle Østre skole på Munkevej, som senere skulle blive til gymnasium og senere igen til handelsgymnasium og VUC.

Poul Bunk havde også altid været en stor sportsudøver, hvilket han både nød og var temmelig god til. Især atletik og fodbold havde hans store kærlighed. Hertil kan det nævnes, at han ved de jyske mesterskaber i atletik i 1936 alene lavede 78 ud af Thisted's 228½ point, ligeså meget som stævnets taber, Hjørring, havde lavet. Han var desuden på første pladsen i følgende discipliner: Højdespring, længdespring og 110 meter hækkeløb. Han sad i TIK's bestyrelse og blev ved 50 års jubilæet hædret som æresmedlem. Han tilrettelagde adskillige sportsprogrammer og underviste desuden i en del år i DBUs kurser for ledere og trænere.



Skoleinspektør Poul Bunk, Østre Skole.

I 1940 blev han gift med Yelva Facius fra Bedsted.

I 1952 blev Poul Bunk forstander for handelsskolen. Men det job blev med tiden for tidskrævende, og i 1967 sagde han jobbet op og helligede sig folkeskolen. I 1955 blev Poul Bunk viceinspektør på Borgerskolen, og da der her blev for overfyldt, deltog han aktivt i hele planlægningen af den ny Østre skole, og blev

så d. 1/8 1969 inspektør for den skole han havde arbejdet med så længe. I 1977 trådte Poul Bunk pr. 31/12 tilbage efter 44½ år i det kommunale skolevæsen. Poul Bunk holdt meget af børn og havde altid været imod korporlig afstraffelse. Det var hans faste overbevisning, at man kunne snakke sig ud af de fleste problemer samt at tingene skulle tages med det gode. Ondt avler ondt og det var slet ikke Poul Bunks idé med en skoleinspektørs opgave. Han var af den opfattelse, at enhver måtte tilpasse sig, og at dette også gjaldt lærerne. Poul Bunk beskrives af en af sine tidligere kolleger som værende meget velanset og én man så op til som lærer og arbejdsleder. Han var rolig, velafbalanceret, beskedent, flittig og i det hele taget lidt af en perfektionist. Han var meget hjælpsom og hjalp nye lærere til at komme i gang. Hans hukommelse fejlede heller intet, og han havde meget i hovedet, hvorfor han mente, at han da bestemt ikke havde brug for en sekretær, så skulle han jo til at forklare vedkommende alt muligt, og der var da ingen mening i, at to personer holdt styr på akkurat de samme ting. Poul Bunk var ikke blot lærer og inspektør, han var også børnenes og de unges ven. Efter halvandet års sygdom døde Poul Bunk på Thisted sygehus d. 29/4 1980 og han blev begravet d. 6/5 på Vestre kirkegård, Thisted. Han efterlod sig sin kone og to børn, der begge fulgte i faderens fodspor og som nu bor på Århusegnen.

(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1992, side 120-124).