

Tejnen fra Ræhr

Den 6. juli 1936 modtog Thisted Museum en gammel tejne,
der stammer fra Ræhr



Tejnen findes i udstillingen "Thylands bondekultur" på Thisted Museum

Giveren, overretssagfører H. Billeskov Jansen, Thisted, sendte senere følgende historie om, hvorledes tejnen var kommet til Thisted.

"Jeg har faaet den af forlængst afdøde Gaardejer Ole Madsen, "Ræhrgaard", der var omend i en noget rude Form, ikke saa lidt af en Renaissancefigur. Han var efter Omstændighederne velstillet og Brændevinen kostede jo i gamle Dage kun 17 Øre Potten. Hans besøg i Thisted, hvortil han for sikkert altid glædede sig, skete med stort Bulder og Forbrug hos Gæstgiverne og senest hen paa Eftermiddagen var han altid højt oppe, men dog stedse i Besiddelse af en vis Stormandsværdighed i sin Optræden. Jeg var hans sagfører fra 1906 til han døde vel for en lille Snes Aar siden.

Et Par Maaneder efter at have overgivet mig en Sag, som jeg havde gennemført med Held for ham og skaffet ham hans Penge, kom han paa Kontoret for at faa disse udbetalt. Han sagde da bl.a.: "Ved Du, hvad min Kone sagde, da jeg fortalte hende, at jeg havde overgivet Dig denne, ganske vist vanskelige, - Sag? Hun sagde: Du skal se, Du faar ikke en Øre ud af den, men Sagføreren ærer Dig". Herpaa svarede jeg med stor Højtidelighed: "Naa saa det sagde hun! Nu skal Vestergades samlede Ret blive sat

og den Kone blive dømt". Jeg tog da et Ark pro patria, klistrede derpaa foroven en Mængde af de gamle morsomme aflange Skillings- og Rdl-Stempelmærker og derefter med mange Snirkler og Sving, 4 Underskrifter (alle med mit Navn men højst forskelligt skrevet) mit Segl osv.: "Vestergades samlede Rets Dom", hvorefter den af Fru Madsen fremsatte fornærmelige Udtalelse kendtes død og magtesløs og hun dømtes til at betale til Overretssagfører H. Billeskov Jansen - en stor fed and.

Nogen tid efter igen kom Ole Madsen paa Kontoret - ikke saa lidt anløben - og satte med et Smæld Tejnen paa mit Skrivebord med Bemærkning: at den var fra hans Kone. Da jeg intetanende lukkede Tejnen op, fløj en uhyre stor levende And skrigende og skraalende ud af den og rundt paa Kontoret - jeg nægter ikke til stor Forskrækkelse for mig. Ole Madsen slagtede den selv for mig ude i Gaarden og da han aldrig krævede Tejnen tilbage, beholdt jeg - med Henblik paa Museet - denne.

Deres
H. Billeskov Jansen."

(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1988, side 102-103).