

Til medlemmerne

I 1983 gik den årlige udflugt til Ørslev Kloster i Fjends herred mellem Skive og Viborg. Klosteret, hvis bygninger er smukt restaureret, er nu et arbejdskollegium, åbent for alle, der ønsker ro til at gennemføre et åndeligt arbejde.

På den årlige generalforsamling oplyste årbogens redaktør, at der har ophobet sig en del artikler mm., der afgjort bør trykkes, men som der indtil nu ikke har kunnet findes plads til. Det drejer sig om et sidetal, nogenlunde svarende til en hel årbog.

En udvidelse af årbogen syntes den mest nærliggende løsning, men dette ville i givet fald betyde en kraftig stigning i vore portoudgifter, idet årbogens vægt i så fald ville overstige 250 gram.

En anden løsning kunne være en nedskæring i den plads, der vederlagsfrit afsættes til beretninger og meddelelser fra museer arkiver og lokalhistoriske foreninger. Da vi imidlertid anser det for vigtigt, at den lokalhistorisk interesserede læser både nu og i al fremtid

kan orientere sig om disse emner på ét sted, anser vi det for udelukket at skaffe mere plads for nedskæringer. Som tidligere tilkendegivet vil vi tværtimod med glæde modtage og trykke sådanne meddelelser

Bl.a. på denne baggrund vedtoges det at forhøje kontingentet med 5 kr., således at det nu er 50 kr. årligt. Vi håber derved at kunne styrke vor kassebeholdning med henblik på kommende udvidelser. Samtidig nærmer vi os tidspunktet for trykningen af det planlagte registerbind. Trykningen vil betyde en alvorlig belastning af vort budget, og vi håber på støtte fra de kredse, der tidligere har ydet hjælp til formålet.

Historisk Samfund takker alle, private som offentlige myndigheder, der i det forløbne år har støttet vort arbejde.

P.b.v.

H. A. Lund-Sørensen.

(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1984, side 106).