

# Apoteker på Mors og i Thy

Af OLE P COLDING, Skive

”Sygdom er hver mands herre” er et ord, vi har hørt og siden erkendt som sandhed. Måske har vi som børn lagt mærke til bibelhistoriens onde ånder, som kunne kaste mennesker i både ild og vand, og vi hørte om døve og blinde, halte og stumme, og havde medynk med disse stakkels mennesker. I Danmarkshistorien hørte vi om den kloge Ivar Benløs, som slet ikke kunne støtte på benene, men måtte bæres omkring. Harald Blåtand havde sorte tænder, jo, tandpine, det vidste vi sandelig, hvad var. Fantasien kom i arbejde: hvem hjalp de syge *dengang*, nu kan vi sende bud efter doktoren, og på *apoteket* kan fås medicin: Hofmannsdråber, Skorpionolie, salve og piller o.s.v. Men *dengang*?

Spurgte man så, hvornår vi fik apoteker, så lød svaret: Jo, det er da’ læng’ siden! Og det var sådan set svar nok, for da tænkte man ikke i årstal eller århundreder, så Gorm den Gamle havde jo nok indrettet et apotek dernede i Jelling. Hvad skulle han ellers gøre, når han blev syg?

Men Jelling har ikke engang et apotek i dag. Gorms apotek ligger i Vejle, og det har faktisk det at fortælle, at jo større byen er, des større chance er der for, at der findes et apotek. Nå, nu må vi hellere få det hele fra en ende af. Og det får vi - så nogenlunde da.

Et apotek er et opbevaringssted for lægemidler. Det vil sige, at der først var læger. Her er Danmark repræsenteret med Henrik Harpestreng, som døde 1244. Han havde lært nede i Italien, og italienerne havde lært af perserne eller araberne. Så både vore tal og vore apoteker stammer fra Østerland. Denne Henrik Harpestreng havde lært, at planter i visse tilfælde kan helbrede, og han skal, da han kom tilbage fra Salerno, have haft både frø og urter med hjem, for at han kunne begynde for sig selv. Og det gjorde han. Ikke alene helbredte han, men han fik tid til at skrive lægebøger. Her er to af hans tid: ”Vejbred, kogt med majmåneds smør og spist, bevirker en god fordøjelse, og hvad der er stødt eller knust i mennesket læger den - heler og styrker! - Svaleurt er giftig, men taget i mindre doser virker den afførende og giver stærk vandladning. Bruges også mod underlivsbetændelse og gulsot. Brugt mod vorter virker den bedst, når den er plukket på en kirkegård ved aftagende måne.”

Det sidste råd er der noget mystisk ved. Måske kan vi heri læse middelalderens overtro. Tænk, hvis en nutidig apoteker trak os i ærmet og hviskede dette råd i øret på os! Nu er læger og ”kloge mænd” ikke i samme skæppe, men på Erik Plovpenningens tid kunne en læge altså godt give råd, som havde smag af ”klog mand”s råd.

Et par af datidens læger: Christiern Pedersen (1480-1554) og Henrik Smid (1480-1563) bør nævnes. De lever dog på en helt anden tid, reformationstiden, og på deres tid kommer de første kongeligt udnævnte apotekere, idet Christian den Anden giver bevilling til en mand i København, som eftertiden kalder HANS APOTEKER (1514). Forholdsvis kort tid efter får også Jylland sit

apotek i Viborg (1573), og det lader til, at både Ålborg og Århus må vente.

Den 16. februar 1573 får Philip Hauichendall kongeligt brev på at måtte oprette et apotek i Viborg, da kongen, den stilige Frederik den Anden havde erfaret, hvorledes ”der i Nørrejylland ikke fandtes noget apotek, undersåtterne, de menige landsindbyggere til mærkelig stor besværing, så de nødtes til at lade hente udi andre landsdele, hvad de behøvede at købe, som i et apotek kunne falholdes.”

De ting, der kunne fås i et apotek er ”stødte urter el.a, apotekisk Materialia, Composita el. Simplicia, som bør og hører udi et apotek at være, ikke de gemene urter, som bruges i køkkenet”.

Men der må alligevel ikke have været stort salg i de dele, thi kongen sikrede apotekerne ved at give den handel med ”vin, claret, lutendrank ved underhold fra kirkernes indtægter, et kanonikat for en doctor el. Licent medicinæ.

Først senere bliver apotekerne købt for store penge, men der skrives 1775, altså 200 år senere, førend Svaneapoteket i Viborg regnes for et skatteobjekt. Herom følgende: I 1776 indsender stiftamtmanden i Viborg en ham overgivet klage fra apoteker Nielsen over, at der var pålagt ham næringssskat. Byens magistrat mente, at apotekeren såvel som andre med borgerlig næring måtte svare skat.

Det lader til, at det ikke bliver cancelliet, der afgør svaret, ej heller kongen, men Collegium Medicum, medicinsk fakultet, som svarer: ”Apotekerne synes at være befriede for al borgerlig næringssskat (da deres Metier ej egentlig er at anse som borgerlig handel, men som en videnskab, hvorpå må tages offentlig eksamen ved academiet el. Facultas medica). I overensstemmelse med denne erklæring blev apotekeren fritaget for skat 20. juli 1776.

Denne afgørelse fik selvsagt følger. Allerede 1798 køber P. Valeur Svaneapoteket for 14.600 Rigsdaler. Hans eftermand køber 1829 samme apotek for 30.000 rigsdaler. Her er tale om en hundrede procents forhøjelse, og atter er stiftamtmanden der, idet han som følgeskrivelse medsender en opgørelse, der viser, at de 24.000 rigsdaler er for privilegiet. Nu er der noget ved at drive apotek! Og den linie er fastholdt. Man har ved oprettelse af nye apoteker - i 1876 fandtes 124 apoteker i Danmark, nu det tredobbelte - givet bevilling til et nyt, hvor der var et behov.

Hvem der bedømmer dette behov, fremkommer af følgende: 25. august 1913 udbad justitsministeriet sig sundhedsstyrelsens erklæring om et andragende angående oprettelse af et ”apotek” i Stoholm. Fysikatet for Viborg og Thisted amter udtalte, at et apotek i Stoholm vel kunne bestå, hvis Haderup apotek forblev og ikke flyttedes til Sjørup, hvilket var på tale.

Viborg amtsråd kunne anbefale, og da sognerådet for Kopperup-Feldingbjerg-Gammelstrup kommune var villig til at yde tilskud efter apotekerloven, oprettedes ved

kongelig resolution et nyt personligt privilegeret apotek i Stoholm 12. december 1914.

Man ser, der er fem instanser, som spørges.

Tilskud efter loven er ikke fast, men angående Haderup apotek havde Vroue-Resen sogneråd givet tilsagn om at sikre et apotek en årlig understøttelse på 1000 kr. i to år og derefter et passende af sundhedskollegiet fastsat beløb, indtil medicinomsætningen var 3000 kr. netto. Apoteket skulle have leverance til lægerne i Haderup og Højslev. At der nu blev et kapløb mellem Sjørup og Haderup, lades ude af betragtning. Haderup fik bevilling 27. maj 1903.

Dette om behov for et apotek må nok indregnes som givende den omtrentlige kronologiske orden, hvori byerne i Viborg og Thisted amter får bevilling: Thisted i året 1749, Skive 1801, Nykøbing 1804. Kjettrup i Hanherred 1823, Søndbjerg på Thyholm 1822, Vestervig 1850, Kjellerup 1869, Bjerringbro 1877, Koldby hjælpeapotek 1877, Roslev 1885. Dette for at give et indtryk af fordelingen.

Man mærker sig navne som Kettrup og Søndbjerg, som nu har måttet vige for Fjerritslev og Hvidbjerg. Apoteket følger talmajoriteten i befolkningen, og da stationsbyerne overfløj de gamle bondebyer, flyttedes apotekerne.

Om den første apoteker på Thyholm fortælles noget ikke helt almindeligt, hvoraf ses, at også en apoteker kan gå til.

J. C. Ustvald er født i Viborg 1790, discipel på Holstebro apotek 1805-1810, cand. pharm. 1812. Han ansøger og får bevilling til et nyt apotek i Lemvig 1813. Bor her til 1818. Ansøger og får bevilling til et nyt apotek i Søndbjerg på Thyholm 4. september 1822. Ejer en overgang en gård i Karby. 1828 sælger han apoteket og overtager Holmgård mølle i Ydby. Dør der 1830.

#### Apoteker på Mors.

Vi må tænke os et par hundrede år tilbage, før der findes et apotek. Som bekendt er lægerne forud, og hvis vi regner bartskærere med, må vi endog gå 400 år tilbage, idet der da skal have været en Morten Bartskær i Nykøbing. Han og andre kirurger havde vel lov til at årelade folk, eventuelt operere. Navnet Kirurg bruges mest siden 1700 og er den dag i dag velkendt og højagtet. De gamle kirurger savnede dog bl.a. de bedøvende midler, som vi jo synes slet ikke kunne undværes ved en operation.

I året 1787 får Mors sin første distriktskirurg, Johan C. Schwartz, og nu er apoteket i sigte. Måske var det den klage, hvori Thisted-apotekeren og Kollberg 1798 brokker sig til kongen over de fæle Nykøbing-kræmmere, som stjæler hans handel med medikamenter, der førte til oprettelsen. Resultatet blev, at der 1804 gaves bevilling af 25. maj til Jens Jacobsen, som netop kommer fra Thisted-apoteket. Han begrundet sin ansøgning om oprettelse af et apotek i Nykøbing som nødvendig "på grund af den lange vej til Thisted og overfarten over Vilsund, som næsten er umulig om vinteren".

Om Nykøbings første apoteker skal her gives de vigtigste data af hans levned: Født i Vesterbølle i Himmerland 1779, søn af degn Jacob Sørensen og hustru Ingeborg. Som 14-årig på Svaneapoteket i Viborg, som 20-årig til København for at studere farmaci. Allerede året efter tager han farm. ex. endda med udmærkelse.

Konditionerer derpå i Thisted, indtil han kun 25 år gammel er apoteker i Nykøbing. Her er han til 1812, men trods det, at han handlede med "alle slags Hauge- og Blomsterfrø" måtte han sælge apoteket 1812 til P. C. F. Siemsen, Skive. Endnu engang får han apotek, nemlig i Nibe med ret til at oprette et hjælpeapotek i Løgstør. Alligevel går han fallit. Hans senere livsførelse er ukendt.

Svane-apoteket blev matrikelnummer 68, 74 og 75 af Nykøbing med facade ud mod Rådhusstorvet. Moderniseret bl.a. i 1922.

Her har i de 170 år levet elleve apotekere med et gennemsnitligt virke på 15 år. Prisen, Jens Jacobsen fik, var 1100 rigsdaler. Til sammenligning kan nævnes, at apoteket 1914 solgtes for 417.000 kr.

H. S. Lund ejede apoteket..... 1824-1826,  
C. C. Borup..... 1826-1829,  
A. G. Begtrup..... 1829-1869,  
A. J. F. Gether..... 1870-1874,  
A. C. Teilman-Friis ..... 1874-1907,  
C. F. Norman-Mogensen..... 1907-1914,  
Alfr. Sonne ..... 1914-1951,  
F. E. Thestrup Münster..... 1951-1952 (død),  
E. Vikjær Andersen..... 1953-1973.  
Apoteket blev nedlagt pr. 1. juli.

Om apotek nr. 2 på Mors er der mere diskussion end om det første. Mors har 22.612 indbyggere i 1893, da de første tanker om et nyt apotek kom frem. Farm. Medhjælperforening ansøgte og henstillede, at der blev oprettet et apotek mere i Nykøbing, da alle forbindelser gik dertil. Fra Nykøbing udgik en lukket kgl. postvogn samt tre lukkede og flere åbne dagvogne.

I 1902 anmodede Sundhedskollegiet Viborg-Thisted Fysikat om en ny erklæring vedrørende et apotek på Mors. Der foresloges tre landsbyer: Hvidbjerg, Vils eller Ø. Jølby.

Da *Vils* havde både en læge og en dyrlæge valgte man denne by. Også Nykøbing var på tale igen, men Sundhedskollegiet mente, at landbefolkningen ville have større gavn af et apotek beliggende uden for byen. Bygningerne til apoteket var nye (matr. nr.4 ab) og havde en god beliggenhed ved korsvejen mellem Næssundlandevej og Erslev-Ø. Asselsvejen. Arkitekt C. F. Nielsen, København, tegnede og førte tilsyn med de lokale håndværkere. I den høje kælder under hele bygningen er laboratorium, støderum, medicinal- og vinkælder, i stueetagen er materialeafdeling og officin samt privatlejligheden. Grunden er på 1 tønne land.

Åbningsdagen var 22. maj 1904, og der har siden været 8 apotekere:

V. H. Lausen..... 1904-1909,  
C. F. M. Hansen..... 1909-1921,  
E. V. H.C. Høye ..... 1921-1928,  
S. A. M. Ottesen..... 1929-1938,  
J. M. Hertz..... 1938-1948,  
K. A. G. Hansen..... 1948-1960,  
L. Franck Winter ..... 1961-1967,  
Agnes Lund overtog apoteket 1968 og er der stadig.

Men Nykøbing fik også et apotek. Da Farmaceutforeningen i 1922 ansøgte om oprettelse af et

apotek mere i Nykøbing blev det anbefalet af byrådet ”såfremt det nye apotek blev anlagt i den vestlige bydel dog ikke nærmere det nuværende apotek end afstanden fra dette til Kirketorvet.”

Men i resolutionen stod: ”i byens vestlige del og ikke østligere end Lille Torv”. St. Clements apotek kom da til at ligge på matr. nr. 96 eller Algade 26 som en nyopført bygning. Indretning af lokalerne foretoges af arkitekt Frühstück-Nielsen, Århus, og blev udsmykket af kunstmaler Harald Borre. Det samlede lokaleareal er 350 kvadratmeter. Apotekeren *Regnar Olufen*, var den eneste, der ikke er kommet som fremmed, idet han havde været på Svaneapoteket siden 1897. Han fik bevilling 24. september 1923 og var der til sin død 1945. Han blev kendt for sit store arbejde for Morslands historiske Museum. Hans efterfølger blev Poul Aug. Kjær, 1945-1963. Han efterfulgtes af E. Årup Kristensen, som drev St. Clements 1. oktober 1963-1970. Derpå K. S. Aarslev fra 1970. Han videreførte apoteket i ny ejendom i Havnegade 10 A, 1974.

### THY-APOTEKER



*Svaneapoteket i Thisted, tegnet fra gården 1884 af apoteker C. F. A. Gottschalch.*

I året 1793 forenedes Dueholm, Ørum og Vestervig amter i THISTED amt. Det var proprietærene, herremændene heroppe, der 1749 bad kongen om dog at få ”et lidet husapotek”, idet de ”ved en hastig og heftig sygdom skulle helt til Aalborg eller Viborg for at få nødvendige medikamenter”.



*Thisted Svaneapoteks personale 1902. Til højre apoteker Raffn.*

Nu var det måske lidt overdrevent med dette behov, idet man allerede 1733 havde en apoteker, ganske vist upriviligeret, men Thisted-apotekeren J. C. Apoldi (1701-1746) havde i virkeligheden, hvad der fandtes af medicin dengang. Han havde også uddannelse som apoteker. Apoldi var født i Rudolfstadt i Tyskland, gik to år i Erfurt latinskole, fem år i apotekerlære sammested hos Kirchburgs Medikus, rejste derpå til Danmark og var i Holstebro 1728-1733, i Thisted fra 1733 til sin død 1746.



*Den tidligere Wagners gård, Vestergade 12, Thisted, blev 188 købt af Håndværkerforeningen og 1915 solgt til Løveapoteket.*

Selvfølgelig ønskede Frederik den Femte ikke, at ”landets børn” skulle ligge syge og ikke kunne få hjælp,



*Thisted Svaneapotek, Storegade 5, fotograferet ca. 1895.*

og allerede 1749 får Thisted sin bevilling til O.L. Bjørnstrøm, som dog dør, før han rigtig får begyndt. Det blev Jacob Gesius, der fik gavn af bevillingen. Dog - det

blev en dårlig start, også han må opgive at få forretningen til at gå. 1758 må han sælge. Dog senere gik det bedre, så Thisted holder et gennemsnit på 14 år til sine apotekere gennem de godt 200 år, som nu er gået. Her er tale om Svaneapoteket.

Her følger navnene på den lange række apotekere og deres ansættelsesår. C. A. Ziegler 1758, P. V. Duche 1769, H. E. Niemann 1795, J. G. Kollberg 1797, P. Bech 1800, L. C. Dahlerup 1823, G. A. Eyber 1846, C. T. Petersen 1859, H. T. L. Bertelsen 1873, C. F. A. Gottschalk 1884, C. K. Rafn 1891, G. J. Møller 1907, V. M. C. Kierulff 1918, (bestyrer H. Høgelund 1952-59), Kirsten M. Reinholt 1959.

Ikke mindst her i Thisted begyndte det småt, men i vor tid har vi ikke hørt om fallerende apotekere. Priserne ved overtagelsen er da også steget endda meget stærkt: Eyber, som for øvrigt fik den besked, at nu skulle der betales næringsskat, overtog Svaneapoteket for 50.000 rigsdaler, ca. 100.000 kr., i året 1859; i 1884 kostede det 230.000 kr., i 1912 440.000 kr.

Svaneapoteket er ombygget 1898, 1924 og 1963, det er beliggende Storegade 5 på matr. nr. 225 a.

Med hensyn til Thistedes Løveapotek, Vestergade 12, oprettet ved kgl. resolution af 30. juli 1914, kan fortælles, at det trak meget længe ud med den bevilling. Allerede 1874 kom første andragende fra Farm. Medhjælperforening, men når det ikke fik gehør hos Fysikatet, begrundes det således: . . . ”det nuværende Apotek er fortrinligt og fuldt i stand til at opfylde sine forpligtelser.” Året 1902 er der kommet et nyt argument ind, idet tanker om, at et apotek i det østlige opland ville være hensigtsmæssig: i Østerild eller Frøstrup f.eks. Da nu indehaveren apoteker Rafn på Svaneapoteket tilbød at yde et tilskud til et sådant apotek - for at undgå oprettelse af et konkurrerende apotek i Thisted - løstes opgaven på den måde. Apoteker Rafn skulle så i ti år svare en årlig afgift på 2.000 kr. til et apotek i Frøstrup, egentlig et hjælpeapotek til Fjerritslev med apoteker J. A. Lassen.

Endelig kom så turen til oprettelse af Løveapoteket. Her blev første mand 1914 cand. pharm. Andr. M. H. Lund. Arkitekt Th. Møller, Århus, stod for ombygningen af Håndværkerforeningens gamle bygning, og apoteket åbnedes 30. september 1915. Lund var da 49 år og havde apoteket til sin død 1922. Efterfølger blev S. P. Larsen, men han var allerede 61 år. Dog havde han apoteket i tolv år til 1935. J. C. H. Olesen er der til 1940. Derefter gik apoteket til spindesiden ved Astrid Mørch 1940-1955. Også efterfølgeren blev en dame, Inge Marie Olsen, der overtog Løveapoteket for 210.000 kr. Hun havde apoteket til 1965. Derpå overtog H. Kjærboilling Svennesen det.

### Frøstrup

Går vi nu tilbage til Frøstrup, ses, at der allerede 1917 gives privilegium til at drive apoteket som selvstændigt apotek, da den hidtidige bestyrer A. H. B. Marschall får bevilling. Han driver apoteket til 1926. Den næste er C. W. Tornøe 1927-1939, tredje mand er I. H. G. Schmeltz 1940-1953, J. N. Jessen 1953-1962, K. R. S. Lauridsen fra 1962 til 1970. Derpå blev det lagt ind under Fjerritslev Apotek.

Om bygningen kan fortælles, at den byggedes 1917. I 1962 købte apoteker Sand ejendommen for 130.000 kr.

*Hvidbjerg.* I Hvidbjerg på Thyholm ser apotekerrækken ud som følger: J. C. Ustvaldt 1822-1828, C. W. Schønemann 1828-1831, L. C. Dahlerup 1831-1841, P. J. Bering 1841-1868, C. A. Haastrup 1869-1875; F. G. Meyer 1875-1882, C. A. Ballhausen 1882-1891, R. P. I. Andersen 1891-1895, F. H. M. Eising 1895-1903, K. B. Graae 1904-1910, L. C. F. Sodemann 1910-1919, N. M. J. Schjødt 1919-1925, Marie J. Madsen 1925-1934, J. Esborg 1934-1944, A. Schytte 1944-1969.



*Apoteksbygningen i Vestervig 1923.*

*Vestervig.* Vestervig Apotek, oprettet ved kgl. resolution af 11. august 1850, havde som første mand Jens Gundorph 1850-1860, hans enke fortsatte til 1878, E. L. Steinthal 1879-1914, idet der dog holdtes en bestyrer, cand. pharm. E. Juul siden 1893. Han skulle svare en forpagtningsafgift på 2500 kr. årlig (1893) og fortsatte til 1909.

Herefter antoges bestyrer L. Lassen til 1914. Denne blev selvstændig nævnte år og var i Hvidbjerg til 1923. H. P. Bryrup 1923-1927, N. F. Jørgensen 1928-1939, Anna H. E. Schouenborg 1939-1945, Inge Marie Olsen 1945-1955, H. J. Eskjær 1955-1963, Erik Krumhardt 1964-. I nævnte år er købesummen 135.000 kr. - til sammenligning kostede apoteket i 1893 15.000 kr.



*Koldby Apoteks facade mod vejen.*

*Koldby og Hurup.* Som hjælpeapotek under Vestervig oprettedes 1877 Koldby apotek, der blev selvstændigt i 1897, senere i 1908 Hurup, selvstændigt 1918.

Denne udvikling skal kort omtales: Nogle af Koldbyegnens beboere dannede sidst i 1870-erne et aktieselskab. Med en kapital på 8000 kr. påtog gæstgiver J. Nyboe sig at opføre en apoteksbygning. Aktieselskabet Koldby Hjælpeapotek solgte så bygningen til daværende apoteksbestyrer N. C. Edinger 14. april 1883. I løbet af

nogle år var aktierne indløst af Edinger, og 1894 overtog M. H. Schrøder ejendommen for 9300 kr. Forpagtningsafgiften til Vestervig-apotekeren beløb sig til 1500 kr. Der var nogle modstridende meninger om disse forhold: bestyrer med lokale, men ikke med varer, men ministeriet slog kun fast, at varerne havde moderapoteket ansvaret for.



*Koldby Apotek set fra haven. Sidebygningen til venstre blev opført 1919.*

De selvstændige apotekere i Koldby: A. Fleischer-Hansen 1898-1906, W. F. Sandberg 1906-1914, A. T. Cruusberg 1914-1916, G. S. Sørensen 1916-1926, J. J. Jensen 1926-1936, H. S. Quortrup 1936-1945, F. B. Hoffmeyer 1946-1954, K. N. S. Gundtoft 1954-1964, I. M. Søeberg-Sørensen 1964 - - - Om Koldby apoteket kan knyttes et par bemærkninger: Det fik 1907 lov til at anlægge et hjælpeapotek i Hundborg. Dette blev ti år senere selvstændigt med følgende apotekere: C. Rahbek 1917-1930, H. T. V. Skaftø 1930-1933, H. J. Bender 1934-1941, C. I. Levinsen 1941-49, J. A. Rørbæk-Jensen 1949-57, T. P. Fregerslev 1958-1966. Hvorpå apoteket blev nedlagt.



*Hundborg Apotek under opførelse.*

**Hurup.** I Hurup var det vel ikke et aktieselskab, men dog et initiativ fra privat hold, som gav skub i arbejdet for et apotek.

Detailhandler Wilh. Nørby ansøgte 1906 om at måtte oprette et håndkøbsudsalg fra Vestervig apotek, men det voldte sandelig megen modstand: Ja, det vil sige: håndkøbsudsalget fik byen, men et apotek, næ, ”det ville blive til meget stor skade for både Vestervig, Koldby og Hvidbjerg, og så ville endda Hurup apotek altid blive et lille, bitte apotek.” Nå, efter et par år kunne et hjælpe

apotek dog oprettes, og atter efter ti års ventetid kom der ved kgl. resolution tilladelse til et personligt privilegeret apotek.

Listen over apotekerindehavere ser således ud: Agnes M. Steinthal 1908-1914 som indehaver. Bestyrer H. S. Arden 1908-1918. Sidstnævnte forblev i stillingen som selvstændig apoteker til 1925. Hjelpeapoteket havde haft til huse i matr. nr. 1 aa, 1 ab og 1 ae i tiden 1908 til 1916, da det blev flyttet til en ejendom, som bestyrer Arden havde ladet opføre. Det bemærkes, at ”lofterne egner sig udmærket til tørring af droger” - helseplanter. G. Aagaard 1926-1940, Gerda Busch 1940-1948, H. H. Jessen 1948-1950, H. A. Læsøe 1950-1962, K. Jacobsen 1962-1979, M. O. Nielsen 1979 - -.

Apoteksejendommen, Bredgade 13, matr. nr.8, Hurup by, overtoges da for 135.000 kr., inventar 30.000 kr., varelager 66.000 kr. Der arbejdede i 1973 15 personer på apoteket.

Det særlige forhold, at apotekerstillingen er kgl. privilegeret, gør, at der ikke offentligt høres noget om besættelsen af disse. Sammenligner man med f.eks. præstestillinger eller skoleinspektørembeder kan der jo til tider gå stærke dønninger. Måske er det godt med de kgl. udnævnte, men det er jo ikke efter opskriften: Folkeligt skal alt nu være! Man hører kun sjældent apotekere tage del i sognets liv, men der er dog nogle, som har givet legater til gode for bl.a. kirker og andre institutioner. At der er rige folk imellem er ganske klart. Nogle har kunnet købe store gårde eller lystejeendomme, andre har følt sig tiltrukket af fremmede forhold og er rejst til udlandet. Men i regelen er det arbejdet inden for faget, der har ”taget” dem. Vejen til apotekerstillingen er langsommelig, tit er det halvgamle mænd eller kvinder, der får en så betroet stilling. Jo, betroet er stillingen, thi klientellet er vore syge, og de skal selvfølgelig kunne stole på den medicin, de får. Men vi kommer tilbage til det kategoriske: Lægen er først, apoteket næst, men altså dog et vigtigt led.

Den tid er kommet, da der siges stop for nye apoteker, i hvert fald ude på landet. De store enheder gør sig gældende også her. Men i dette indlæg er vist træk af en meget betydningsfuld udvikling af apoteksvæsenet i Danmark.

N.B.: Artiklen er skrevet 1973, og i 1980 ajourført ved velvillig bistand af apoteker Kirsten Reinholt, Thisted. Blandt kilderne kan nævnes De danske apotekers historie af Dam og Schæffer, Dansk farmaceutisk Årbog Henrik Harpestrengs Opskrifter og Morsøe Årbog.

*Billedmaterialet er stillet til rådighed for Historisk Årbog af Byhistorisk Arkiv Thisted.*

(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1980, side 84-98).