

J. J. Lustrup

Redaktør J. J. Lustrup, der døde fredag den 4. november 1977, 87 år gammel, var i en meget lang årrække i ledelsen for museet Thisted - 36 år i alt.

Da M. Aaberg var død i 1933, blev J. J. Lustrup ikke blot hans efterfølger som redaktør af Thisted Amts Tidende, nu Thisted Dagblad. Han blev også opfordret til at indtage den plads, der var blevet ledig i museumsbestyrelsen. Kunstdrejer C. Bunch blev formand efter Aaberg, J. J. Lustrup overtog kassererposten. Efter Bunchs død i 1939 blev museets skaber og leder, P. L. Hald, formand. Da han var død i 1958, overtog J. J. Lustrup formandsposten, og den havde han indtil 1969, da han nærmede sig de 80.

Jesper Jørgensen Lustrup var lærersøn fra Lindknud ved Brørup, født 30. juni 1890. Efter præliminæreksamen fungerede han som lærer i fire år, indtil han i 1912 blev ansat ved Kalundborg Folkeblad. Han kom til Thisted Amts Tidende som redaktionssekretær i 1917 og var redaktør fra 1933 til 1962.

Fra sin plads på Thisted Amts Tidende fulgte Lustrup med stor interesse, at der i 1924 blev opført en stor og flot villa på den anden side af Jernbanegade. Bygherren var grosserer N. L. Spangberg. Det hører til J. J. Lustrups store fortjenester, at han på et tidspunkt, da museet var i pladsnød i Skolegade, medvirkede til, at den smukke bygning i Jernbanegade blev skænket til museet. Den blev overtaget efter N. L. Spangbergs død i 1939.

For J. J. Lustrup var det altafgørende, at det økonomiske grundlag var i orden - både på avisen og på museet. Det var ham derfor en stor glæde, at N. L. Spangberg foruden villa og have skænkede 30.000 kr. til en senere tilbygning.

Endnu en gave glædede J. J. Lustrup umådeligt: 5000 gulddollars fra skibsbygmester Hans Ditlev Bendixsen. Han døde i 1902 i Californien, men pengene kom først til udbetaling, da hans kone var død i 1954 - 102 år gammel.



Disse gulddollars talte J. J. Lustrup meget om. Det ærgrede ham, at de amerikanske myndigheder ikke ville gå med til at udbetale den fulde værdi - ca. 55.000 kr. - men kun 20.685 kr. Det var dog også en slags penge, og de kom, netop som der manglede et restbeløb til en vestfløj. Den stod færdig i 1954, kom til at koste 88.000 kr. Dermed var der skabt de bedste tænkelige rammer for museet. Kassereren havde grund til at være tilfreds.

Lustrup havde set, at en enkelt mand, P. L. Hald, uden vederlag havde passet museet i over 50 år. Derfor havde han vanskeligt ved at vænne sig til den ny tid til tanken om, at der skulle betales for arbejdet. Først efter, at han var fratrukket, blev der ansat en fagligt uddannet arkæolog. Siden er kontorhjælp og en forvalter kommet til.

Den flotte bygning hægede Lustrup om - også efter at han var gået af som formand, og han indskærpede gang på gang sin efterfølger: sørg for at holde tagrenderne rene! Få is og sne væk i tide, så vandet ikke løber ind, når tøvejret kommer!

Jeg husker på hans formaninger og tænker med taknemlighed på en anden side af hans væsen den fortællende Lustrup. I kraft af sin fantastiske hukommelse kunne han fortælle om det ene kongebesøg efter det andet, om næsten enhver ejendom, man kørte forbi under ture i det thylandske landskab.

Til museet nåede han sjældent i de sidste år, men han kunne lige klare turen fra hjemmet på Fayes Alle til biblioteket. Til det sidste fulgte han med i døgnets begivenheder, og fandt han noget af historisk interesse, forsømte han ikke at underrette sin efterfølger.

Museet i Thisted har meget at takke J. J. Lustrup for.
Æret være hans minde! *Jørgen Miltersen.*

(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1977, side 129-130).