

Da Vildsundbroen blev set i et syn

Ved P. C. O. NØRGAARD

DET VAR omkring 1884, at en mand i Sundby, der var ivrig jæger, havde været på jagt. Det havde været en herlig eftermiddag, men han havde ikke været heldig at få vildt på skudhold. Geværet han brugte, var ikke som de moderne geværer nu, nej, det var en gammel forlader, som det kostede et betydeligt arbejde at få ladet, og fik han ikke noget skudt, kunne man ikke få skuddet af geværet, medmindre man brændte det af i luften.

Den mand, der her er tale om, havde den gode skik, når han kom hjem fra jagt med et skud i geværet, altid om aftenen, inden han gik i seng, at gå hen til et dige et lille stykke fra huset og skyde geværet af op i luften, for at børnene ikke skulle komme til skade med geværet. Geværet havde sin plads på et søm i loftsbjælken i det værelse, hvor børnene sov. Denne aften efter den resultatløse jagt var klokken mellem 10 og 11, inden manden gik ud for at skyde geværet af. Børnene var i seng, men sov endnu ikke, da han kom ind med bøssen igen for at hænge den på plads på bjælken. Børnene udbrød straks:

Vi hørte ikke, du skød, Far. Hvortil han svarede, at skuddet ikke ville gå af, og med den forklaring lagde de sig til at sove.

Da manden kom ind til sin kone, stillede hun ham samme spørgsmål, og han fortalte nu, at han ikke turde affyre bøssen, for da han kom hen til diget, så han et syn. Syd for diget kom et lokomotiv prustende med røgen

væltende op af skorstenen og efterfulgt af en lang række vogne. Lokomotivet kom kørende fra Gadegaards mark fortsatte ud over fjorden og kørte i land på Jens Sørensens mark i Thy, hvorfra det fortsatte op gennem Thy.

Nu kan man indvende, at det må have været indbildning fra mandens side med dette syn, men det mærkelige er, at nogle naboer, der var ude på samme tid, også så lokomotivet. Og længere ude østpå i Sundby var der også nogle, der så det. Toget kom kørende ned over engen syd for forsamlingshuset. Alle var de meget forfærdede over det mærkelige syn. Stedet, hvor toget kørte over fjorden, er ikke, hvor Vildsundbroen er beliggende, men noget mere sydlig, netop på det sted, hvor brofagene blev bygget, så måske var synet ligeså meget et varsel om en jernbane på Mors som en Vildsundbro. Da der for mange år siden begyndtes på bygningen af en jernbane på Mors, var der adskillige i Sundby, som udtalte, at nu gik varslet i opfyldelse, men det skete dog ikke dengang. Broen er kommet, men dog ikke lige på det sted, hvor varslet blev set. At der skulle komme en bro mere er tvivlsomt, og hvad fremtiden vil bringe, ved ingen.

Da varslet blev set, kendte man ikke biler, men kun lokomotiver, så for den sags skyld kunne det ligeså godt være store lastbiler med anhængere, man har set varslet af i Sundby.

(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Mors 1971, side 108-109).