

Fællesudflugten

Som tidligere år arrangeredes der en fællesudflugt for turistforeningen og Historisk Samfund. Den foregik søndag den 15. september og havde samlet ca. 50 deltagere. Vejret var ualmindelig smukt - lidt blæsende, men varmt og tørt. Man kørte først til Sjørring kirke, hvor redaktør Brunsgaard og Riis -Olesen bød velkommen til deltagerne, hvorefter Riis -Olesen fortalte om Sjørring kirke. Denne bygning har sin særegne historie som en fjerdingskirke nær det gamle tingsted og kongsgaarden. Meget skriftligt materiale har vi ikke fra de ældste tider, men alene kirkens skønhed og stilrene proportioner giver bevis nok på dens særlige historiske stilling. Efter en gennemgang af kirkens inventar, vandrede deltagerne ud på kirkegården, hvor man fik bispegraven at se og fik redegjort for de tanker, man har gjort sig om dens historie.

Redaktør Brunsgaard gav senere ved Sjørring volde en livfuld og interessant skildring af livet i og omkring den gamle borg.

Fra Sjørring kørte man over Vang til Klitmøller og Hanstholm følgende den nye kystvej, som åbner øjet for en skøn og særpræget natur.

I Hanstholm kørte deltagerne op på udsigtshøjen og kunne herfra konstatere udviklingen i det storslåede havnebyggeri.

Så var man parat til kaffen, der blev drukket i hotel Hanstholms smukke lokaler. Ved denne lejlighed omtaltes udtørringen af Sjørring sø, hvorved kaptajn Jagd indlagde sig stor fortjeneste og anerkendelse.

Turen sluttede med en køretur på den nye Aalborgvej, hvorefter man over Hovsør nåede tilbage til Thisted.

R-O.

(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1968, side 157).