

# MINDEPLADER

## FRA VESTER VANDET KIRKE

Ved HENNING JENSEN og G. KROGH-JENSEN

Fortsat fra årbog 1957

12. 1857

Herunder hviler det Forgjængelige af den i Livet ædle og fromme, nu i Døden salige Danneqvinde

ELLEN STEENTOFT, født BRANDI

Hendes Livs første Morgen oprandt i Klitmøller den 9. Marts 1815, og hun var en Ægteskabs Frugt af de afdøde Forældre: Faderen Jens Christian Nielsen Brandi og Moderen Mette Marie Pedersdatter Kløvborg. Gift i Tøfting i Westervandet den 29. Oktober 1841 med daværende Ungkarl Christen Olesen. Steentoft - og i dette kjærlige Ægteskab, som vedvarede i 16 Aar, bleve de af Gud velsignede med 8te Børn, 3 Sønner og 5 Døttre, hvoraf de 2 Døttre ere gangne foran til Evigheden, og de 6 med Faderen fælde Veemodstaarer ved den højtelskede og haardt savnedes Baare. Hun døde i Gaarden Tøfting den 8tende November 1857; efter i 3 Aar at have lidt af Brystsvaghed, i hendes Alder 42 Aar og 8te Maaneder.

Du Fromme Slumrer sødt og rolig,  
Bort fra al Jordens Nød og Strid,  
Hos Frelsens Gud i Lysets Bolig  
Du glædes ved Guds Herlighed  
For Vandel reen i Virksom Dyd,  
Dig lønne Evighedens Fryd.

Farvel til Verden jeg nu siger  
Til elsket Mage, Børn og Ven,  
I sørge ei i Himlens Rige,  
De gode samles skal igjen,  
Mit Haab er vist jeg engang der  
Skal see dem jeg har elsket her.

Fred med dit Støv i Graven.

Oval, hvælvet metalplade, ca. 30 x 38 cm. Hvidmalet med sort skriveskrift. Foroven en opsats med et kors omgivet af to engle og en laurbærkrans.

Ellen Jensdatter Brandi's far Jens Christian Nielsen Brandi, født 1783 i Klitmøller, er antagelig omkommet på havet. Hans død nævnes ikke i kirkebogen fra Vester Vandet, men 1818 blev hans enke Mette Marie Pedersdatter Søe, kaldet Kløvborg (1778-1855) gift 2. gang med Christen Olufsen Brandi, kaldet Møll (1780-1830). Det hændte ikke ofte, at en pige fra Klitmøller blev gårdmandskone i Vester Vandet, men Ellen Jensdatter Brandi blev det, da hun 1841 blev gift med Christen Olesen Steentoft (1801-1884) i Tøfting, eller Lille Tøfting, som gården dengang kaldtes i modsætning til Store Tøfting, som lå lige ved siden af, men i Øster Vandet sogn. I året 1854 blev de to gårde lagt sammen til en gård, som derefter kaldtes Tøfting. Christen Olesen Steentoft var søn af sognefoged Christen Christensen Steentoft i Vester Vandet (1756-1811) og hustru Anne Kirstine Christensdatter Skaarup (1770-1840). Han levede som enkemand i Tøfting til sin død. En søn Christen og en

datter Christiane døde i en ung alder, se mindepladerne 21 og 25.

13. 1859

Til det Bedre bortkaldtes den kjære og brave Yngling, CHRISTIAN HAUSGAARD født i Klitmøller den 3die Mai 1837 af hæderlige og agtværdige Forældre, Skppr. og Handelsmand Christen Brandi Hausgaard og Hustru Maria Hansgaard, født Neergaard. Efter 6 Dages smerteligt Sygeleie indgik han til den evige Hvile Løverdagen den 17de Septbr. 1859 i hans Alders 23 Aar. Hans retsindige og fromme Vandel gjorde ham elsket og gjør hans Minde hædret, men hans Bortgang smertende for hans sørgende Forældre, Søsken og Venner.

Fred med hans Støv.

Farvel til Verden jeg maa sige.  
Forældre, Sødsken og Ven.  
I sørge ej - i Himlens Rige  
De Gode samles skal igjen. -  
Mit Haab er vist jeg eengang der  
Skal see dem, jeg har elsket her.

Oval, hvælvet metalplade, ca. 23 x 30 cm. Hvidmalet med sort skriveskrift. Påsat fodstykke, o mkranset af egeløvsranke. Findes på Thisted Museum.

Christian Hausgaard var landmand. Det berettes i familien, at han døde af en hjernebetændelse, som han pådrog sig under høstarbejde en varm sommerdag, da han forkede i laden. Se iøvrigt mindeplade 2. En bror Peter og en søster Elvine, se mindepladerne 15 og 17.



Mindeplade 14 1862. Fot. Torsten Balle

14. 1862

Kjærligt Minde om den til det Bedre hjemfarne, her i Livet høitagede og ædle Dannekone

ELSE MARIE CHRISTENSEN

født i Blegehule i Westervandet Sogn d. 7de April 1829, gift d. 5te Juni 1859 med agtbare Ungkarl *Søren Peter Nicolaisen*, ved hvem hun i et kjærligt og meget lykkeligt Ægteskab blev Moder til 3 Døttre hvor af den ene nu modtager hende i Evigheden. En trofast Ægtefælle med 2de Smaa og den Bortdragendes gamle Forældre begræde med inderlig Sorg og Veedmod Tabet af den Hedenfarne, d. 16de Dag efter Nedkomsten med sin sidste Ægteskabsfrugt indgik hun ved en rolig Død til det himmelske Paradis Søndagen d. 2. marts 1862 hendes Levealder var neppe 33 aar.

Døden har sit Bytte kaared,  
Kaldte bort en ædel Sjæl.  
Derfor fældes Vemodstaarer. Af de Efterladte kjær.  
Ægtefælle, Fader, Moder Tabet nær til Hjerte gaar  
Ei de kjære, lille Poder Skjønne, hvad de mistet har.

Fred være med Dit Støv.

Rektangulær trætavle, ca. 60 x 67 cm. I midten et udsavet skjold, hvidmalet med sort skriveskrift. Over dette et kors flankeret af 2 engle. I hver side et palmetræ. Malet og dekoreret med velbevarede farver. Det er den eneste af mindepladerne i Vester Vandet kirke, der er fremstillet af træ.

Else Marie Christensen var datter af husmand og takker i Blegehule Christen Jensen, kaldet Henriksen, født i Vang sogn 1797, død i Blegehule 1871, og hustru Mariane Michelsdatter Kudsk (1797-1878). Hendes mand, Søren Peter Nicolajsen, født i Nors sogn 1827, var husmand i Blegehule, hvor han døde 1863. Else Marie Christensen døde kort efter en fødsel. Barnet, en datter Ane Kirstine, født 1862 <sup>14</sup>/<sub>2</sub>, døde 1864.

15. 1862

PETER HAUSGAARD

fød i Klitmøller d. 10de Septbr. 1842 af ærværdige Forældre Skppr. og Handelsmand *Christen Brandi Hausgaard* og Hustru *Maria Hausgaard* fød *Neergaard*. Han havde den Lykke at døe i Fædrenehjem -

Hos elskte Forældre. Hvor kjærlig Moders ømme Omhyggelighed Blidnede hans Afsked, - da han forlod Verdenen Onsdag den 29de October 1862 i hans Alders 20 Aar.

Veemods Taarer ved Din Kiste rinder  
Thi den tunge Afskedstime slog  
Bittert Dine Kjære det befinde  
At Du bort fra Dem saa tideligt drog. -  
Til Alnaadens Fader De nu bede  
De med Dig maae dele Himlens Glæde  
Naar De Deres Vandring her har endt.  
Fred lyse over Din tause Hvile!

En rektangulær, hvælvet metalplade ca. 28 x 30 cm med afrundede kanter og påsat fodstykke. Hvidmalet med sort skriveskrift. Omkranset af egeløvsranke, foroven et kors.

Om Peter Hausgaard, der antagelig har været søfarende, berettes det i familien, at han kom syg hjem fra en rejse til Hamborg og døde i hjemmet, vistnok af brystsyge, som det hed dengang. Se iøvrigt mindeplade 2. En bror Christian og en søster Elvine, se mindepladerne 13 og 17.

16. 1862

METTE FROST, født JESPERSEN

født i Klitmøller 1819 d. 4. Januar, gift 1837 d. 25. Septbr. med Ungkarl Peder Frost med hvem hun i 25 Aar levede et lykkeligt Ægteskab velsignet i dette med 8te Børn: 6 Sønner og 2 Døttre, af hvilke 1 Søn modtager den Afdøde hisset. Efter et langtvarigt og smerteligt Sygeleie hensov hun blidt og roligt i Herren afvigte Løverdag d. 29 Novbr. 1862, i hendes Alders 44de Aar.

Længere Tid for Dig henrandt  
Under haarde Sygdoms Dage,  
Dog Du Trøst og Lindring fandt  
I en god og trofast Mage.  
Du saae ham gjerne hos Dig staae  
Der Du paa Sygeleiet laae  
Han deelte tro Din Nød og Smerte  
Som trofast Mand i Kjærlighed,  
Tungt hvilte Sorgen paa hans Hjerte  
Ved Din Sygdoms Farlighed,  
Men med Taareblændet Øie  
Fandt han Styrke fra det Høie.  
I min her efterladte Kjære:  
En Mage, Børn og videre Slægt.  
Det Sorgens Tab i taalig bære.  
Jeg er udi Guds Varetægt.  
I Dødens Strid Gud faderlig  
Mig kaldte til sit Himmerig.

Fred være med hendes Støv.

Oval, hvælvet metalplade, ca. 22 x 32 cm. Hvidmalet med sort skriveskrift. Omkranset af egeløvsranke. Påsat fodstykke. Foroven et skjold, der har været forsynet med et kors.

Mette Frost's pigenavn var Mette Christensdatter. Hun var datter af skipper Christen Jespersen, født 1776 i Torup, V. Hanherred, død i Klitmøller 1838, og hustru Maren Pedersdatter Søe, kaldet Kløvborg (1776-1861). Hun blev 24. sept. (ikke 25. sept.) 1837 gift med Peder Frost Pedersen Haller, kaldet Peder Frost (1817-1890), der var angelmager (krogmager) i Klitmøller og tillige strandfoged og opsynsmand ved redningsbaaden. Alle deres børn fik navnet Haller. Peder Frost giftede sig 2. gang 1865 med enken Maren Svendsdatter Frost Brandi (1817-1866). I dette ægteskab var der ingen børn.



Mindeplade 17 1864.  
Fot. Torsten Balle

17. 1864

Til det Bedre bortkaldtes det elskværdige Pigebarn  
ELVINE HAUSGAARD  
født i Klitmøller den 21 Decbr. 1852 af Hæderlige og  
Agtværdige Forældre, Faderen Skppr. *Christen Brandi  
Hausgaard* og Hustru *Maria Hausgaard* fød Neergaard. I  
en Alder af 11ve Aar 1 Maaned og 2 Dage forlod hun  
denne verden, Løverdagen den 23. Januar 1864, og indgik  
til hendes forudgangne kjære Sødskende. –

Sov Kjære sødt, Du værdig hviler,  
Hvor ingen jordisk Kummer naaer,  
Guds gode Engle til dig smiler  
Hvor Glæden er i fuldest Flor. –  
O! dette Haab det trøster rolig,  
Forældre og Sødskend kjær!  
Engang I samles i Guds Bolig,  
Hvor I da ikke sørge meer;  
Thi hist bag Graven der er Fred  
For Livets Trang og Møjsomhed.

Fred være med hendes Støv!

Oval hvælvet metalplade med fodstykke, ca. 22 x 32  
cm, hvidmalet med sort skriveskrift. Omgivet af  
egeløvsranke, foroven et kors.

Elvine Hausgaard var nr. 11 i søskendeflokken, deraf  
antagelig det mærkelige navn. Hun var tvillingebarn, og  
hendes tvillingsøster, der hed Anine Hausgaard, blev 1877  
gift med guldsmed Jens Christian Hillers i Skive. Se  
iøvrigt mindeplade 2. Om Elvine Hausgaards død, se W.  
Sommer: Rejseoplevelser i Thy i Forsommeren 1864, i  
Historisk Aarvog for Thisted Amt, 1929, s. 508-509.  
Brødrene Christian og Peter Hausgaard, se mindepladerne  
13 og 15.

18. 1864

Kjærligt minde om den i Live ædle og elskværdige  
Danekone  
MAREN KJERSTINE CHRISTENSEN TANDRUP

født i Tandrup i Westervandet Sogn d. 18de Dcb. 1828,  
gift den 30te November i855 med agtbare Ungkarl *Jens  
Christian Andersen*. I Deres lykkelige Samliv blev hun  
Moder til 5 Børn 3 Sønner og 2 Døttre. Hun indgik til den  
evige Hvile Mandagen d. 29. August 1864, da hun havde  
levet i 35<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Aar.

Vi Herrens Veie ikke kjende,  
Hans viise Raad vi ei forstaae  
Dog veed han stedse Alt at vende  
Saa til vort Gavn det tjene maae  
Derfor vi bør taalmodig bære,  
Hvad end han os paalegger her  
Og altid høit hans Viisdom Ære  
. . . . . Fader har os kjær.

Vi kunne heller ei udgrunde,  
Hvorfor saa tidlig kaldtes bort,  
Den Kjære, som nu sødt mon blunde  
Da her hun savnet er saa haardt.  
Med Veemodstaarer ud i Øiet  
Omringet af de kjære  
En trofast Mage, dybt nedbøjet  
Ved hendes sidste Leie staae.

Er der da ingen Trøst at finde  
For Dem i deres Sorg og Savn?  
Skal Veemods Taarer altid rinde.  
Nei priset være Jesu Navn.  
Kort Tid det er vi . . . . .  
Da hist i Glædens Himmelboe  
Forenet evig skal de Kjære  
. . . Christen Haab og Trøst.

Udskåret zinkplade, ca. 40 x 52 cm. Nederst et  
vaseformet, hvidmalet felt, hvorpå inskriptionen er malet  
med sort skriveskrift. Derover et malet kors flankeret af  
engle og træer med grønne kroner.

Maren Kirstine Christensdatter Tandrup var datter af  
gårdejer Christen Pedersen Tandrup (1789-1863) i  
Tandrup, Vester Vandet, og hustru Gertrud Christensdatter  
Dragsbech, født i Klitmøller 1791, død i Tandrup 1850.  
Hendes mand, Jens Christian Andersen, var født i Vorning  
i Nors sogn 1829 som søn af Anders Christian Christensen  
(Bjerregaard) og hustru Karen Pedersdatter, og han døde i  
V. Vandet 1911. Han fik 1857 skøde på gården Brunbjerg,  
som var udstykket fra Tandrup, og kaldtes Jens Christian  
Andersen Brunbjerg. En søn Christen Jensen døde kort  
efter moderen, 7 måneder gammel, se mindeplade 19. Jens  
Christian Andersen giftede sig 2. gang 1867 med Sidsel  
Marie Christensdatter, der var født i Hillerslev sogn 1843  
og døde i Brunbjerg 1925. Der var flere børn i dette  
ægteskab.

19. 1864

Kjærligt Minde om det i Livet haabelfulde Drengbarn  
CHRISTEN JENSEN  
født paa Brunbjerg d. 16de Fbr 1864 Død samme Aar d.  
14de Sepb. i en Alder af 7 Maaneder.  
Derefter et næsten ulæseligt vers.

Zinkplade, ca. 48 x 50 cm, med et udhamret  
hjerteformet skjold flankeret af 2 træer. Foroven malet et

lysende øje omgivet af englehoveder. Hvidmalet med sort skriveskrift.

Den 7 maaneder gamle Christen Jensen var søn af Jens Chr. Andersen, Brunbjerg i Vester Vandet, og Maren Kirstine Christensdatter Tandrup. Moderen døde et par uger før barnet, se mindeplade 18.

20. 1864

Kjærligt Minde om den i Livet flittige og retskafne Dannekone

MARGRETHE DORTHEA EEG

født i Westervandet Degnebolig d. 24de Januar 18i6, gift 1842 d. 3 Juli med agtbare Ungkarl *Anders Møller Christensen*, og blev hun i deres lykkelige Samliv Moder til 7 Børn: 2 Sønner og 5 Døttre, hvoraf i Søn og i Datter modtage Moderen i de evige Boliger, hvorimod de 5 Børn tillige med Faderen efterleve og begræde Tabet af en trofast Hustru, en øm og kjærlig Moder. Uden forudgaaende Sygdom indgik hun stille og rolig til den evige Hvile Søndagen d. 18 Septbr 1864, da hun havde levet i 48 Aar, 7 Maaneder og 25 Dage.

Sorgens Budskab om Din Død, Du Kjære!  
Heel uventet kom, og ramte haardt,  
Ja, derfor det er saa tungt at bære;  
O, Din Tid, vi synes, blev for kort,  
Trofast Mage med de unge Poder  
Staae med Veemodstaaren nu paa Kind,  
Føle Tabet af en elsket Moder:  
Sorgen hviler tungt paa Deres Sind.

Dog maa denne ei for dybt nedbøje  
Dem; som paa Jorden stode hende nær;  
Thi den kjære Fader i det Høie,  
Kjender best, hvad for os gavnligt er,  
Han har kaldet hende til sit Rige,  
Hvor hun ej af Sorg og Kummer veed,  
Efterladte derfor trøstet sige:  
Gode Moder! hvil nu sødt i Fred!

Oval, hvælvet metalplade, ca. 29 x 38 cm, hvidmalet med sort skriveskrift. Er omkranset af egeløvsranke, har påsat fodstykke og foroven et skjold med et kors og 2 engle.

Margrethe Dorothea Eeg var, som nævnt under mindeplade 9, datter af Petronelle Ambrosia Orslef. Hendes mand, Anders Møller Christensen (Rask), blev født i Kjelstrup 1821 som søn af Christen Nielsen Rask og hustru Mette Cathrine Hansdatter og døde i Strubesig i Vester Vandet 1908. Ægteparret boede først i Blegehule og derefter i Strubesig, som Anders Møller Christensen 1853 fik auktionsskøde på. En søn, Peter Jensenius Andersen Møller, døde 1849<sup>30</sup>/<sub>10</sub>, 18 uger gammel, og blev begravet sammen med mormoderen, se mindeplade 9.

21. 1868

Kjærligt Minde hedengangne Ungkarl  
CHRISTEN STEENTOFT

født i Tøfting i Vestervandet. . . 1843 - død sammesteds 1868. . . .

Det øvrige ulæseligt.

Oval, hvælvet metalplade med fodstykke ca. 29 x 39 cm, omkranset af egeløvsranke, foroven et kors og to engle. Sortmalet med hvid skrift. Meget forvitret. Teksten næsten ulæselig.

Christen Stentoft blev født 1843<sup>20</sup>/<sub>12</sub> i Lille Tøfting og var søn af Christen Olesen Stentoft og hustru Ellen Jensdatter Brandi, se mindeplade 12. Han døde ugift 1868<sup>4</sup>/<sub>12</sub> i Tøfting. En søster Christiane Stentoft, se mindeplade 25.

22. 1870

Kjærlige Minde om den i Livet hæderlige og agtværdige Dannemand, Gaardeier

JESPER HEEGAARD

til Vandetgaard, født i Nordby Præstegaard paa Samsø den 16. Marts 1817. Vor hedengangne Med-christen kom i Aaret 1839 her til Sognet, da han købte Vandetgaard og der forblev han saa til sit Livs Aften. I Aaret 1842. d. 8 November knyttede han det hellige Ægteskabsbaand med agtbare Pige, *Mariane Christensdatter*, der i saavel 27 Aars kjærligt Samliv var ham en øm og trofast Livsledsagerinde. Efter længere Tids tiltagende Svaghed og 14 Dages Sygeleie indslumrede han træt og mæt af Livets Strid - stille og rolig til den evige Hvile Torsdagen d. 17. Marts i870. - Hans Levealder Var 53 aar og 1 Dag.

Han vandrede med Gud i Livets Lyst og Smerte,  
Stred Troens gode Strid til sidste Øieblik.  
For Sine Brødres Vel slog varmt hans ædle Hjerte,  
Ei værdig Trængende utrøstet fra ham gik.

End ei i Dødens Stund den Fattige han glemte  
Men ofrede sin Skjærv til dem i Fremtids Dag  
En kjærlig Mage og til ædel Daad ham stemte,  
De Begge stræbte Gud at leve til Behag.

Bedrøvet Enke nu den Frommes Tab begræder  
Men takker Naadens Gud, som endte haarden strid,  
Og hendes Trøst det er, han gik til bedre Steder  
Hvor fra sit Dagværk tro han hviler sød og blid.

Fred med dit Støv!

Rektangulær, hvælvet metalplade, med afrundede hjørner, ca. 30 x 40 cm, hvid bund med sort skriveskrift. Omkranset af en egeløvsranke. Påsat fodstykke, topstykke med en lyre og et kors.

Bagpå ses fabrikantstempel med P. A. Halse, Thisted. Jesper Heegaard var søn af sognepresten i Nordby på Samsø Poul Henrik Heegaard (1766-1835) og hustru Helene Sophie Winther Clausen (1774-1850). Se Poul Anker Heegaard: Bidrag til familien Heegaards historie, 1952. Hans ægteskab med Mariane Christensdatter, se mindeplade 27, var barnløst.



Foto: Torsten Balle

23.

1870

Til J. HEEGAARD

Et kjærligt Farvel jeg her dig vil sige  
 Du kjære! hvil sødt i Guds Rige!  
 Hav inderlig Tak for de mange Aar,  
 Jeg leved og virked, nød godt i din Gaard.  
 Din sidste Velgjerning jeg skjønner og paa  
 Den viser mit vel dig paa Hjerte laae.  
 Du stedse mig viste dit kjærlige Hjerte  
 Derfor jeg føler dit Tab med Smerte.

Jens Bach

Oval metalplade, ca. 15 x 20 cm, omgivet af en laurbærkrans med et kors foroven. Hvidmalet med sort, gotisk skrift.

Denne rørende hilsen til Jesper Heegaard i Vandetgaard, se mindeplade 22, kommer, som det hedder, fra en, der har levet og virket i Vandetgaard, men giveren var ikke en almindelig gårdskarl. Jens Bach var, som folketællingen for Vester Vandet 1870 viser, en halvbroder til Jesper Heegaards hustru, Mariane Christensdatter, se mindeplade 27, og hans fulde navn var Jens Bach Christensen. Han blev født i Sønderhå 1831 og var søn af gårdmand Christen Madsen og dennes 2. hustru, Ellen Christensdatter. Han hørte altsaa til familien og står i nævnte folketælling opført som Handlende.

24.

1870

Kjærligt Minde efter den i Døden salig indslumrede,  
 her i Livet ædle og trofaste Hustru og Moder,  
 MACHAELINE BACH

Hun er født i Thisted d. 25 Fbr. 1816, og gift 1ste Gang d. 14 Juli 1539 med Ungkarl *Jens Degn Thøgersen* af Sjørring, indtraadte i Ægteskab 2den Gang d. 11te Dcbr 1840 med Ungkarl *Peder Christensen Bach*. Deres lykkelige Samliv varede i 29½ Aar og blev af Gud velsignet med 10 haabefulde Børn 4 Sønner og 6 Døtre, hvilke alle efterleve og tillige med Faderen dybt begræde Tabet af den Hedengangne. Den sygdom, som i flere Aar har tæret hendes Livskraft, gjorde at hun, uden næsten at have været sengeliggende, udaandede det sidste Suk Onsdagen d. 22 Juni 1870, da hun havde levet i 54 Aar og 4 Maaneder.

Døden, som saalænge trued  
 Med at løse Livets Baand,  
 Uden Frygt Du rolig skued;  
 Thi i Troen her Din Aand  
 Hæved sig i stille Længsel

Mod et bedre Tilflugtssted,  
 Hvor Gud, fri for Savn og Trængsel,  
 Sine har et Hjem beredt.

Men Din Bortgang haardt har saaret  
 Dine Kjære, Gud dig gav.  
 Mangen stille Veemodstaare  
 Vil de fælde ved Din Grav;  
 Thi taknemlig de paaskjønne  
 Vil Din ædle Virksomhed,  
 Bede derfor: Gud Dig lønne  
 Med sin naadesrige Fred.

Ja en trofast Ægtemage  
 Med en talrig Børneflok  
 Skue hen paa Fremtidsdage;  
 Haardt de Savnet føle nok  
 Men med Taalmod de sig bøie,  
 Stole paa Guds Fadernavn,  
 Vidende han Alt vil føie,  
 Saa det tjener til vor Gavn.

Hvil sødt i Herrens Fred!

Rektangulær, hvælvet metalplade med afrundede hjørner, ca. 30 x 45 cm. Hvidmalet med sort skriveskrift. Omkranset af grønne egeblade med forgyldte agern. Sortmarmoreret fodstykke. Foroven en lyre med et kors, hvorover i en halvcirkel en laurbærkrans med gyldne bær. Meget velbevaret. Findes i Nationalmuseet. Gengivet side 340.



Mindeplade 24 1870. Findes i Nationalmuseet (Dansk Folkemuseum). Foto: Nationalmuseet.

Michaeline Michelsdatter Kløv blev født i Thisted 1816<sup>25</sup>/<sub>2</sub>, og var datter af havedyrker Michel Pedersen Kløv i Thisted og hustru Anna Kirstine Jensdatter Gade. Iflg. kirkebogen blev hun døbt Mikkeline, men hun kaldtes som oftest Michaeline (ikke Machaeline, som der fejlagtigt står på mindepladen). 1839<sup>14</sup>/<sub>7</sub> blev hun gift med Jens (Degn) Thøgersen fra Dahlgaard i Sjørring sogn, søn af degnen i Sjørring Thøger Pedersen Hillerslev og hustru Maren Jensdatter Thorsted, men han døde allerede 1840<sup>5</sup>/<sub>4</sub> 31 aar gammel. Samme år blev hun gift 2. gang med Peder Christensen Bach, født i Vester Vandet 1807, død sst. 1887, søn af sognefoged Christen Christensen Stentoft (1756-1811) og hustru Anne Kirstine Christensdatter Skaarup (1770-1840). Peder Christensen Bach, der således var bror til Christen Olesen Stentoft i Tøfting, se mindeplade 12, boede som gift først i Holme i Øster Vandet og derefter til sin død i Vester Vandet. Han overtog slægtsgården, beliggende lige syd for Vester Vandet kirke, efter stedfaderen Christen Nielsen Frøkjær, som døde 1853.

25. 1870

Kjærligt Minde om den nu i Herren hensovede, her i Livet fromme og elskelige Pige

CHRISTIANE STEENTOFT

født i Tøfting i Vestervandet Sogn d. 20 April 1846, død i Thisted den 30te Octobr 1870. - Efter en 14 Dages smertelig Strid og Lidelse blev hun indlagt paa Sygehuset i Thisted, hvor hun da efter 2 Dages Forløb indgik stille og roligt til den evige Hvile, hvor hun nu er gjenforenet med sin Moder og 3 Sødskende. Hendes Levealder var 24½ Aar.

Hun i feirest Ungdomsdage  
Kaldtes bort fra Livets Strid,  
Det saa monne Gud behage,  
Og til ham vi fæste Lid,  
At hvad han beskikke vil  
Altid tjener til vort Held,  
Selv om Hjertet haardt han saarer,  
Saa vi fælde bittre Taarer.

Lad det Eders Trøst da være,  
I, hvem hun var Hjertekjær;  
Savnet er vel tungt at bære;  
Men for Faderen især.  
Det ham jo maa smerte haardt  
At hun gik saa hastig bort  
Dog! tak Gud, som ud i Naade  
Hende hjalp i Strid og Vaade!

Ogsaa denne Tanke trøster,  
Hun af Nøden friet er,  
Og med glade Englerøster  
Jubler om sin Frelser kjær.  
Der hun Sorgen har forvunden;  
Har sin rette Brudgom funden.  
Og i evig Fryd skal bo;  
Det er jo vor Christentro.

Hvil sødt i Herrens Fred.

Rektangulær, hvælvet metalplade med afrundede hjørner, ca. 30 x 40 cm. Hvid bund med sort skriveskrift.

Omkranset af en egeløvsranke, påsat fodstykke, foroven et kors.

Christiane Stentoft, der døde ugift, var datter af Christen Olesen Stentoft i Tøfting og hustru Ellen Jensdatter Brandi, se mindeplade 12. En bror Christen Stentoft, se mindeplade 21.

26. 1872

Kjærligt Minde om den i Herren hensovede, her i Livet hæderlige Mand

JENS MADSEN SCHMIDT

født i Thingstrup d. 27te Novbr. 1794. Demitteret fra Snedsted Seminarium 1519, beskikket til Kirkes: og Skolel: i Vestervandet 1829 og gift samme Aar d. 12 Juni med Enkekone *Petronelle Ambrosia Eeg*, født *Orslev*. I Deres kjærlige Samliv som varede i saa vel 20 Aar, blev han Fader til 1 Søn, der nu tillige med sin Hustru begræde Tabet af en elsket Fader. Efter at have virket i 32 Aar i fornævnte Embede, blev han formedelst Alderdomssvaghed endtlediget i Aaret 1861. Derefter tog han Bolig i sit i forveien hyggelig indrettede Hjem, hvor han stille og rolig henlevede sine gamle Dage hos sin kjære Søn og Svigerdatter. Efter 10 Ugers smertelig Sygeleie hvor han blev ydet den kjærligste Pleie, indgik han ved en rolig Død til den evige Hvile Mandagen den 8de Juli 1872. Hans Levealder var 77 Aar 7 Maaneder 11 Dage.

Han har nu Verden sagt Farvel  
Og endt er Prøvens Dage;  
Med stille, gudhengiven Sjæl  
Han bar dem uden Klage.  
Og i sit hele Liv han var  
Fredelskende og taalig bar,  
Hvad Herren ham paalagde.

Sin Gjerning han i mange Aar  
Har troligt taget Vare,  
Og kan den end ei kaldes stor,  
Saa kunne vi dog svare:  
Det ingen ringe Gjerning er  
Han til vor Gud og Fader kjær  
At lede Barnehjertet.

Dybt Savnet af ham føles nu  
Af de ham nærmest stode,  
De kjærligt komme ham ihu;  
Men og vi maa formode:  
Hans Minde kjært hos Dem vil bo;  
Som han til Dyd og Christentro  
Har ledet frem henede.

Hvil sødt i Fred.

Rektangulær, hvælvet metalplade med afrundede hjørner og fodstykke, ca. 28 x 39 cm. Hvidmalet med sort skriveskrift. Omkranset af egeløv. Foroven en forgyldt lyre med et kors. Velbevaret. Findes i Thisted Museum.

Jens Madsen Schmidt var søn af Mads Jensen Smed og hustru Maren Christensdatter i Tingstrup ved Thisted. Han markerede i overensstemmelse med tidens ånd sin overgang til de belæstes klasse ved at ændre navnet Smed til Schmidt. Han kan sikkert nævnes som forfatter til

mange af versene paa de foran beskrevne mindeplader, og der kan i hvert fald ikke være tvivl om, at det er ham, der har skrevet de højstemte vers på hans hustrus mindeplade (9), som på en rørende måde vidner om, at han her skrev - ikke på bestilling, men i personlig sorg over en af sine



Mindeplade 27 1874. Foto: Torsten Balle.

egne.

27. 1874

Mindeord om den til Evigheden hjemfarne her i Livet hæderlige Kone

MARIANE CHRISTENS DATTER

Hun er født i Sønderhå d 24de Septbr 1813, gift 1ste Gang d. 8 Novbr 1842 med agtbare Ungkarl Minde *Jesper Heegaard* til Vandetgaard med hvem hun kjærlig delte Sorg og Glæde i saavel 27 aar. I Aaret 1873 d. 29 Juli indlod hun sig anden Gang i det hellige Ægteskab med agtbare Enkemand *Jens Poulsen Nørgaard*, hvilken kjærlig Forbindelse kun varede saa kort, da Døden, efter saavel et halvt Aars Forløb, gjorde Ende paa deres lykkelige Samliv. I længere Tid har den kjære Hedengangne havt et svageligt Helbred, og efter nogle Dages smertelig Sygeleje udaandede hun rolig og stille sit Liv Mandagen d. 16. Febr 1874, da hun havde levet i 60½ Aar.

I Gaarden, hvorfra vi den Kjæres Støv udbære,  
Hun trolig virket har til sit og Andres Vel,  
I Livets Fryd og Sorg hun holdt sig til Vorherre  
Og trøstigt sig til ham hengav med Liv og Sjæl.

Fra ham, med hvem hun her saa kjærligt var  
forbunden  
Hun venlig Afsked tog; de sees ej mere her,  
En anden Magekjær hun vist nok har gjenfunden  
I Himlens glade Bo, de nu ej skilles meer.

De, som med Sorg i Sinde her ved Dødslejet stande,  
Sig trøste maa derved, at hun i Jesu Tro  
Frimodig gik herfra, og sikkert nu mon lande  
I Himlens søde Havn, hvor der er godt [at] bo.

Hvil sødt i Fred.

Oval, hvælvet metalplade, ca. 30 x 39 cm. Hvid bund med sort skriveskrift. På hver side engle af udpresset metal med palmegrene i hænderne. Omkranset af guirlander. Øverst en 7-takket krone (defekt).

Mariane Christensdatter blev døbt (ikke født) 24. sept. 1813 i Sønderhå sogn og var datter af gårdmand Christen Madsen og hans 1. hustru Kirsten Jensdatter. Hun blev husholderske på Vandetgaard i Vester Vandet og blev 1842 <sup>8</sup>/<sub>11</sub> gift med gårdens ejer Jesper Heegaard (1817-1870), se mindeplade 22. Tre år efter Jesper Heegaards død giftede hun sig 2. gang med enkemanden Jens Poulsen Nørgaard (1819-1895), men døde kun et halvt års tid efter. Begge hendes ægteskaber var barnløse. Jens Poulsen Nørgaard var søn af gårdmand Poul Christian Jensen (Skadholm) og hustru Else Jensdatter i Nørgaard, Skjoldborg sogn. Han solgte Vandetgaard 1876 med en del af jorderne og byggede selv gården Engholm, hvor han levede resten af sit liv. Han giftede sig igen 1875 med den 20-årige Dorthe Marie Larsdatter, født i Nørhå sogn 1855, og fik i dette ægteskab 9 børn.

Mariane Christensdatter stiftede J. Heegaards og Mariane, født Christensdatters legat, stadfæstet 1876, på 2000 kr., hvis renter hovedsagelig skulle anvendes til trængende udenfor fattigvæsenet.

(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1958, side 323-346)