

En Bog om Amtmand Faye.

Bibliotekar Chr. Heilskov har i Kommission hos Einar Doest, Thisted, udsendt en Bog, som kaldes *Mindeblade om Gerhard Faye, Amtmand og Digter.*

Efter en Indledning, hvori Udgiveren gør Rede for sit Materiale, omtales Fayes Forfattervirksomhed; dennes Digte og Skuespil udkom samlet i 1822-23 i 4 smaa Bind og vidner baade om Talent og kunstnerisk Evne. Dernæst indeholder Bogen en Selvbiografi af Amtmand Faye, hvori han fortæller om sit Levned, og hvor han slipper, der tager hans gode Ven Provst Diørup i Thorup fat og skildrer sin ældre Vens senere Liv. Og der var nok at skrive om Faye; han var i høj Grad en virksom Mand, hvem Thisted Amt skylder meget. Lad os nævne Anlæg af Amtets Landeveje; Ordningen af Kystmilitsten under 7 Aars Krigen med England, og alle de under Krigen indtrufne Bryderier med at sende Forsyninger til Norge, saa Faye ikke uvittigt kunde betegne sig selv som Spækhøker,

Slagter og General. Nyordningen af Strandingsvæsenet og Fattigvæsenet tog megen Tid, ligesom han levende interesserede sig for Skolevæsenets Udvikling efter Skoleloven 1814; endvidere oprettede han det Thylandske Bibliotek i Thisted. For Plantningssagen og Landbruget virkede han utrættelig, og om hans Interesse for førstnævnte vidner Thisted Plantage og for sidstnævnte kan nævnes, at Faye var den første i Thy, der avlede Kartoffler paa aaben Mark, ligesom han søgte at forbedre Faareavlen og foranledigede alm. Dyrkning af Hør og Hamp. Alt i alt faar man et sjældent Billede af en virksom og samfundsnyttig Mand.

Det anbefales alle, som interesserer sig for Amtets Historie, at anskaffe Bogen, som Udgiveren har forsynet med en Række Noter og Oplysninger. *H.*

(Historisk Årbog for Thisted amt 1925, side 105)