



DER VAR trængsel omkring bordene og den varme mad på Borgerskolen. Børnebespisningen var i 1955 flyttet fra Asylgade til Skolegade.  
Foto: Lokalhistorisk Arkiv



MANGE GODE kræfter var i gang for at give Thisted's børn et dagligt måltid varm mad. Ikke mindst Frelsens Hær i Strømgade var aktive i begyndelsen af 1900-tallet.  
Lokalhistorisk Arkiv

#### FAKTA

#### HISTORIEN I BILLEDET – BILLEDET I HISTORIEN

- Har du gamle film eller fotografier? Så er Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune interesseret.
- Arkivet opfordrer derfor sammen med Thisted Dagblad thyboer og hannæsboer til at kigge efter i skuffer og andre gemmer efter spændende lokalhistorisk materiale.
- Billeder og film kan indleveres til Lokalhistorisk Arkiv både i Hurup på biblioteket og i Thisted i J.P. Jacobsens hus.
- Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bruge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.
- Rubrikken "Historien i billedet" optræder jævnligt i Thisted Dagblad i håbet om, at det øger billedbidragene til Lokalhistorisk Arkiv.

#### HISTORIEN I BILLEDET

# Velbekomme på Borgerskolen

**BØRNEBESPISINGS:** Sidste tallerken på Thisted-skolen blev tømt i 1960

Af Orla Poulsen  
Lokalhistorisk Arkiv  
for Thisted Kommune

**THISTED:** Historien har det med at gentage sig, men det er sjældent, at det er den samme historie, der vender tilbage.

Se nu børnebespisningen. Engang var det en hjælp til mindrebemidlede eller børnerige familier.

Siden har den sociale virkelighed ændret sig, det er ikke den samme sociale (u)orden, vi lever i, men børnebespisningen - skolebespisningen - er alligevel blevet aktuel og praktiseres i dag mange steder. Og formålet er det samme, selv om navnet kan være et andet - madordning f.eks. At sikre børnene noget næringsrigt, så tal og bogstaver hænger bedre fast. En tom - eller "forkert" fyldt - mave forstyrrer både undervisning og

indlæring.

Børnebespisningen i gammeldags forstand forsvandt i 1960 over det meste af landet og i hvert fald i Thisted. Tiderne var blevet bedre for de fleste, og hvis det stod til politikerne i disse år, kunne de blive endnu bedre. Men for mange børn i Thisted Købstad blev det alligevel ikke mere den samme solide borgerlige mad, som de havde fået serveret i det store spisefrikvarter på Borgerskolen.

#### Mad på børneasylet

Tidligere foregik det i børneasylet i Asylgade, hvor menighedsplejen stod for det praktiske i køkken og ved servering. Indre Mission overtog imidlertid asylet i 1955.

Børnebespisningen var begyndt i slutningen af 1800-tallet.

Mange småkårsfolk var i

nød i de lange og strenge vintre og den dermed følgende store arbejdsløshed. I første omgang var det Frelsens Hær i Strømgade og et særligt Velgørenhedsselskab, der tog sig af at mætte skolebørn med et dagligt varmt måltid. Og siden trådte Thisted Håndværkerforening i Vestergade til.

Ved siden af den offentlige fattighjælp og hjælpkassen var der en omfattende privat velgørenhed i Thisted. Ikke mindst på børneområdet blev der ydet en del af private foreninger og det nævnte Velgørenhedsselskab, der - som det hedder i 1923 - "søgte at komme de tavse fattige til hjælp og række en hjælpende hånd til dem, er ikke søgte det offentlige om hjælp. Af disse tavse fattige findes ikke så få, mange enker eller ældre ugifte kvinder har gennem årene fået en hjælp, der har været til-

trængt. I bestyrelsen for selskabet sidder damer, som gennem årene har udrettet et stort kærlighedsarbejde".

I 1931 indgik en række af byens velgørenhedsaktiviteter i et Fællesråd for Velgørenhed. En "Forening til skolebørns bespisning" blev dannet, og den var i aktivitet fra 1. november til 1. april. Det var især kommunen, der betalte. Også ikke-skolepligtige børn kunne være med. Fra 1948 var forældrenes indtægt ikke afgørende. En lov gav nu alle ret til f.eks. en gang kærnemælksvælling og løbskøvs, vandgrød og klipfisk, sødsuppe og frikadeller med stuede kartofler, sødgrød og stegt lever med kartofler. Eller hvad med saftsuppe og boller i selleri? Vi er lysår fra McDonald!

#### Der skulle spises op

Rita Jensen er årgang 1941. Hun er opvokset på Fårtoft-

vej, der i 1940-50'erne var et børnerigt og livligt kvarter med flere boligblokke. I familiens blok var der 10 lejligheder - og 72 børn. Hun havde selv otte søskende og lejligheden var på 98 kvadratmeter.

Rita Jensen bor fortsat i kvarteret, og hun har på sine "gamle" dage skrevet en bog til familien med stort og småt om verden dengang - set fra Fårtoftvej.

Det er familiens yngre medlemmer, erindringerne især er tiltænkt. Et eksemplar er afleveret på Lokalhistorisk Arkiv, hvor det nu indgår i samlingen som et værdifuldt historisk kilde-materiale om en del af byen, som ikke tidligere har været så grundigt beskrevet.

Rita Jensen var et af de børn, der nød godt af skolebespisningen på Asylet.

"En social foranstaltning af stor betydning", som hun

skriver og fortsætter:

"Når middagstimen op-randt, gik vi fra skolen i Skolegade til Asylet i Asylgade, hvor vi fordelte os ved lange borde og fik serveret varm mad - to retter sågar. Det var ikke alle retter, jeg var lige glad for, især fisk og norsk øllebrød kunne få mig til at blive stående på trappen, indtil mine søskende skubbede mig ind, satte sig ved siden af mig og spiste dét, jeg ikke kunne lide. Under spisningen var der stor disciplin. Man begyndte med bordbøn og herefter skulle der være ro - og der skulle spises op! Til at holde øje med, at alt gik, som det skulle, gik to lærere rundt i lokalet; når alle var færdige med maden, blev der sagt velbekomme, og man skulle forlade Asylet og gå tilbage til skolen".

#### LOKALDEBAT

# Gylden fremtid for offentligt ansatte

Af Preben Dahlgaard  
Byrådsmedlem og borgmestercandidat (R),  
Midholmvej 17, 7752 Snekjeld

**TILUD:** De offentligt ansatte i Danmark går en gylden fremtid i møde, skal man tro den konservative vicestatsminister, Lene Espersen. Nu vil de konservative nemlig give de offentligt ansatte friere tøjler i deres dagligdag.

Væk med unødig bureaukrati og spildtid af kontrolfunktioner. At Det Radikale Venstre allerede for et år siden lancerede en tillidsreform med samme indhold og hensigt anfægtede ikke Lene Espersen.

Tilfældigvis kommer vicestatsministerens udmelding samtidig med, at en borgerlig tænketank melder ud, at

skattelettelser gavner samfundsøkonomien bedre end offentlige investeringskroner. Det bliver spændende at se, hvordan konservative byrådsmedlemmer rundt omkring i hele Danmark - og specielt da i Thisted Kommune - nu vil tolke og forvalte deres partileders ham-skitte hen over natten.

Det er selvsamme partile-

der, som har været med i hele forløbet siden systemskiftet i 2001 og har spillet en central rolle i at føre en politik, der har frataget det kommunale selvstyre sine beføjelser. Det bliver spændende at følge, om vælgerne hopper på den limpind, at de konservative nu vil trans-formere sig til et kommunal-venligt parti.

I Det Radikale Venstre er vi naturligvis glade for at kunne øve så megen indflydelse på dansk politik, at andre partier slet og ret over-tager vore mærkesager. For nylig snuppede Venstre de radikales miljøprogram næsten ordret fra ende til anden. Nu forsøger de konservative sig med samme øvelse og gør den radikale til-

lidsreform til en konservativ mærkesag. Simpelthen tyveri ved høylæs dag!

Ikke desto mindre glæder jeg mig til, at der i Thisted Kommune nu er udsigt til, at de offentligt ansatte har udsigt til at få bedre arbejdsvilkår. Nu er vi i det mindste to partier, der vil arbejde for det i næste byrådsperiode ...