



THISTED POSTHUS 1900. Klar til dagens arbejde med breve og pakker. Eller: Postbude har taget opstilling foran posthuset til fotografiering til postkort, der efterfølgende bliver farvelagt.

HISTORIEN I BILLEDET

Postbude til tiden

HISTORIE: Inden længe er posthuset i Thisted en saga blott - som posthus

Af Orla Poulsen
Lokalhistorisk Arkiv
for Thisted Kommune

THISTED: I de gode gamle dage var det den samme, der spillede postbud i de gamle danske folkekomedier, der vist ikke altid var lige gode. Henry Nielsen var hans navn - mere dansk kunne det næsten ikke være. Han stod som oftest og hang over cykel og posttaske, snakkede til højre og venstre og gav et brev med på vejen, når en adresse var dukkede op.

Det havde sikkert ikke meget med virkeligheden at gøre. Det har derimod billedet af postbude og diligencepostførere, der er linet op foran Thisted Postkontor omkring 1900. Her bliver der gået til arbejdet med en anderledes alvor.

Et kig ind i en anden tid og en historie, der snart er en saga blot. I hvert fald for posthuset som postkontor. Inden længe flyttes ekspeditionen ned i Super Brugsen blandt ugens tilbud og andet godt. Postbudene - og postsorteringen - er som bekendt for længst blevet flyttet hen andet steds.

Et kapitel bliver dermed

FAKTA

HISTORIEN I BILLEDET - BILLEDET I HISTORIEN

- Har du gamle film eller fotografier? Så er Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune interesseret.
- Arkivet opfordrer derfor sammen med Thisted Dagblad thyboer og hannæsboer til at kigge efter i skuffer og andre gemmer efter spændende lokalhistorisk materiale.
- Billeder og film kan indleveres til Lokalhistorisk Arkiv både i HURUP på biblioteket og i Thisted i J.P. Jacobsens hus.
- Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bruge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.
- Rubrikken "Historien i billedet" optræder jævnligt i Thisted Dagblad i håbet om, at det øger billedbidragene til Lokalhistorisk Arkiv.

skrevet færdig i en lang historie og en ny kan tage sin begyndelse.

Postvæsenet i Danmark blev oprettet af Christian den Fjerde ved en forordning af 24. december 1624. Thisted kom dog ikke med fra starten. Først efter postforordningen i 1694 kom der gående bud mellem Viborg og Thisted. Det kan man alt sammen læse om i Thisted købstadshistorie. Fra 1760 blev posten sendt med ridende post fra Viborg to gange om ugen. I 1730'erne var der et par år postkontor i Thisted, men derefter blev ekspeditionen udlagt til private. I 1762 tituleres køb-

mand Jens Madsen Neergaard således som postmester. I 1798 lykkedes det amtmand Ferslev at få 45 rigsdaler i statstilskud til oprettelse af to poststruter fra Thisted til henholdsvis Vestervig og Fjerritslev.

Der har været postkontor flere steder i byen. I midten af 1800-tallet i en ejendom på hjørnet af Toldbodgade og Kystvejen. Siden - med Thybanen i 1882 - i Jernbanegade. Og i 1900 er Thisted Postkontor rykket ind i en ny og moderne tid med postdilignence, trækvogn til pakkeomdeling i byen og en postmængde, der er til at overse. Hvis det hele da ikke er til

ære for fotografen, der er i byen for at hente motiver til en ny serie postkort. De oprindelige sort/hvide optagelser på glasplade har senere fået den røde og gule farve påført i overensstemmelse med det virkelige billede foran Thisted Postkontor.

Udvidelsen

1970 var et særligt år for Thisted Postkontor. I september dette år gik entreprenør og håndværkere i gang med en større udvidelse. En tilbygning i samme etagehøjde og i stil med den gamle bygning - samt en parkeringsplads til 20 biler. Postmester er C. Lorentzen, og han understreger - endda kraftigt - over for den lokale avis' udsendte, at pladsen udelukkende er til for posthusets biler. Parkeringsproblemet var så småt ved at dukke op rundt om i byen, og nu skulle man altså ikke løse det i Jernbanegade. Det drejer sig om en gennemgribende modernisering af postfaciliteterne, og udvidelsen skal især skaffe mere plads til behandlingen af den ankomne post og til brevberere

og landpostbude. Og den øgede aktivitet i netop denne afdeling skyldes koncentrationen i landdistrikterne af postomdelingen.

De nye tider kan også aflæses af en spørgeundersøgelse, som kunderne på Thisted Postkontor har deltaget i tidligere på året.

Der er ofte "kødannelser" og ventetid. Spidsbelastning navnlig sidst på eftermiddagen, når folk har fri fra arbejdet og tid til at smutte forbi posthuset. Der er også noget med rationaliseringer inde i billedet.

"Måtte De stå i kø på posthuset?". "Hvis De stod i kø, syntes De da, at ventetiden var for lang?"

Det var to af de spørgsmål, thistedboerne skulle svare på.

Udviklingen inden for postvæsenet er hele historien igennem et spejl af det omgivende samfund, som det betjener.

Sådan var det i 1970 - og i dag, hvor vi ved en computers hjælp springer alle former for "kødannelser" over og selv ordner mange af vores postforretninger.

Samtale/rådgivning

Det er muligt at henvende sig, hvis man har brug for et lit. snask med en hel neutral person, som vil lytte til én under tætskæppligt eller hjælpe med at finde vej til den rette hjælp.

Det er velkommen til at kigge ind i vores åbningstid.



De Frivilliges Hus

Ølsøgade 9 · 7700 Thisted
TH. 97 81 18 77

www.frivilligethisted.dk · frivilligethisted@mail.jule.dk
Åbningstid: 12.00 - 18.00