

LIV OG TRO

Og nu har vi pinseliljetid

Af Kaj Mogensen
thisted@nordjyske.dk

PINSE: Det er ikke altid, at pinseliljerne blomstrer til pinse. Det gør de i år. Her til morgen er pinseliljerne pynnet med regndråber. Pinseliljernes hvide farve fortæller om det rene, det klare, – som sommeren, ”skær og blid”.

Blandt årets højtider står pinsen svagest i manges bevidsthed. Den er også sværest at forklare. Sådan er det tit med det enkle og dybe. Det er lettere at opleve end at forklare. Alligevel forbinder de fleste noget med det, som det er svært at sætte ord på. Når havemøblerne kommer ud, båden sættes i vandet, havegangen rives, fortovet fejles, tæpperne bankes, så er det fornyelse. Der skal gøres rent, gøres smukt og luftes ud. Det er som pinse. Der skal drikkes kaffe, samles venner og familie. Det er fællesskab – det er også pinse.

Pinsen er festen for Guds Ånds komme. Der er en sammenhæng mellem Guds Ånd og vor ånd, mellem Guds tanker og vore tanker, mellem Guds sprag og vort sprog. Det er svært at tale om ånd. Den kan jo ikke ses. Vejret, som vi trækker ind og puster ud, kan heller ikke ses. Vinden, der bevæger de nyudsprungne bøgere, kan heller ikke ses. Men vi kan se dens virkninger. Sådan er det med Guds Ånd. Den kan for troen, håbet og kærligheden høres, føles og mærkes. Det er dens virkning, der kan erfares.

Jamen, findes Gud? Det er et spørgsmål om tro. Den tro, at der ikke findes nogen gud, kaldes ateisme. Nogen siger, at ateisme er mest videnskabelig, mest fornuftig. Sådan er det ikke. Troen på, at Gud er, er hverken mere eller mindre ufornuftig end at tro, at Gud ikke er. Er det ufornuftigt at tro, at der må være en kraft, der holder universet oppe, så det ikke synker ned i tomhed? Det er svært at forstå, at der er død og tilintetgørelse i verden, men det er sværere at forstå, at alt er blevet til. Ateisme kan være som at sige, at vej-



ret ikke findes samtidig med, at man trækker det. Det er heller ikke så vigtigt, om der findes en gud. Det er vigtigere, hvordan den Gud, som vi tror på, er. Kristentroen bekender: Gud er kærlighed. Kærligheden er den livsmagt, der får pinseliljerne til at blomstre og mennesker til at elske og have omsorg. Kærligheden er den magt, som får os til at harnes, når vi møder ondskab, fordomme og smålighed. Om Gud findes, det er ikke så vigtigt. Om Gud er kærlig – det er altafgørende. Hvis ikke Gud er kærlig, er kristendommen løgn. Kan man tro på en kærlig Gud, når der er så megen smerte, lidelse og ondskab i verden? Er kærligheden først og størst?

Hvorfor røres vi, når vi ser lidende mennesker? Det er hvert fald, hvad der ligger os nærmest, selv om nogen i disse år øver sig på at gøre sig selv hårde og samfundet forstenet. Vi røres, fordi kærligheden er det naturlige. Had er ophævet kærlighed. Hvis ikke vi elskede, ville vi heller ikke sørge, når vore kære lider og dør. Pinsen er festen for den Ånd, den kraft og det ord, der gør kærligheden levende i menneskers sind og gerninger. Pinsens Ånd befrier kærligheden fra blot at være en talemåde til at være en levende kraft, der oplyser og opliver.

Og så er det vigtigere, at vi trækker vejret, at vi fylder vore lunger med frisk luft, at vi lader kærligheden få magten over os – end at vi tror på, at Gud findes og kan forklare. Pinsedag blev kirken til for at gøre Guds kærlighed nærværende, levende og virksom blandt mennesker.

BILLEDET I HISTORIEN



HANSTHOLM FYR. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Historien i billedet taler for sig selv

Af Orla Poulsen
Lokalhistorisk Arkiv
for Thisted Kommune

HANSTHOLM: Historien i billedet taler ligesom for sig selv. ■ Hanstholm Fyr: Den gamle tid med fyret og kirken i forgrunden og den nye tid repræsenteret af havnebyggeriet i baggrunden. Det var, som om de ”nye tider” havde umådeligt svært ved at bide sig fast på Hanstholms knude.

De allerførste planer blev

fostret så tidligt som i 1882, da der blev nedsat en ministeriel kommission, der skulle undersøge muligheden for en kysthavn, der kunne supplere den havn, som Esbjerg fik vedtaget i 1868. Frem til 1917 arbejde ikke mindre end fire lokale og ministerielle kommissioner med havnesagen.

Det var først, da ingeniør Fibiger blev leder af planlægningsarbejdet, at placeringen af en vestkysthavn blev bestemt til Hanstholm.

Da skrev man 1917 i kalenderen. Der skulle som bekendt gå endnu 50 år, før havnen blev taget i brug. Billedet er fra 1959 – året før den endelige lov om bygningsudviklingen. Midlertidige stafetbutikker – og kloakbrønde - skød op i gadebilledet, medens man forberedte sig på det nye overdækkede indkøbscenter, der blev taget i brug i 1974.

Der blev ikke rørt ved Hanstholms geografiske placering på landkortet. Men indkøbsmulighederne blev uanægtelig bedre dengang i

begyndelsen af 1970'erne, hvor den nye havn satte skub i både erhvervs- og befolkningsudviklingen. Midlertidige stafetbutikker – og kloakbrønde - skød op i gadebilledet, medens man forberedte sig på det nye overdækkede indkøbscenter, der blev taget i brug i 1974.

Historien gentager sig i Thisted bymidte i disse måneder, hvor kommunens andet indkøbscenter breder ud over bymidten.



STAFETBUTIKKER I Hanstholm.

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

FAKTA

HISTORIEN I BILLEDET – BILLEDET I HISTORIEN

■ Stil gamle fotografier – eller film – til rådighed for Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, lyder opfordringen fra arkivet.

■ Arkivet har sammen med Thisted Dagblad indledt en ”kampagne” for at få thyboer og hannæsboer til at kigge efter i skuffer og andre gemmer efter spændende lokalhistorisk materiale.

■ Billeder og film kan indleveres til Lokalhistorisk Arkiv både i Hurup på biblioteket og i Thisted i J.P. Jacobsens hus.

■ Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bruge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.

■ ”Historien i billedet” er en rubrik, der med jævne mellemrum vil dukke op i Thisted Dagblad i håbet om, at det øger billedbidragene til Lokalhistorisk Arkiv.

Thisted Dagblad

NORDJYSKE

Sydhavnvej 5, 7700 Thisted
En del af Nordjyske Medier. Ansv. chefredaktør Per Lyngby

Telefon: 9919 9300

Telefon annoncer: 9919 9399

Telefax/redaktion: 9919 9408

Telefax/annoncer: 9919 9327

Telefax/servicekontor: 9919 9307

Internettet: www.thisted-dagblad.dk

E-mail redaktion: thisted@nordjyske.dk

E-mail annoncer: thisted.annonce@nordjyske.dk

E-mail abonnement: abonnement@nordjyske.dk

Årgang: 125. årgang

Kontortid: Mandag til torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

Hør du ikke fået avisen

Ring på tlf. 99 35 34 34

Mandag til fredag fra kl. 7.00-10.30

(udkast dog kl. 9.00-10.30)

Lørdag og søndag fra kl. 9.00-10.30

Abonnementsafdelingen, tlf. 99 35 35 99

E-mail: abonnement@nordjyske.dk

Ledende medarbejdere

	DIREKTE	PRIVAT
Chefredaktør Hans Peter Kragh	9919 9400	9792 4975
Redaktionschef Merete Bjerg	9919 9410	2124 4513
Områdechef Mads Ringgaard	9919 9320	9792 5594

Redaktionen

	DIREKTE	PRIVAT
Red.sekr. Johs. Justesen	9919 9411	9774 6278
Red.sekr. Jørgen Mortensen	9919 9413	9792 6074
Red.sekr. Per Schou	9919 9420	3070 5304
Journalist Jens Fogh Andersen	9919 9371	9792 3820
Journalist Poul Erik Holm	9919 9423	9619 1004
Journalist Lone Lærke Krog	9919 9426	9793 4106
Journalist Ann Kerol Nielsen	9919 9425	9774 0078
Journalist Poul Erik Tarp	9919 9428	9772 0093
Journalist Niels Hansen	9919 9424	9799 1573
Journalist Morten Kyndby Holm	9919 9427	9791 0357
Journalist Villy Dall	9919 9415	2177 8182
Journalist Carsten L. Hougaard	9919 9416	9795 3333
Journalist Anders Tilsted	9919 9418	6019 5537

Sportsredaktionen

Journalist Lars Christensen	9919 9422	9792 4123
Journalist Lars Bang Bertelsen	9919 9421	9877 0108

E-mail: thisted.sport@nordjyske.dk

Pressefotografer

Klaus Madsen	9919 9414	9792 5666
Mobiletelefon		2325 7244
Peter Mørk	9919 9412	9791 1554
Mobiletelefon		2179 2054