

Konfirmationsjubilæum i Skyum Kirke

Af Agnethe Kjer Haagaard, Snedsted

Søndag den 7. april 2002 var konfirmandholdene fra Hørdum, Koldby og Skyum, der blev konfirmeret i Skyum kirke i 1952, samlet for at fejre 50 års jubilæum.

Dagen startede med gudstjeneste i Skyum kirke. Derefter var der fotografering, og pastor Tange, der havde fundet de gamle kirkebøger frem i dagens anledning, læste alle konfirman-

dernes navne op af bøgerne. – Senere var der middag på Hørdum kro. Pastor Glacius, der forestod konfirmationen for 50 år siden, deltog sammen med sin kone i festdagen. Det var en dejlig dag, hvor snakken gik livligt, selv om flere af de gamle konfirmander ikke havde set hinanden i de forløbne 50 år.



Konfirmander i Skyum 1952.

- Bagerste række fra venstre: Antonia Glacius, Sv. Åge Christensen, Gunnar Jensen, Aksel Toft Christensen, Sten Jensen, Verner Andersen, Eigil Jensen, Kaj Kristensen, Poul Glacius.*
- 2. række fra venstre: Bodil Poulsen, Birthe Olsen, Bente Appelon, Asta Klausen, søn af Glacius, Anton Kusk, Ove Mikkelsen Hummelshøj, Hermand Jensen.*
- 1. række fra venstre: Karen Fuglsang, Agnethe Kjer Haagaard, Lis Foget, Vivi Hansen, Kirsten Rohr Pedersen, Birgit Dam Christensen, Ingrid Dybdahl Christensen. Foran to børn af Glacius.*



Jubileumdeltagere anno 2002.

Fra venstre: Gunnar Jensen, Agnethe Haagaard, Jørgen Dam Christensen, Antonia Glacius, Verner Andersen, Lisbeth Bach (gift Andersen), Bodil Poulsen (gift Hørup), Inger Pedersen (gift Nedergaard - næsten skjult), Anny Leed (gift Graugaard), Poul Glacius, Karen Fuglsang (gift Sørensen), Aksel Toft Christensen, Birthe Kristensen (gift Schulce), Vivi Hansen (gift Kjær), Bente Appelon (gift Piil), Kaj Kristiansen, Ingrid Dybdahl (gift Christiansen), Kirsten Rohr Pedersen (gift Kristensen), Anton Kusk, Birgit Dam Christensen, Lis Foget (gift Klemmensen). Ove Mikkelsen fotograferede.

Her følger en lille beretning fra dagen

Allerede da vi mødtes udenfor Skyum kirke kl. 10,30 gik snakken lystigt. Solen strålede fra en klar himmel og der blæste milde vinde omkring os. Genkendelsens smil fløj over ansigterne, der nok var blevet lidt rynkede og forandrede, men stemmerne var genkendelige, så pastor Tange måtte ud i døren for at hente os ind til gudstjenesten. Vi var åbenbart også kommet til at fylde noget mere, det opdagede vi, da vi indtog kirkebænkene i sydsiden, men dejligt var det igen at være samlet!

En stor glæde for os var også, at vi havde Antonie og Poul Glacius med, de var kommet helt fra Hjørring og sjovt nok havde de ikke forandret sig så meget som os. Vi havde fået lov at synge nogle af de salmer, vi læste, da vi gik til præst, så vi følte os som unge igen. Salmeteksterne kunne vi, dem havde vi lært udenad engang, så de sad fast.

50 år var gået siden vi havde forladt skolen og en del af os havde ikke set hinanden siden, men efter gudstjenesten tog vi på Hørdum Kro og spiste, og efter snakken at dømme skulle man næsten tro, at vi altid havde været sammen. Alle vores skolekammerater var mødt, fra København, Fyn, Sønderjylland og Midtjylland var de troppet op. Mange ting blev drøftet.

Efter et par timers hyggeligt samvær tog holdet til Skyum, hvor vi var en tur rundt om Skyum Idrætsefterskole, hvor vi havde gået i skole. Derefter samledes vi i »Bakkegaard«, hvor vi snakkede og hyggede os til langt ud på aftenen.

Vi aftalte at mødes igen, for hvor er det mærkeligt, at man kan være 50 år fra hinanden, og så når man mødes, falder man straks i snak og føler sig som 9-10 årige skolevenner og veninder igen. Man tror, det er løgn, indtil man selv oplever det!