

Forord

Hermed foreligger årbog for Sydthy Egnshistoriske Forening, nr. 13 i rækken. Bogens for- og bagside er tegnet af Liv Stange, født i Oslo og uddannet på Arkitektskolen (Kunstakademiet) sammesteds. Liv Stange har været bosat i Sydthy de sidste 26 år og har her arbejdet som arkitekt ved kommunen og ved museerne, sideløbende med at hun har haft tegne- og vævestue med opgaver især inden for kirkeudsmykning og tekstiler gennem de sidste 10 år. Hun har deltaget i flere meget forskellige udstillinger. Der er netop i år, den 15. september 1996, indviet et meget smukt altertæppe i Villerslev Kirke, designet og vævet af kunstneren. Vi bringer Liv Stange en stor tak for bogomslagets tegninger fra Villerslev Kirke samt de to skitser inde i bogen i artiklen om denne gamle kirke.

I ovennævnte artikel causeres om kirkens mange kalkmalerier. Fra nabosognet Visby fortælles om endnu ældre bygninger, nemlig de mange gravhøje fra bronzealderen, hvor nye udgravninger har givet forøget viden og forståelse om denne rige tid i Danmarks historie. Artiklerne fortsætter med gårdfistorie, livet i stationsbyen og meget mere, og således synes vi,

at vi kan glædes over en alsidig bog fra og om Sydthy. Vi siger tak til vore skribenter for deres arbejde.

En sten på Ashøj

På dette gamle samlingspunkt i Sydthy har kunstneren Knud Hørup, Mors, skabt en stol for ”Den frie tale”, en solid blok på 10 tons rød svensk granit fra Bohus, som fremover kan og bør erindre beskueren om værdien af frit at kunne tro og tale.

En Sten på Boddum

Thyboforeningens mindesten for hjemstavnsdigteren Jens Søe, som siden 1954 har stået ved den gamle hovedvej i Heltborg, blev endelig, lørdag den 10. august i år, flyttet ”hjem” til Boddum ved den gamle vej tæt ved Boddumgård, Jens Søe’s og slægtens gamle gård. Jens Søe er især kendt for sine mange digte på thybomål, hvoraf en del er samlede i ”Tak for æ bro”.

Stenen står nu hvor forsamlingshuset ”Munkebo” lå, det samlingssted, som Jens Søe selv var med til at rejse.

Kilde: Sydthy Årbog 1996, side 5.



Mindestenen i Boddum.