

Et tilbageblik ”Politiske forhold”

af N.N. Steensgaard

Der gik nogle år efter 1866 uden egentlig politisk røre. Først i 1872 blev der dannet et venstreparti, og gamle Berg tog fat på at rokke folket. Når han kom til Thy, var der altid overfyldte huse. Ja, det var egentlig først efter 1884, da venstre var blevet så stort, at de ikke ville give højre en finanslov efter deres hoved. Højre havde sat sig for, at København skulle befæstes, hvilket skete mod flertallet i Folketingets vilje. ”Estrup” byggede med krigsminister Bansaas hjælp, Københavns Landbefæstning, og lod slette de provisoriske finanslove.

Der var ofte valg, somme tider 2 gange årligt og det ærgrede den almindelige befolkning. Der kendtes ingen hemmelig afstemning. Gårdmænd og herremænd gik rundt til småfolk og lovede at køre med dem og ofte fik de en punch i tilgift, men så havde de ”værsgo” at stemme efter

vedkommendes mening, ellers blev der ingen køretur eller arbejde. Senere var der som regel udstillet vagt ved hvert stemmebord, for at kontrollere at enhver stemte, som han skulle.

Man skulle, som nu, møde og når navnet var fundet afgive sin stemme. Derefter råbte stemmeføreren så højt, at alle kunne høre det, at nu stemmes der på dette parti. Det var svære tider for småfolk. Man havde ikke de sociale love, vi nu kender, og folk var meget afhængige af de stores nåde. Særligt var embedsmændene slemme. Jeg husker, at første gang min fader stemte venstre til sognerådet, ville præsten have kasseret vores tiende. Der skulle leveres 4 tdr. byg og fader var ærligheden selv, både med kvalitet og mål.

Der er lavet meget om siden.

Skrevet i april 1940.

Kilde: Sydthy Årbog 1992, side 106-107.



Guldbryllupssangen