

## Er vejene for automobiler?

I anledning af kommunevalget bringer vi her et læserbrev, skrevet af borgmester Ove Lykkes bedstefar. Det stod i Thisted Amts Tidende i 1920. Lad brevet være en påmindelse til det nye kommunalråd om, at der også skal være plads i trafikken (samfundet) for folk, der ager med stude, ”da Vejene vist i sidste Række er for Automobiler.”!

Kilde: Sydthy Årbog 1985, side 33.

### En større Ulykke

Kunde let have posieret i Svanløse i Gaar, idet en Automobil og et enspændet Røreløj mødtes, og begge førte til Østenden af Vejen, men pludselig lige før de mødtes drejede Hesten, som dog ikke før viste sig sky, om foran Vilen, saa denne løste i Grøften, men betragtet herse te den dog Hstens ene Forben, som knækkede, saa Vagnens ene skal frem, men idet Hsten drejede saa pludselig rækkte Vognen ned paa dens Bagben, og havde den ikke haft Benbrud, kunde en stor Ulykke let være sket, da der paa Vognen befandt sig 3 Mand, som faldt ned med Vognen, og værelselig slap med Skakken, saa Udfaldet blev, en Hest som straks blev slagt, og en ramponeret Vogn, men havde det ikke været vist Hensynsfuldhed saavel fra Chaufførens Side som fra Kuskens Side, kunde Skaden være lagt paa den hensynsløse, men dette være langt fra, hvorimod man træffer mange Chauffører, ogsaa af de ældste, som knap nok vil vige Sporet, naar de møder et Røreløj, hvilket er forargelig og burde paatales, da de Besfarendes Liv og Gods tit og ofte bringes i Fare ved at møde Automobiler og især med hensynsløse Chauffører, og dette burde ikke være, da Vejene vist i sidste Række er for Automobiler.

Hermed Tak for Omrørelsen.

Chr. Bylle.

Thisted Amts Tidende, 1920.