

Fra Agger

Af Elly Mardal

Der er bevaret mange ting, især skriftlige dokumenter om Agger sogns mange små bysamfund. Disse er nu forlængst gået til grunde. Havet har udslettet de fleste af dem ved sine grådige angreb på kysten gennem mange år.

Befolkningen levede jo hovedsagelig af fiskeriet, men også ved om sommeren at sejle den ofte lange vej ind i Limfjorden med dens mange vige og bugter.

Her er, hvad en af disse unge fiskere skriver hjem til sine forældre - et 112 års tilbageblik.

*Brev sendt til Lods P. Kristensen,
Thyborøn Kanal, Agger.
Fra sønnen Kristian Pedersen,
der var på fiskeri i Limfjorden
ved Gudnæs og Skyum*

Skyum, den 29juni 1872.

Kjære Forældre og søster!

Da vi nu for få dage siden er kommet her til Skyum, vil jeg skrive eder nogle få ord til, angående vores fiskeri, og om vores rejse som vi har været på.

Sidste onsdag kom vi hertil Skyum fra Aalborg, vi nåede dog ikke staden som planlagt, det blev ikke længere end til Nibe, der har været Lodsvande fra Løgstør til Aalborg.

Den 24. denne måned må vi fiske alle steder, så fik vi også i sinde at ville derned og fiske, det slog glip for os, vi var tre våd, der havde i lave, S. Kristensen, T. Andersen, samt vi andre.

Der var mindre ål der, end som her, vi satte imellem 4 a 5 rigsdaler overstyr til hver våd, det tog 5 dage for os, vi fiskede derned, men kunne ikke tjene til føden, så derfor kom vi kun til Nibe, vi fik medvind og vendte tilbage.

Jeg skal hilse fader og moder mange gange fra S.V. Thomsen og kone Othilie, han er Købmand, han har en smuk butik, jeg tror også han har god søgning, de var så fornøjede begge to, så glade for at høre om hvordan det stod til i Agger.

Vi drak kaffe med hvedebrød, fik cigarer og bajere, vi skulle også have været der igen for at spise til aften, men vi rejste derfra da vi ingen fiskeri kunne få igang, vi måtte dog love ham og komme derop hver aften, hvis vi var blevet i byen i længere tid, men vi var da oppe og sige

farvel, han vilde gerne at vi var blevet i Nibe.

I Thisted har vi ikke været endnu, men vi har været ved Vildsund nogle gange. Fiskeriet har været småt for os, vi har vel tjent en snes daler, i går var vi også ude, da blev der 2 lispund til deling. S. Kristensen har vel tjent det dobbelte, vor våd er heller ikke så god.

Thøger og jeg skal ikke være sammen næste år, han har fortalt mig, at han ikke vil hen med våden i de kommende år, jeg har ikke lovet mig hen, endnu ved jeg ikke hvad jeg vil.

S. Kristensen og vi andre ligger i logi i en lille gård her ved Gudnæs, hvor Fartøjer lodser og lader, de hører alligevel til Skyum sogn. Hvis i vil have 1 lispund ål, kan I skrive til mig, måske jeg så kan få dem sendt til Kanalen med et Fartøj, eventuel en Nordmand.

S. Andersen har været hos mig om Joseph kunne komme i arbejde her når han kom hjem fra tjenesten. Han var her for et par dage siden, men jeg talte ikke ret meget med ham.

Thøger har talt med en Pranger der bor tæt ved os, han får både vores og S. Andersens ål.

Jeg er gud ske lov frisk og rask, men har haft en bullen (betændt) finger, gid jeg kunne spørge det samme hos eder min kære familie, det ville glæde mig.

I dag har vi stormvejr, ellers skulde vi have været på fjorden. Her bliver vi nok det meste af sommeren, det er en god logi, vi har, giver kun 26 skilling pr. mand, 2 ål, 5 fisk pr. mand om dagen, endnu har vi ikke haft en øde dag eller nat, vi har bestandig kunnet fiske.

Hils K. Poulsen og kone, L. Nielsen og kone. Nu være i kjære forældre hilset og i gud befaled fra eders søn

Kristian Pedersen.

Når I skriver til mig så er min adresse:

c/o Hans Kristian Andersen, Skyum.

Skriv udenpå at den aflægges i Gudnæs Kro.

Lev vel.

Kilde: Sydthy Årbog 1984, side 57.