

## Posten i Koldby - Koldby Kro

Allerede i 1858 blev brevsamlingsstedet "Koldby Kro" oprettet. Koldby Kro lå på vejen mellem Thisted og Struer, og samtidig var der udveksling af posten til Vestervig på Koldby Kro, så derfor figurerer Koldby meget tidligt som knudepunkt for posten i Thy.

Oprettelsen af brevsamlingsstedet blev først godkendt efter en længere korrespondance mellem postmesteren i Thisted og Generaldirektoratet. I et brev dateret Skyum 23. marts 1858 fortæller postmesteren, at Johannes Nyboe på Koldby Kro - uden at være ansat - gennem længere tid har påtaget sig indsamling og udlevering af breve i området. I perioder op til 100 forsendelser om ugen. Postmesteren søger derfor Generaldirektoratet om tilladelse til at oprette et brevsamlingssted i Koldby.

Allerede 12. juni 1858 modtager postmesteren besked om, at han har bemyndigelse til at oprette brevsamlingsstedet fra 1. juli at regne, og Generaldirektoratet opfordrer til at man ansætter Johannes Nyboe som brevsamler.

Postmesteren arbejder hurtigt, for allerede den 16. juni bliver kontrakten underskrevet - en kontrakt, der sikrer Johannes Nyboe en årlig godtgørelse på 25 rigsdalere, som udbetales bagud ¼ årlig. Opsigelsesfristen for brevsamleren er fastsat til et kvart år, mens kontrakten fra postvæsenets side kan opsiges uden varsel. Det bliver der nu ikke brug for, idet Johannes Nyboe bliver i tjenesten i mange år, og han bliver den eneste brevsamler ansat på brevsamlingsstedet Koldby Kro.



Et kig gennem Koldby. Kortet er fra ca.1910.

Johannes Nyboe løser opgaven som brevsamler tilfredsstillende, og det er først i april 1867, man igen hører nyt fra brevsamlingsstedet. Den 12. april 1867 sender Johannes Nyboe et brev til Generaldirektoratet, hvori han anmoder om lønforhøjelse. Som argument for forhøjelsen anfører han, at ved ansættelsen i 1858 var der 2 ugentlige forbindelser til Vestervig. Senere er opgaven vokset med 3 ugentlige forbindelser til Struer og Thisted. Derfor mener han sig berettiget til at modtage samme godtgørelse, som de øvrige brevsamlere på ruten får. Ansøgningen imødekommes, og Johannes Nyboe får sin lønforhøjelse med tilbagevirkning fra 1. april.



Koldby Kro på 8 øres tofarvet.

Næste gang postvæsenet hører fra Koldby Kro er i 1873, hvor der kommer en ny ansøgning om lønforhøjelse. Baggrunden denne gang er, at der i Gudnæs er oprettet en slags bibrevsamlingssted, som er underlagt Koldby Kro. Ansøgningen godkendes igen, og herefter stiger det årlige honorar til 60 rigsdalere.

I forbindelse med møntreformen i 1875, hvor Danmark går over til kroner og ører, foreligger der en del korrespondance, der ender med, at godtgørelsen fastsættes til 240,- kr. årlig. En godtgørelse som postinspektøren for Nørrejylland i forbindelse med en inspektion i juni 1880 mundtlig hæver til 300,- kr. årlig. Det giver anledning til en bemærkning fra postmesteren om, at han gerne vil have information om, hvornår denne lønforhøjelse træder i kraft, og samtidig påpeger han, at han har svært ved at føre beløbet ind i regnskabet uden en ændring af Johannes Nyboe's kontrakt.



Koldby Kro på 20 øre tofarvet.

I statistikken fra brevsamlingsstedet kan man se lidt om, hvor meget avis der læses i 1870'erne. F.eks. har der i hele 1874 passeret 308 aviser til Thisted, mens der i samme periode ikke har været nogen aviser til Vestervig, og kun 5 til Struer. Det sidste skyldes nok, at de lokale aviser i Thisted ingen interesse havde uden for området.

Antallet af rejsende er også registreret, og her kan man se, at der i 4. kvartal 1873 har været 5 rejsende til Vestervig. I samme kvartal var der 72 til Thisted og 42 til Struer.

Koldby Kro eksisterede som brevsamlingssted til åbningen af Thybanen i 1882 – mere præcist, så blev brevsamlingsstedet nedlagt den 20. april 1882. Herefter blev stedsbetegnelsen ændret til Koldby Thy, som vil blive beskrevet i en senere artikel.

På stempleområdet er det ”let” at samle Koldby Kro komplet. Der har kun været et stempel med indskriften Koldby Kro. Det har været et stjernestempel, der er bestilt hos direktoratet den 16. juli 1880, og stemplet har således højest været i brug i ca. 20 måneder. Det er da heller ikke let at finde. I katalogerne anføres det, at stemplet er kendt på bl.a. på 8 øres tofarvet. Der er i øjeblikket ingen første og sidst brugte datoer på stemplet.



Koldby Kro på brev med 8 øres tofarvet – sidestemplet Thisted.

Artiklen er skrevet af Mogens Andersen.