

## Lidt om Jødebørn paa Mors

Den 4. September 1939 kl. 8 Aften ankom her til Mors en Flok unge Jøder i Alderen fra 14-16 Aar, 11 Drengene og 8 Piger. Plejeforældrene og Bestyrelsen for Kvindernes Fredsliga var mødt paa Banegaarden for at modtage Børnene.

Og saa kom de op ad Landgangsbroen, slæbende paa deres tunge Kufferter, stakkels hjemløse Børn, som nu skulde prøve at finde et nyt Hjem her paa det gæstfrie Mors, men langt fra Forældre, Slægt og Venner.

Med forskellige Mellemrum ankom efterhaanden 32 Jødebørn og blev anbragt over hele Øen, saa det viste sig umuligt at samle dem til Skolegang paa samme Sted, hvorfor deres Lærer, Elchanan Jizchaki, underviste dem skiftevis i Nykøbing og Solbjerg Forsamlingshus, hvortil Børnene dels cyklede dels kørte med Rutebil.

Karl Vassel var tjekkisk jøde og flygtning. Han boede i 1939 på gården Vester Ulsted i Vestervig Sogn, hvor han fik arbejde som karl. Karl Vassel boede sammen med familien, mens de andre karle boede på karlekammer i en særskilt længe på gården. Han meldte sig frivilligt i allieret tjeneste ca. 1942, hvor han faldt under D-dagsinvasionen i 1944.



Paa ganske enkelte Undtagelser nær faldt Børnene hurtigt til i deres nye Hjem, og Plejeforældrene har udtalt den største Glæde og Tilfredshed med Børnenes Ophold og Opførsel.

Den 10. December samlede vi alle Jødebørnene til en lille Julefest i Solbjerg Forsamlingshus. De fik Kaffe og Knas og en lille Julegave hver, og derefter legede de mange morsomme Sangleje, som egentlig minder om de danske, men Melodierne, der hørte til, er mere monotone og ensartede end vore.

Tegning lavet af Karl Vassel.

Mens jeg stod og saa paa deres glade Leg, maatte jeg, som saa ofte før tænke paa, hvor Verden maa være af Lave, naar disse Børn maatte holde deres Julefest heroppe i det kolde Nord. Børnene var saa indkvarteret i Solbjerg om Natten, da de ikke Kunde naa hjem samme Aften.

Den 17. Januar rejste det første ankomne Hold til Palæstina, med flyvemaskine til Amsterdam og med Tog til Marseille, hvorfra de sejlede til Palæstina. Ved Afrejsen fra Nykøbing var selvfølgelig alle Plejeforældrene til Stede. Hvert af Børnene fik et lille Dannebrogflag og en Plade Chokolade og en af Drengene holdt paa dansk en nydelig Takketale. Lige i de sidste Dage er der begyndt at komme Breve fra dem til Hjemmene, som viser, at Rejsen har været god og interessant. Tilbage paa Mors er nu 13 Børn, som alle gaar i Skole i Nykøbing. Disse Børn skal muligvis blive her ca. 1 1/2 Aar endnu.

Maggi Jakobsen, Kredsform. Nykøbing.



Tegning lavet af Karl Vassel.

Digitaliseret af Anne Lei.