

Jul i Thy



2010

80. årgang

80. årgang

JUL I THY

2010

80. ÅRGANG



UDGIVET AF
ERIK A. LAURIDSEN OG JØRGEN MILTERSEN, THISTED

Forhandles uden for Thy, Han Herred og Mors af
DBK Bog-distribution, Mimersvej 4, 4600 Køge

JUL I THY

80. ÅRGANG

Redaktion: Jørgen Miltersen, Hanstholmvej 63, Tved, 7700 Thisted. Tlf. 9798 1585.

E-mail: miltved@mail.dk

Distribution og salg: Erik A. Lauridsen, Limfjordsvej 20, 7700 Thisted. Tlf. 9792 0175.

E-mail: e.a.lauridsen@mvbmail.dk

Indholdsfortegnelse:

80. årgang	3
Arøekasse med gamle breve og fotos	4
<i>Af Hans Jørgen Christoffersen, Jyllingeparken 92, 4040 Jyllinge</i>	
Han øste af sin kærlighed	9
<i>Af Jørgen Miltersen</i>	
Thyboer udvandrede til jordhytter i Dakota	10
<i>Af Jørgen Miltersen</i>	
I skole ved Lake Thisted	12
<i>Af Jørgen Miltersen</i>	
Preben og Stinne skabte det nordjyske Louisiana	14
<i>Af Jørgen Miltersen</i>	
Havde George Washington rødder i Thy?	17
<i>Af Jørgen Miltersen</i>	
Jean fik tårer i øjnene ved stranden	19
<i>Af Jørgen Østergaard, Gl. Aalborgvej 6, Østerild</i>	
Husmand hædret for mønsterbrug i Tingstrup	22
<i>Af Jørgen Miltersen</i>	
Fra krigens tid i Sønderhå	24
<i>Af Henning Thinggaard, Violvej 2, Nors</i>	
Et fotografi og et maleri	27
<i>Af Ole Bertelsen, Casper Møllersvej 24, 8240, Risskov</i>	
Fra Det gamle Album	31
Fra Det nye Album	51

Forsidemotiv:
Efter akvarel af Axel Mathiasen

Fotos fra:
Klaus Madsen, Peter Mørk, Diana Holm, PhotoCare, Tage Jensens arkiv,
CLICK-fotografen m.fl.

Grafisk tilrettelæggelse: Karin S. Fredsøe, Tilde Grafisk.

Eftertryk ikke tilladt

Dantryk-Hurup A/S

ISBN 978-87 85 131 058

80. årgang



Forside 1. årgang. Efter akvarel af Axel Mathiesen

JUL I THY 2010 er den 80. årgang. Første årgang blev udgivet i 1931 af Georg Pors. I sine unge år solgte han bøger i Paris. I 1924 kom han til Thisted og drev den boghandel ved Store Torv, der 1. januar 1937 blev overtaget af Carl Balleby. I 1939 fik Georg Pors bevilling til at drive Royal-Teatret.

Efter at han i 1931 havde fået trykt første oplag, kørte Georg Pors selv ud til kiosker og boghandlere, så JUL I THY kunne ligge fremme til salg. Under den tyske besættelse 1940-45 kneb det at komme rundt på grund af benzinmangel, men de bevilgende myndigheder anså det for så vigtigt at få JUL I THY ud, at Georg Pors fik en benzintildeling.

I omtrent 30 år udgav Georg Pors JUL I THY. Fra 30. årgang blev udgivelsen overtaget af C. Brunsgaard, der var redaktør af den socialdemokratiske avis i Thisted.

C. Brunsgaard sluttede i 1971. De nuværende udgivere tog over i 1972 og begyndte med 42. årgang. De var på det tidspunkt begge ansat på Thisted Dagblad.

Erik A. Lauridsen har gennem alle årene taget sig af distribution, salg og annoncer. Jørgen Miltersen har stået for redaktionen.

Epilog

Selv om vi nu er kommet op i årene og er blevet pensionister, er det os en kærkommen opgave at fortsætte med udgivelsen. Det er stadig vigtigt at få JUL I THY ud til små og store hjem i Thy og Han Herred. Ligesom Georg Pors kører vi ud til forhandlere mellem Oddesund og Fjerritslev.

PS: I anledning af de 80 år er nogle gamle artikler genopfrisket i kortere udgaver.

Med venlig hilsen

Erik A. Lauridsen
Erik A. Lauridsen

Jørgen Miltersen
Jørgen Miltersen

Arvekasse med gamle breve og fotos blev ikke smidt væk

Af Hans Jørgen Christoffersen, Jyllingeparken 92, 4040 Jyllinge

I Arvekassen fandt Sonja Willaume Christoffersen dette julekort fra Knud Kristensen med motiv fra Store Torv i Thisted. »Se, Juletræet kaster glans paa Raadhusmuren rød, mens Frelsermanden samler ind«. Se hele teksten på næste side. Julekortet sendte Knud Kristensen engang i 1940'erne til Arne Christoffersen i Thisted.



En lille Hilsen til et Torv
 hvor Vinter vinden blæser.
 Hvor Folk gaar rundt og skutter sig
 med lange røde Næser.
 Se, Juletræet kaster glans,
 paa Raadhusemnen rød,
 mens Frelsermanden samler ind
 til dem, som mangler Porsel!
 - Men nu har Salen vendt sin Vej
 og kommer snart tilbage
 Velsignet Jule jeg ønsker dig
 og gode Arbejdsdage.

god Jule til Dig og Familie
 fra Knud Kristensen.

Sådan begyndte det. »Arvekassen« er en papkasse med gamle breve, fotos etc., som børnene efter Marie og Arne Christoffersen – gudskelov – ej smed i »skralderen«. Det er den ældste af deres børn, Sonja, som opbevarer denne »arvekasse«. Sonja, der bor i Sjørring, Rosvangvej 9, sidder i november 2009 og finder et håndgjort julekort fra en Knud Kristensen, som hun ikke aner hvem er, eller hvornår kortet er tilflydt Marie og Arne.

Og hvad handler det så om? Se, Arne Christoffersen, gift med Marie, er kompagnon med vores far, malerfirmaet Carl Christoffersen & søn, Thisted. Det er ikke noget stort foretagende, men som oftest har de 3-4 svende, nogle gange flere. En af de svende, der ligesom hører til de faste svende i firmaet, er Knud Kristensen.

Jeg stod i lære som maler hos far og Arne fra 1944 til 1948 og har således kendt Knud udmærket. Jeg har adskillige gange arbejdet sammen med ham. Knud var fra Østerild, eller rettere sagt Klastrup, der er en »flække« nær Østerild. Når man blandt malere nævner Knud, og nogle lignede et spørgsmålstegn, så tilføjede man »Klastrup«, og så var alle på det rene med, hvem man talte om. Det var et positivt øgenavn.

Knud var en dygtig bygningsmaler og vældig sød og rar. Han var ikke en flot eller smart fyr, men nydelig, og når man kendte ham, så vidste man, at »der var noget hjemme« i tagetagen.

I provinsen holdt man dengang middagspause fra 12.00 til 13.15. Lige ved siden af værkstedet boede vi privat, hvor vi spiste varm mad på det tidspunkt. Knud, der havde en madpakke med hjemmefra, var også inviteret til at spise sin mad inde sammen med os, hvilket han takkede pænt nej til. Han stod inde på værkstedet og spiste sine »klemmer«, og var – synes jeg at huske – altid i gang med et eller andet maleri.

Han var en stor beundrer af Jens Søndergaard, hvis store flotte billeder hænger på biblioteket og er noget af det, som Thisted virkelig kan prale med.

Jeg havde mangen god snak med Knud om hans malerier. Jeg ku' godt li' hans naive form, hvor han kunne ramme en stemning, der gav hans billeder »sjæl«.

Knud var ikke smålig, og det at jeg viste interesse for hans arbejder gjorde, at han hen ad vejen generøst forærede mig et par af sine malerier.



»Snefoged Fyraften«
uden årstal 30x40
cm på lærred



»Vinternat« 1947,
31x41 cm på lærred

En af de ting, jeg bemærkede mig ved hans malerier, var at det var gamle lærreder, han brugte til at male sine dejlige motiver på. Man kunne dengang finde gamle malerier til næsten ingen penge, men lærrederne var kvalitetsmæssigt helt i orden.

Jeg har ikke erindring om, at Knud solgte nogle af sine malerier på det tidspunkt, og heller ikke noget om, at han havde sendt ind til censererede udstillinger. Men hvor om alting er, så var jeg i 1959 begyndt at arbejde i Malernes Fagforening i København som faglig sekretær. I den forbindelse havde jeg en opgave i Vester Voldgade. Her så jeg i gallerivinduet et stort maleri, ca. 100x120 cm, der lignede noget jeg ligesom kendte. Jeg gik ind og bad om lov til bare at se, om jeg havde ret, og sandelig det havde jeg. Det var signeret Knud Kristensen, og prisen var flere tusinde kroner. Hvor mange husker jeg ikke. Læg mærke til, at det var i 50'erne. Det var rigtig mange penge dengang.

Nå, men tilbage til julekortet med spørgsmålet om, hvornår det stammer fra. Jeg fik af min nevø, – og Sonjas bror – operasangeren Kjeld Christoffersen, Hedetoften 16, Hedehusene – kopi af julekortet med det dejlige digt bag på, og det undrede mig da ikke spor, at Knud også mestrede det. Så jeg kontaktede Sonja igen, og sandelig, så fandt hun to kort mere.

Et kort fra 1952, hvoraf det fremgår, at han er blevet gift med Grethe og nu bor i Hanstholm – og endelig et fra julen 1955. Her ser man, at han/de er flyttet til Aarhus, og at familien er blevet forøget med en datter. Disse facts får mig til at skyde på, at kortet med digtet er fra sidst i 40'erne. Når man læser Knuds hilser til bror Arne, tyder det ikke på et »mester/svend« forhold. De var rigtig gode venner.

Som afslutning på min lille »epistel« har jeg lyst til at fortælle om nogle af de mange store kunstnere, der på det pågældende tidspunkt ikke kunne tjene til livets ophold ved hjælp af deres kunst og derfor var tvunget til at lave almindeligt bygningsmalerarbejde, og som jeg derfor lærte at kende i kraft af mit virke som faglig sekretær i Malernes Fagforening Storkøbenhavn:



- Der bedste Tak for jeres gode Hilser i anledning af vort Bryllup
 Grethe og Knud
 Hanstholm

Kirkestræde, Aaga - Besøgstegning - Aaga-Sewerin



aarhus, julen 55

Gode Ven!

Vi ønsker Dig og Din Familie
 en rigtig glædelig Jule og
 et lykkeligt Nytår!

fra Knud, Kone og Datter

Eksempler: Trampedak, Erik Clausen, Robert Jensen, Hagedorn Olsen, Poul Eje (Thomas' far) o. m. fl.

Det var jo også tilfældet for Knud Kristensen.



»Tanggård« 1946, 36x42
cm på lærred
(på KE udstilling i 1946)



»Snestorm« uden årstal,
ej signeret
20x27 cm på lærred

Han øste af sin kærlighed

Af Jørgen Miltersen

Til Hans Jørgen Christoffersens spændende beretning kan føjes, at museet i Thisted fra 6. marts til 16. juni 2010 udstillede malerier af Knud Kristensen under titlen »Himlen over Thy«. I den anledning udgav museet en bog med forord af museumsleder Jytte Nielsen.

Derefter skriver Bodil Gulev Vogel »Erindringer om min far«. Hun oplyser, at Knud Kristensen var født på Østerbakken nr. 27 i Thisted den 23. oktober 1917, søn af bager Jens Christian og Dorthea Marie Gulev Christensen:

»Gennem hele sin barndom og ungdom maler min far. Han kan ikke andet. På et tidspunkt flytter hans forældre til Østerild, og han flytter med. I 1951 har min far en udstilling i København, og på det tidspunkt arbejder min mor, Anne Margrethe Pedersen, kaldet Grethe, som sygeplejerske på Sct. Hans Hospital i Roskilde. Hun har en fridag og beslutter sig for at se udstillingen med den unge kunstmaler fra Thy. De mødes og bliver forelskede«.

Knud og Grethe bliver gift i Øster Starup Kirke mellem Vejle og Kolding den 30. december 1951, og så fortæller datteren:

»Mine forældre starter deres ægteskab i et lille hus i Hanstholm helt ude på skrænten. Da min mor bliver gravid, går det dog op for hende, at man ikke kan leve af kærlighed og kildevand med et lille barn, og de flytter til Århus,



- maleren Knud Kristensen

hvor de bor til leje i et lille havehus på Vald-nøddevej nr. 11. Huset har en stue samt et køkken uden vand. Lokum og vandhane befinder sig uden for. Jeg bliver født på Vald-nøddevej den 28. oktober 1952, og min barndom husker jeg som en meget dejlig og harmonisk tid og med en far, der bare altid var der. Han øste af sin kærlighed, og jeg har aldrig været i tvivl om, at han elskede mig«

Datteren fortsætter med at fortælle smukt om forældrene, der flyttede til Nydamsvej i Århus. Desuden indeholder bogen uddrag af moderens dagbog, og udvalgte værker er gengivet.

Knud Kristensen døde 15. december 1990 og blev bisat i Øster Starup ved siden af de svingerforældre, som han holdt utrolig meget af. Grethe døde 8. december 1999.

Thyboer udvandrede til jordhytter i Dakota

Af Jørgen Miltersen

De første thyboer, der udvandrede til Amerika i 1800-årene, kom til at leve under primitive forhold. Huse stod ikke parat til dem. Fra et liv i fattigdom i Thy rejste de over Atlanten i håb om en lys fremtid. I den første tid boede de i jordhytter.

Lars Christensen, født i Snedsted i 1841, og Andreas Jensen, født i Bedsted i 1846, rejste sammen til Amerika i 1870. De tog ud på prærien i Dakota og slog sig ned ved Sioux Falls – ikke langt fra indianere.

I henhold til loven om Homestead kunne de uden vederlag få et areal på 160 acres, svarende til 160 tønder bygsædeland eller godt 60 ha.

De benyttede sig af muligheden for at få land og byggede i fællesskab en jordhytte. Den var 6 fod dyb og spændte over 14 gange 16 fod. Efter et års forløb byggede de et hus, og så fandt de tiden inde til at sende bud efter piger fra Thy.

Andreas Jensen var forlovet med Anna Margrete Olsen, født i Hvidbjerg 1848. Hun nåede til slutningen af maj 1873 til Dakota. Andreas spændte okser for sin vogn for at hente hende ved toget i Sioux City, 100 km borte.

Da han nu var i byen, ville han tage med. Undervejs hjem blev de udsat for torden og regn. De fik besvær med at holde melet tørt og måtte i lang tid søge ly under vognen.

Ordentlige veje fandtes ikke, og turen varede flere dage.

Lars Christensen kunne tage en thybopige i sine arme i maj 1874. Det var Maren Pedersen, født i Tingstrup 21. april 1843.

Nybyggerne fra Thy dyrkede jorden og fik gode afgrøder i et par år, men så kom der græshoppesværme og ødelagde høsten. Efter 3 års forløb opgav de håbet og besluttede at tage nordpå. De passerede en sø med larmende fugle. Den havde navnet Lake Thisted, og så fortsatte de til Lake Albert, hvor de slog sig ned. De dyrkede jorden og havde kreaturer.

Lars og Maren fik tre drenge og tre piger. Børnene blev født under primitive forhold. Et par af dem døde. Som årene gik, kom det til at se lysere ud, men da var de op i årene. Andreas Jensen mistede sin kone i 1881, og han stod tilbage med fire børn. Lars Christensen døde i januar 1913

Lars Christensens brødre Peter og Mathias kom til Dakota med deres koner i 1878. Peter bosatte sig ved Lake Albert, Mathias ved den sø, som blev kaldt Thisted Lake.

Som det fremgår af en udførlig beretning i Jul i Thy 1982 havde Lars, Peter og Mathias broderen Søren Kjær Hansen, gift med Marie. De blev boende i Thy og fik 9 børn. Seks af dem rejste over til deres farbrødre i Amerika. Tilbage i Thy blev Chr. Anton

Christensen, bosat i Ydby, og to døtre. Den ene af de to døtre, Johanne Poulsen, gift med Johannes, boede i Ydby. Da Johanne Poulsen og hendes mand i 1962 var på besøg i Amerika, fik hun beretninger om de første år i Dakota med hjem, nedskrevet af Kristine Christensen, gift med en søn af Søren Kjær.

Johanne Poulsen fortalte ved hjemkomsten til Thy: Vi så de jordhytter, mine farbrødre boede i ved kanten af søen.



I årene fra 1862 til 1. Verdenskrig 1914 udvandrede omkring 275.000 danskere til Amerika. Omkring 25.000 bosatte sig i Dakota, deraf mange fra Thy. Dette udsnit af et kort over Badger Township viser øverst et hjørne af Albert Lake, nederst Thisted Lake. Nybyggerne kunne uden betaling få 160 acres. Lars Christensens navn ses øverst til højre. Mathias Christensens navn lidt oven over Thisted Lake.

I skole ved Lake Thisted

Af Jørgen Miltersen

Da de første thyboer i 1870'erne havde taget land i Dakota, kom flere til. I løbet af et par generationer var der så mange beboere ved Lake Thisted, at der var børn nok til at oprette en skole. Den kom til at ligge et sted, der blev kaldt Badger.

Til denne skole kom først i 1920'erne den 5-årige Delores. Hendes forældre var Arnold Holmgaard og Ane Sofie Steffensen. Arnold var søn af Christian C. Holmgaard, født i Hurup 16. februar 1853, død i Amerika i 1936. Ane Sofie var født i Dakota.



Delores gik i denne skole i Badger. (Fra Jul i Thy 1989).



Thyboerne gav denne sø navnet Thisted Lake. (Fra Jul i Thy 1989).

Den skole i Badger, som Delores kom til at gå i, var ikke en luksusskole. Kun et klasseværelse, der blev varmet op af en brændeovn. Drikkevandet blev pumpet op fra en cisterne i kælderen. Det var regnvand, som løb ned fra taget, hvorefter det blev filtreret gennem trækul.

Delores fortæller: Elevtallet kunne komme op på 40, som en enkelt lærer måtte tage sig af. Eleverne skulle hjælpe med at holde skolen ren. De yngste tog sig af inventaret. De ældste af gulvet. På væggen hang et billede af George Washington (den første præsident), og Abraham Lincoln (den sekstende).

Hvis det blev dårligt vejr, mens vi var i skole, kom vore forældre og hentede os med heste og vogn. Jeg var altid bange for at tilbringe natten på skolen, for der var ingen elektricitet. Vi havde kun lys fra vinduerne.

Efter 8. klasse var Delores hjemme et år. Hun havde lyst til at komme på High School, og det fik hun lov til. Hun blev 7. juni 1941 gift med Ronald Jespersen, hvis forfædre var fra Hurupegnen. Han var sekretær for Den lutherske Kirke i Amerika og virkede som præst til sin død i 1999. I sommeren 2001 tog Delores med børn og svigerbørn til Thy. De fandt frem til, hvor forfædre var kommet fra, og besøgte venner i Tilsted: Eva og Hans Søndergaard.

Preben og Stinne skabte det nordjyske Louisiana

Af Jørgen Miltersen

Kunstcentret Lien i Slettestrand åbnede den 17. marts 1967. Det var flot placeret på skrænten oven for det flade land, og det fik mange

rosende ord med på vejen. Thisted's sidste amtmand, Florian Martensen-Larsen holdt åbningstalen, og Thisted Amts Tidende skrev:



Arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted, tegnede Kunstcentret Lien i Slettestrand. Der kom ca. 50.000 besøgende det første år. (Fra Jul i Thy 1999).



Stinne i selskab med digteren Jens August Schade og professor, dr. jur. Stephan Hurwitz. Han var Folketingets ombudsmand fra 1955. Jens August Schade var blandt de kunstnere, der i en periode boede i den lejlighed, der var stillet til rådighed på Lien. (Fra Jul i Thy 1999).

»Magen til dette findes intet steds i Danmark. Kunstcentret i Slettestrand er blevet en ganske enestående kulturel manifestation. Der findes intet magen til. En sammenligning med det sjællandske Louisiana er naturlig. Louisiana er større, men Slettestrand-centrets placering midt i den stor-slåede Han Herred-natur giver det en ganske særlig karakter.«

Bag centret stod Stinne og Preben. Stinne fra Hillerslev og Preben fra Amager. Stinnes far var den kendte sognerådsformand i Hillerslev, Jens Sunesen, moderen af Hove-familien. Prebens farfar drev stort gartneri og frøsalg på Amager. Preben kom til Thisted, da han blev ansat i Ballebys Boghandel. Så oprettede han Jydsk Bogimport. Købte tidsskrifter i Amerika og solgte dem til Østen. Det blev en god forretning.

Stinne og Preben mødte hinanden på daltidens førende pensionat, Jensbys ved Hotel Aalborg. De blev gift i 1956 og købte i 1959

Per Gundersens Hus i Slettestrand. Det havde navn efter en fisker, som boede i huset, inden det blev overtaget af direktør Elsass.

Ludvig Elsass var direktør i det store firma Sophus Berendsen. Han købte i 1917 et areal på 6 ha i Slettestrand og opførte Sanden Bjerggård. Under den tyske besættelse blev bygningen beslaglagt og indrettet til hovedkvarter.

Familien Elsass var af jødisk afstamning. Det lykkedes for Ludvig Elsass og hans kone Sara at komme til Sverige. Efter krigen havde Familien ikke lyst til at vende tilbage, når der havde været tyskere. Sanden Bjerggård blev solgt til Indre Mission. I stedet købte de Per Gundersens hus, der lå i nærheden. De udvidede huset og fik lagt stråtag på. Da det i 1959 blev sat til salg, købte Stinne og Preben det.

Malerier af store kunstnere kom til at pryde væggene i deres hjem. Først og fremmest store malerier af Jens Søndergaard, Oluf Høst og Olaf Rude. Så fik de ideen til et kunstcenter.



Preben satte stor pris på Jens Søndergaard. Fra arkivet: Tage Jensen.

Oven for Per Gundersens hus lå et areal på 10 tdr. Land og ventede på en bygning. Den blev tegnet af arkitekter i Thisted: Poul Hansen og Ib Lydholm.

Da kunstcentret var færdigt, blev det fyldt op med malerier til indvielsen 17. marts 1967. Blandt gæsterne var mange malere, bl.a. Jens

Søndergaards datter Annelise. Flemming Madsen mødte op med et TV-hold, og over hele landet kunne man se fjernsyn fra det nordjyske Louisiana.

Kunstcentret gik strålende. Preben købte ind, og Stinne stod som den udadvendte for salget.

Men syv år efter åbningen begyndte det at knage i fugerne, og i 1974 blev Stinne og Preben skilt. Preben overtog Lien. Stinne prøvede med et mindre galleri i det hus i Hjortdal, som Jens Otto Krag havde haft i et par år. Men hun manglede gnisten. Som hun sagde: Det var Lien jeg brød mig om. Der var drøn på fra morgen til aften.

Stinne købte hus i Spanien – i Fuengirola mellem Malaga og Marbella. Hun kom til at gøre gavn som guide på bjergture, arrangeret af den danske avis »Solkysten«.

Foruden kunstcentret drev Preben et stort antikvariat, så længe han havde helbred til det. Han blev ramt af cancer og døde på sygehus i Aalborg 11. marts 1999 i en alder af 72 år.

I sit testamente havde han bestemt, at Stinne skulle overtage Lien kvit og frit – i håb om, at hun ville være i stand til at videreføre deres tidligere fælles værk.

Stinne rejste til Slettestrand og prøvede at få gang i Lien, men gælden var for stor, og hun havde nået en alder på 68.

Efter 16 år i Spanien gik Stinne i kloster. Først en kort tid på Vemmetofte. Fra 1993 Roskilde Adelige Jomfrukloster, lejlighed 8, som hun stadig bor i. Hun har taget sin mors efternavn og kalder sig Stinne Hove.

Havde George Washington rødder i Thy?

Af Jørgen Miltersen

I Jul i Thy 1978 side 24 var overskriften: »Havde Washington sit navn fra Hvass i Vigsø?«

Udgangspunktet var en artikel i Thisted Amts Tidende 18. marts 1961. Den 81-årige Herman Nelson, Grand Island, Nebraska, havde sendt et brev med følgende oplysninger:

George Washington havde været general under kolonisternes frihedskamp mod englænderne. Efter at den engelske hær havde kapituleret, blev han formand for den forsamling, der skulle udarbejde forfatningen til en union af stater, og i 1789 valgtes han til De forenede Staters første præsident.

Det skandinaviske Selskab i Philadelphia ønskede at hædre George Washington ved at udnævne ham til æresmedlem. Da han i den anledning var selskabets gæst, rejste han sig og sagde:

»Mine herrer. Jeg har en overraskelse til Dem. Den første stamfader, af hvilken min familie kan finde spor, kom fra Jylland omkring 900. Det var en mand ved navn Hvass«

Hvad der derefter skete, foreligger der ikke noget om. Begivenheden i Philadelphia og George Washingtons overraskende meddelelse er omtalt i et værk af Arne Hall Jensen »Den dansk-amerikanske Historie« fra 1937.

Et medlem af familien Hvass, Frants Jørgen Hvass, Løgumkloster, kunne til Jul i Thy 1981 oplyse, at han havde ofret megen tid på at

undersøge, om han skulle være i familie med Amerikas første præsident. Resultatet er offentliggjort i »Samling af meddelelser om personer og familier af navnet Hvass«.



I Jul i Thy 1978 meddeltes det, at et billede af George Washington hænger i det ovale lokale i Det Hvide Hus i Washington. Om billedet er blevet hængende under skiftende præsidenter er uvist.

Frants Jørgen Hvass fandt ud af, at historien om George Washington har været omtalt mange steder i tidens løb. Første gang måske i »Brooklyn Daily Eagle«, New York City 14. juni 1925. Forfatteren Jean Piper skrev, at danskere har gjort store ting for Amerika. og omtaler George Washingtons udtalelse i Philadelphia.

Frants Jørgen Hvass fik under besøg i Amerika opklaret, at Jean Piper havde specialiseret sig i beskrivelse af etniske grupper i Brooklyn.

En undersøgelse i England har vist, at der fra omkring året 1180 boede familiemedlemmer i Washington Old Hall syd for Newcastle, fra 1539 i Northamptonshire, og det oplyses, at George Washingtons oldefar, John Washington udvandrede til Amerika i 1656.

I Washington Old Hall findes et Washington-museum som Frants Jørgen Hvass besøgte. I et skrift fremsættes den teori, at Washington er sammensat af ordene Hwaes og Tun. Tun er et nordisk ord for pladsen ved en bondegård.

I Danelagen i England findes stadig navne af dansk oprindelse. En lille by hedder Wass. Den ligger ifølge foreliggende oplysninger nordøst for Coxwold nær Ampleforth nord for York.

Mens der således stadig er usikkerhed med hensyn til George Washingtons rødder, står det til gengæld klart, hvem den Herman Nelson var, som i 1961 sendte brev til Thisted Amts Tidende, for han skrev:

»Min bedstemor, der var født i 1797. var i familie med Lars Hvass, som boede i Bjerre«.

Han fortæller videre, at hans bedstefar kom til Tved fra Sjælland og gik under navnet Sjølland. Han blev gift med en enke, der havde en god gård. Da hun var død, giftede han sig igen, og hans anden kone blev Herman Nelsons bedstemor.

»Efter bedstefars død blev min bedstemor gift med Jens Jensen, der var kommet fra Dommerby ved Skive«.

Herman Nelson udvandrede i 1903. Under et besøg i Danmark blev han i 1905 gift med en datter af J. P. Andersen, Østerild.

Jean fik tårer i øjnene ved stranden i Hjardemål Klit

Af Johs. Østergaard

Efterkommer af Herman Nelson, der i 1961 skrev til Thisted Amts Tidende om George Washington, ønskede at se bedsteforældres barndomsland

Selv om Herman Nelson fra Hjardemål Klit og hans kone Elise fra Østerild har været døde i mange år, er der stadig forbindelse mellem deres efterkommere og familie på deres hjemegn. Senest havde vi i juni 2010 besøg af deres barnebarn Jean, 70 år, og hendes søn, Don, 32. Jean ville gerne se sine bedsteforældres barndomsland, inden det blev for sent.

Jeans oldeforældre, Jens Peter Andersen og Kirsten Jensen, Østerild, er også min kone, Ingers oldeforældre.

Herman Nelson døde i Grand Island, Nebraska 21. maj 1965. Han havde haft succes i Amerika, var blevet en velhavende og respekteret mand, der gennem årene havde skabt et savværk, en tømmerhandel og et byggefirma, der byggede alt fra sommerhuse til kirker.

Men for Elise var det ikke lykke alt sammen. Før sin død 17. august 1955 talte hun om, hvad der var stillet udvandrerne i udsigt: et land der flød med mælk og honning. Men hun var blevet skuffet. Der havde været for meget ballade og elendighed, som spolerede det liv, hun havde set frem til. Hun var bitter og længtes hjem til sin mor og til Danmark.

Elise oplevede et par gange at komme på besøg i hjemlandet. Sidste gang til sin mors begravelse i 1921. Barnebarnet Jean kom i 2010



Herman Nelson ca. 1921 med datteren Sarah Kristina, som blev mor til George, Sharon og Jean.



Sara og Lars Chr. Nielsen Dommerbys ejendom i Hjørdemål Klit er nu revet ned. Den lå lidt nord for Hjørdemål Klit Hotel. Manden på vognen er Edvard Dommerby, den stående mand i mørkt tøj er Kasper Dommerby. Til venstre for ham i lyst tøj en ukendt. Til højre en feriedreng og siddende Sara Nielsen Dommerby. Navnet Sara er videreført i Amerika, men et h er føjet til som det er almindeligt derovre.

sammen med sin søn Don. Det var bevægende at opleve Jeans reaktion, når vi viste hende de steder, som havde relation til hendes familie. Vi viste hende Østerild Kirke, hvor Elise og Herman blev gift i 1905. Hun spurgte, hvor gammel kirken var, og fik svaret: Bygget ca. 1160. Måbende sagde hun »oh my good Lord« er det virkelig sandt. De oplevede også at se Anker ringe solen ned med håndkraft. Virkelig interesserede fulgte de med rundt til andre bygninger og kirker med tilknytning til familien.

Vi viste dem også vikingegravene øst for Tømmerby Fjord, hvor et andet familiemedlem fra Amerika engang spurgte, mens han klappede en af stenene på en skibssætning, om det kunne tænkes, om det var muligt, at

herunder lå måske en af hans tip¹⁰ oldeforældre, på det bekræftende svar blev han meget rank i ryggen.

Vi vidste ikke meget om Hermans familie og gik derfor på lokalarkivet i Frøstrup, hvor vi fik uvurderlig hjælp både i form af billeder og vejledning, så takket være arkivet var det muligt for os at vise Jean og Don hvor Herman havde sit barndoms-hjem.

Jeans oldefar, Lars Chr. Nielsen var strandfoged i Hjørdemål Klit i 24 år, derfor kørte vi Jean og Don til Madsbøl Rende, for at de kunne se stranden, hvor han havde haft opsyn gennem de mange år.

Mens vi stod der på den mennesketomme strand, forsøgte vi at beskrive landskabet som det måtte have set ud dengang.

Den mest rørende episode var her på stranden. Jean må have haft et godt forhold til bedstefar Herman, for da vi stod der og viste hende, hvor vest var og retningen til Amerika, fik hun tårer i øjnene ved tanken om, at hendes bedstefar også havde gået der og måske drømt om at rejse over til sine to brødre, der var udvandret år i forvejen. Hun besluttede at samle små smukke sten til sin søster Sharons børnebørn, de skulle have en sten hver, fra den strand, hvor hendes bedstefar havde gået.

Modstræbende forlod de stranden, de skulle også nå at se, hvor ejendommen havde ligget, som Herman var født i, Hjørdemål Klit Kirke hvor han blev døbt, og skolen han havde gået i, før vi fortsatte til Hanstholm Bunker museum, derefter til artilleri-stillingen syd for Hanstholm. Don var yderst interesseret i at se og høre om Hitlers Atlantvold og dens aftryk her i landsdelen.

Vi sluttede på Diggaard i Nors, hvor Jeans og Ingers tipoldemor, Jensine Jensen, var født.

Jean Leonard er uddannet som lærer og journalist, hun har arbejdet for adskillige aviser, har opholdt sig meget blandt forskellige indianske stammer for at studere deres kultur og beskrive deres forhold, og har som lærer arbejdet på en kostskole for vanskelige børn. Hun er efter 25 år i Alaska vendt tilbage til Missouri.

Hendes søn, Don Leonard, er phd studerende på Cornell University, Ithaca, New York.



To med fælles oldeforældre: Inger fra Østerild og Jean fra Amerika mødtes i sommeren 2010 i Østerild.

Jeans bror, Georg, deltog i Korea krigen som pilot, hendes søster, Sharon, var lærer.

Husmand hædret for mønsterbrug i Tingstrup

Af Jørgen Miltersen

I en stue hos Emil Larsen på Ringvej 3 i Thisted hænger et diplom, som hans forældre modtog i 1935 for mønsterlandbrug i Tingstrup. En beskrivelse i Husmandshjemmet fra maj 1936 fortæller nærmere om, hvordan Jensine og Poul Chr. Larsen klarede sig på et areal, der kun var på 3 og en kvart ha, deraf tre ottendedele ha eng.

Når man tænker på, hvor store arealer der i dag hører til mange landbrug, er det mærkeligt at tænke på, hvor lidt man kunne klare sig med for 75 år siden.

Jensine og Poul Chr. Larsen overtog ejendommen i Tingstrup i 1919. Bygningerne var dårligt vedligeholdet, og der var ingen have eller læ. Det første par år arbejdede Poul Chr.



Poul Chr. Larsen og hustru, Tingstrup

Larsen på et teglværk, men på grund af hustruens svigtende helbred måtte han derefter koncentrere sig om ejendommens drift.

Flere svin kom til, og så blev der lagt vægt på dyrkning af grønsager til afsætning inde i Thisted. I 1920 fik de plantet læ, og i 1928 blev jorden merglet. Kvægbesætningen blev rensset for tuberkulose, og i 1933 blev der plantet 50 frugttræer.

Regnskab over Bedriften 1/1 1934—1/1 1935.

Indtægter:

Solgt 8196 kg Mælk til Mejeriet	737,90	Kr.
— 1 Stk. Kvæg	140,00	-
— 18 Svin	1784,20	?
— 8 Smaagrise	76,00	-
— 117 kg Æg	150,40	-
— Haveprodukter	908,07	-
Ialt ..	3796,57	Kr.

Udgifter:

Købt 5900 kg Kraftfoder	697,25	Kr.
— 9 Sække Kunstgødning ..	90,50	-
— Sædekorn og Frø	54,25	-
Vedligeh. af Redskaber	65,00	-
— Bygninger	75,00	-
Renter og Skatter	812,30	-
Købt Besætning (Smaagrise) ..	90,00	-
Forskellige Udgifter: Frugttræer, Hegn	185,35	-
Skummet Mælk	213,11	-
Overskud	1513,81	-
Ialt ..	3796,57	Kr.

Diplomet fra Husmandsforeningen hænger nu på en væg hos sønnen Emil Larsen



Jensine og Poul Chr. Larsen fik 1. præmie for fremragende drift tre gange, inden de i 1935 opnåede den største hæder: De samvirkende Jydske Husmandsforeningers anerkendelse for mønsterlandbrug. De fik følgende ord med på vejen:

»Larsen og hustru har udført et stort og godt arbejde på deres ejendom, således at den nu er et virkeligt mønsterbrug. Det er en fornøjelse at se den gennemtænkhed, plan og orden, som hersker overalt i bedriften, og som præger hjemmet. Det er også bemærkelsesværdigt, at en så lille ejendom kan give så pænt et over-skud i de nuværende vanskelige tider«.

Det tilføjes i Husmandshjemmet at begge er vokset op i husmandshjem i Hillerslev sogn, hvor »arbejdsomhed og nøjsomhed var en nødvendighed, om dagen og vejen skulle klares. Det er en god lære at tage med sig hjemme fra. Det er kommet dem til gode i den vanskelige tid, hvor de stiftede deres hjem, og i senere ingenlunde gode tider.«

Fem børn voksede op i husmandshjemmet i Tingstrup. Jensine døde i 1956. Poul Chr. Larsen drev ejendommen videre indtil 1962. Han kom i pensionistbolig på Islandsvej og døde i 1980 i en alder af 90 år.

Fra krigens tid i Sønderhå

Af Henning Thinggaard, Nors

Vi boede på Sønderhå Hedevej og havde en del naboer, som vi kom sammen med. Det begyndte i 1937, da mine forældre købte 20 tøn-der sæde fra herregården Kovstrup. I 1939 stod en statsejendom færdig til indflytning.

I september 1939 brød 2. Verdenskrig ud, og den 9. april 1940 besatte tyskerne Danmark. Jeg husker tydeligt, at de tyske flyvere kom meget lavt. Jeg blev bange og sørgede ikke for at få min hund ind. Den blev kørt over af købmanden, der var på landtur som sædvanlig.



Porten til Hovedgården Kovstrup, hvor Henning Thinggaard var på høstarbejde sammen med sin far og senere var ansat inden han kom i lære som smed i Hørdum.

Flyver druknede i Ove Sø

Det mest dramatiske, vi var ude for, var da en »Flyvende Fæstning« brød i brand over vort hjem. Besætningen på 12 mand sprang ud med faldskærm. Én af dem druknede i Ove Sø, én faldt ned i skoven, og nogle blev taget af tyskerne.

Maskinen styrtede til jorden godt 2 km fra vores ejendom. Der blev et stort hul, og der sidder stadig en motor så langt nede, at det ikke kan betale sig at grave den op.

Flyveren, der faldt ned i skoven, mødte vi drenge en dag. Han stod pludselig med en pistol foran os. Han var sulten, og vi løb hjem for at få fat i et par voksne, der kunne gå ud med mad. De fik hans faldskærm med hjem. Af den blev der syet skjorter og kjoler.

Vippede med vingerne over vores hus

Det må være lykkedes for ham fra skoven at komme til England. Vi tror han kom ind over Sønderhå igen i 1944, for da kom der et fly meget lavt og vippede meget med vingerne lige oven over vores hus.

En anden gang blev en bombemaskine skudt ned. Det skete om natten. Den smed først nogle lysbomber. Derefter på et engdrag et par km fra vores hjem fire store bomber for at lette maskinen, så den ikke faldt ned i bebygget område. Den styrtede ned i skoven i Nørhå.



Henning Thinggaards barndomshjem fra 1939. Jorden var udstykket fra Kovstrup. I alt 72 ha blev solgt fra Kovstrup til husmandsbrug.

Der var også to jagerfly på vingerne, en tysker og en englænder. Den ene gik så langt ned, at den rørte jorden. Vi kunne se hjulaftrykkene på marken. Den tyske maskine blev skudt ned over Stenbjerg skov.

Mangel på mange varer

Det varede ikke længe, før der blev mangel på mange varer. Noget af det første, det begyndte at knibe med, var kaffe. Men så kom der Rich's og Danmarks som erstatning. Det var dejligt, for der var billeder med, som jeg kunne samle på.

Men smør kom vi ikke til at mangle, for vi skummede fløden af mælken fra vore egne køer og kærkede selv.

Hvert år til jul slagtede vi en gris, der vejede 150 kg. Så fik vi blodpølse og blodsuppe. Når vi havde spist alt det kød vi kunne, blev resten lagt i et stort saltkar, og et lår blev sendt til røgning. Det blev hængt op ved skorstenen, og så skar vi et stykke af, efterhånden som vi fik brug for det.

Den 23. december kørte vi ud i kommuneskoven for at fælde et juletræ. I juledagene var vi en del i byen og havde gæster. Nytårsaften

var jeg med kammerater ude på sjov. Det kunne være at tage en trillebør og gemme den bort.

Hård frost og sne

Krigsvintrene var mere eller mindre hårde med hård frost og sne. Det frøs ned til 22 grader. Jeg husker, at vi skulle hente roer ind til



Billedet er fra 1954. Dette år, den 3. november, blev Henning Thinggaard gift med Rigmor i Tilsted Kirke. Først kom de til at bo i Hunstrup. De sidste 48 år har de boet på Violvej i Nors.



I Ove Sø druknede en engelsk flyver.

kreaturerne. Vi havde roer i en kule, som var dækket med halm og 25 cm jord. Kulen var helt frosset til. Da jeg var den mindste, født i 1934, blev det min opgave at gå ind i kulen med en trillebør for at hente roer ud.

Min far kørte mælk til Hørdum Mejeri med hestevogn. Når der var sne, kørte han med kane. Der var ingen sneplove. Når veje skulle ryddes, måtte folk ud med skovle. Det tog mange dage at få vejene ryddet. Kun på banen kom der en sneplov.

Høstarbejde på Kovstrup

Men det blev sommer, og i høstens tid kom min far og jeg til Kovstrup for at hjælpe med at køre korn ind. Min far forkede neg op til én på en vogn, som lagde negene på plads. Jeg kørte hestene og skulle også tælle traverne. Vi var 21 mand i alt til at hjælpe på Kovstrup.

På Kovstrup var der flygtninge. Én var fra Polen, hvor han havde haft en stor gård. Han var meget stærk. En anden kunne trylle til stor morskab for alle i Folkestuen.

Fra Kovstrup til VVS

Da jeg var kommet ud af skolen og var blevet konfirmeret, fik jeg plads på en gård, der hed Damgård. Efter et år kom jeg på Kovstrup. Da jeg var 18 år, kom jeg i lære som smed i Hørdum og udførte VVS-arbejde.

Da jeg var på en gård for at sætte en ny vandhane i, lagde jeg mærke til en ung pige. Et år efter så jeg hende til en sportsfest i Sønderhå og dansede med hende.

Jeg fik ingen aftale med hende ved den lejlighed, men det lykkedes senere.

Et fotografi og et maleri

Af Ole Bertelsen

Min oldefar, Peder Christian Bunk Bertelsen, blev født i Nors den 29. januar 1859 og fik en mærkelig skæbne, idet han som 4-årig fik skarlagensfeber. I modsætning til mange andre børn på den tid overlevede han, men sygdommen gjorde ham døv og stum. Denne situation førte ham som 10-årig til København, hvor han blev optaget som elev på Det kongelige Døvstummeinstitut. Opholdet kom til at vare i 6 år og blev afsluttet med, at han og årgangens øvrige 5 elever den 21. juli 1875 blev konfirmeret i Citadelkirken i København. I forbindelse med konfirmationen blev der taget et foto – som vises på næste side.

Dagen efter blev han udskrevet fra Døvstummeinstitutet og vendte hjem til Thy, men i København havde han forelsket sig i en pige, der som han selv var døvstum, den jævnaldrende Caroline Johantine Elisabeth Møller. Den 6. april 1883 blev de to gift i Thisted Kirke, og i Thisted kom de til at leve deres liv, og her fødtes deres 6 børn, af hvilke nummer 3 var min bedstefar, Martinus Bunch Bertelsen, der kom til at leve en stor del af sit liv på Nørre Allé nr 6. Peder Christian blev udlært som skrædder og det blev hans to sønner også.

Peder Christian og Caroline var som sagt begge døvstumme, og det er givetvis baggrunden for, at min bedstefar, Martinus, altid gestikulerede med hænderne, når han

talte med folk; han var jo vant til at kommunikere med sine forældre på fingersprog. Min onkel Gunnar, udlært som snedker hos snedker Gade, fortæller en sjov detalje fra sine besøg hos bedsteforældrene: der var altid en voldsom støj i deres hjem, skramlen med møbler og husgeråd – de kunne jo ikke høre støjen!

I øvrigt lader det til, at der i Thisted og omegn i begyndelsen af 1900-tallet var samlet et ret betydeligt antal døvstumme. Således figurerer blandt fadderne til Peder Christians og Carolines børn, Snedker Christian Bruun Sørensens og hans hustru Anna Elisabeth Augusta, – begge døvstumme, og som det vil fremgå af det følgende, var der flere døvstumme ægtepar i Thisted på den tid.

På sollyse fjord

På væggen i mit arbejdsværelse hænger der et lille maleri af tre fiskere, der ror deres jolle på Thisted Bredning. I baggrunden nordsiden af Mors, en sjægte, tror jeg, for fulde sejl og et andet sejlførende skib. Bag på rammen står der skrevet: *Paa sollyse Fjord i Thisted bredning.*

Maleriet har jeg arvet efter mine forældre, Arnold og Dagny Bertelsen, der havde det hængende i deres hjem så længe jeg kan huske tilbage. Og på et gammelt foto fra ca 1915 fra mine bedsteforældres hjem ser man maleriet



På det gamle foto ser man Peder Christian: drengen længst til venstre. (Fotoet er venligst udlånt af Døvehistorisk Selskab)

hænge på væggen. Hvor det oprindeligt stammer fra, har jeg imidlertid ikke vidst, før min gode svigerinde Erna Klitgård (født Kiel Andersen, Nørregade 24, Thisted) en dag ringede og fortalte, at hun havde læst om en døvstum kunstmaler i Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred. Det, som hun især havde hæftet sig ved, var, at den pågældende maler Peder Christian Pedersen var døvstum, at hans kone også var døvstum, og at parret havde boet i Thisted i begyndelsen af 1900-tallet.

»Det er da mærkeligt«, sagde hun, »at der i begyndelsen af århundredet bor så mange døvstumme ægtepar i Thisted. Og så har han endog samme fornavn som din oldefar. Mon

de har kendt hinanden?« Da hun endvidere fortalte om de mange skibsportrætter, han havde malet, faldt tanken på maleriet, som jeg nu havde hængende, og signaturen P.C.P.07 afslørede straks, at kunstneren var Peder Christian Pedersen. Der var altså en forbindelse mellem den døvstumme kunstmaler og min døvstumme oldefar: maleriet.

Jeg har funderet over, hvordan billedet i 1915 kan være havnet hos mine bedsteforældre og senere er kommet i mine forældres besiddelse, og mit gæt er, at mine bedsteforældre fik det til deres bryllup i 1911, enten direkte af kunstneren og hans kone eller via mine oldeforældre. Mine forældre kan så have fået det

til deres bryllup i 1940 af mine bedsteforældre. Rent gæt, men vel ikke helt usandsynligt.

Og hvad forbindelsen mellem de to døvstumme ægtepar angår, så afsløres det i Thisted Kirkes kirkebog, at maler-ægteparret Peder Christian Pedersen og hans kone Ane Johanne i 1902 fik en søn, Valdemar Ludvig Richard Pedersen. Blandt fadderne var skrædder Peder Christian Bunk Bertelsen og hans kone Caroline. De to døvstumme familier har altså været nære venner. Desuden boede begge par på Møllevej.

Om P. C. Pedersen er der iøvrigt at fortælle, at han og familien i 1920 flyttede til Ålborg. Her ernærede han sig som malersvend,

men havde ambitioner om at kunne leve af sit kunstneriske arbejde, især det som havde med skibsmalerier at gøre. Ved et tilfælde kom skoleskibet »København« til Aalborg, og her blev det malet af P. C. Pedersen – for første gang. For senere skulle det gå så grueligt galt med skibet, der i 1929 forsvandt sporløst på en sejlads. Katastrofen med »København« fik dog det lykkelige udfald for P.C.Pedersen, at der blev en kolossal efterspørgsel på hans skibsportrætmalerier – specielt dem, som viste »København«. P. C. Pedersen fortalte selv, at han havde malet flere tusinde eksemplarer af skibet.





Skræddermester Selmer og ansatte fotograferet (1910?) i skrædderværkstedet, mens forretningen lå i Vestergade, hvor »Frederiksborg« ligger. Fotoet knytter sig til artiklen »Et fotografi og et maleri«, side 27-29, og viser den døvstumme skrædder Peder Christian Bunk Bertelsen (nr. 4 f.v.) og hans to sønner Ferdinand (nr. 7 f.v.) og Martinus (nr. 8 f.v.).

Samtlige personer på fotoet er (f.v.): Fr. Christensen, Chr. Christensen, Lars Andersen, Peder Christian Bunk Bertelsen, Ingv. Josefsen, Sv. Lassen, Ferdinand Bertelsen, Martinus Bertelsen, Laur. Toftdahl, Jens Jensen, skræddermester N. C. Selmer.

fra det gamle album

Dora Miehe var i omkring et halvt hundrede år den drivende kraft i det thylandske Cirkus Miehe med hjemsted i Ydby. Dora Miehes oldeforældre, artisten og musikeren Heinrich Schultz og hans harpespilende kone Johanne, boede i Husum. Efter krigen 1864 skulle Heinrich Schultz sværge tysk fane-ed. Det ville han ikke. Familien drog nordpå, kom til Ydby og købte et hus for hundrede rigsdaler. Datteren Louise blev gift med en musiker i Schultz' trup ved navn Heinrich Miehe. Den 9. december 1868 fik de deres første barn, Dorthea Vilhelmine Karoline, kaldet Dora. Hun blev 20. marts 1894 gift med nordmanden Carl Vilhelm Imker. Han døde få år senere. Anden gang med August Louis Herman Pfänner. Han døde 1. december 1922. Tredje gang med Heinrich Kolzer. De kom til at bo i Cirkusgården i Ydby, da Doras forældre købte Rold Kro i 1897. Efter faderens død i 1915 stod Dora for driften, og efter moderens død 1932 blev hun ene-ejer af Cirkus Miehe. I en alder af omtrent 77 år døde Dora Miehe i Thisted den 29. august 1945.





Dette billede var i JUL I THY 2009 side 44 med omtale af thyboers udvandring til Argentina. Henning Kjeldgaard, Islandsvej 25/4, oplyste: P. Chr. Sunesen i Kåstrup var far til en stor børneflokk. Hans første kone, Margrethe Sørensen, fødte 9 børn. Hun døde 32 år gammel i barselseng. Barnet døde et halvt år efter, og en pige, Dorthea, døde som 11-årig. Billedet viser P. Chr. Sunesen sammen med sin svigermor og 8 børn af første ægteskab. Bagest står P. Chr. Sunesen og derefter i bageste række Søren født 1884 (præst i Argentina), Kristiane, f. 1883 (lærerinde i Argentina), Peter, f. 1888 (lærer), Dorthea Marie (mormor til alle børnene), Christian f. 1889, Dorthea f. 1887 død 1897, Kathrine f. 1885

(boede i Hjørdemål). Forreste række Ottomine f. 1892 (boede i Lønnerup) og Frederik, f. 1890 (farmer i Argentina)

Dertil kan føjes: De mange efterkommere af danskere i Argentina indbyder hvert år en foredragsholder til at tale på dansk om danske forhold. I efteråret 2009 var overlæge Ole Hartling i Argentina. I programmet indgik fem dages højskoleophold på den danske skole i Cascallares. Ole Hartling skrev i Kristeligt Dagblad 24. oktober 2009 om besøget: »I Argentina taler man dansk selv i fjerde og femte generation. Argentina blev det nye fædreland for mange danskere. De er stolte af det store »Sølvland ved Andes' fod«, som S. K. Sunesen skriver i sin



Bryllupsbillede fra 1918: Karen Møller og Søren Knakkegaard Sunesen.



Karen og Søren K. Sunesen ca. 1950.

nationalsang, som vi sang på skolen i Cascallares, og hvor vi mødte tre af Sunesens børnebørn«.

Titlen på sangen var »Et land med høj for bjerg-top«. Søren Knakkegaard Sunesens sang var med i Højskolesangbogens 14. udgave, nr. 602, og den findes også i 15. udgave fra 1972 nr. 592.

Her følger sidste vers:

For hvad af godt vi fik på jord
tag da vor tak, I to,
for barndomsår hos far og mor
for manddoms rige bo
Gud giv fremtidsslykken gror
for begge sund og god
Danrige hist i fjerne Nord
Sølvland ved Andes' fod

Sangen var med i Danske Sange udgivet af Skandinavisk Forening i Tandil og Dansk Ungdomsforening ved Cascallares 1922

Henning Kjeldgaard oplyser: Søren Knakkegaard Sunesen var præst i Argentina i 38 år. Han var født i Hillerslev i 1884, blev student fra Aalborg Kathedralskole i 1904, virkede en tid som lærer, blev cand. theol. i 1913 og udvandrede samme år til Argentina. I 1916 blev han præst for den danske menighed i Cascallares efter at have arbejdet ved landbrug i tre år. I 1918 blev han gift med Karen Møller, som sammen med sin mor, der var enke, kom fra København.

To af Søren Knakkegaard Sunesens søskende udvandede også til Argentina: Broderen Frederik, som blev farmer, og søsteren Christiane, der virkede som lærerinde. Søren Knakkegaard Sunesen var min mors broder.



Dette billede fra Hørsted Skole 1947 er kommet fra Børge Mortensen »St. Beith«, Aalborgvej 236, 9800 Hjørring, med følgende oplysninger: Øverst fru lærer Frederiksen. Næste række fra venstre Børge Mortensen, Gunnar Madsen, Knud Erik Olsen, Marie Drechsler, Ingrid Frederiksen, Anny Overgård, Edith Mouritsen, Ragnhild Mikkelsen, lærer A. K. Frederiksen. Anden række: Anders Dalgård, Mona Mikkelsen, Gerda Mortensen, Ewald Thinggård, Holger Kristensen, Eva Palm, Gunnar Mortensen, Anny Pedersen. Tredje række: Arne Saugbjerg, Kristian Overgård, Bent Mouridsen, Ellen Bunk, Karen Drechsler, Ingrid Thinggård, Gyttta Skallerup, Berta Madsen. Nederste række: Lis Dalgård, en ukendt, Gudrun Overgård, en ukent, Åge Kristensen.

Børge Mortensen fejler til: Navnene er efter vores bedste overbevisning. Er der fejl evt. nogle der kender de to ukendte hører vi meget gerne fra jer. Tlf. 9892 2053 eller 2166 7280. Mail: st.beith@mortensen.mail.dk Skolen er total fjernet her i 2010.

Sensommerrethyen 84



Foto: Chris. Christoffersen

Dette billede var i Jul i Thy 2009 side 27 med navne på personerne i vognen. Navne på de flotte herrer på kuskæsædet blev efterlyst, og lige før jul, den 17. december 2009, indløb denne mail fra Henning-Vestergård-Poulsen, Søndersøparken, Viborg: Det er Peder Kirk, som boede på en landejendom i Dover, på hjørnet af Doveroddevej og Korshøjvej, der sidder med tømmerne. Det var også hans vogn og heste. Den anden er min bror, Orla Poulsen, der boede på en landejendom, Oddesundvej 348 i Ydby. De var begge mælkekuske, oprindelig ved Doverodde A/M, senere med tankvogne til Holstebro. Orla døde 8. oktober 1991 under en traktor på stranden ved Dover Møllegård, som Peder Kirks kone på det tidspunkt havde arvet efter sine forældre. Peder Kirk døde et par år senere. Billedet er fra den tid, da der var revyer på Møllekroen i Hurup med skuespilleren Carl Nielsen. På vognen sidder Mariann Holm, Carl Nielsen, Annette Post, Bo P. og Tom Moskjær.



Konfirmander fra Sønderhå-Hørsted blev konfirmeret i Sønderhå Kirke i 1952. Billedet er fra Henning Thinggaard, Violvej 2, Nors, der kan huske de fleste navne. Bageste række fra venstre: Gunner Skinnerup, Karsten Kvejborg og Svend Nielsen. Næste række: Anders Dahlgaard, sognepræst Ditlev Christensen, Henning Thinggaard, Gunnar Christensen, Jens Nielsen, Aage ?, en ukendt og Karl Nielsen. Forreste række: en præstesøn, en ukendt, Lilli Nielsen, Agnes Pedersen, de næste to ukendte, fru pastor Christensen med sønner.



Børge Nielsen, Falsbjergvej 4, Hunstrup, er kommet med dette billede med henblik på nærmere opklaring. Han har fundet ud af navnene på elever fra Tømmerby Skole, men ved ikke, hvor billedet er taget, eller hvornår. På stenene til venstre: Bodil Bertelsen, Frøstrup, Gunnar Overgaard, Tømmerby, Olga Pedersen, Langvad, Aksel Førby, Frøstrup, bagest Dagmar Tømmerby, Tømmerby Kær, Lily Lassen, Frøstrup-lejren, kun hovedet synligt: Klara fra Lyng (søster til gartner Niels Sørensen, Frøstrup), Ellen Odde, Tømmerby. Stående på den store sten: Anders Kanstrup, Ejner Jensen, Peder Bak, Alfred Klemmensen, Jens Hejtman Klemmensen. Siddende på den store sten: Svend Bertelsen, Grethe Førby, Olga Sørensen, Jørgen Mortensen. Stående på den lille sten Ebba Gundersen, Tove Munkholm, Gudrun Isaksen. Ude i vandet: Helmer Sørensen.



Dette skolebillede fra Vesterøvig er kommet fra Lissi Ringgaard, Toftøvej 3, Silkeborg. Det er fra Vesterøvig Forskole på Teglgårdsvej 1941. Forreste række fra venstre (siddende på jorden): Nr. 1 Finn Zarkow eller Zacho, 2. Fritz Clemmensen, 3. Vilhelm Andersen, 4. Jens Sørensen. Bageste række fra venstre (siddende på bænken): Nr. 1 Inger Nielsen, 2. Inger Enevoldsen, 3. Birthe Mikkelsen, 4. Tove Jørgensen, 5. Lissi Starch Lauritsen, 6. lærerinde Karen Sørensen, 7. ? Zarkow eller Zacho (søster til Finn), 8. Gerda Madsen, 9. Margrethe Mikkelsen, 10. Poulina Frost, 11. Bodil Vemmelund. Lissi Ringgaard tilføjer: Vedrørende søskendeparret nr. 1 og 7 hører jeg gerne fra andre læsere, der måske kan give mig yderligere oplysninger.



Afgangselever fra Vestervig Centralskole 1950 samledes til et festligt 60 års jubilæum på Thinghuskroen i Vestervig fredag den 10. september 2010.

Billedet er fra Lissi Ringgaard, Silkeborg, der oplyser: Forreste række fra venstre Tove Christensen (Jørgensen), Vilhelm Andersen, Kristine Vendelboe (Frøkjær), Lissi Ringgaard (Starch Lauritsen), Inger Jensen (Nielsen). Bageste række fra venstre: Jørgen Vestergaard, Elise Hansen, Thoroald Frøkjær Jensen, Anne Lis Søgaard (Jensen). Lissi Ringgaard tilføjer: Fraværende var Anna Britnell (Boddum), Mogens Larsen samt Henning Hansen og Gurli Madsen (Schelle, død).



Richard Markussen, Sønderbyvej 3, Tved har via Vangså Arkiv sendt dette billede fra en husmandsudflugt ca. 1946-47. Foran fra venstre Elna Markussen. 2. række fra venstre nr. 3 Ester Pedersen (Kjær), nr. 4 Kirstine Pedersen. 3. række nr. 2 Jacob Jacobsen?, nr. 7 Peder Pedersen, nr. 8 Lars Pedersen (Kjær), nr. 11 Karl Markussen. Stående fra højre Petra Pedersen (Hove). 5. række nr. 3 Peder Pedersen (Hove).



Dette billede fra Vangså skole 1931 kom fra Grethe Nystrup Kragh, Klitmøller, med følgende oplysninger: Bageste række nr. 1 fra venstre Christian Nystrup Jensen. Pigen i den hvide kjole er Kirsten Nystrup Andersen. Dorthea Marie (kaldet Thea) Odder Jensen, Vangså, skulle også være der, men jeg ved ikke hvor. Kontakt venligst Jette i Vangsaa Arkiv.



Maria Kusk, Nørbyvej 8, Tved, har sendt dette billede med følgende tekst: Ræhr 1905: Forpagter Christian Christensen siddende med Margrethe Kristine (f. 18. april 1903 i Ræhr, død i Hundborg 11. januar 1966), Anders Christian Christensen (stående på skammel), f. 26 januar 1901 i Ræhr. Christian Christensen blev viet i Nors Kirke 4. maj 1900 til Kristine Marie Johansen. Da billedet blev taget, var hans hustru i København for at læse til jordemoder, så han måtte passe deres børn. Christian Christensen var min morfar.



Dette billede fra Jens Østergaard Poulsen, Nr. Borupvej 2, 8832 Skals, af gymnaster i Sjælland 1952 var i Jul i Thy 2008 side 55. Det var modtaget fra Jette Andersen, Vangsaa, med nogle navne. Siden er flere navne kommet til fra Anny Hede, Aalborg, Jens Krogsgaard Jensen, Sjælland, og Arne Bang Larsen, Sjælland. Bageste række fra venstre: Meta Vestergaard, fanebærer Tove Krog, Peter Thomsen, Dollerup, Egon Thomsen, Anders Jensen (Ajs), Karl Egon Jensen, Niels Jørgen Pedersen, Sjælland, Herluf Vestergaard. Anden række fra venstre: Aksel Høve, Næstrup, Arne Skaarup, Holger Larsen, en ukendt, Kaj Jensen, Alfred Drejer, Anton Bonde, Stenbjerg, Gunnar Toftdal, Skårup, Jens Krogsgaard Jensen, Næstrup, leder Gustav Skovsted. Siddende fra venstre Hans Guld Christensen, Karl Ejner Nielsen, Elly Lauridsen, Sperring, Dorthé Jensen, Dollerup, Gudrun Nielsen, Dollerup, Jenny Christensen, Gudrun Saugbjerg, Christian Vestergaard, Jens Østergaard Poulsen (far til Jette i Vangsaa Arkiv), Henning Vestergaard, Næstrup. Forrest fra venstre: Bodil Jensen, Dollerup, Erna Christensen, Ingrid Jensen, Mette Vestergaard, Ulla Christensen, Dagny Gregersen, en ukendt, Karen Frederiksen, Sjælland, en ukendt, Rosa Hede, Aase Larsen.



Et skolebillede fra Klitmøller 1921 modtaget af Vangså Arkiv fra Gerda Elise Nystrup. Hun kendte kun få. I den 2. række fra venstre er nr. 2 Ernst Chr. Nystrup, nr. 5 Peter Nystrup. 3. række fra venstre lærer Johannes Pedersen, Edith Konge Mortensen. Flere navne ønskes.



Jette Andersen, Vangsaa Arkiv, modtog dette billede fra Jørgen Hundahl i Tilsted kort før hans død i december 2009. Det er ikke oplyst, hvor billedet er taget? Hvem kan hjælpe?



Leif Plougmann, Sjørring, har sendt dette billede i håb om at få opklaret, hvor huset har ligget. Billedet er gemt i Vangsaa Arkiv.



Jytte Kær, Lien 46, V. Vandet, vil gerne have navne på flere elever i Tøvsig Skole ca. 1936. Hun kender kun Olga Jensen Spanggaard, der sidder foran til højre. Det er hendes mor.



Helt fra Australien er sendt et billede fra Tved Skole 1952. Billedet er fra Elna Dorthea Sand, født Jensen. Hun er fra Gl. Langgaard i Tved, datter af Casper Christian Jensen og Else Kirstine Jensen (født Gasberg). Jul i Thy har modtaget billedet fra Vangsaa Arkiv. Bageste række: Richard Markussen, Aage Langgaard Jensen, Arne Pedersen, Karl Christian Nielsen, Henning Pedersen. Anden række bagfra: ukendt, ukendt, Grete Krog Pedersen, ukendt, Annelise Nielsen, Erna Jensen, Karen Kjærgaard (Jensen) Viola Poulsen, Ingelise Mose Christensen. Tredie række bagfra: Elna Dorthea Sand (Jensen), Edel Bang, Kirsten Pedersen, Betty Sogaard, Lærer Otto Svenstrup, Annelise Jensen, Gerda Marie Vestergaard (Jensen), Aase Vutborg, Tove Lyhne. Forreste række: Kaj Gasberg, Kaj Knudsgaard, Svend Erik Fosgaard, Knud Børge Mose Christensen.



Billede af Langgaard i Tved, ca. i 1940'erne, på daværende tidspunkt ejes den af Casper Christian Jensen og hustru Else Kirstine Jensen. Ejendommen ligger på Troldborgvej 9. Den nedbrændte, og der blev bygget et nyt, men hvornår?. Billede modtaget fra Elna Sand, Australien, til Vangsaa Arkiv.



Dette billede af gymnaster 1954-55 er kommet fra Verner Jørgensen, Dybdalsgade 6, Hundborg. Gymnasterne er fortrinsois fra Hurup og omegn. Enkelte er tjenestekarle fra Nordthy. Forreste række fra venstre: Ester Sårup, Henny Sørensen, Ingrid Hundskjær, Anne Grethe ?, Kirsten Kortbæk, Gudrun Yde. 2. række: Fanebærer Vagn Dorf Pedersen, leder Anna Laosen, Karen Marie Kammersgård, Ellen Agesen, Inge Lise Vendelboe, Jonna Jensen, Vibeke Brandt Lassen, en ukendt, pianist Inger Andersen. 3. række fra venstre: Wolle Kirk, John Johnsen, Gunnar Ringgård, en ukendt, Verner Jørgensen, Erik Vendelboe, Børge Larsen, Benny Houe. 4. række: De første fem ukendte, nr. 6 Palle Videbæk, nr.7 Bent Diechmann, leder Harry Nicolajsen.

Den 7. juni 2010 kom fra Elin Poulsen, Kærvej 14, 6900 Skjern, et brev, hvori hun oplyser, at hun fra sin bror, Henning Vestergaard Poulsen, har fået tilsendt JUL I THY. Hun skriver: På side 51 er der et gymnastikhold. I 4. række er den første af de ukendte Niels Kristian Riis fra Ydby Gl. Kro. Han står bag ved Wolle Kirk. N.K. Riis blev lærer og bor vist nok i Tim ifølge telefonbogen.

Det ny album



Skjoldborg Skoles afgangsklasse 1960 mødtes på skolen 27. marts 2010. Anna Myrhøj Jensen, Rosenvænget 1, Snedsted, der har sendt dette billede, oplyser, at deltagerne var: Villy Møller Poulsen, Anne Grethe Pedersen (født Gade), Jenny Thomsen (Hedegaard), Aase Larsen (Kjær Sørensen), Nora Jørgensen (Thomsen), Kurt Fønss Bach, Ove Thomsen, Kaj Kristiansen, Karl Gustav Sørensen, Anna Blåbjerg Birk (Blåbjerg), Leif Dahlgård, Erna Larsen (Mikkelsen), Kirsten Pedersen (Kristensen), Else Toftdahl (Greve), Gerda Dahlgaard (Sørensen), Rosa Haaning Andersen (Henriksen), Aase Kristensen (Frøkjær), Asta Kjærulf Pedersen (Pedersen), Ulla Ovesen Sørensen (Ovesen Nygaard) og klasselærer Anna Jensen (Myrhøj Vestergård). Der var stort fremmøde, da der kun manglede tre. Efter fotografering på skolen gik turen til Vildsund Strand.



Til venstre Poul Nedergård, til højre Salmon Østergård.

Kronens Hede var en dåbsgave

Lørdag den 3. juli 2010 havde Vang-Tvørup-Vangså Borgerforening og Lokalhistorisk Arkiv i Hundborg planlagt et besøg på Kronens Hede. Mange fulgte vejen derud fra Vang og stoppede ved mindestenen for overklitfoged Axel Rasmussen. Så var de ved Kronens Hede. Arealet tilhørte oprindeligt den katolske kirke, men overgik til kronen ved reformationen 1536. På den gamle hovedgård Råstrup i Hundborg sad i sidste halvdel af 1600-årene oberst Jacob Sparre som ejer efter hustruen Christence Rodsteens død i 1677. Jacob Sparre var én af kong Frederik V's betroede mænd. Han blev nogle år efter hustruens død gift med Anna Juel fra Nr. Vosebørg. Hun fødte 2. maj 1680 en datter, der blev opkaldt efter Jacob Sparres første hustru og fik navnet Christence. Da hun blev døbt, gav kongen hende Kronens Hede i dåbsgave. Det var et areal på ca. 250 ha. Under besættelsen blev en tysk pejlestation opført på heden. Denne pejlestation fortalte en militærmand fra Skive, Poul Nedergaard, noget om til udflugtgæsterne den lørdag eftermiddag i juli. Fotos: Jette Andersen, Vangsaa Arkiv.



50 års konfirmandjubilæum blev fejret 3. april 2010 i Tømmerby Kirke. Første række fra venstre: Grethe Pedersen (pigenavn Nielsen), Lisbeth Keller (Nielsen), Hanne Due Kronborg (Sørensen), Britta Svanborg Poulsen (Sørensen), Mona Leander Jensen (Jensen), Grethe Mikkelsen, Jytte Jensen (Bruun), Dinna Dyøke Jensen (Dyreyby). 2. række: Arne Hegelund, Knud Erik Strandridder, Karsten Kristensen, Knud Erik Breum, Kjeld Bach, Jens Sekkelund, Carsten Dommerby. 3. række: Godtfred Thomsen, Ole Strandridder. Fotograf: Aage Pedersen, Thisted.



Konfirmander fra 1950 mødtes i Tømmerby Kirke 60 år efter, den 28. marts 2010. 16 ud af 24 var mødt op. Forreste række fra venstre: Erik Kold Jensen, Else Nielsen (Spangaard), Anna Mortensen (Sørensen), Petra Thomsen (Jeppesen), Ragna Dahl (Pedersen). Bageste række: Anna Henningsen (Madsen), Kaj Person, Gerda Sørensen (Isaksen), Hans Jørgen Bertelsen, Else Gravesen (Smærup), Niels Bak, Tage Kloster, Lars Nielsen, Karen Poulsen (Roelsgaard), Kristian Kristensen, Grethe Nielsen (Jensen). Billedet er kommet fra Jens Næsager, Solbakkevej 44, Thisted.



Gamle elever fra Thisted Realskole mødtes i juni 2010 til 65 års jubilæum. Fra venstre Ib Kjær, Dagny Saalback, Knud Andersen, Iris Sørensen, Bent Christensen, Svend Erik Myrup, Anne Marie Ranneris og Poul Nielsen. Billedet er fra Poul Nielsen.



To fra Amerika kom i sommeren 2010 til Grurup Kirke i Sydthy for at opleve, hvor deres bedstefar var blevet døbt. Bedstefaderen, Niels Johannes Nyby var født i Grurup 11. december 1888. Han udvandrede i 1909 til Amerika og blev i 1918 gift med Petrea Sørensen Andersen fra Flade på Mors. De fik sønnerne Royal og Vernon. De to på billedet, Jane Nyby og John Nyby er børn af Royal Nyby og Irma, der bor i Marysville, Californien.

Ulla Nyby, Hartmannsvej 149, Holstebro, oplyser: Jane Nyby bor i Santa Rosa i Californien, John i Bethlehem i Pennsylvaniaen. Deres ægtefæller Debra og Tom har været med på ferie her hos os i Danmark. Min mand og jeg har været i Amerika tre gang og besøgt så mange som muligt af Nyby-familien, der er efterkommere af mine oldeforældre, Niels Mathias Jensen Nyby, født i Redsted på Mors, og Caroline Marie, født i Nykøbing. Fire af deres 12 børn udvandrede til Amerika. Mine oldeforældre boede først på Mors. Derefter flyttede de til Grurup og derfra videre til Kallerup i Thy.



Søndag den 28. marts 2010 mødtes gamle konfirmander i Ørum Kirke. Konfirmanderne var fra de tre sogne Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg og blev konfirmeret af sognepræst Thuun Hansen den 27. marts 1960 i Hvidbjerg Vestenaå Kirke. 15 gamle konfirmander var mødt op i Ørum Kirke 50 år efter. Bageste række fra venstre: Bjarne Nielsen, Robert Møller, Anne-Marie Thøgersen (Larsen), Hans Jørgen Snejstrup, Jens Kjærgaard, Poul Thuun Hansen, Laurids Søndergaard, Frits Sørensen. Forreste række: Cecilie Lauridsen (Christensen), Kirsten Jensen (Pedersen), Ketty Kristiansen, Åse Wutborg (Poulsen), Dorthe Prebensen og Vara Hove (Kjærgaard).



Konfirmander fra Tømmerby-Lild og Lildstrand, årgang 1955 samlet til 55 års jubilæum d. 21. august 2010. Nederste række fra venstre: Bodil Jensen (Kjær), Anne Grethe Christensen (Bak), Ragna Hansen (Sørensen), Kaja Bundgaard (Dahl), Else R. Kold (Andersen), Britta Thorning (Lyng), Marie Frederiksen (Mølbæk), Gudrun Jensen (Kristensen). Mellemste række fra venstre: Gerhard Svanborg, Bent Larsen, Arne Christensen, Herluf Larsen, Carl Jensen, Erik Vendelbo, Karl Chr. Gertsen, Finn Nielsen, Kaj Dige. Øverste række fra venstre: Aage Pedersen, Lasse Larsen, Inga Berthelsen (Pedersen), Ellen Christensen (Svendsen), Vita Bak (Kjær), Prior Pretzmann, Thorkild Winther, Erik Rohde og Leif Andersen.



9 ud af 13, som blev konfirmeret i Vester Vandet Kirke for 50 år siden, samledes for at fejre jubilæet. Stående fra venstre: Poul Kær, Asger Knudsen, Harald Drejer, Thomas Kristensen, Hans Nilsen og Villy Ringgård. Siddende: Grethe Bang (født Jensen), Bente Amtoft (Kold) og Birthe Larsen (Bach). Fraværende var Lis Christensen, Gunhild og Kirsten Bang samt Jens Hove. Foto: Jytte Kær.



18 studenter fra Thisted Gymnasium årgang 1960 mødtes til 50 års jubilæum: Meta B. Rosengreen, Inge Van Rijn (Riis Jensen), Karen Rasmussen (Larsen), Else Kjærgaard, Gunvør Frellsen (Mølgaard), Ulla N. Chrisensen (Kjær Larsen), Grethe Mørch Olesen, Eivind Bonderup, Per Søndergaard, Paili Kirch, Henning Svankjær, Birthe Lundsgaard Hansen (Broeng), Hans Ethelberg, Søren P. Bornerup, Henry H. Godiksen, Henrik Ottsen, Tage Sørensen, Jens Kristian Andersen, Eivind B. Nielsen. Foto: Diana Holm.



50 års konfirmander mødtes i Snedsted Kirke og middag på Hotel Vildsund Strand. Bagest fra venstre Margit Christiansen (Jørgensen), Ilse Kyllingsbæk (Jensen), Kirsten Øland (Jepsen), Sonja Pedersen (Tousgaard), Grethe Jakobsen (Christensen), Edith Jensen (Hvidberg), Aase Vinther (Pedersen), Inga Poulsen (Jensen), Anton Olsen. Forreste række: Aase Christensen (Sørensen), Connie Kobbers, Ellen Marie Knudsen, Bjarne Vestergaard, Martin Frederiksen. Foto: Peter Mørk.



Søndag den 28. marts 2010 mødtes gamle konfirmander i Bedsted Kirke for at fejre, at de var konfirmeret for 50 år siden. 13 af 23 deltog. Bageste række fra venstre: Paul Erik Rask Larsen, Kai Vangsgaard, Elly Jensen (Nielsen), Villy Christensen, Sonja Madsen (Hove), Preben Pedersen, Oluf Nielsen og Rudolf Søe Larsen. Forrest fra venstre: Flemming Jensen, Anne Margrethe Landbo Jensen, Inger Møller (Jensen), Gurli Kærgaard (Madsen) og tidligere sognepræst K. Lindhardt Jensen. I sammenkomsten på Bedsted Kro deltog også Bjarne Bendtsen, der ikke var med på billedet.



I Nørhå mødtes gamle konfirmander 60 år efter, at de var blevet konfirmeret i 1950. Forrest fra venstre Anna Andersen, Frida Munkholm, Gunda Eriksen og Louise Nielsen. Bageste række: Edith Jensen Søe, Viola Vang, Olga Jørgensen, Anton Eriksen og Peter Mikkelsen. Foto: Peter Mørk.



Søndag den 11. april 2010 mødtes gamle konfirmander i Tilsted for at mindes, at det var 50 år siden, de var bleuet konfirmeret. 10 af 16 deltog. Først var de til morgenkaffe i præstegården hos sognepræsten. Så deltog de i højmessén, og derefter samledes de hos én af guldkonfirmanderne: Villy Krogsgaard Jensen, som bor i Tilsted. Siddende fra venstre: Nora Kjeldgaard og Elly Holmgaard Larsen. Stående: Jørgen Mærkedahl, Ulla Ejsing, Aksel Iversen, Inge Søgaard, Günter Kühn, Kirsten Dam, Villy Krogsgaard Jensen og Niels Erik Øllgaard. Ved døbefonten sognepræst Mariann Amby. Foto: Klaus Brostrøm.



De blev konfirmeret for 50 år siden i Øsløs og mødtes lørdag den 24. april 2010 for at fejre jubilæet. Forrest fra venstre Ruth Kristensen (Baun Jeppesen), Birthe Kjeldgaard (Riis), Else Kold Hansen (Larsen), Lis Jensen (Poulsen), Bodil Elkjær (Kyndig), Anna Jensen (Poulsen). Midterste række: Søren Sunesen, Johannes Christensen, Grethe Larsen (Sloth Jensen), Inger Yde, Marie Sand Larsen, Tove Toft Lyng, Eigild Lyng. Bageste række: Lars Larsen, Kjeld Gregersen, Steen Agesen, Søren Christian Sørensen, Aksel Kær, Mogens Lindemann-Larsen. Foto: Peter Mørk.



Klaus Madsen tog dette billede, da gamle elever fra 1960 på Thisted Børghøjskole lørdag den 6. juni 2010 samledes til 50 års jubilæum. Af 20 elever i 9. b var 11 mødt op til fotografering i Børghøjskolens gård. Siddende fra venstre Thorvald Ehlers, Birgit Kristensen og Karin Dybdahl. Stående fra venstre: Ulla Ibsen-From, Britta Reinholdt-Pedersen, Ejgil Bjerre Christensen, Aksel Sæe Krog, Anker Bang Jensen, Peter Reitzel, Birthe Heager og Hans Jørgen Helgesen. Billedet er kommet fra Hans Jørgen Helgesen, Fuglefængervej 1, 3400, Hillerød.



50 år efter, at de var konfirmeret i Hillerslev Kirke, samledes de igen. Bagest fra venstre Tage Brændgård, Thisted, Verner Bojer, Thisted, Åge E. Andersen, Sindal, Tom Sunesen, Klarup, Kjeld Kristensen, Nors, K. E. Pedersen, Hillerslev, Knud Erik Vestergård, Holstebro, og Jens Kr. Thousgård, Hedehusene. Forrest fra venstre: Bente Petersen (Bonnerup), Fjerritslev, Karen Pedersen (Møller Nielsen), Struer, Mona Gadeberg (Svendsen), Snedsted, Bente Skadhauge (Bak), Thisted, og Rigmor Lauridsen (Pedersen), Thisted. Foto: CLICK Fotografen, Thisted.



54 værker af maleren Freddy Eriksen blev udstillet på Heltborg Museum fra sidst i marts til 6. juni 2010. Værkerne er en testamentarisk gave fra Annelise og Freddy Eriksen til overdragelse »når tiden kommer«. Freddy Eriksen voksede op i Århus. Han var ansat i en farvehandel og havde i 1949 sin debut på Kunstnerens Påskeudstilling. I 1953 blev han optaget på Kunstakademiet. I 1966 kom han til Thy sammen med sin kone. Annelise og Freddy Eriksen boede først i Skjoldborg. Derefter på Dragsbækvej i Thisted indtil 1987, da de flyttede til Stenbjerg. Siden 2004 har den godt 80-årige Freddy Eriksen været på Solgården i Hundborg. Diana Holm tog dette billede fra udstillingen i Heltborg. Kunstnerens muse, Annelise dvæler ved et maleri fra 1971, da hun var i en brudekjole, købt i en genbrugsbutik.





Lissi og Peder fandt sammen efter 27 år. Peder Frode Hansen var for 27 år siden lærerovikar ved Ellerup Friskole på Fyn. Lissi havde sønner på skolen og indbød til børnefødselsdag. Peder blev inviteret med. Lissi og Peder kiggede kærligt på hinanden, og Lissi fik Peders telefonnummer. Det gemte hun godt. Da hendes mand var død, ringede hun til Peder for at genopfriske bekendtskabet. Peder var parat. Lørdag den 24. juli 2010 blev de viet i Sjørring Kirke. De kom i fjernsynet og på forsiden af Thisted Dagblad, og nu bor Lissi hos Peder Frode i Skårup gamle skole. Foto: Diana Holm.





Heltborg Museum genopfriskede jernalderen. Mellem genopbyggede jernalderhuse var der mange aktiviteter. Der blev bl.a. smedet knive. Foto: Diana Holm.

www.thisted-bibliotek.dk

Thybo Biler



IVECO

Thisted - Vestervig - Holstebro

www.thybo-biler.dk

Dagli' Brugsen

- Gør det med et smil...

Snedsted

Hovedgaden 40, 7752 Snedsted

Tlf. 9793 4012

TANDLÆGE

Lisbeth dømgaard

TANDPLEJER

lone lilleøre

Kronborgvej 49
7700 Thisted
Tlf. 9792 4020
kronborgvej@c.dk

 *Sparekassen*
LIMFJORDEN

- ærlig og reel pengeåndværk...

STRUER . LEMVIG . HVIDBJERG . HURUP . BEDSTED . SNEDSTED . SJØRRING

www.sparlim.dk

**NJ EDB & KONTOR
SERVICE**

Niels Jensen
Servicekonsulent



Kastanievej 37, 7700 Thisted
Tlf. 97 92 22 55 . Mobil 20 42 22 22
mail@njedb.dk . www.njedb.dk



Thisted Svane Apotek

Storegade 5 · 7700 Thisted
Telefon 97 92 00 11 · Telefax 97 92 11 88
e-mail: thisted@apotekeren.dk
www.thisted.apotekeren.dk

restaurant
BRYGGEN



BØFHUS • BRYGGERI • BAR
Sydhavnsvej 9 • 7700 Thisted • Tlf. 9792 3090
www.bryggen.eu



LD Auto

v/ Lars Dahl . Dragsbækvej 70 . 7700 Thisted

97 92 50 38

www.skoda-thisted.dk

Thisted Andelskasse



Tilpas anderledes...

Frederiksgade 6, 7700 Thisted
Tlf. 97 91 04 44 www.thisted-andelskasse.dk

– Så er dine penge i gode hænder



K O N D I T O R
B A G E R

Konditor Bager
Madsens Bageri
Hovedgaden 48
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 40 03

www.konditorbager.dk

Se vores børneside: www.markogmille.dk

Thisted Begravelsesforretning

Elin og Hans Ole Vester



Bisgårdsgade 6 . 7700 Thisted

97 92 01 38

NORS AUTO A/S

Automester



v/ Poul Isaksen
Norsvej 75, Nors
7700 Thisted

97 98 18 55

Fax 97 98 10 44

Lager og reservedele..... 97 98 18 55

1-2-3 benzin

Skinnerup

Tommer & Suedker

Brdr. Sloth
Bødkervej 20
7700 Thisted



97 92 65 62

Fax.... 97 92 49 01

Ole ... 40 13 65 62

Per.... 20 13 65 62



www.hl-botex.dk

Vestergade 25 . 7700 Thisted
Tlf. 97 92 24 44 . 97 72 16 85

Rætt skal
til ro og
sommersol

Hovik rytter
indtager i
Norrby Rideklub

Thisted Dagblad By&Liv

10. AUGUST 2014 10. AUGUST 2014

Hesselholt kører igen

EFTER ÅRSMÅNED: Hesselholt fremad på både
konkurrencer og på alle 13 år gamle køretøjer

DET GAMLE ÅRSMÅNED

**Mangler ejere
til tvevædelser**

**Nybolig
Thybolig**

RADIO
aura
musik fra hjertet

THISTED POSTEN

**Alive Festival
for første gang**

**Nyt bureau
tilde-gratisk**

**Grillaten hos
Bstergård**

**Nyordpægt
af Cafe Gekko**

**HUSK VORES
UDSALGSSTART
SØNDAG DEN
23. AUGUST KL. 10.00**

**LYST OG GLET
FALVIND PÅ TNY**

**DU KAN NÅ
DET ENDNU!**

LEDIGE STUDIEPLADSER PÅ
MARKESFØRINGSØKONOMI
OG FINANSØKONOMI
I REVERENDIET I THISTED

**Stadig sommer?
Det er i alle tilfælde
vildt vorte et bæret!**



Vi dækker hele Thy

ta Thylands Avis

Jubilæum i Regnbuen
- se side 12

NYHEDER

hjemme hjørnet
mhimm
BOKSAR
superdry

Thisted Dagblad
NORDJYSKE

Hanstholm Posten
DEN LOKALE UGEAVIS

Commercesten i Ræhr sad i plet

SPAR! KLITMØLLER

**Derfor er vi
herfor
Thy**

**Vipet Kirke har
forbedret
gæsterne
brødt af en**

**Dokumentar
bøger skæmmet
i denne sæson**

**Socialhistorien
sætter balle
i ryg og sørt**

ThyBolig/Hanstholm-Klitmøller-Frøstrup

THY BOLIG



CLICK
 FOTOGRAFEN THISTED

Storegade 9 • 7700 Thisted
 Tlf. 97 92 01 61 • fotografen-thisted.dk

BLOMSTER TORVET

Hanstholmvej 7 • Thisted
 Tlf. 96 19 33 33
 www.blomstertorvet.dk


Bog&idé

Vestergade 14
 7700 Thisted
 Telefon 97 92 03 99

www.bog-ide.dk


REVIKON
 Revisionskontoret
 Registreret Revisionsinteressentskab
 Jernbanegade 18 - 7700 Thisted
 Telefon 97 92 08 99 - Fax 97 92 04 11


... lukker munden på de fleste!

Østerbakken 12, 7700 Thisted, telefon 97 92 29 77

ParadIs, kiosk, sandwich, bilvask og meget mere...

Witdahls

- din gartner og servicepartner



Havetegning
Omforandring og nyanlæg
Træfældning / Beskæring

Kontorbeplantning
Pasning af udendørs arealer
Rengøring

*Alt i havearbejde og rengøring
for private og erhvervsdrivende*

Holmevej 14 · 7700 Thisted
Tlf. 22 19 09 81
witdahls@witdahls.dk · www.witdahls.dk

LANDINSPEKTØRFIRMAET

Nellemann & Bjørnkjær

v. Erik Dam. Klaus Gjørups efft.



Frederiksgade 5
7700 Thisted
Tlf. 97 92 04 55
Fax 97 92 03 17
e-mail: thisted@nb.dk
www.nb.dk

KIWI mini
pris
DISCOUNT PÅ EN NY MÅDE

TLF. 9655 0055

Bornerups DataCenter

Microsoft Dynamics C5 – Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Thisted · Aalborg · Viborg · Tlf. 9618 7400 · Fax 9618 7415
Leopardvej 11 · 7700 Thisted · www.bornerup.dk · edb@bornerup.dk

Boddum Ydby Sparekasse

Ydbyvej 183, Ydby
7760 Hurup Thy
Tlf. 9795 6088

brillehuset

briller med personlighed

Lokalt kendt - ud over alle grænser...



tican a.m.b.a • Strandvejen 6 • DK-7700 Thisted • +45 9919 2333 • www.tican.dk



Serviceure

Stedet hvor du handler
cykler og knallerter

- håndbyggede cykler efter ønske

Østbyens Cykel- & Knallertcenter

v/ Mikael Visti Jørgensen
Østerbakken 62 B, 7700 Thisted, Tlf. 97 92 48 88



Vestergade 19 • Thisted

Telefon 97 92 28 33

• LANDBRUG • INDUSTRI • PRIVAT • EDB • ALARM



Elektrikeren THY A/S

- en sammenlægning af J.K. Electric ApS og Kenneth's El-Service ApS

Bjørnevej 8, 7700 Thisted

Nors 20 23 47 57 • Thisted 97 92 50 66

www.elektrikeren-thy.dk - e-mail: info@elektrikeren-thy.dk



DØGNVAGT
97 92 50 66
20 23 47 57



mad med mere

Slagteren på Møllevej

v/ Charles Knudsen

Møllevej 61, 7700 Thisted, Telefon 9792 0732

*Du får altid
en god steg her...*

euc nordvest

Center for Uddannelse og Erhverv

Kronborgvej 119 · 7700 Thisted · Telefon 99 19 19 19

Erhvervsgymnasium: HHX og HTX / Erhvervsuddannelser: HG og Tekniske / Morsø Landbrugsskole / Kostskole / Erhvervsakademiet / KursusCentret / Fiskeriskolen

Undervisningsafdelinger i Thisted, Nykøbing og Thyborøn – se eucnordvest.dk

Havnesmeden

Smede- og maskinværksted

v/ Leif Andersen

Tlf. 97 92 17 15

fax 97 92 68 15

www.havnesmeden-thisted.dk

TOPS®

Juul Sko

Vestergade 20 · Thisted · Tlf. 97 92 05 99
www.tops.dk

Dantryk

Alle former for trykt kommunikation



Ny teknologi sikrer dig optimal kvalitet
– til tiden!

Dantryk-Hurup A/S

Industrivej 9 7760 Hurup Thy Telefon 97 95 20 00
www.dantryk.dk

REVISION LIMFJORD

Bliv kunde i Nykredit

Ring i dag og aftal et møde med
en af vore rådgivere, så du kan
høre mere om dine muligheder.

Storegade 8, 7700 Thisted · Tlf 44 55 67 77

Nykredit



BRDR. W. HANSEN
Vestergade 84 · 7700 Thisted
Tel. 97 92 27 00 · www.brdrwhansen.dk



Statsaut.
ejendomsmægler
Ejnar K. Jeppesen



Statsaut.
ejendomsmægler
Jens Kjærsgaard



Statsaut.
ejendomsmægler
Henrik Kristensen



Statsaut.
ejendomsmægler
Ejner Nielsen



Statsaut.
ejendomsmægler
Birgitte O. Mæng



Sagsbehandler
Marianne Vil-
ladsen



Bogholder
Anni V.
Kjeldsen

Nybolig Thisted

v/ Ejnar K. Jeppesen, Jens Kjærsgaard & Henrik Kristensen
Statsaut. ejendomsmæglerfirma og valuar

Håndværker Torv 7, 7700 Thisted
Fax 97 92 30 91 · www.nybolig.dk

97 92 22 88

Nybolig

...sammen med Nykredit



CESTE TRÆ

WWW.CESTE.DK

THISTED

TIGERVEJ 15

TLF.: 9792 3311

E-MAIL: THISTED@CESTE.DK



CESTE TRÆ - NÆRMEST OVERALT!

Snedsted Turistbusser



97 93 40 57



Hunstrup-Østerild Sparekasse

Villavej 6, Østerild, 7700 Thisted

tlf. 97 99 73 99

www.hunstrup-oesterildsparekasse.dk

Ejner Hessel Thisted A/S

Løvevej 15

DK-7700 Thisted. Tlf. 72 11 69 00

Internet: www.hessel.dk




Silstrupvej 89 · 7700 Thisted · 96 19 52 00



Thisted Forsikring

Thisted Forsikring g/s · Thyparken 16 · 7700 Thisted

Tlf: 9619 4500 · Fax: 9791 0115



Cimbria
drager omsorg
for naturens ressourcer

-
vi kalder det "GRAIN CARE"

Maskiner og anlæg til behandling af korn og frø

CIMBRIA
Fårtoftvej 22 • 7700 Thisted
Tel. 9617 9000
www.cimbria.com



God mad skaber velvære

- Vores mad er primært tilberedt af danske råvarer
- Maden er altid hjemmelavet og velsmagende og afspejler de skiftende årstider
- Maden tilberedes med udgangspunkt i aktuel viden om sundhed og velvære
- Vi serverer traditionelle danske retter, men lader os også inspirere af tidens tendenser
- Producenter og leverandører er altid nøje udvalgt med fokus på høj kvalitet af råvarerne

Se vores aktuelle menukort på www.detdanskemadhus.dk

Det Danske **MADHUS**
- Godt mad skaber velvære

Få mere at vide på telefon 70 70 26 46 eller www.detdanskemadhus.dk



THY MESTERBYG Aps
Tømrer & Snedker
Ballerumvej 157 • Hillerslev • 7700 Thisted
Tlf. 97 98 15 99 • Fax 97 98 15 89
www.thymesterbyg.dk



IMERCO
appetit på livet

Alt i køkkenudstyr | El-artikler
Gaver | Stel - bestik - vinservice
Belysning | Elektroniske gavekort
Landsdækkende bytteservice | Gratis gaveguide

Storegade 7 - 7700 Thisted - 97 92 00 22
www.imerco.dk



Beckers

Farve- & Grossistcenter
Industrivej 39 • 7700 Thisted
Tlf. 97 92 22 00 • Mobil: 23 32 53 44
www.beckers.dk

www.garant.nu

Garant Thisted
Smed Tæpper & Gardiner
Industrivej 61, 7700 Thisted
97 92 13 88

Garant
FOR GULVE OG GARDINER



HUSK - SUPER SPAR er altid klar med
masser af gode tilbud HVER DAG...



SUPER
SNEDSTE

Voksen Thisted Lokalsaml
46 4 Thy
Juli Thy
2010

4851040310

0 700 864 3

Lokalsamling



131058

ISBN 978-87 85 131 058