

Jul i Thy



2007

77. årgang

77. årgang

JUL I THY

2007

77. ÅRGANG



UDGIVET AF
ERIK A. LAURIDSEN OG JØRGEN MILTERSEN, THISTED

Forhandles uden for Thy, Han Herred og Mors af
DBK Bog-distribution, Mimersvej 4, 4600 Køge

JUL I THY

77. ÅRGANG

Redaktion: Jørgen Miltersen, Hanstholmvej 63, Tved, 7700 Thisted. Tlf. 9798 1585

Distribution og salg: Erik A. Lauridsen, Limfjordsvej 20, 7700 Thisted. Tlf. 9792 0175

Indholdsfortegnelse:

<i>Brøget i Tved</i>	3
<i>Af Jørgen Miltersen</i>	
<i>Katten kom tilbage</i>	4
<i>Af Jørgen Miltersen</i>	
<i>Bondesøn fra Thy fik reddet maleri af J. P. Jacobsen</i>	5
<i>Af Jørgen Miltersen på grundlag af oplysninger fra Peter Busch, Thisted</i>	
<i>Herman i Nebraska hørte fra Dorthé i Thy</i>	9
<i>Af Johs. Østergaard, Østerild</i>	
<i>Min barndom, min ungdom og tiden nu</i>	15
<i>Af Ane Marie Steen Larsen, Østerovå</i>	
<i>J. P. Jacobsens hus reddet i sidste øjeblik</i>	21
<i>Af Jørgen Miltersen</i>	
<i>Lidt om Nors Mølle og de sidste beboere</i>	26
<i>Af Jørgen Miltersen</i>	
<i>Thyboer i kibbutz ved Det døde Hav</i>	29
<i>Af Karin S. Fredsøe, Thisted</i>	
<i>Det gamle album</i>	33
<i>Det ny album</i>	57
<i>Til læserne</i>	70

Forsidemotiv:

J. P. Jacobsens fødehjem efter akvarel af Carl Lundblad.

Fotos fra:

Klaus Madsen, Peter Mørk, Ole Iversen, Thomas Prebensen, Peter Busch,
Johs. Østergaard, Orla Poulsen, Jens Otto Schou, Jens Frostholm m.fl.

Grafisk tilrettelæggelse: Karin S. Fredsøe.

Eftertryk ikke tilladt

Wadmann

ISBN 978 87 85 131 034

Braget i Tved



Braget fra fyrværkeriekspllosionen i Tved kunne høres helt til Mors, og der blev dannet en paddehat-sky På Ballerumvej 271 i Kåstrup, 4.4 km borte, hørte Thomas Prebensen braget, og han var kvik nok til at få sit fotografiapparat frem, så et billede af skyen kunne komme på forsiden af Thisted Dagblad tirsdag den 19. december. Thomas Prebensen var den første, der underrettede politiet om eksplosionen. Hans fotoapparat registrerede tidspunktet til 17. december kl. 12.34. Det var ikke omstillet til sommertid. Ulykken skete altså en time tidligere efter sommertid. Thomas Prebensen forklarede til Thisted Dagblad: »Først troede vi, at det var en røg-gasekspllosion i vores brændeovn. Så kiggede vi hinanden dybt i øjnene og mærkede kraftige rystelser i huset, og det lagde vi nok mere mærke til end selve braget«. To brødre fra Mors, der arbejdede i en skurvogn, blev dræbt, og der skete stor skade på Lars Ve-

stergaards landejendom vest for Hanstholmvej, Selv befandt han sig inden døre og kom intet til. Ulykken gav anledning til, at der blev rodet op i mange fyrværkerisager. Teknikere på Skive Kaserne regnede sig frem til, at der på gården var kemikalier nok til at fremstille mere end et halvt ton trotyl eller TNT. Thisted Dagblad skrev, at der i Nors var fundet kemikalier, der var nok til at fjerne Nors fra Jordens overflade. Thisted Politi foretog ransagning på 7 adresser og beslaglagde mandag den 18. december 2.8 tons fyrværkeri på Mors, svarende til 700 kg rent krudt. Senere blev der bl. a. fundet fyrværkeri i et hus i Ræhr og andre steder. Det retslige efterspil er endnu ikke afsluttet.

Jørgen Miltersen, Hanstholmvej 63,
før omfartsvejen Hanstholmvej 185

Katten kom tilbage



Det store brag i Tved søndag den 17. december 2007 inspirerede Inge Lis Mygind, Østerbakken 20 i Thisted, til at male en hel nat. Det blev til ovenstående billede. Inge Lis Mygind så TV fra ulykkesstedet mandag den 18. december i »Go' aften Danmark«. Jeg blev mandag ved middagstid anmodet om som nærmeste nabo til ulykkesstedet at tage til København for medvirke i en direkte udsendelse. »Du kan bare tage en taxa til Aalborg, så bestiller vi flyvebillet til dig«, sagde en venlig pige på redaktionen, indrettet på 1. etage ved Hovedbanegårdens østlige gavl. Jeg nåede frem en halv times tid før udsendelsen skulle gå i luften, blev sminket og gjort klar til at møde den flinke værtinde Mette Weyde. Hun fortalte, hvad hun ville spørge mig om, men det stod mig frit for, hvad jeg ville svare. Jeg fortalte om det chok, jeg havde været ude for, da jeg sad tæt ved et vindue i min stue på første sal. Jeg troede, det var et overlydsbrag af hidtil ukendt styrke. Vinduet holdt, men spejlet i mit badeværelse lå i tusinde stykker på gulvet. Så fortalte jeg, at min kat forsvandt, og at en flok rådyr løb bort i vild flugt mod nordvest, som ville de søge ly helt i Sårup. Inge Lis Mygind blev påvirket så meget, at hun gav sig til at male, og hun

fortsatte hele natten. Hun »malede sig ud af« den påvirkning, hun havde været ude for under TV-udsendelsen. Det blev til et billede på 50x60 cm. Motivet var min skræmte kat og flygtende rådyr med en urolig himmel som baggrund. I TV-udsendelsen nåede jeg ikke at fortælle, hvordan det gik med katten. I dagene efter mødte jeg mange, som spurgte til min kat. Jeg kunne berolige med, at den i løbet af et døgn vendte tilbage og var meget kontaktsøgende. Men flokken af rådyr er aldrig kommet tilbage. Først længe efter begyndte enkelte at vende tilbage. Tved kom på Danmarkskortet, og maleriet af min kat blev udstillet i hele januar måned på biblioteket i Thisted. Inge Lis Mygind udstillede 26 malerier og solgte to. Et af dem var det med katten. Det var solgt til andre, men heldigvis var det blevet affotograferet, og jeg fik en indkapslet kopi på 18x20 cm, som nu står på mit skrivebord. Katten, der hedder Julian, har stadig et stort behov for kontakt. Da de lyse nætter var forbi, og blev afløst af mørke aftener, ville Julian gerne ind i stuen. Så tændte jeg op i pejsen, og Julian hoppede op på den taburet, der var beregnet til mine ben.

Jørgen Miltersen

Bondesøn fra Thy fik reddet maleri af J. P. Jacobsen

Af Jørgen Miltersen

På Thisted Museum hænger ved trappen op til 1. sal et stort maleri af J. P. Jacobsen. Det kan vi takke en bondesøn fra Sydthy for. At maleriets historie kan beskrives her i JUL I THY, kan vi takke Peter Busch for. Han var indehaver af Aalborg Kunst Galleri i perioden 1965-1971 og havde sommerhus i Tved. Inden træerne blev for høje, kunne jeg fra min stue på 1. sal se det gule hus, som Peter og fru Lizzie havde givet navnet »Tvebak«. Det ejes i dag af deres søn, Søren.

Bankede på min dør

En dag bankede Peter Busch på min dør og viste mig en reproduktion af det maleri, der hænger på Thisted Museum. På bagsiden af reproduktionen findes en lille beretning om maleriet, der i sin tid blev reddet fra undergang. Jeg anmodede Peter Busch om nærmere oplysninger, og på det grundlag er denne artikel blevet til.

Motivet er J. P. Jacobsen, der lytter til en guitar-spiller, maleren Axel Helsted (1847-1907). Ifølge beskrivelsen bag på reproduktionen er maleriets historie helt eventyrlig. Det blev af P. Syrak Hansen udlånt til en skole i Faaborg. Efter hans død blev det solgt til en mand på



Maleriet ved trappeopgangen på Thisted Museum.



Maleriet er stort, 140 x 100 cm. Det er malet af P. Syrak Hansen, Faaborg (1833-1904).

landet i det vestlige Fyn. Da det var for stort til at hænge på væggen i hans stue, kom det ud i et skur, hvor der var både høns og røtter. Da det blev fundet, var det i meget dårlig stand, men det kom på auktion i Odense i 1952 og blev købt af kunsthandler Christian Dam, Århus.

Fra slægtsgård i Sydthy

Christian Dam var fra den gamle slægtsgård »Refsdamgård« i Sydthy. Hans far, Kr. Dam, født 1824, døde i 1916. Hans mor, Sine Dam, der var født Nyboe og fra Døvergård, drev Refsdamgård videre, indtil gården ca. 1941 blev overdraget til en datter og svigersønnen Marius Madsen. Sine blev boende og fejrede sin 75 års fødselsdag på gården 1943. I Thisted Amtsavis 22. december 1943 var der en omtale af Sine og gårdens historie.

Sine Dams farbror havde Koldby Kro. Hendes far, Kr. Nyboe, var i forbindelse med hendes opdyrker, Enrico Dalgas, der blev kendt for ordene »Hvad udad tabes...« Kr. Nyboe fik anlagt Nyboes Plantage i Dover. I plantagen blev indrettet en festplads, hvor der blev holdt møder for hele Sydthy, indtil de blev flyttet til Ashøje.

Købt på auktion og restaureret

Men tilbage til maleriet. Da Christian Dam havde købt det på auktionen i Odense, fik han



Georg Pors (1897-1971) – far til Lizzie Busch – kan vi takke for, at vi fik JUL I THY. Han havde været boghandler i Paris, tog til Thisted og oprettede boghandel ved Storetorv, senere overtaget af Carl Balleby. Georg Pors blev derefter biografdirektør og drev Royal-Teatret i vestfløjen til Hotel Royal. Han begyndte udgivelsen af JUL I THY i 1931 og skrev: »For første gang foreligger der et julehefte, specielt skrevet for Thy«.

maleren og grafikeren Reidar Magnus (1896-1984) til at restaurere det. Reidar Magnus havde lært restaureringskunsten i Tyskland og fik maleriet sat på et helt nyt lærred.

En reproduktion i mindre størrelse, ca. 40x30, blev udført i et ukendt antal eksemplarer med henblik på salg, og i mange hjem, der sætter pris på J. P. Jacobsen., findes en kopi.

Men hvordan gik det så med det originale maleri efter restaureringen? Thisted Museum ønskede selvfølgelig at erhverve maleriet af det berømte bysbarn, men det kneb med økonomien, fortæller Peter Busch. Maleriet blev solgt til restauratør Langfeldt, Cafe Ølholm nær Vejle. Han var J. P. Jacobsen-samler. Da cafeen efter nogle års forløb blev solgt, gik store dele af samlingen på auktion.

Gave fra Axel P. Jensen

Peter Busch, der i flere år arbejdede for Christian Dam, fortæller:

»Mellem Christian Dam og Axel P. Jensen var der et nært samarbejde. I dag ved vi kun, at Thisted Museum i tidsrummet august 1961 til september 1962 modtog en gave fra Vendsyssel-maleren Axel P. Jensen (1885-1972), bestående af 5 malerier til J. P. Jacobsen-samlingen. De fire malet i 1955 af Jacob Meyer (1895-1971). De viser J. P. Jacobsens »Fødehjem«, »Købmandsgården« ved havnen, »Lysthuset« og »Digterens grav« ved Thisted Kirke. Det femte maleri var P. Syrak Hansens »Guitar-spilleren«, udført i 1882. Undertitel »J. P. Jacobsen besøger en ven«.

Peter Busch føjer til:

»Mon ikke Christian Dam, der var meget stolt af at være thybo, har haft en finger med i spillet? Under alle omstændigheder endte maleriet jo heldigvis på Thisted Museum«.

Christian Dam døde i 1973 og blev begravet på kirkegården i Hurup.

I 1994 udgav Ruby Langå-Jensen, Faaborg, en meget fin bog om »Mester P. Syrak Hansen – 1833-1904 – hans liv og virke«. I bogen omtaler han maleriet, der kom på Thisted Museum, hvor det kan ses den dag i dag.



Christian Dam interesserede sig ikke for landbruget på Refsdamgård. Han blev journalisteleve i Nykøbing Mors og købte sit første billede. Da han blev redaktør af den konservative avis i Rudkøbing, begyndte han at handle med billeder for at supplere indtægten. Han blev senere redaktør af Aarhus Vejviser og oprettede Aarhus Kunst Galleri. Gennem hele livet bevarede han kærligheden til hjemstavnen og den fædrene gård, som stadig er i slægtens eje. Refsdamgård, der ligger i Refs syd for Hurup, ejes i dag af Anna Marie Gade Madsen og Jørgen Dam Madsen. Clemmen Clemmensen (1885-1964) malede i 1936 dette portræt af Christian Dam.



Den gamle mølle i Østerild. Manden på taget ved møllevingen er Johannes Marthinus Andersen. Stående fra venstre: Elise Jensine Andersen (udvandrede i 1906). Den største af drengene er Anton Andersen, drengen foran ham hedder Jens Peter, den næste Jens Andreas Andersen (udvandrede i 1908) Siddende foran ham deres farmor Jensine Pedersen. Derefter Kirstine Andersen og foran døren Jens Peter Andersen. Billedet er formentlig taget i 1891.

Herman i Nebraska hørte fra Dorthe i Thy

Af Johs. Østergaard, Østerild

»Udvandrere fra Thy slog sig ned i Nebraska« var én af overskrifterne i JUL I THY 1979. Der blev bragt uddrag af Herman Nelsons og Jensine Andersens dagbog fra deres rejse til Amerika i 1906. To år senere udvandrede Jensines bror, møllebygger Jens Andreas Andersen sammen med sin kone Kirstine

Da Herman Nelson mistede forbindelsen til familien i Thy, sendte han et brev til Thisted Amts Tidende, der 18. marts 1961 efterlyste slægtninge. Dorthe Therkildsen, Østerild, sendte brev til Amerika, da Herman Nelsons kone, Jensine, var søster til Dorthes morfar, Marthinus Andersen.

Herman og Jensine fik tre børn. Da Dorthe rejste til Amerika i 1980, var Herman død i



Bryllupsbillede af Jensine Andersen og Herman Nelson. I kirkebogen i Østerild står der under vielser: Ungkarl, tømrer Herman Nielsen af Great Falls i Montana, Nord Amerika, født i Hjardemål Klit 23. januar 1880, søn af strandfoged, husmand Lars Kristian Nielsen (Dommerby) og hustru Kaspára Larsen af Hjardemål Klit. Pige Elise Jensine Andersen født i Østerild 1. marts 1885, datter af mekaniker Jens Peter Andersen og hustru, Kirsten Jensen af Østerild.



Jens Andreas Andersen og Dorthea med deres søn Alvin.

1965, Jensine i 1955. Dorthe besøgte deres ældste søn, Lars Nelson, og hans kone Helen, der boede i Colorado Springs. Endvidere besøgte hun i Los Angeles sin morfars brorsøn, Alvin Andersen, søn af Jens Andreas Andersen.

Dorthe Therkildsen døde i 1984, og dermed ophørte forbindelsen til Amerika, men en dag i 1992 dukkede Jens Andreas Andersens søn Alvin op i Østerild og fik kontakt til Dorthes kusine, min kone Inger, hvis mor, Johanne, var søster til Dorthes mor, Jenny Therkildsen.

På denne baggrund besluttede min kone og jeg i 1994 at tage til Amerika for at besøge medlemmer af familien. Vi besøgte først Helen Nelson i Colorado Springs. Hendes mand, Lars, var omkommet ved en færdselsulykke i 1989. Vi mødte deres søn Poul, der er grandfætter til min kone.

I Durango i det sydvestlige Colorado var vi inviteret til at besøge min kones grandkusine, Debi, og hendes mand, Tom Gorton.. Debi er datter af Alvin.

I en kløft, en canyon, havde de opført et hus i stil med en lade, for at bygningen kunne passe ind i landskabet

Fra Durango fortsatte vi til nationalparken Mesa Verde, videre ind i ørkenen til Monument Valley i Utah og derfra igennem Arizona til det fantastiske landskab i Grand Canyon. Undervejs passerede vi Hoover Dam med broen, der danner skillelinje mellem Midtvest tid og Vestkyst tid. Broen er kun ca. 100 meter lang, men der er en times forskel fra Arizona til Nevada.

Familie fra Thy og Amerika samlet i Østerild i 1994. I midten Alvin Andersen. Til venstre Jenny Therkildsen. Hun døde i 1996. Til højre Inger, gift med Johs. Østergaard, Østerild.



Dorthe Therkildsen var datter af Jenny Andersen og maleren Henning Therkildsen, Østerild. De boede i den gamle stationsbygning ved vandtårnet. Dorthe var i en årrække korrekturlæser på Thisted Dagblad. Her er hun sammen med sin søn Lars, da han var ca. halvandet år. Da Lars var 16 år, blev han i 1997 inviteret på sommerferie hos Alvin og Grace og rejste selv til Amerika. Lars er nu fyldt 26. Dorthe døde i 1984.

Det mest rørende

Efter at have passeret broen fortsatte vi til Los Angeles, hvor vi boede hos Alvin og Grace Andersen. De havde et arsenal af postkost, som hans far havde modtaget fra Østerild, men Alvin var ikke i stand til at læse, hvad der stod, for han kunne ikke et ord dansk. Så jeg oversatte for ham.

Mest rørende var det, at der på en væg hang et billede fra 1892 af en gammel savmølle, der har ligget på Østerild Byvej. Møllen var bygget af Alvins farfar og farbror. Endvidere var der ophængt piber fra hans farfar, Jens Peter Andersen, Østerild, og en lang pibe fra hans oldefar, Anders Pedersen, Hovsør. Desuden



På væggen i en stue i en forstad til Los Angeles hænger gamle piber fra Thy og et billede af den gamle mølle i Østerild.

stod der på et skab to porcelæns Hunde og mes-singting fra hans mor.

Alvin fortalte om sin far, at han arbejdede i nogle år hos sin svoger, Herman Nelson, men omkring 1912 flyttede Jens Andreas og Kirstine til Los Angeles. Kirstine forlod ham til fordel for en mand fra Frelsens Hær. Han hørte aldrig siden noget fra hende og ved ikke, hvor hun blev af.

Hjem for at bygge hus til sin mor

I sommeren 1913 tog Jens Andreas hjem til Østerild for at bygge hus til sin mor. Det ligger på Porfyrvej 13 den dag i dag. Da Jens Andreas derefter skulle med Amerikabåden fra København, havde han ingen at vinke farvel til, men pludselig kom et tørklæde flyvende oppe fra dækket. Han fandt ud af, at det tilhørte en pige, der hed Dorthea. De gjorde hinanden selskab under resten af turen og resten af livet, så han fik god erstatning for den bortløbne Kirstine.

Om de nogen sinde blev gift, er tvivlsomt, for Jens Andreas var ikke skilt fra sin tidligere kone, og hun var ikke erklæret død. Men hans mor i Østerild levede i den tro, at hendes søn var blevet gift med Dorthea og sendte et lykønskingskort. Dorthea blev under alle omstændigheder mor til Alvin.

Alvin fortalte, at selv om hans far arbejdede 10-12 timer om dagen seks dage om ugen i Nelsons tømmerhandel, byggede han i sin fritid helt alene det ene hus efter det andet i Grand Island.

Arbejdsforholdene i Amerika var på den tid meget kritisable. De fleste på savværket mistede nogle af deres fingre. Herman overtalte Alvins far til at få en del af lønnen udbetalt i aktier i savværket.

Under depressionen sidst i 1920'erne havde de en hård tid. Da Jens Andreas var død i 1927, meddelte Herman sin svigerinde Dorthea, at hele den del af aktiekapitalen, som hendes mand havde stående i Herman Nelson Lumber Company, var gået tabt.

Fra hård vinter til varme himmelstrøg

Da Alvin og hans mor i 1935-36 havde oplevet en meget hård vinter og kæmpet sig 40 km gennem sne ind til den nærmeste by for at få mad, foreslog den 15-årige Alvin, at de skulle flytte til et bedre klima. Det blev Californien. Alvin fik først et job med at bringe aviser ud og blev siden journalist på »Los Angeles Times« Men under 2. Verdenskrig kom han på Lockhead flyvefabrikken og var med til at bygge Hudson bombefly, der fra England fløj ind over Tyskland og kastede bomber ned.

Senere kom Alvin til New Mexico og fik arbejde med noget, han ikke vidste hvad var, men han fandt senere ud af, at det drejede sig om atombomber.

Alvin blev i 1952 gift med Deborah Helen Phibe Grigsby. Hendes familie er en af de rigeste i Californien. Da ægteskabet begyndte at knirke, og det endte med skilsmisse, fik Deborah ved hjælp af dyre sagførere plukket Alvin for en stor del af hans formue. Han ejede bl.a. et ejendomskompleks i Hollywood.

Stadig forbindelse til Thy

Da Alvin fik hjerteproblemer, lærte han under et hospitalsophold en sygeplejerske at kende, Grace Campell, som han blev gift med i 1985. Efter Alvins død i 2001 har vi stadig forbindelse med hans efterlevende kone, Grace Andersen.

Det kan tilføjes, at Alvin alle sine dage understregede, at han hed Andersen og ikke Anderson til efternavn.

Hvad der blev af Kirstine, som Jens Andreas var gift med, da han udrejste fra Danmark, ved vi ikke noget om. Hendes videre skæbne, efter at hun gik til Frelsens Hær, er ukendt.

Måske læsere af JUL I THY – og dem er der jo mange af i Amerika og Thy – kan hjælpe med at finde frem til efterkommere. Kirstine var født i april omkring 1880.



Gystrupgård har været i slægtens eje siden 1770. Min far overtog gården i 1917. Han lod de gamle bygninger nedrive i 1931 og opførte de nye, der står der i dag. Min far drev gården indtil 1954. Den er stadig i slægtens eje og drives i dag af min brorsøn Jens Nicolaj Nicolajsen

Min barndom, min ungdom og tiden nu

Fra gammel slægtsgård i Sydthy til den høje himmel i Vendsyssel

Af Ane Marie Steen Larsen, Østervrå

Det menneske, der kom til at betyde utrolig meget i mit liv – det var storbonden, sognets konge, men følsom, betænksom, retfærdig og beskeden, ja, alt det positive prægede min far.

Min far var født i året 1891 på den gamle slægtsgård Gystrup i Sønderhå Sogn. Sorte skyer drog over landet i den tid. Luften var som forpestet af tyfus og tuberkulose. Gystrupgård gik ikke fri. Et par år efter, at min far var født, døde hans mor i 1893 af tuberkulose fra fem små børn.

Min far overtog Gystrupgård i 1917 sammen med den pige, han havde valgt. Hun blev min mor. Hun var ikke blot smuk, men også ferm og dygtig. En stout bondekone, der var min fars støtte både ude og inde.

Alt, hvad min far rørte ved, lykkedes. Trods vanskelige år fik han opført nye bygninger, og tre børn kom til verden på Gystrup. Min søster Johanne blev født i 1922, min bror Ole i 1923, og jeg selv kom til verden i 1925.



Ane Marie Steen Larsen, født 1925. Billedet er taget ca. 1945.

Var nær ved at dø

Jeg var sart fra fødslen, og det prægede hele



Et billede, der er taget ca. 1932 i Skyum, hvor min moster Agnes boede. Til venstre min far, Jens Nicolaj Nicolajsen, derefter min mosters mand, Kristoffer Kristoffersen, og min moster Agnes, der døde kort tid efter i en alder af 61 år. Yderst til højre min mor, Dagmar Hansen, født i Visby.

min barndom og ungdom. Besætningen blev ramt af mund- og klovtsyge, og jeg fik halsbetændelse og var nær ved at dø. Men så satte min far sig ved min seng og bad Gud om, at jeg måtte blive rask. Alt andet ville ikke betyde noget for ham.

En dag kom der en gammel mand ved navn Kristian Poulsen. Han sagde:

»Johanne og Ole er jo både store og stærke. Marie er kun en bette én, men jeg ved, hun bliver stærk«.

Da jeg var 5 år, fik jeg en cykel. Jeg cyklede jeg ofte med far ud i marken, og jeg cyklede til skole. Til nabogården Legind gik vi. Jeg husker en vinteraften, at jeg i bælgmørke gik hjem sammen med min bror Ole. Da sagde han:

»Marie! Det er godt, jeg har dig med«. Da følte jeg mig stor og stærk.

Skygger alle vegne

Men skygger er der jo alle vegne. Jeg blev større og stædig. Jeg havde urokelige meninger og ideer. Måske var det netop det, den gamle mand havde tænkt på. Min mor og min søster lærte jeg aldrig rigtig at kende. Jeg følte, at det bedrøvede min far, men jeg kunne intet gøre. Jeg var for stolt til at bøje mig. Jeg følte mig uden for og så forskellige fra dem. Jeg tror, at min mor var en varm kvinde, men hun havde svært ved at vise moderkærlighed, og min ungdom blev ikke som ventet.

Et møde søndag eftermiddag

Da jeg var blevet konfirmeret i 1939, glædede jeg mig til at komme hjemmefra. Jeg tilbragte min korte ungdomstid på efterskoler. Først i

Åbybro, derefter på Salling Ungdomsskole, og så var jeg på et par gårde. Jeg begyndte at længes efter at få mand og børn.

Da jeg var 19 år, traf jeg Niels på 26. Han var søn af førstelærer Larsen i Hørdum. Vort første møde fandt sted en søndag eftermiddag i 1944. Jeg havde besluttet at ride hen til min moster Agnes, min gudmor, som jeg satte stor pris på. Min far sadlede den brune hoppe. Jeg skulle igennem Hørdum. Niels og hans to brødre var tilfældigvis ude at gå søndagstur.

om at rejse billigt. Niels skulle hjælpe med at passe den store søskendeflok. Det satte sit præg på ham. Han blev meget rastløs, og intet af det, han gik i gang med, ville lykkes for ham.

Man da han havde mødt mig, syntes han, at alt vendte sig til det bedste. Vi blev gift i 1947 og gik ind til strenge år. De fleste af årets dage ville jeg nødig leve om, men jeg tragtede ikke efter medlidenhed. Jeg havde jo selv truffet mit valg.

Den ældste af en børneflokk på 11

Niels var den ældste af en børneflokk på 11. Læreren Larsen rejste meget og holdt radioforedrag

Luften så ren og klar, himlen så høj

Det var svært at komme i gang uden penge. Vi bosatte os i Vendsyssel, for det havde altid



Folkeholdet på Gyrupgård i året 1930. Jeg kan ikke huske navne på dem alle, men karlene i bageste række er Torsten, Martin, Ole, Knud, en ukendt og Ejgil. I forreste række sidder fra venstre Dorthea, min bror Ole, min mor, Dagmar, min far Jens Nicolaj Nicolajsen, tjenestepigen Louise, jeg selv med pandehår bag ved min far, og yderst til højre min søster Johanne

været min drøm at få mit hjem i Vendsyssel, hvor luften er så ren og klar, himlen så høj. Vi sad først til leje i Try i to år. Niels gik i tørvemosen, og vi bandt kransen til at sælge ved juletid.

Så fik vi mulighed for at købe en landejendom i Thorup på 21 tdr. land. Jorden var dårlig, men vi havde ikke råd til andet.

Jeg fødte mit første barn den 5. december 1948. Det var den største lykke. Jeg kan endnu huske, hvor rig jeg følte mig trods vores fattigdom. Nu var der noget at kæmpe for. Niels sled hårdt i det, han byggede og tog arbejde ved siden af, og alt lykkedes. Efter to års forløb købte vi »Ny Mølle« i Østervraå. Det var lykken trods usikre tider.

Glemte de besværlige dage

På Ny Mølle fødte jeg mit andet barn i 1950, og i 1953 nr. 3 I 1955 kom en lille pige, og nu havde vi 4 ønskebørn. Gode og dårlige dage kom og gik, men jeg glemte de besværlige dage, og det takker jeg min Gud for. Niels sled med skovl og sten, købte jord og ejendomme. Arbejdet var hårdt, og der var sjælden tid til at glædes over solen.

Jeg tyede til mine dyr, store som små, ja, selv det mindste kræ kunne give en stor lykke. Dyrene har altid tid, hvis bare vi mennesker har det, og de skuffer aldrig. I dag, da jeg er kommet op i firserne, tænker jeg tilbage på årene, der er gået, tænker på, hvad kærlighed er – en drøm, fantasi eller var det virkelighed?



Min gamle skole i Sønderhå blev revet ned ca. 1960 til fordel for en ny og en parkeringsplads ved siden af kirken.



Dette billede blev taget uden for vort hjem i Østerorå, da Steen og jeg fejrede sølobryllup i 1972.

I 1975 opsøgte jeg en spåkvinde, som sagde, at jeg havde haft et hårdt liv. Jeg svarede, at det syntes jeg ikke, for jeg havde ikke mistet børn eller haft alvorlig sygdom.

I dag føler jeg, at jeg har haft et rigt liv _ fra barndommens dage på Gystrupgård til arbejdsomme år her under den høje sol i Vendsyssel. Det takker jeg min Gud for.



Der er et hul midt i byen! Det var overskriften til Klaus Madsens billede af J. P. Jacobsens Plads, som den tog sig ud mandag den 30. juli 2007.

J. P. Jacobsens hus reddet i sidste øjeblik

Af Jørgen Miltersen

Når thyboer i sommeren 2007 kom på besøg i hjemstavnen og gik en strøgtur i Storegade, fik de sig en stor overraskelse. Hvor J. P. Jacobsens Plads havde ligget, var der kun et stort hul, og digterens fødehjem var næsten ikke til at se på grund af gravemaskiner og skurvogne.

For 50 år siden var fødehjemmet i farezonen, da der skulle indrettes parkeringsplads, hvor Hotel Thy havde ligget. Resterne af Hotel Thy var ikke noget at gemme på, og i stedet skulle anlægges en stor parkeringsplads på hele arealet mellem Storegade og Toldbodgade. Et tilsagn fra Staten om arealstøtte omfattede også den grund, J. P. Jacobsens fødehjem lå på. Det indgik i den kommunale plan, at huset skulle rives ned, men så vågnede thyboerne op til dåd, og protesterne gav resultat.

Grunden skal ryddes

Ved juletid 1956 begyndte Thisted Dagblad at skrive om planerne:

20. december: Thisted Byråd har købt hele den store grund, som hører til det gamle Hotel Thy-kompleks. Husene beholder sælgeren, tømrermester S. N. Lyng, som nu har solgt hele herligheden til en murermester til nedbrydning.

Pladsen skal indrettes til kommunal offentlig parkeringsplads og være ryddet inden 1. april.

10. januar 1957: Turistforeningen for Thisted og Omegn drøftede på et møde i går et forslag om at bevare J. P. Jacobsens hus for at indrette turistbureau og eventuelt en souvenirbutik i bygningen, der får en placering midt i byens hjerte ud til det nye torv.

Beslutning i byrådet

23. januar: Thisted Byråd vedtog i aftes med 9 stemmer mod 3, at J. P. Jacobsens Hus skal rives ned. 2 undlod at stemme, et medlem var fraværende på grund af sygdom.

29. januar: En kreds af Thisted-borgere holdt møde i aftes om bevarelse af J. P. Jacobsens Hus. Spørgsmålet er, om huset kan reddes ved en landsindsamling. Huset var i øvrigt i fjernsynet i aftes, og dermed havde Thisted sin fjernsynsdebut.

2. februar: Siden der for en uges tid siden blev nedsat en komite til at stå for en landsindsamling til fordel for J. P. Jacobsens fødested, har udvalget arbejdet ihærdigt for at undersøge mulighederne, dels for at bevæge byrådet til at lade huset stå, dels for at starte en



Fra byggepladsen ved Store Torv.

indsamling, der skal skaffe en så stor sum, at man både kan købe huset, istandsætte det og vedligeholde det.

Borgmesteren skeptisk

3. februar: »Lad os nu se, hvor stor goodwill planerne om husets bevarelse har, når der skal startes en indsamling. Jeg tror ikke ret meget på det«. Således kommenterede borgmester Axel Mikkelsen byrådets beslutning i aftes om at give J. P. Jacobsens fødehjem endnu en frist, inden det rives ned. Nu venter man så spændt på den forestående indsamling. Komiteens formand, rektor Gunner Rosholm ønsker ikke at udtale sig, før komiteen har været samlet til møde. Vi afventer et svar fra byrådet, siger han.

7. februar: J. P. Jacobsens fødested skiftede i aftes ejer endnu engang. Bevaringskomiteen gav cementstøber Bundgaard, Frøstrup, håndslag på handelen som det første skridt hen imod bevarelse af huset. Han forlangte 3300 kr. for huset, og det gik komiteen ind på at betale. Thyboforeningen i København har givet løfte om, at københavner-thyboerne vil slutte kreds om digterhjemmet i Thisted.

23. februar: Komiteen til bevarelse af J. P. Jacobsens fødehjem har taget et nyt initiativ. Et udvalg, bestående af rektor Rosholm, arkitekt Iversen og overlæge Ottosen har besøgt en række virksomheder i Thisted for at tegne annoncer til en turistbrochure. Overskuddet skal gå til køb og bevarelse af huset. Annoncerne koster henholdsvis 200 kr., 500 kr. og 1000 kr. pr. stk.

5.000 kr. fra A. P. Møller

27. februar: Formanden for komiteen til bevarelse af J.P. Jacobsens Hus modtog i formiddag tilsagn fra skibsreder A. P. Møller om et beløb på 5.000 kr. til bevarelse af huset. Indsamlingen er dermed kommet op på 9.000 kr. Der er tegnet annoncer for 2500 kr.

2. marts 1957: Der er nu givet tilsagn om 11.000 kr. til J. P. Jacobsens Hus, der er erhvervet for 3300 kr., men det bliver som bekendt

nødvendigt at ofre en del på istandsættelsen.

4. marts: Glarmester Svend Odgaard har tilbudt, at han gratis vil sætte vinduer i J. P. Jacobsens Hus.

5. marts: Flere håndværkere har tilbudt gratis arbejdskraft, bl. a. gas- og vandmester Handest. Arkitekt J. F. Iversen vil yde gratis bistand. Knud Aage Steffensen vil udføre murerarbejde.

12. marts: Civilingeniør Houe har givet tilsagn om at projektere et evt. varmeanlæg i J. P. Jacobsens Hus. Det er endnu ikke afgjort, om man vil opstille gammeldags kakkelovne.

15. marts: Den 90-årige snedker Anders Kristensen, Fårtoft, fortæller, at han var med til at lave J. P. Jacobsens kiste og kan huske, at Chresten Jacobsen i 1885 kom for at bestille en kiste til sin søn. Chresten Jacobsen betegnede de sædvanlige kister om »noget juks« og bestilte en smuk og solid kiste, der var ud over det sædvanlige.

Ansøgning til Vejdirektoratet

15. maj: Der hersker stadig uvished om den skæbne, der skal overgå J. P. Jacobsens fødehjem. Huset optager som bekendt et hjørne af den planlagte parkeringsplads på Hotel Thys grund, og da projektet blev godkendt under forudsætning af, at hele pladsen blev udnyttet, har man måttet søge Vejdirektoratet om tilladelse til at lade J. P. Jacobsens Hus blive stående.

Huset er i samme forfatning, som da nedbrydningen i sidste øjeblik blev standset for flere måneder siden. Bevaringskomiteen er klar til at gå i gang med restaureringen med kort varsel. Der kommer hver dag nye beløb til indsamlingen.

Skarpe vendinger fra Vorupør

31. maj: Thisted Amts Motorklub holdt generalforsamling på badhotellet i Nr. Vorupør i går. Der var mødt godt 60. På mødet blev énstemmigt vedtaget en resolution, der i skarpe vendinger tager afstand fra planen om bevarelse af J. P. Jacobsens Hus.

12. juni: Atter i aftes var der en længere debat i Thisted Byråd om J. P. Jacobsens Hus. Baggrunden var svar fra Vejdirektoratet, der ikke har noget imod, at huset bliver liggende, men der kan ikke ydes tilskud til den plads, huset optager, i alt 204 kvadratmeter. Gade- og Vejudvalget indstillede, at bevaringskomiteen skaffer det beløb, kommunen skal give for det pågældende grundstykke: 12.250 kr. Hele grunden kostede 130.000 kr. Borgmesteren mindede om, at byrådet den 5. februar var gået med til at overlade grunden til bevaringskomiteen, dog således, at kommunen ikke fik udgifter i den anledning. Arkitekt J. F. Iversen pegede på husets værdi som kulturminde. Den kongelige bygningsinspektør Leopold Teschl, har gennemgået huset grundigt og udtalt, at der absolut er grund til at bevare det. Det kommer ikke til at skæmme pladsen, tværtimod. 11 stemte for gade- og vejudvalgets indstilling, 4 imod.

Bidrag fra tipsmidlerne

21. juni: Komiteen til bevarelse af J. P. Jacobsens Hus kan vente yderligere støtte. Efter hvad Ritzaus Bureau ved middagstid i dag meddelte fra København, foreligger der tilsagn om, at komiteen af tipsmidlerne får 15.000 kr. eller halvdelen af det beløb, der skal bruges til restaurering af huset.

3. juli: Komiteen for bevarelse af J. P. Jacobsens Hus takker alle, som hidtil har støttet sagen moralsk og økonomisk. En tak til den stedlige presse, fordi den har givet spalteplass. Underskrevet af C. E. Balleby, N. Grønkjær, K. Hertzum, J. F. Iversen, H. Wienberg Jensen, M. Ottosen og G. Rosholm. PS: Balleby drev boghandel ved Store Torv, N. Grønkjær var overbibliotekar, K. Hertzum direktør for Den danske Bank, J. F. Iversen arkitekt og byrådsmedlem, Henning Wienberg Jensen billedhugger med guldmedalje og skaber af Thistedpigen ved Kystvejen. Marcus Ottosen var overkirurg på Thisted Sygehus og havde været læge på hospitalsskibet »Jutlandia«. Gunner Rosholm var Thisted Gymnasiums første rektor.

Fra protokollen

Herfra skiftes fra de gamle aviser til selskabets protokol. J. P. Jacobsen Selskabet blev stiftet mandag den 16. juni 1958 på Thisted Bibliotek med følgende begrundelse:

»Selskabet tjener sit formål ved erhvervelse og restaurering af J. P. Jacobsens fødehus, ved afholdelse af møder til oplysning om J. P. Jacobsens liv og digtning og ved lejlighedsvis udsendelse af publikationer«.

Den første bestyrelse kom til at bestå af professor, dr. phil. Sv. Møller Kristensen, lektor, senere professor, dr. phil. Frederik Nielsen, rektor Gunner Rosholm, overlæge, dr. med. Marcus Ottosen, overbibliotekar K. Høyrup, bankdirektør K. Hertzum og redaktør J. J. Lustrup.

Fra Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks Fond modtog selskabet det beløb, der krævedes for at erhverve grunden. Da huset var istandsat, vedtoges det at leje det ud. Blandt 12 ansøgere blev i august 1959 foretrukket forvaltningsinspektør S. E. Bove Nielsen.

Da selskabet holdt generalforsamling i juni 1964 meddelte formanden, rektor Rosholm, at Erhvervs- og Turistkontoret nu var blevet lejer af huset, og derved var der blevet nem adgang for turister til at se huset indefra.

Lokalhistorisk Arkiv

Da selskabet i juni 1978 holdt generalforsamling, stod huset tomt, efter at erhvervs- og turistkontoret var flyttet til Det gamle Rådhus. Huset blev udlejet til biblioteket, som manglede plads til Byhistorisk Arkiv. Ifølge arkivleder Orla Poulsen flyttede Lokalhistorisk Arkiv ind i huset i efteråret 1978. Den årlige leje var først 12.000 kr., senere 13.000 kr.

Det var dog ikke nok til at dække vedligeholdelsen, og der blev indledt forhandlinger med kommunen om overtagelse. Jørgen Munk, der var formand fra 1969, indtil han i



Huset blev restaureret 1959 for indsamlede midler. Grunden blev skænket af Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks Fond

2000 blev afløst af Svend Sørensen, nævnte i sin formandsberetning til generalforsamlingen i maj 1990, at da der snart ville være behov for meget udgiftskrævende reparationer, herunder nyt tag, som langt ville overstige, hvad selskabet kunne klare, var der forhandlet med kommunen om overtagelse af huset. Formanden præciserede: »Gennem tinglyste deklara-

tioner om husets vedligeholdelse mener vi at have sikret husets fremtid på bedste måde og har derfor endeligt gennemført overdragelsen den 27. februar 1990. Selskabet er indført som påtaleberettiget i spørgsmålet om husets bygningsmæssige tilstand og fremtidige brug«.

Huset blev istandsat, og da en halv snes år var forløbet, blev der fremsat forslag om, at der også skulle gøres noget ved hele J. P. Jacobsens Plads. For millionbeløb blev pladsen forskønnet med granit til glæde for mange, men glæden blev kort, som billedet af hullet sommeren 2007 afslører.

Nye tider

Et byrådsmedlem fik ideen til at få opført et storcenter, så Thisted kunne komme på højde med Aalborg og Holstebro. Skotøjshandler Per Overgaard var manden, der var parat til at føre ideen ud i livet. Et storcenter på 20.000 kvadratmeter krævede beslaglæggelse af det meste af J. P. Jacobsens Plads. Nye og gamle huse ved Storegade skulle rive ned. Parkering indrettes ikke blot under J. P. Jacobsens Plads, men også under Store Torv tæt op ad Det gamle Rådhus og Museet.

Mange var imod denne plan. Over 3000 skrev under på en protest, og J. P. Jacobsen Selskabet gik imod, men det hjalp ikke. Et flertal i byrådet gik ind for planen, der i sommeren 2007 er i færd med at blive gennemført.

Per Overgaard er optimistisk, og Thisted Dagblad skriver: »Thisted er ved at udvikle sig til et handelscentrum, hvor butiksejere ligefrem står i kø for at få lokaler«.



"Dors Mølle."

Tegning af D. Guldberg, Biersted.

Lidt om Nors Mølle og de sidste beboere

Af Jørgen Miltersen

Møllen blev i en årrække drevet af Peder Kristian Pedersen og Ane Kirstine Østergaard Pedersen. De var begge fra Mors. Peder Kristian Pedersen var født den 20. april 1879 i Sejerslev. Han døde i Nors 25. juni 1951. Ane Kirstine Østergaard Pedersen var født 9. marts 1882 i Tødsø. Hun døde 9. marts 1859 i Heltborg.

Inden Peder Kristian Pedersen blev møller i Nors, var han møller i Koldby, og han havde haft et husmandssted i Visby. De fik 7 drenge og 3 piger, oplyser et barnebarn, Ingrid Østergaard, Porsevænget 104, 8464 Galten

En søn fra møllen er den nu 87-årige Thorvald Østergaard, der er på plejehjem i Aulum, Østervænget 26, 7490 Aulum. Han er født i Visby og fortæller, at forældrene overtog møllen i 1930. Den var nabo til skolen på Nors Møllevej. Han mener, at mølleriet blev nedlagt i 1940'erne, men forældrene blev boende. Efter at hans far var død, kom moderen til Heltborg, hvor sønnen Ejner Østergaard var bosat.

Thorvald Østergaard tjente i sine unge år på Norsholm, Kuskminde og Ny Skjelsgård, inden han sammen med en kammerat i 1947 købte en 190 tønder land stor ejendom i Aulum. Den drev de i fællesskab i fem år, indtil de begge fandt en pige. Thorvald Østergaard overtog

ejendommen, som siden er gået videre til en søn.

Flere møller i Nors

Der har været flere møller i Nors. Ifølge bogen »Nors Tved i fortid og nutid« blev der opført en mølle på Vendbjerg til oppumpning af vand. Den blev så vidt vides bygget af Lars Larsen,



Jes Thiesens konstruktionstegning til vindmølle.



Ane Kirstine Østergaard Pedersen og Peder Kristian Pedersen.

der var kommet til Nors fra Møgelvang, hvor hans far var møllebygger. Når der skulle skiftes læder i pumpen, gik Lars ned i brønden. Lars Larsen havde værksted i baghaven ved det hus, hvor der senere blev sparekasse. Han havde en mølle stående i haven til at trække sine maskiner.

En anden møllebygger var Jes Heinrich Thiesen. Der findes i Nors-bogen en meget fin tegning af en møllekonstruktion, udført af Jes Thiesen. Han kom til Thy fra en by i Sønderjylland, som efter 1864 kom til at ligge i Tyskland. Derfor rejste Jes og hans bror Peter nordpå. De købte jord i Hinding og opførte en ejendom af strandtømmer. Jes var så heldig at blive gift med en datter fra Smedegård i Tved.

Lige vest for købmandsforretningen ved Hindingvej lå der en landejendom med møl-

leri, som blev drevet af Thomas Helleberg og senere overtaget af hans søn Kr. Helleberg. Da bygningerne var gamle, lod Kr. Helleberg opføre et nyt stuehus, der virkede imponerende ved siden af de gamle huse. Kr. Helleberg gav huset navnet »Tabor«.

Tabor er et bibelsk navn. Tabor er navnet på et bjerg i Israel, der med stejle sider når en højde på 588 meter. Ifølge Dommerbogen, kapitel 4, Det gamle Testamente, var det på Tabor, dommeren Barak på profetinden Deboras anbefaling samlede sine mænd før slaget mod anæerkongen Jabin og hans hærfører Sisera. Barak gik ned fra Tabor med ti tusind mand, og hele Siseras hær faldt for sværdet, så der ikke var én tilbage.

Thyboer i kibbutz ved Det Døde Hav

Af Karin S. Fredsøe

Jeg er en ung »dame« på 34 år, ansat som grafiker hos Wadmann Grafisk, og har i flere år været medvirkende til opsætningen af Jul i Thy, og i år fik jeg den idé at skrive lidt om mine oplevelser sammen med en god veninde.

Min veninde, Birthe, fik den gode ide, at vi to gamle tøser skulle tage på en lille opdagelsesrejse til Israel og finde ud af, hvad det kibbutzliv egentlig var for noget. Så som sagt så gjort, vi tog med flyveren til Israel i januar 1999, hvor vi ankom om aftenen i Ben Gurion Lufthaven i Tel Aviv.

Vi fik en lidt uheldig start dernede. Det hostel vi skulle overnatte på den første nat »glemte« at hente os i lufthavnen. Heldigvis er problemer til for at løses, så vi tog med bussen ind til Tel Aviv og fandt stedet. Chok nr.2: Aldrig i vore dage havde vi set sådan noget bras, gammelt og meget ulækkert. Vi var dog så ud-kørte, at vi kunne grine af situationen og få os en god nats søvn.

Det næste på programmet var så at melde os på kibbutz-kontoret i Tel Aviv, så vi kunne få at vide, hvilken Kibbutz vi kunne komme til at arbejde i. Med tanke på vinteren derhjemme, ville vi gerne i nærheden af Det Døde Hav. Det Døde Hav ligger i den israelske ørken 400 meter under havets overflade. Heldet var med os, de havde brug for frivillige til at arbejde i et

butikcenter i nordspidsen af Det Døde Hav, nemlig i Kibbutz Kayla. Vi blev vel modtaget i kibbutzen og skulle dele hus med nogle søde hollændere. Butikscenteret, vi skulle arbejde i hed Qumran, og er placeret ved en nationalpark af samme navn, hvor man for ca. 50 år siden fandt Dødehavsrullerne. Derudover er der ruinerne af det kloster, hvori man mener rullerne blev skrevet.

Vores job bestod i at betjene turisterne i bogafdelingen samt i smykkeafdelingen, og det var slet ikke så tosset. Vi mødte en masse forskellige og sjove mennesker fra hele verden, og har bestemt fundet ud af, at ikke alle turister opfører sig pænt. Det var helt bestemt en oplevelse, men det sjoveste var nu at overraske de danske turister. Det var tydeligt, at de ikke forventede at møde danske ekspedienter på disse kanter.

Vi skulle være i kibbutzen i syv uger og på den tid fik vi et rimelig godt indblik i, hvad kibbutzlivet er for en størrelse. Men de kan ikke skæres over én kam, det er forskelligt fra kibbutz til kibbutz, hvad der bliver sat i højsædet. Vores kibbutz var måske ikke så meget social som så mange af de andre, men den fungerede meget godt. Noget vi især lagde mærke til, var al den tid fædrene tilbringer sammen med deres børn, det var temmelig overraskende, da



Udsigt fra Tower of David ud over Jerusalem.

den israelske mand er meget arrogant, men det hører nok med i den midtøstlige mentalitet. I realiteten er den jo som en lille landsby. Men da denne kibbutz ligger i palæstinensisk område, var det en landsby indhegnet af pigtråd og med soldater overalt, med maskingeværer og hele balladen, men det bliver jo hverdag for os, ligesom det er for dem, så til sidst lagde vi slet ikke mærke til dem. I Israel er der tvungen værnepligt for ALLE unge, dvs. Alle unge mænd i alderen 18-22 og i fire år, hvor det for pigernes vedkommende kun er i to år. Og de tager det som en selvfølge og har egentlig et meget afslappet forhold til det.

Sanseoplevelser

På vore fridage udforskede vi lidt af »vores« del af landet, bl.a. Jerusalem, som ligger ca. 50 km fra kibbutzen, og i 1200 meters højde i forhold til havets overflade. Det er en meget

fascinerende by og fuld af oplevelser, både kulturelt, men også for syns og -høresanserne i form af de markeder de har. Den gamle bydel er noget helt for sig, opdelt som der er, i forskellige trossamfund, bl.a. det ortodokse jødiske område samt det arabiske. Når man går rundt derinde, kan man gå fra den ene verden til den anden og det er virkelig specielt. Selvfølgelig fik vi som alle andre turister også besøgt Grædemuren, hvor de ortodokse jøder står og beder og stikker små sedler ind i muren. Går man så over en gangbro, kommer man ind til Dome og the rock, hvor det er den muslimske verden der hersker med moskeer. Men jeg vender tilbage til Jerusalem senere.

Videre ud i det blå

Efter de syv uger, tog vi afsked med vores arbejde, og så var vi klar til at se noget mere af Israel, men først en lille afstikker til Cairo i Egypten. Der skulle vi besøge Bo, en af vore venner, der var udstationeret for Cimbria. Han boede dernede i over 4 år, og man kan roligt sige at han var en velkvalificeret guide, idet han taler arabisk.

Det er næsten et kulturchok at komme fra et civiliseret land som Israel til et u-land som Egypten og i særdeleshed Cairo. Byen er mildest talt møgbeskidt, og så fuld af kontraster, at det er helt utroligt. Vi fik set pyramiderne i solnedgang ude fra ørkenen på hesteryg, rigtige araberheste. Det var en skøn oplevelse, og



En dansk robåd på Holocaust Museet i Israel. Den blev brugt til at hjælpe jøder fra Danmark til Sverige.

især når man som jeg er tosset med heste. Men selve pyramiderne er et helt kapitel for sig, bare historierne bag dem er så fascinerende at jeg kunne blive ved i timevis.

Vi tillod også os lidt luksus, så vi tog med »danskerkolonien« på ferie ved Rødehavet på hotel, hvor vi snorklede og opdagede det flotte liv, der findes under vandoverfladen. Tilbage i Cairo besøgte vi bl.a. museet, hvor alle mumierne samt alle de ting man har fundet i pyramiderne er udstillet. Da vi ikke kunne blive ved med at trække på Bo's gæstfrihed, tog vi efter tre uger tilbage Israel, og jeg må indrømme, at det var dejligt at komme tilbage til »stilheden« i Israel, efter de meget højtråbende egyptere.

Tilbage i Israel

Efter nogle dage i Israels sydligste by, Eilat, tog vi med bussen op til Tel Aviv, fik set den gamle bydel Jaffa, samt Tel Avivs bymidte, som er som alle andre europæiske storbyer. Det kunne ikke holde interessen fangen, så efter et par dage drog vi videre. Med en enkelt afstikker



En af hulerne, hvori Dødehavsrullerne blev fundet for omkring 55-60 år siden.



Giza-pyramiderne ved Cairo set ude fra ørkenen på ryggen af en dejlig araberhest. Jeg er rytteren.



Et »hængende« træ i den gamle bydel Jaffa, Tel Aviv.

til havnebyen Haifa, der ligesom Tel Aviv ligger ved kysten til Middelhavet, og den gamle bydel i Akko, tog vi op i bjergene til Sea of Galilæ og Tiberias. Sammen med en hollandsk pige, vi havde mødt i kibbutzen, cyklede vi en stor del af søen rundt for at nyde den skønne natur samt se de forskellige seværdigheder.

Med kun en uge tilbage inden min hjemrejse, var det så på tide at komme videre, nemlig tilbage til Jerusalem, hvor vi havde bestemt, at vi ville bruge resten af tiden. Inden vi nåede dertil havde vi et stop i Nazareth, hvor vi besøgte bl.a. Bebudelseskirken, en meget flot kirke.

Inde i Jerusalem skulle vi overnatte hos en dansk familie, som er udstationeret af en indremissionsorganisation Yoffi, som tager sig af unge danskere, der af den ene eller anden grund er i Israel.

Vi havde lagt et stramt program, for vi skulle se hele Jerusalem, havde vi bestemt. Så vi tog en regulær kirkerundtur, hvor vi så endnu et af de steder, hvor Jesus efter traditionen er begravet og genopstået fra, nemlig Holy Church af the Sepulcre. Vi besteg også (godt nok i bus) Olivenbjerget, hvorfra der er en pragtfuld udsigt ud over Jerusalem, både den nye og gamle bydel. Vi fik besøgt Holocaust Museet, hvilket var en meget speciel oplevelse, og har bestemt efterladt et minde for eftertiden. Vi fik fejret Israels Uafhængighedsdag med et fantastisk fyrværkeri. Alt i alt en forrygende uge i Jerusalem, en by, som jeg gerne vil besøge igen.

Næsen hjemad

Så var tiden inde til at vende næsen hjemad, men forinden skulle jeg lige have afleveret Birthe i kibbutzen igen, for hun havde bestemt sig at tage endnu en måned som frivillig.

Efter tre måneder, landede jeg så i Kastrup Lufthavn, hvor jeg blev afhentet af mine forældre samt min lillesøster og -bror – mættet af masser af oplevelser – både socialt og kulturelt.

Jeg har haft en utrolig oplevelse, og jeg kan kun give dem ret, som siger at man bliver bidt af at rejse og har heldigvis haft den store fornøjelse at udforske verden andre steder.

Men jeg vil gerne besøge Israel igen – og denne gang vil det blive for at vise min kæreste og datter de steder vi havde så gode oplevelser – men først når der igen bliver fred og ro.

fra det gamle album



Inge Østergaard, Hadsundvej 13, Astrup, 9510 Arden, har sendt dette billede af smukke damer, som engang arbejdede hos buntmager Søndergaard i Thisted. Mon ikke gamle Thistedboere kender nogle af dem? Nr. 2 i bageste række fra venstre er Johanne Mathiasen, søster til Inges mor, Gerda, der døde, da Inge var lille. Hendes far var den Jens Frostholm, der arbejdede på Krabbes Konditori. Inge blev i 1958 gift med Gunnar Østergaard fra gården Californien øst for Thisted. Han blev skoleinspektør i Astrup ved Arden, og nu har Inge boet i Himmerland i over 30 år. Hendes mand døde for 10 år siden.



Elever i Ræhr Skole 1934, fra Anna Andersen, Asylgade 2, Thisted. Bageste række fra venstre: Fru lærer Christensen med datteren Ingrid. Derefter nr. 1 ukendt, 2 Ida Jeppesen, 3 ukendt, 4 Ninna Clausen, 5 Anna Rotbøll, 6 Peter Jespersen, 7 Kristian Bernt. 8 Henning Sand. 9 Johannes Jensen, 10 Karl Økse, 11 lærer Thinggaard. Næste række: nr. 12 Edith Knudsen, 13 Karen Madsen, 14 Carla Hansen, 15 Margrethe Pedersen, 16 Signe Jørgensen, 17 Peter Madsen, 18 Kristian Smed, 19 Nicolaj Nielsen, 20 Alfred Pedersen, 21 Lars Pedersen, 22 Niels Pedersen. Næste række: Nr. 23 Ester Kristensen, 24 Anna Thinggaard, 25 Edith Gregersen, 26 Elly Lorentsen, 27 Anna Hansen, 28 ukendt, 29 Kristian Kappel, 30 Holger Josefsen, 31 Kristian Josefsen, 32 fru lærer Thinggaard. Næste række: nr. 33 Dora Søgaard, 34 Marie Oddershede, 35 Lilly Smed, 36 Doris Nielsen, 37 Ella Jeppesen, 38 Niels Jeppesen, 39 Kristian Rotbøll, 40 Margrethe Pedersen, 41 Johanne Jeppesen. Næste række: nr. 42 Ella Kristensen, 43 Sonja Lorentsen, 44 Else Gregersen, 45 Gerda Thinggaard, 46 Metha Pedersen, 47 Anna Dybdahl, 48 Jenny Dahl, 49 Ellen Thinggaard, 50 Gudrun Madsen, 51 Johanne Kristensen, 52 Henry Simonsen., forreste række nr. 53 Laura Hansen, 54 Ester Josefsen, 55. Nora Hansen, 56 Alma Pedersen, 57 Aage Nielsen. Billedet er fra Anna Andersen, Asylgade 2, Thisted. Hun står i bageste række som nr. 5 fra venstre, hed Anna Rotbøll, havde lange fletninger og kom til at tjene i præstegården. I venstre side foran hustru og barn står lærer Godtfred Christensen



De blev konfirmeret 13. oktober 1934 i Ræhr Kirke. Forreste række fra venstre: Gudrun Lorentsen, Anna Rotbøll, Nelly Jespersen, Lydia Frimer, Karen Bojesen, Gudrun Madsen. Mellemste række: Karl Pedersen, Andreas ?, Helge K. Jensen. Bageste række: Kristian Kristiansen, Andreas Pedersen, Pastor Rasmussen, Kristian Bernt, Konrad Brogaard, Kristian Jensen, Kristian ?, Martin Karl, Holm Rask. Billedet er fra Anna Andersen, Asylgade 2, Thisted. Hun var født Rotbøll og sidder som nr. 2 fra venstre i forreste række.



Til JUL sidste år kom fra Georg Krogh Mikkelsen, Lerpyttervej 31, Thisted, et par billeder til nærmere opklaring, bl. a. fra en renovationsanstalt uden for byen, som hans bedstefar, Peter Michael Mikkelsen kørte toiletspande ud til. Den 92-årige Jens Rahbek Hvelplund, Engvej 22, Thisted, oplyser, at renovationsanstalten lå øst for vejen til Brund og Hillerslev. En gang om året blev der holdt auktion over den gødning, der var læsset af ved renovationsanstalten. Den eksisterede så vidt det erindres til 1956. Derefter kom der minkfarm på stedet, der i dag ligger nord for omfartsvejen. Jens Rahbek Hvelplund drev gården Aldershøile ved Lerpyttervej, indtil han udvandrede til Canada. For nogle år siden vendte han hjem til Thy.



Til JUL sidste år indsendte Georg Krogh Mikkelsen, Lerpyttervej 31, Thisted, et billede af nogle smede foran en stor bygning. Tidligere smedemester Jørgen Hundahl, Silstrupvej 31, kunne se, at billedet var fra Hærens Beslagsmedskole i Århus. Hans far, Niels Brusgaard Hundahl var på billedet fra juli 1909 nr. 2 fra højre. Niels B. Hundahl var smedesvend i Tygstrup Smedie lige nord for Vestervig Kirke, inden han blev smedemester i Nors. Niels Brusgaard Hundahl drev fra 1910 smedeforretning i Nors under navnet N. B. Hundahl. Sønner drev firmaet videre, og sidst blev det af sønnesønnen Poul Hundahl drevet indtil 2006.



Da Niels Brusgaard Hundahl i 1909 var smedesøvend i Tygstrup Smedie i Vestervig, gik han på Hærens Beslagsmedskole i Århus. Foreningen af Jydske Landboforeninger udstedte diplom for »gennemgået kursus, theoretisk og praktisk i skosmedning og hestebeslag samt hovens anatomi og behandling«. Udstedt i Aarhus den 17. juli 1909.



Holger Christensen, Floravænget 44, Hanstholm, spillede i sine unge dage i flere orkestre. Han har fundet nogle gamle billeder frem til JUL I THY. Dette er af Kvartetten »Harmony Boys«, der i årene 1960-62 spillede i mange forsamlingshuse og på kroer i Thy og på Mors til familiefester m.v. Fra venstre Kaj Mathiasen (klaver og sang), Richard Nielsen (guitar og violin), Erik Torp (trompet og saxofon), Holger Christensen (saxofon, klarinet og harmonika). Holger Christensen var uddeler i Danmarks første brugsforening, Thisted Arbejderforening, inden han i 1971 blev uddeler i Hanstholm Brugsforening, hvor han var til 1989.



Trioen »Harmony Boys« spillede 1957-60 overalt i Thy og på Mors. Fra 1960 blev trioen til en kvartet. Dette billede er taget på Strandhotellet (nu Hotel Limfjorden), hvor trioen spillede fast torsdag, lørdag og søndag aften fra kl. 20.00 til 24.00 i sommersæsonen april-oktober. Strandhotellet var dengang et ret fornemt sted, hvor ingen fik adgang uden slips. Det blev overvåget af overtjener Rudolf Kirk. Fra 1967 til 1984 blev Strandhotellet forpagtet af Per Kirk Andersen, som ikke var i familie med Rudolf. Thisted Kommune overtog bygningen, efter at den under besættelsen havde været samlingssted for tyske officerer.



Mange strømmede til Pariserhaven på Hotel Aalborg i Thisted. Dette billede fra 1955 af Poul Jensens orkester er udlånt af Gerda Kjøller, Thisted. Det er hendes nu afdøde mand, der sidder ved trommerne til venstre. I midten violinisten Poul Jensen, der senere fik stilling i Alfred Christensens store musikforretning i Holstebro. Til højre pianisten Eigil Svane, der i flere år spillede i Herdis Dyrmann Christensens danseskole og senere kom til at undervise i Aalborg.



I Thisted eksisterede engang en harmonikaklub. Den blev ledet af Niels Kr. Jensen. I bageste række fra venstre Jens Dahl, Erik Christensen, Holger Christensen, Børge Laursen (Fiat), Svend Pilgård, Børge Sækkelund og Niels Kr. Jensen. I forreste række Ellen Andersen, Erik Vigsø og Ingrid Gregersen. Billedet er taget på Hotel Phønix i 1957. Dengang var der dans og musik på tre hoteller i Thisted. Ud over Phønix var det Hotel Royal ved Storetorv og Hotel Aalborg ved havnen, hvor skibe lagde til i gamle dage.



Inge Østergaard, Hadsundvej 13, Astrup, 9510 Arden, har sendt nogle billeder, bl.a. af brødre, der blev konfirmeret i Søndbjerg. Inge Østergaards mor, Gerda, var datter af Nikoline Severine og Jens Peter Mathiasen i Thisted. Da Gerda døde af lungebetændelse, stod hendes mand, Jens Frostholm, tilbage med to døtre og tre sønner. Inge kom hos barber Hansen, hvor hun var i 10 år. Hendes søster Lis kom hos en familie i Ølgod. De tre sønner: Erik på 4 år, Ove på 6 og Preben på 9 kom på Søndbjerg Børnehjem, »hvor de lærte mange salmer og lærte at bestille noget, men de kom ikke over opholdet uden skrammer«, skriver Inge Østergaard. Dette billede er fra Oves konfirmation, ca. 1952. Præsten er A.C.D. Berthelsen, der havde været hjælpepræst hos Kaj Munk i Vedersø, inden han i 1940 blev sognepræst i Søndbjerg-Odby. Thyholmboere kan sikkert sætte navn på flere af konfirmanderne. Yderst til venstre i midterste række står Inges bror Ove.



Dette billede fra Sønderbjerg Børnehjem er sendt fra Inge Østergaard, Astrup, Arden. Da hendes mor i Thisted var død af lungebetændelse, kom hendes tre brødre Erik, Ove og Preben på Sønderbjerg Børnehjem. Dette billede er taget en sommerdag med høj sol, og det ser ud til, at forstander Jørgensen kommer med nogle bevingede ord. Men hvem kender nogle af børnene?



Dette billede fra Elsted Skole 1949 var i JUL I THY 2006 side 41, men der manglede nogle navne. Flere er kommet til bl. a. fra Amerika. I bageste række fra venstre Ib Thinggaard, Finn Madsen, Jens Krogsgaard, Erik Kristensen, Else Villesen, Eva Pedersen, Jytte Larsen, Ruth Thomsen. 2. række fra venstre: Herman Pedersen, Kaj Hansen, Lis Thomsen, Karen Olsen, Else Kjeldsen, Margit Jensen, Inga Kristiansen, Vera Andersen. 3. række: Lillian Mortensen, Eva Sørensen, lærerparret Mathilde og Carl Søltøft-Pedersen, Leif Lorensen, Søren Hoidberg, Henning Larsen. Forreste række: Bodil Steffensen, Jytte Hansen, Rita Larsen, Ruth Hoidberg, Nora Andersen, Sinne Andersen, Søren Peter Andersen. Billedet er modtaget fra Sinne Poulsen, født Andersen, Nr. Borupvej 2, 8832 Skals. Supplerende oplysninger er fra Margit Jensen, Great Falls, Montana, USA, og Ellen Lund Andersen, Ashøjgade 20, Hurup, givet til Jette Andersen, Vangsaar Arkiv. Hun er datter af Sinne Poulsen, født Andersen.



Dette billede er modtaget i juni 2007 fra en ukendt. Der var ikke afsender på konvolutter og ikke et ledsagende brev, men mon ikke det nu vil være muligt at finde ud af, hvor billedet er kommet fra, og hvem personerne er. Det ser ud til at være et konfirmandhold. Præsten må være S. Nyegaard, der var sognepræst i Thisted-Tilsted fra 1937 til sin død i 1952. Fra 1949 var han provst for Hillerslev-Hundborg Herreder.



I brevet til læserne i JUL I THY 2006 blev omtalt et forment album, som var afleveret til Thisted Dagblad og videregivet til JUL I THY med henblik på at finde frem til personerne. Denne omtale gav ikke resultat, og hermed bringes billeder af familien Peter Pedersen og Peter Henriksen, der formentlig udvandrede til Amerika.

*Peter og Kristine Henriksen,
Thisted, Danmark.*



*Jens Peter Petersen og Ane Marie
i Minden 1930.*



Jens Petersens søn Jens som wildwest Showman



*Dette billede er taget i
Minden i 1914.*

*Det oplyses, at perso-
nerne er Emma, Mary,
Jens, Ane, Margaret og
Jesse Petersen*



Dette billede fra Sennels gamle skole 1928-29 er kommet fra en tidligere salgsleder ved DLG, Jens Chr. Pedersen, Rosenlund 5, P. Knudsensvej 4, 8900 Randers. Han skriver: Jeg er selv på fotografiet som nr. 5 i forreste række fra venstre. Jeg kan ikke huske alle navne, men i forreste række fra venstre er nr. 1 Eigil (Fiskers søn), 2. Osvald Brandt, 3. Thomas Pedersen Østerby, 4. Agner i Mardal, 5. mig selv, 6. Lars Sørensen (post), 7. Viggo Møller, 8. Edvard Vestergaard Jensen, 9. Erik Pedersen, 10. Anders Poulsen, 11. Jens Martinus (Malle), 12. Robert Hansen (hvis far blev kaldt Pi Dagmar). Næsten skjult helt ude til venstre: Verner Møller.

Næste række fra neden: 1. Stinne Olsen, 2. Rigmor Rytter Kanstrup, 3. ukendt, 4. Edith Poulsen, 5. Anna Bunck, 6. ukendt, 7. Mary Andersen, 8. Lise Fink Pedersen, 12. Ellen Knudsen, 13. ukendt, 14. Ida Oddershede, Vandtrang, 15. ukendt.

3. række fra neden: 1. Anna Madsen, 2. ukendt, 3. Marie Rytter Kanstrup, 4. ukendt, 5. Anna Lise Jensen (smed), 6. Johanne Andersen, Nørgård, Østbyen, 7. ukendt, 8. Louise Jensen (smed), 9 til 13 ukendte, 14. Harald Villadsen, 15. Karl Emil Pedersen, 16. halvt skjult Holger Vestergaard Jensen.

4. række fra neden: 1 og 2. ukendte, 3. Jens Mærkedahl i hvid skjorte, 4. Hundahl, Malle, 5. Kristensen (kaldet Kræn), 6. 7. og 8. ukendte, 9. Mads Leander Yde, 10. -14. Ukendte, 15. Poul Poulsen, Østbyen, 16. Jens Hundahl. Øverste række: Lærer Maden med sønnen på armen, ved hans side fru Madsen. 1-2 ukendte, 3. Inger Nielsen, 4. Martha Yde, 5. Margrethe Bathum, 6-7 ukendte, 8. Agnethe Jensen (smed), 9. Agnes Villadsen, 10. Magda Harring, 11. Helga Nielsen, 12. Erna Jensen (smed), 13. Birthe Madsen. Yderst til højre lærer Allerslev og hustru. Han fik embede nær Skanderborg.

Jens Chr. Pedersen føjer til: Jeg er 87, og det har knebet mig at huske alle navne. Det vil være interessant, om nogen kan huske de resterende. De fire, der har smed efter navnet, var smedens døtre. Han havde vist 6 døtre og en søn, Sigfred.



Sådan så Nors Smedie ud i året 1910. Billedet er fra fhv. smedemester Jørgen Hundahl, Silstrupvej 31. I døren Karoline, gift med Niels Brusgaard Hundahl, der står i forgrunden ved en hest. Efter Karolines død blev Niels B. Hundahl gift med Ane Mathea, der blev mor til Jørgen Hundahl. Længst til venstre skrædder Kirsten Magnusen. Drengen ved hendes side er Peter Magnusen, der fik bopæl i Ballerum. Nr. 3 fra venstre er uddeler Luther Nielsens kone med barn.



Holger Nymann, Jørgen Berthelsens Vej 17, 9400 Nørresundby, skriver: Billedet er fra Kong Christian X og Dronning Alexandrines besøg i Thisted i 1913. Det er taget på hjørnet af Storegade/Korsgade. Helt tilfældigt er min mor kommet med blandt tilskuerne. Hun står nærmest hushjørnet ved forenden af bilen. Hun arbejdede i en forretning i Korsgade. Min mor hed Petrine Holst. Hun døde i 1928, da jeg var knap 4 år. Jeg har fået kortet af min mors søster, Laura Andersen, gift med entreprenør Valdemar Andersen, Thisted, forældre til Dagmar og Valborg. Kortet er sendt til min mors stedfar, der boede på Vestergaard i Kjelstrup. Min far, Marthinus Pedersen, og min mor overtog ejendommen, som blev mit og mine fem brødres barndomshjem



Årup Skole vest for Snedsted 1944. Billedet er fra Martin Drechsler, Tøllingvej 32, 7752, Snedsted. Yderst til venstre lærer P. Sørensen og fru Sørensen siddende foran. Eleverne i bageste række fra venstre er 1. Elly Thinggaard, 2. Inga Jensen, 3. Thyra Thomsen, 4. Dagny Johannesen, 5. Jenny ?, 6. Ruth Pedersen, 7. Knud E. Andersen, 8. Grete Jacobsen, 9. Helmer Christensen, 10. Inga Christensen. Næste række: 11. Aksel Svankjær, 12. Kaj Jacobsen, 13. Maja Christensen, 14. Karen Marie Thomsen, 15. Robert Krogsgaard, 16. Villy Kirk, 17. Astrid Kvejborg, 18. Anna Christensen, 19. Jørgen Christensen. Næste række: 20. Margrethe Sørensen, 21. Johanne Larsen, 22. Grethe Thinggaard, 23. Vera Christensen, 24. Edith Larsen, 25. Aase Thomsen, 26. Elna Brandhøj, 27. Erik Christensen, 28. Svend Aage Jensen. Næste række: 29. Inger Poulsen, 30. Esther Pedersen, 31. Henning Kanstrup, 32. Knud Erik Larsen, 33. Børge Christensen. Forreste række: 34. Ernst Christensen, 35. Karna Andersen, 36. Marie Drechsler, 37. Martin Drechsler, 38. Thomas Thomsen, 39. Alfred Johannesen, 40. Knud Harbo. Endvidere har Martin Drechsler givet den slægtshistoriske oplysning, at hans oldefar kom til Danmark fra Kassel-egnen i Tyskland.



Dette billede fra Ræhr Præstegård er på flere måder bemærkelsesværdigt. For det første viser det nogle bygninger, som for længst er revet ned. For det andet, hvordan konfirmander så ud ca. 1907. I forgrunden til højre står Ane Mathea Pedersen. Hun blev ung pige hos præsten, og den 3. marts 1917 blev hun gift med smedemester Niels Brusgaard Hundahl, Nors. Hun blev mor til smedemester Jørgen Hundahl, som har afleveret billedet til JUL I THY. Præsten er P. P. Johansen, der var sognepræst i Ræhr-Hansted-Vigsø 1900-1913. Nr. 3 i bageste række fra højre er Andrea Dorthea Dahl, der i 1912 blev gift med Jens Andreas Jeppesen, kaldet Overgaard. Ifølge Mogens Vestergaard, Nors, der i 32 år var præstegårdsforpagter i Ræhr, var den gamle præstegård fra 1860. Den ny blev opført i 1957. En ny stald, der blev opført i 1954, blev revet ned for flere år siden.



Dette billede blev taget i 1955, da Peter Jensen fejrede forretningens 25 års jubilæum. Peter Jensen, der kaldte sig købmand, drev manufakturforretning på hjørnet af Frederiksgade og Vestergade i Thisted. Desuden havde han indtil sin død i 1959 halvpart i herre-ekviperingsforretningen Monopol i Frederiksgade. Monopol blev derefter drevet af Anna og Eigil Møller, der efter en del år tog to førstemand ind som medejere. Efter Anna Møllers død blev Monopol overtaget af Søren Skjødt, der har fundet frem til personerne på dette jubilæumsbillede. Han undskylder, at der mangler mange fornavne. Dengang brugte man kun efternavne. I dag er det blevet modsat. På billedet ses i forreste række fra venstre Sigurd Christensen, frk. Andersen, Peter Jensen, Eigil Møller, frk. Damsgaard, fru Anna Møller. 2. række: Fru Poulsen, frk. Hyldgaard, frk. Jensen, frk. Kristensen, frk. Falkenberg, frk. Grønkjær, frk. Poulsen, Niels Busted, Poul Brix. 3. række: Svend Jensen, Ove Hupfeldt, frk. Houe, frk. Holst, frk. Vilsbøl, frk. Villadsen, Niels Thorgaard og Ole Frandsen



Dette billede er fra fhv. smedemester Jørgen Hundahl, Silstrup. Spørgsmålet er, hvor det flotte billede er taget, og hvem personerne er. Jørgen Hundahl gætter på en vis tilknytning til Jesper Høve, Tingstrup, der var formand for Vestergades Brugsforening.



Dette billede er fundet i Thisted Dagblads redaktion. Måske er oplysningerne blevet væk under flytningen fra Jernbanegade til Sydhavnen i foråret 2006. JUL I THY er blevet anmodet om at offentliggøre billedet med håb om, at læsere kan kende nogle af personerne. Billedet er fra 1939 og bagpå står »Oles klasse«.

Det ny album



18 studenter Årgang 1957 samledes for at fejre jubilæum og blev fotograferet af Klaus Madsen ved trappen til det tidligere gymnasium på Munkevej. Forreste række fra venstre Lise Nørregaard Christensen (født Sørensen). Karen Hempel-Jørgensen (Elbrønd), Birthe Westh, Tove Bech, Else Kjær Mikkelsen (Larsen), Aase Meldgaard (Hansen), Inger-Lise Rendstorff (Monrad), Lene Brinch Petersen og Eva Nachari (Jørgensen). Bagest fra venstre Palle Mørch, Tage Kristensen, Knud Stentoft, Mogens Erichsen, Mogens Kjær, Poul Jessen, Poul Ottsen, Berke Nürtzen og Hans Ejnar Hansen.



De gik til præst i Tømmerby og blev konfirmeret i det sogn, hvor de hørte hjemme: Tømmerby eller Lild Kirke i 1957. En sommerdag i 2007 mødtes de ved Kirsten Kjærs Museum i Langvad, hvor de blev fotograferet af Ole Iversen fra Hanstholm I forreste række fra venstre Erna Bak (pigenavn Justesen), Arden, Åse Sørensen (Steffensen), Thisted, Magna Berthelsen (Sørensen), Ålbæk/Skagen, Anna Ellesen (Nesager), Videbæk, Erna Lysgård (Gasberg), Ølstykke, Elise Nielsen (Andersen), Horsens, Else Andersen (Larsen), Frøstrup, Maren Larsen (Olsen), Ranum, Mona Stæhr (Schütt), Vejle, Leif Abildgaard, Lild Strand. Bageste række: Vagner Simonsen, Bonderup, Jens Kjær, Silkeborg, Erik Lyng Nielsen, Frøstrup, Victor Guldhammer, Hanstholm, Christian Ogdgård, Arden, Leif Larsen, Frøstrup, og Ole Hansen, Randers. De blev konfirmeret af Herluf Sørensen, der var sognepræst i Tømmerby-Lild 1946-64. En søn er Henning Bjørndal Sørensen, der er sognepræst i Nors-Toed og endvidere provst over Thisted Provsti.



Gymnasieelever fra 3. X 1981 samledes til jubilæum for at mindes gamle dage. Forrest fra venstre Ulla Stentoft, Birgitte Fihl, Eva Lund, Mogens Sloth Pedersen, Birgitte Rask Grøn, Bente Møller-Holm. Mellemste række: Elin Vangsgaard, Tove Blach Poulsen, Ulla Nielsen, Jens Evald Guld, Ole Kanstrup, Gitte Vilsen Overgård, Kirsten Frich Hansen, Erik Krogsgaard Nielsen, Karin Susanne Madsen. Bageste række: Hans Christian F. Kær, Jette Have Johnsen, Martin Kjær, Grethe Thorhauge Jensen, Jan Thomsen, Claus Nordentoft Nielsen. Fraværende: Bente Frederiksen, Tom Eriksen, Lars Kristian Hansen, Steen Haaning, Peter Skriver Nielsen og Lars Toftdahl. Billedet er fra Erik Krogsgaard Nielsen.



Da strandfoged Arne Nystrup Hansen og hans unge datter Mette en maj-aften i 1977 tændte petroleumslampen for sidste gang, mødte pressefotograf Tage Jensen op for at tage et billede til Thisted Dagblad. Den 1. juni kunne far og datter som det naturlige i denne verden nøjes med at trykke på en knap. Beboerne i Vangså havde som de sidste i Danmark fået elektrisk lys. Strømmen kom helt fra Bedsted. El-Forsyningen i Thy var dengang delt op i tre selskaber: Nordthy Strømforsyning, Thy Højspændingsværk i Bedsted og Thisted Elektricitetsværk. Fra Bedsted blev der sendt strøm helt op til Klitmøller. Det havde taget sin tid at få et tilstrækkeligt antal forbrugere i Vangså. En halv snes beboere havde i fællesskab anskaffet en generator til at give lys. De sagde ja til at lukke generatoren mod til gengæld at få strøm fra Bedsted, men det var først, da Carl Trab gik med til at få lys i 30 sommerhuse øst for Skjærbakken, at der blev givet grønt lys til at nedlægge et 10 kV-kabel fra Vang til en transformator i Vangså. Fra transformatoren blev der lagt kabler til fordelingskasser højst 60 meter fra hvert hus. Derfra skulle folk selv nedlægge kabel til de enkelte huse. Der var fra starten 63 forbrugere. Siden er et par stykker kommet til, men et enkelt hus får stadig ingen strøm ude fra. De tre selskaber i Thy blev siden lagt sammen til ét, og i dag er det selskabet Thy-Mors Energi, der står for el-forsyningen.



30 år efter, at det elektriske lys kom til Vangså, tog Jette Andersen på det lokalhistoriske arkiv, initiativ til en lysfest, som flere hjalp med at afvikle. Et telt blev stillet op ved Jettes og Oles bopæl i det tidligere missionshus. Slagterens Køkken i Thisted sørgede for, at ingen kom til at sulte, og så strømmede beboerne til fra nær og fjern. Langvejs fra kom Mette Nystrup, som efter sin fars og mors død er flyttet til Sjælland. Jens Otto Schou, Tingbakken 12, Vangså, fotograferede Jette og Mette i vognporten, hvor der i dagens anledning var arrangeret en udstilling. På plakaten med teksten »Før og efter« er øverste billede til venstre af Karen Nystrup Christensen, der demonstrerer, hvordan man vaskede, inden der kom elektricitet. Til højre ved en skrivemaskine Johannes Mejlhof. Nederst er det Karen Nystrup Christensen, der tager sin nye vaskemaskine i brug.



Et hold elever som forlod Borgerskolen i Thisted for 40 år siden, mødtes lørdag d. 22. september 2007 for at fejre deres skolejubilæum. Bagste række er det fra venstre Kjeld Christoffersen, Lars Klemme og Frits Maertens. I midten er det fra venstre Mine Odder, Herdis Kiilsgaard, Anne Grethe Søndergaard, Lizzie Kirk (Henriks), Henning Bunk og lærer Per Knudsen. Foran står Tove Kirk Jensen, Dagmar Tange, Ingrid Chekerdemian (Larsen) og Marie Holler (Nielsen). Foto: Peter Mørk



Skolejubilæum 40 år 3.real C forlod borgerskolen i Thisted i 1967. De mødtes igen lørdag d. 22. september 2007 for at fejre deres 40 års jubilæum. Øverst fra venstre ses Ole Christensen, Thorkild Agesen, Carl Åge kusk, Gunnar Maertens, Orla Rask, Christian Hald, Elin B. Poulsen og Bjarne Søndberg. Nederst fra venstre er det Karen Magrethe Knudsgaard (Pedersen), Bente Nielsen, Gunhild Grønkjær (Christensen), Lene Christensen (Thomsen), Hanne Gade, Vibeke Jensby (Langballe), Hamme Brogaard Eriksen (Pedersen), Kirsten Eriksen (Boesen), Kirsten Sørensen (Larsen), Ingrid Ravn Nielsen (Klausen), Inge Sasser Jørgensen (Sasser Jensen) og Lærer Kirsten Sørensen
Foto: Peter Mørk



Det er nu 25 år siden, Holger Jensen begyndte at arrangere safariture for storvildtsjægere. Ole Larsen fra Thisted er én af dem, der har været så heldig at komme på jagt med Holger Jensen. Her er de to fotograferet lige efter, at Ole (til venstre) har nedlagt en Impala-hjort. Endvidere skød han en zebra og nedlagde en kudu, et vortesvin, en bushbuk og en springbuk.



Til JUL I THY 2000 fortalte journalist Ann Kerol om et besøg i Sydafrika hos storvildtjægeren Holger Jensen. Siden 1980 har thyboen fra Tilsted drevet Jensen Safaris med udgangspunkt i Pretoria og opfyldt mange jægers drøm om at nedlægge storvildt. Ole Larsen, Thisted, er én af dem, og han fik endnu et ønske opfyldt. Som led i uddannelsen mødte han optikeren Carina fra Frederikshavn. Han fik hende lokket til Afrika med en dåbsattest i tasken, og i Safari-Jensens gæstehus blev de viet 21. juli 2001 af en lokal præst. For at kunne overraske familien med et bryllupsbillede stillede de op til fotografering ved den hvide Rolls-Royce, som Safari-Jensen stiller til rådighed for brudepar. Carina og Ole var assistenter hos Jensen i tre sommermåneder. De havde bl.a. til opgave at hente gæster i lufthavnen i Johannesburg og hjælpe dem til rette i Gæstehuset. Da de kom tilbage til Danmark købte de 1. oktober 2001 Brillehuset i Vestergade i Thisted af Knud Larsen.



Dette luftfoto af Thisted Andels Svineslagteri er kommet fra Morten Andersen, Grønning 13, Thisted. Han mener, at det er fra 1960, og føjer til: Meget er siden bygget om og til, og en del er revet ned. Yderst til højre det nu lukkede Thisted Skibsværft. Gengivet med tilladelse fra Foto-Magasinet, der har copyright.



Til JUL I THY 2006 sendte Jens Frostholt, Thylandsvej 25, et billede fra en gymnasieklasse 3. ma 1966, der i 2006 fejrede 40 års jubilæum. Han medsendte flere billeder og skrev: »Jeg vedlægger desuden tre julefotografier, der måske kan glæde de læsere af »Jul i Thy«, som er så uheldige at bo langt fra Thisted. Dette er kirketårnet set fra Tingstrupvej.



Kælkning på Skovbakken, set fra Engen.



Søndre Kirkegård i Thisted. Fjorden anses i baggrunden.

Til læserne

Hovedtemaet i dette års JUL I THY er J. P. Jacobsen. Derfor er hans fødehjem kommet på forsiden. Det er 50 år siden, det lykkedes at redde fødehjemmet, dengang der skulle anlægges parkeringsplads. Da 50 år var gået, var der igen store planer for pladsen: et kompleks, der efter planen vil fylde det meste af J. P. Jacobsens Plads. Mange har protesteret, men et flertal i byrådet har sagt ja.

Beretninger om disse to begivenheder er suppleret med en artikel fra tidligere kunsthandler i Aalborg, Peter Busch, der nu bor i Thisted. Han fortæller, hvordan det lykkedes Chr. Dam fra Refsdamgård i Sydthy at redde et maleri af J. P. Jacobsen, som nu hænger på Thisted Museum.

Så er der igen beretninger om thyboer, der udvandrede til Amerika. Johs. Østergaard i Østerild har sammen med sin ægtefælle Inger besøgt slægtninge i Amerika og fortæller om turen til glæde for JUL I THY s læsere. Endvidere er der nogle Amerika-billeder med håb om, at læsere kan hjælpe med at finde frem til familie i Thy.

Men for mig personlig blev hovedbegivenheden siden sidste års JUL I THY den store fyrværkeri-eksplosion i december hos min nabo. Braget chokerede mig, og det varede lang tid, inden jeg kom over den voldsomme begivenhed så tæt på min bopæl. Da jeg en halv time efter eksplosionen skulle køre på besøg i Aalborg, havde politiet allerede foretaget afspærring, så jeg ikke måtte køre hjemmefra. Jeg skulle pænt bede om lov til at køre ud til Hanstholmvej, så jeg kunne komme videre. Da jeg 6 timer efter vendte tilbage, var min vej stadig spærret ved

Hanstholmvej, og jeg fik besked på at tage på besøg hos bekendte på Nørbyvej en times tid. Da jeg kom igen, var der stadig spærret, men den vagthavende ringede til en overordnet, som traf beslutning om, at jeg måtte køre hjem, hvis jeg ville love ikke at stoppe op undervejs.

Takket være Thomas Prebensen i Kåstrup blev eksplosionen foreviget. Han gik ud for at fotografere skyen, så billedet ikke blot kunne komme i Thisted Dagblad, men også i JUL I THY. Tak for det.

Så er der grund til at takke for, at der igen i år er sendt mange billeder til Det gamle Album, bl. a. fra Inge Østergaard, Arden, og Marie Steen Larsen, Østervrå, der fortæller om sin barndom på Gyrupgård i Sydthy.

Ved redaktionens slutning kom der et flot billede af Nors Mølle og en spændende beretning fra Stinne Lorentzen, Svenstrup, om David, der var tre år på børnehjem i København, men blev hentet hjem til Nors og i en ung alder oprettede et stort firma i Aalborg.

Pressefotograferne Klaus Madsen, Peter Mørk og Ole Iversen har igen været så elskværdige at stille billeder til rådighed. Sidst, men ikke mindst tak til Jette i Vangså for billeder fra lysfesten og hjælp fra hendes arkiv.

Tak for breve og billeder, der har gjort det muligt for JUL I THY endnu engang at være bindeled mellem thyboer verden over.

Tved i september 2007.

Med venlig hilsen
Jørgen Miltersen

Thybo Biler



Thisted - 96 17 23 88



CHEVROLET

Vestervig - 97 94 13 88



SAAB
Aut. Service



IVECO

Holstebro - 96 10 10 10

www.thybo-biler.dk

Dagli' Brugsen

- Gør det med et smil...

Snedsted

Hovedgaden 40, 7752 Snedsted

Tlf. 9793 4012

TANDLÆGE

lisebeth damgaard

TANDPLEJER

lone lilleøre

Kronborgvej 49
7700 Thisted
Tlf. 9792 4020
kronborgvej@c.dk

 Sparekassen
LIMFJORDEN

Bedsted

Vestervigvej 79
7755 Bedsted
Tlf: 9794 8024
Åbningstider:
10.00 - 16.00
Tors. 10.00 - 17.00

Hurup

Mejervej 2
7760 Hurup
Tlf: 9688 1177
Åbningstider:
10.00 - 16.00
Tors. 10.00 - 17.00

Sjørring

Vorupørvej 46
7700 Thisted
Tlf: 9797 1603
Åbningstider:
10.00 - 16.00
Tors. 10.00 - 18.00

Snedsted

Hovedgaden 50
7752 Snedsted
Tlf: 9793 4711
Åbningstider:
09.30 - 16.00
Tors. 09.30 - 18.00

NJ EDB & KONTOR SERVICE

Niels Jensen
Servicekonsulent



Kastanievej 37, 7700 Thisted
Tlf. 97 92 22 55 . Mobil 20 42 22 22
mail@njedb.dk



Thisted Svane Apotek

Storegade 5 · 7700 Thisted
Telefon 97 92 00 11 · Telefax 97 92 11 88
e-mail: thisted@apotekeren.dk
www.thisted.apotekeren.dk

restaurant
BRYGGEN



BØFHUS • BRYGGERI • BAR
Sydhavnsvej 9 • 7700 Thisted • Tlf. 9792 3090 • www.bryggen.eu



MØBLER A/S

- rigtig håndværk

Håndværkervej 3 • Nors • 7700 Thisted
Telefon 96 18 41 00 • Telefax 96 18 92 00



KONDITOR
BAGER

Konditor Bager
Madsens Bageri
Hovedgaden 48
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 40 03

www.konditorbager.dk
Se vores børneside: www.markogmille.dk

**Thisted
Begravelsesforretning**

Elin og Hans Ole Vester



Bisgårdsgade 6 . 7700 Thisted

97 92 01 38

**NORS
AUTO** A/S

Automester



v/ Poul Isaksen
Norsvej 75, Nors
7700 Thisted

97 98 18 55

Fax 97 98 10 44

Lager og reservedele 97 98 18 55

1-2-3 benzin

**SOM ET AF DE STØRSTE
DANSKE BOGBINDERIER
KAN VI GARANTERE:**

- Stor kapacitet
- Hurtig levering
- Høj kvalitet
- Konkurrencedygtige priser

**THOMAS JENSEN & SØN
BOGBINDERI A/S**



Mads Clausensvej 6 • 9800 Hjørring
Telefon 98 92 08 11 • bogbind@thjbogbinderi.dk
www.thjbogbinderi.dk



Vi dækker hele Thy



Thisted Dagblad
NORDJYSKE
3 sider



EDS Hanne & Hugo Larsen

**ALT INDENFOR
BINDERI**

Kæmpeudvalg i årstidens blomster
Deres blomsterproblem
- vort speciale
Blomster sendes overalt

97 92 02 22
Privat 97 93 12 54
www.toves-blomster.dk

**TOVES
BLOMSTER**
Østerbakken 66, Thisted

BLOMSTER TORVET

Hanstholmvej 7 · Thisted

Tlf. 96 19 33 33

www.blomstertorvet.dk

LD Auto

v/ Lars Dahl · Dragsbækvej 70 · 7700 Thisted

97 92 50 38
www.skoda-thisted.dk



Thisted Materialhandel

v/ Kaj Knudsgaard

malas vital shop beauty shop material shop

Kaj Knudsgaard · Vestergade 16 · 7700 Thisted · Tlf. 97 92 00 52

Bog&idé

Buchholtz
Vestergade 14
7700 Thisted
Telefon 97 92 03 99

www.bog-ide.dk

MATERIALISTEN

YXENERGI

ØSTBYEN
Østerbakken 64 · Telefon. 97 92 19 77

HAVNEN
Østerbakken 12 · Telefon 97 92 29 77

Fremtidens Valg





Iversensvej - Thisted
Tlf. 97 92 11 30
Slagterafd. 97 91 08 86

Alt til
ferie og fritid
finder I hos os...

MØLLEGÅRDENS
CAMPING

VILDSUND VEST • 7700 THISTED • TLF. 96 19 10 20

LANDINSPEKTØRFIRMAET

Nellemann & Bjørnkjær

v. Erik Dam. Klaus Gjørups eftf.



Frederiksgade 5
7700 Thisted
Tlf. 97 92 04 55
Fax 97 92 03 17
e-mail: thisted@nb.dk
www.nb.dk

Super Brugsen

THISTED

Store Torv · Tlf. 97 92 02 99

www.superbrugsen.dk

Bornerups DataCenter

Edb Totalløsninger, Microsoft C5, Navision og XAL

Thisted · Aalborg · Tlf. 9618 7400 · www.bornerup.dk

Østerbakken 71 · 7700 Thisted · Fax 9618 7415 · Mail: edb@bornerup.dk



**Hotel
Snedsted Kro**

Banegårdsvej 2 · 7752 Snedsted
Tlf. 97 93 40 74 · Mob. 20 48 41 74

www.hotel-snedsted-kro.dk · erik-hyldahl@restaurant.dk

- det gode madsted i Thy

SKAL DER FESTES I 2007 ELLER 2008?

Spil ikke hasard med din næste fest, hos os kender du kvaliteten,
og det er altid den bedste.

Ring og få en snak med Dorthe eller Erik.

Ring og få tilsendt en brochure på tlf. 97 93 40 74



brille-huset

VESTERGADE 7 · 7700 THISTED · TLF. 97 92 04 37

Lokalt kendt - ud over alle grænser...



tican a.m.b.a • Strandvejen 6 • DK-7700 Thisted • +45 9919 2333 • www.tican.dk



Serviceure

Stedet hvor du handler
cykler og knallerter

- håndbyggede cykler efter ønske

Østbyens Cykel- & Knallertercenter

v/ Mikael Visti Jørgensen
Østerbakken 62 B, 7700 Thisted, Tlf. 97 92 48 88



Vestergade 19 • Thisted

Telefon 97 92 28 33



• LANDBRUG • INDUSTRI • PRIVAT • EDB • ALARM

Elektrikeren THY A/S

- en sammenlægning af J.K. Electric ApS og Kenneth's El-Service ApS

Bjørnevej 8, 7700 Thisted

Nors 20 23 47 57 • Thisted 97 92 50 66

www.elektrikeren-thy.dk - e-mail: info@elektrikeren-thy.dk



DØGNVAGT
97 92 50 66
20 23 47 57



Du får altid
en god steg hos...

mad med mere

Slagteren på Møllevej

v/ Charles Knudsen

Møllevej 61, 7700 Thisted, Telefon 9792 0732

euc nordvest

Center for Uddannelse og Erhverv

Lerpyttervej 52 • 7700 Thisted
Limfjordsvej 95 • 7900 Nykøbing Mors
Telefon 99 19 19 19 • Fax 99 19 19 99
e-mail: euc@eucnordvest.dk

Havnesmeden

Smede- og maskinværksted

v/ Leif Andersen

Tlf. 97 92 17 15

fax 97 92 68 15

Privat tlf. 97 92 02 04



TOPS
Juul Sko

Vestergade 20 . Thisted . Tlf. 97 92 05 99
www.tops.dk



WADMANN

Grafisk afdeling og
5-farvet trykmaskine
– så er det trykt!

Wadmann Grafisk A/S
Fabriksvej 8 . 7700 Thisted
Tlf. 97 92 31 66 . Fax 97 91 00 80
wadmann@wadmann.dk
www.wadmann.dk



REVISION LIMFJORD

WWW.REVIFJORD.DK

HANSTHOLM · HURUP · HVIDBJERG · NYKØBING MORS · ROSLEV · THISTED

Nykredit

THISTED

Storegade 8
7700 Thisted
Tlf. 96 17 07 77



BRDR. W. HANSEN

Tel. 97 92 27 00 · www.brdrwhansen.dk

Skinnerup

Tømrer & Snekker

Brdr. Sloth
Bødkervej 20
7700 Thisted



97 92 65 62
Fax.... 97 92 49 01
Ole.... 4013 65 62
Per.... 2013 65 62

HL

botex
home

www.hl-botex.dk

Vestergade 25 · 7700 Thisted
Tlf. 97 92 24 44 · 97 72 16 85

Nybolig Thisted

v/Ejnar K. Jeppesen, Jens Kjærsgaard og Henrik Kristensen
Statsaut. ejendomsmæglere og valuarer

Håndværker Torv 7, 7700 Thisted
Fax 97 92 30 91 · www.nybolig.dk

97 92 22 88

Nybolig

...sammen med Nykredit

Jane's madsted

v/ Jane Mortensen
Fabriksvej 3. Tlf. 9792 1200

Vi leverer mad til din fest.
Alt i smørrebrød og madpakker.

 **JKE
DESIGN**
KøkkenBadGarderobe
TOMMERGAARDEN

Silstrupvej 89 · 7700 Thisted · 96 19 52 00

Alle former for
reparationer
i tømrer- og snedkerarbejde
Alt i glarmesterarbejde.

**Thisted Glarmesterforretning
Sennels Tømrer- og Snedkerværksted**

v/Ejvind Nielsen
Leopardvej 32, Thisted. Tlf. 9798 5349. Mobilhf. 4041 3319

*Der er 120 tøjeksperter i Danmark
– i Thisted er det*

 **Engelsk**

THISTED - HANSTHOLM

Ejner Hessel Thisted A/S

Løvevej 15

DK-7700 Thisted. Tlf. 72 11 69 00

Internet: www.hessel.dk

WADMANN



Store Torv. Thisted. Tlf. 97 92 10 32
Centrum for ure, briller og kontaktlinser



Thisted Forsikring

Thisted Forsikring g/s · Thyparken 16 · 7700 Thisted
Tlf: 9619 4500 · Fax: 9791 0115

www.thisted-bibliotek.dk



BYGGECENTER
Chr Sørensen's
Tømmerhandel as

Tigervej 15 · 7700 Thisted Tlf. 97 92 33 11

FOTOGRAFEN

Thisted

Colour
Art
Photo

Bryllup - Portræt - Reklamefoto
Storegade 9 - 7700 Thisted - Tlf. 97 92 01 61



THY MESTERBYG Aps

Tømrer & Snedker

Ballerumvej 157 · Hillerslev · 7700 Thisted
Tlf. 97 98 15 99 · Fax 97 98 15 89

- Alt i køkkenudstyr
- El-artikler
- Gaver
- Stel - bestik - vinservice
- Elektroniske gavekort
- Gratis gaveguide
- Landsdækkende bytteservice
- Belysning



- så er du godt udstyret

IMERCO
Thisted - Storegade 7 - 7700 Thisted - 97 92 00 22
www.imerco.dk

Beckers



Farve- & Grossistcenter

Østerbakken 9A · 7700 Thisted
Tlf. 97 92 22 00 · Mobil: 23 32 53 44
www.beckers.dk

Garant
Inspiration til gulve og gardiner



**Smed Tæpper
& Gardiner A/S**

Industrivej 61 · 7700 Thisted
97 92 13 88
www.garant.nu



Husk - **AKTIV SUPER** er altid klar med
masser af gode tilbud hver dag...



**aktiv
super**



SNEDSTED . KO

ikke til hjemlån



Kr. 78,- 9 788785 131034

ISBN 978-87 85 131 034