

59. årg.

# JUL i THY

1989



AMTETS STØRSTE  
specialmagasin  
i dametøj

Thisted  
Tlf. 97 92 28 33

**Lorentzen**

# bygge marked

## Chr Sørensens Tømmerhandel as

Tigervej 15 . Thisted . Telefon \*97 92 33 11

### KVALITETSTRYKSAGER

Bogtryk

Offset

Rotation

– vi er altid til tjeneste med forslag og tilbud



**Thisted Bogtrykkeri**

Jernbanegade 15-17 . 7700 Thisted  
Tlf. 97 92 33 22

### Ny type bilforsikring for de unge på 40



- Er De 40 år eller derover?
- Er De elitebilist?
- Og vælger De at samle Deres private forsikringer i Alm. Brand, så kan vi tilbyde Dem:

Årlig præmie på kr. 1792

- Fast præmie.
- Selvrisiko på kr. 1792 ved
- Intet bonustab ved skader. kaskoskader.

Vil De vide mere om bilforsikringen for de unge på 40 - så ring og få yderligere oplysninger.



Alm. Brand Thisted-Mors  
Jernbanegade 11, 7700 Thisted  
Telefon 97 91 17 92



# JUL I THY

1989

59. ÅRGANG



UDGIVET AF ERIK A. LAURIDSEN OG JØRGEN MILTERSEN, THISTED

---

Forhandles uden for Thy, Han Herred og Mors af  
Danske boghandleres Kommissionsanstalt, Siljanganede 6-8, 2300 København S.

# JUL I THY

59. ÅRGANG

Redigeret af Jørgen Miltersen, Hanstholmvej 185, 7700 Thisted

## *Indholdsfortegnelse*

<i>Jordemoder i Thy i gamle dage</i> Af Kjeld Starch Lauritsen .....	3
<i>Vor skole lå ved Lake Thisted</i> Af Delores Jespersen .....	10
<i>Fire lyse år på Vestre Skole</i> Af Henning Skov .....	17
<i>Da revolutionen kom til Hannæs</i> Af Jens Kongsted Lampe .....	30
<i>Et minde fra Tousig</i> Af Tage Hove-Nielsen .....	31
<i>Fra det gamle album</i> .....	33
<i>Fra det ny album</i> .....	57
<i>Til vore læsere</i> .....	69
<i>Annoncer</i> .....	70

Forsidemotiv:

Maleri af Jens Søndergaard.

Ophængt i Sparekassen Thy, Storetorv, Thisted.

Fotograferet af Michael Bygballe Christiansen.

Fotos:

Klaus Madsen, Michael Bygballe Christiansen,  
Jørgen Ploug Larsen, Villy Yde Kjærgaard m. fl.

Eftertryk uden aftale ikke tilladt.

---

Thisted Bogtrykkeri

ISBN 87 8513 118 0



# Jordemoder i Thy i gamle dage

*Kjeld Starch Lauritsen fortæller om sin farmor.*

Professoren holder forelæsning for et hold jordemoderelver på Jordemoderskolen i København. Så udbryder han pludselig: Må jeg be' om dem med den klare bondeforstand!

Kan sådan en udtalelse virkelig forekomme i vor tid? Nej, vi befinder os i året 1898. Blandt professorens elever var min farmor, hvis liv og levned jeg her vil give læserne et lille indblik i.

Min farmor, Mette Marie Lauritsen, født Tølbøll, var i mange år jordemoder i Thy. Hun var en af de mange jordemødre, som var ansat af amtet, og hver havde deres distrikt i det daværende Thisted Amt.

HUN blev født i Tøttrup ved Hørdum den 30. november 1869 som datter af Søren og Marie Kathrine Tølbøll. Hun var den ottende ud af en søskendeflok på ti.

Efter endt skolegang, som var den »stråtækte«, hjalp hun til på forældrenes gård og tjente en periode på Hørdum Kro, hvor hendes søster var krokone.

I 1892 i en alder af 23 år giftede hun sig med Hans Starch Lauritsen fra Tåbbel, som var uddannet kolonialkommis. De nygifte bosatte sig i Krik, hvor de drev købmandsforretning, for senere



Mette Marie Tølbøll som 22-årig i 1891.

at flytte til Vestervig. Herfra flyttede de til Århus, hvor min farfar virkede som repræsentant.

Det må uden tvivl have været en stor omvæltning for dem begge at komme fra det thylandske til





Afgangsholdet fra jordmoderskolen 1898-1899 på »Det kgl. Frederiks Hospital«. Mette Marie Lauritsen (med kjolesløjfe) står foran damen med kjolesløjfe i bageste række ved trappegelænderet.



en by som Århus, som jo efter datidens forhold var en stor by.

NU havde det været ret naturligt, som det var skik dengang for de fleste gifte kvinder, at min farmor havde affundet sig med den tilværelse, der var blevet hende forundt, nemlig at passe hus, mand og børn, men sådan skulle det ikke gå.

Hun havde ikke boet længe i Århus, før hun søgte ind på jordemoderskolen. Det kunne lade sig gøre dengang med en almindelig skolegang. I dag har ansøgere enten studentereksamen eller taget HF.

Dog var der dengang nogle formaliteter, der skulle være i orden. Det var en pletfri vandelsattest og en indstilling fra amtslægen (dengang kaldet stiftfysikus) til Jordemoderskolen.

Til orientering kan det oplyses, at en vandelsattest er en attest for, at en person har ført et ulasteligt liv. Sådan en attest kunne udfærdiges af enhver ustraffet person, men var først gyldig efter at være underskrevet og afstemplet af politiet.

Min farmors ansøgning blev taget til følge, og hun blev optaget på Jordemoderskolen i København i 1898.

AT det for hende må have været en stor beslutning at tage er forståeligt, eftersom der allerede var tre børn i ægteskabet. Det økonomiske har uden tvivl været stærkt medvirkende til hendes beslutning, men også det, at hun var en meget selvstændig kvinde.

De tre børn kom nu i pleje hos familie og venner, og så gik turen for hende til København. Her begyndte hun nu sin uddannelse på »Det kgl. Frederiks Hospital«, som blev afløst af Rigshospitalet i 1910.

Det var en 1-årig uddannelse, som omfattede almindelig fødselshjælp og anatomi. Eleverne var også af og til med ude i hjemmene til fødsler. Dengang var der ikke mange, der fødte på hospital. Hos dem, der fødte på hospitalet, var eleverne på skift vagt ved patienten hele døgnet. Selv deres måltider blev indtaget ved patientens seng.



Tre nyuddannede jordemødre årgang 1899, i datidens jordemoderuniform. Mette Marie Lauritsen siddende ved bordet til højre.

DET var tydeligvis en uddannelse som hovedsagelig var rettet mod det mere »praktiske«, og hvor eleverne blev vurderet efter helt andre kriterier end i dag, hvad også udtalelsen fra hendes professor tydelig viser: »Må jeg be' om dem med den klare bondeforstand!«

Hun boede under hele uddannelsen på hospitalet, og det har uden tvivl været et langt år for hende at skulle være hjemmefra. Dengang tog man jo ikke lige et »smut« hjem i weekenden, som det ville have været tilfældet i dag, og der var heller ikke noget, der hed ferie. Derfor må det have været en glad og tilfreds ung kone og mor, der i året 1899 rejste hjem til Jylland med en fin jordemodereksamen.

SAMME år tiltrådte hun sit første embede i Nørhå som distriktsjordemoder, ansat af Thisted Amt og med amtslægen som nærmeste foresatte. Familien



Den til Jordemodres Examination beskikkede Kommission i Kjøbenhavn gjør herved vitterligt: at

Mette Marie Lauritsen f. Tølbøll  
 født i Hvidovre Hvidovre Sogn Mar 1869  
 og gift med fru. Kolmann T. Tork Lauritsen er i Fødselsstiftelsen heri Staden undervist og derefter, forsynet med Skudsmaal om hendes hidtil førte skikkelige og kristelige Forhold fra hendes Sjælesørger Hr. Pastor C. J. Krohn, har fremskillet sig for denne Kommission, og er den 31. August 1879 overhørt i Jordemodervidenskaben og Alt, som angaar en Jordemoders Forretninger hos Frugtommelige, Barselkvinder og nysødte Børn, og deri befunden saa kyndig og dygtig, at Kommissionen herved erklærer hende bekvem til en Jordemoders Forretninger og Embede med Karakteren

1<sup>te</sup> Rangs

Til ydermere hendes Veiledning under hendes tilkommende Virksomhed vedføjer Kommissionen et Exemplar af den for Jordemodre gældende Instrux.

Lægeoverlægen E. Myrnes Hoff Pitman

Lærebrev for Mette Marie Lauritsen, f. Tølbøll.

var atter samlet og »hjemme i Thy«. En ny tilværelse kunne tage sin begyndelse.

Hun virkede i Nørhå til 1903 og i denne periode blev familien forøget med to børn.

Samme år søgte og fik hun en ledig stilling som amtets distriktsjordemoder i Hjørdemål, eftersom det var et større distrikt og dermed større indtjeningsmuligheder, men boligforholdene var også bedre. Distriktet omfattede Hjørdemål, Hjørdemål Klit, Hunstrup, Klastrup, Ballerum og Korsø. Det blev her hun kom til at udføre sin livsgerning.

I Hjørdemål flyttede familien ind i jordemoderboligen, i folkemunde kaldet »æ jordemorhus«. Huset, som ligger på Hjørdemålvej nr. 160, og som

i dag er privatbolig, har i de senere år gennemgået en større istandsættelse. Disse boliger blev vederlagsfrit stillet til rådighed for distriktsjordemødrene af amtet. Den årlige løn var dengang ca. 1.000 kr. og 3 kroner for en fødsel, som patienten selv betalte.

NU begyndte så hverdagen, men hvordan formede den sig for en jordemoder i Thy i begyndelsen af dette århundrede?

Det var et stort distrikt rent geografisk. Der var langt mellem gårdene og husene, så hendes patienter var ikke alle »lige ved døren«. Det var derfor ikke ualmindeligt, at fjerntboende kvinder sendte bud i »god tid«. Det kunne være både to og

## Jordemoder-Ed.

Jeg lover og sværger, at jeg altid vil have Gud for Øje i mit fremtidige Kald og af yderste Flid troligen søge at hjælpe Enhver, som min Hjælp begærer, saavel den Fattige som den Rige; at jeg varligen vil omgaaes baade med Moderen og Fosteret, saa at dem ved min Uagtsomhed eller Forsømmelse ingen Skade maa tilføjes; at jeg ingen Fødsel i Døglismaal eller Barnemord vil fortie, som mig kan forekomme, men paa behørige Steder det straks tilkendegive, hvem det end monne være, uden Persons Anseelse; at jeg endelig i det mig anbetroede Kald saavel som i Liv og Levned mig saaledes skal forholde efter den mig givne Instruks, at Ingen, med Guds Hjælp, skal have Aarsag i nogen Maade sig over mig at besvære. — Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord!

tre døgn før fødslen. Så gik det af sted med hestekøretøj, og om vinteren i kane ud ad de små biveje og klitveje, som ikke alle var lige gode. Men afsted skulle hun og det uanset vejr og vind, så det krævede også et godt helbred at være jordemoder dengang. Transporten sørgede hjemmet, som hun skulle til, selv for.

Således ankommet kunne min farmor nu undersøge patienten for første gang. Dengang var der ingen svangerskabsundersøgelser under graviditeten. De blev først indført i 1946. Var alt normalt, klarede hun det hele selv uden medvirken af læge, som heller ikke skulle være tilstede for at give bedøvelse. Det blev ikke brugt dengang.

I MODSAT fald var den nærmeste læge i Thisted. Det var først senere, der også kom læge i Nors. Det kunne således være besværligt at få hurtig lægehjælp, hvis der opstod en krisesituation både under og eventuelt efter fødslen. Alene det at komme til den nærmeste telefon for at ringe efter lægen kunne være tidskrævende.

Dengang var det kun ganske få, der havde telefon. Desuden var lægens transportmiddel også hestekøretøj og om vinteren kane.

Det var derfor et stort ansvar, hun mange gange stod alene med. Ikke desto mindre var det yderst sjældent med sygehusfødsler.





Jordemoderboligen i Hjardemål, nu Hjardemålvej nr. 160. I husets nordende (hvor stigen hænger) var der indrettet købmandsbutik. I forgrunden sidder jordemoder Marie Lauritsen med fire af sine børn. Fra venstre Charles Starch Lauritsen, Arendt Starch Lauritsen, Dagmar Lauritsen og hos moderen Henry Starch Lauritsen. Stående ved huset fra venstre murer Chr. Bøjer, købmand Hans Starch Lauritsen og en repræsentant, navn ukendt. Billedet er taget i 1911.

Mange gange var det under beskedne forhold fødslerne fandt sted i hjemmene.

Befolkningen i hendes distrikt ernærede sig hovedsageligt ved landbrug og fiskeri. Det var mennesker, som for størstepartens vedkommende levede i små kår. Nøjsomhed og hårdt arbejde var den eneste mulighed for at overleve. Børneflokkene var de fleste steder store, otte til ti børn var ikke ualmindeligt, hvilket selvfølgelig også havde stærk indvirkning på mange hjemms sociale forhold.

DET var i det hele taget levevilkår, som for os i dag kan være svære at forstå. For eksempel kunne en vasket fødestofsæk udgøre det for et lagen for den fødende, og i det hele taget lod de sanitære forhold meget tilbage at ønske. Derfor var det store

mængder af vand, der blev kogt på komfuret, med brænde og tørv som brændsel, når fødslen skulle foregå.

Efter den overståede fødsel stillede min farmor hver dag i de følgende otte dage for at tilse og pusle mor og barn. Kvinderne skulle blive i barselseng i alle dagene, selv om det kneb for mange at overholde det, for der kunne være mange ting, der skulle tages vare på og ordnes i hjemmet.

Her skulle hun selv sørge for »transporten«, og hun gik i de fleste tilfælde, hvor det var hende muligt. Det kunne blive til mange kilometer eller mil, som det hed dengang. Hendes børn forsøgte at lære hende at cykle, men hun lærte det aldrig.

ALT dette var selvfølgelig for de samme 3 kroner



som tidligere nævnt, men alligevel sagde en gårdmand engang til hende:

»Ja, det er nemt tjente penge, jordmor«.

Det kan man trække på smilebåndet ad i dag, men pengene var jo små dengang. Derfor blev de 3 kroner også mange gange betalt med naturalier.

Foruden jordemodergerningen havde hun også sit hjem, der skulle passes. Hun fik yderligere tre børn de første år i Hjardemål, så der var rigeligt at se til, når hun var hjemme. Hun kunne for eksempel være igang med en storvask, som dengang foregik på vaskebræt, og så blive hentet ud til en fødsel, for så at fortsætte når hun kom hjem, i nogle tilfælde efter at have været hjemmefra i to til tre døgn. Hun havde ganske vist en ung pige i huset, men for hende var der nok at gøre de dage med at passe børn og lave mad.

Hun skulle altid stå til rådighed døgnet rundt og ferie var der ikke noget, der hed dengang. Derfor kunne det ske, hvis der var gæster i hjemmet, og der kom bud efter hende til en fødsel, at hun måtte afsted uanset mad og gæster. Det var kun i sjældne tilfælde for eksempel sygdom, at der var afløsning fra nabodistrikternes jordemødre, som boede henholdsvis i Bjerget, Hillerslev og Østerild.

Min farmor var også købmandskone. Min farfar drev i de første år købmandsforretning fra jordemoderboligen, efter at have indhentet amtets tilladelse dertil. Senere byggede han forretning på den modsatte side af vejen. Huset er i dag privatbolig og ligger på Hjardemålvej nr. 156.

Det var mangan en kop kaffe, hun serverede for de kunder, som kom kørende i hestekøretøj eller kane og ofte langvejsfra.

I 1925 byggede amtet en ny jordemoderbolig i Hunstrup. Huset ligger på Hunstrupvej nr. 62 og er i dag privatbolig. Herfra virkede hun som jordemoder til 1939, hvorefter hun gik på pension, men da var løn og arbejdsforhold betydelig forbedret.



Mette Marie (kaldet Marie) Lauritsen, født Tølbøll 30. november 1869. Billedet er taget i 1943 fire år efter, at hun var pensioneret. Hun døde 10. januar 1960.

HUN fik som jordemoder en stor tilknytning til egnens beboere, og det var mangan en lille »thybo« hun hjalp til verden gennem de mange år.

Min farfar og farmor nød et godt otium hos en datter og svigersøn i Hunstrup. Min farfar døde i 1942 og min farmor den 10. januar 1960 i en alder af 90 år.

Et langt og virksomt liv blandt mennesker var afsluttet, men minderne om et kærligt og opofrende menneske lever stadig hos os, der har kendt hende.

# Vor skole lå ved Lake Thisted

*Efterkommer af thyboer, Delores Jespersen, født Holmgaard, fortæller om sin skoletid i Badger i South Dakota*

Delores og Ronald Jespersen er blandt de mange dansk-amerikanere, der har opsøgt deres forfædre i Thy. Ronald Jespersens fars forældre var fra Sydthy, Delores Jespersens forfædre fra Hurup-egnen.

Delores Jespersen er datter af Arnold Holmgaard, født i Kingsbury County, Lake Norden, Syd Dakota. Hendes mor, Ane Sofie Steffensen, er født i Hamlin County i Syd Dakota. Arnold Holmgaard var søn af Christian C. Holmgaard, født i Hurup 16. februar 1853, død i Amerika 8. november 1936. Han blev gift med Mette Marie Madsen, født 16. august 1866 ved Thisted, død 15. november 1940 i Amerika.

Da Delores og Ronald Jespersen i foråret 1989 var i Thy, gav Delores tilsagn om at skrive til »Jul i Thy« om sin skoletid i Badger i Syd Dakota, hvor hendes bedstefar havde taget land efter udvandringen fra Thy:

VOR skole havde kun et klasseværelse. Det blev varmet op ved hjælp af en brændeovn, der stod i en kælderetage. Varmen kom op gennem en åbning på tre kvadratfod. Når det var koldt, stod vi over risten for at få varme, og der hængte vi vort tøj, når det skulle tørres. Vi havde inden døre et kemisk



Den skole, Delores gik i gennem 8 år i Badger, eksisterer ikke mere. Hun har i stedet fotograferet en anden skole magen til. Der var ikke elektrisk lys i skolen og man måtte klare sig med dagslyset fra vinduerne ud til øst.



Skolen set fra en anden side. Opvarmningen skete ved hjælp af en brændeovn i kælderen.





På dette kort kan man finde både Lake Thisted og Lake Norden nær Badger i South Dakota.

toilet, så vi var fri for at gå udendørs, som det var normalt i gamle skoler. Drikkevandet pumpede vi op fra en cisterne i kælderen. Det var regnvand, som løb ned fra taget, hvorefter det blev filtreret gennem trækul.

Antallet af elever varierede fra 12 til 20, afhængigt af, hvor mange store familier der var i distriktet. Der var ni familier med børn i vort distrikt. Tidligere, da familierne var større, var elevtallet oppe på 40, som en enkelt lærer måtte tage sig af.

Jeg begyndte i 1. klasse, allerede da jeg var fem år, fordi læreren ønskede en elev til at følges med en pige, som var alene i klassen. Da jeg sluttede i 8. klasse, var vi fire piger. Vi var 19 elever i alt i årene 1927-28.

Eleverne blev undervist i følgende fag: aritmetik, læsning, skrivning, sprog og grammatik, stavning, historie, geografi, samfundslære, hygiejne, kunst og musik. Sangundervisningen foregik uden akkompagnement indtil den mindere dag, da vi fik en fonograf. Musikken var ikke »high fidelity«, men





Et skolebillede fra Badger i South Dakota, taget i 1933-34. Delores står i bageste række nr. 2 fra højre side.





Navnet på denne sø vil til sene tider minde om, at der i Thy ligger en by, der hedder Thisted. Søen hedder »Thisted Lake«.

det var bedre end en lærer, som ikke havde en tone i livet. Musiktimen foregik i den forreste del af klasseværelset, hvor eleverne sad på en bænk og fik undervisning. Vi måtte hverken tale eller hviske i den time, og vi måtte ikke forlade vor plads, med mindre vi havde rakt hånden i vejret for at få tilladelse.

VI havde en frokostpakke og en termokande med hjemmefra. I vintermånederne havde vi mulighed for at få varmet maden.

Vi skulle hjælpe læreren med at holde skolen ren. De yngste rengjorde inventaret. De ældste havde til opgave at vaske den sorte tavle ren, og så skulle de feje gulvet.

Den daglige skoletid var fra kl. 9 til 4 med en time til lunch og to gange femten minutters frikvarter. Vi gik til og fra skole. Jeg havde 1½

miles (2½ km). En sjælden gang blev vi kørt med heste og vogn – eller med bil, men biler var ikke gode i koldt vejr, når vejen ikke var ryddet for sne.

Hvis det blev dårligt vejr, mens vi var i skolen, kom vore forældre med heste og vogn for at hente os. Jeg var altid bange for, at vi skulle komme til at tilbringe hele natten i skolen, for der var ingen elektricitet i skolen. Vi havde kun lys fra vinduerne i den østlige væg.

Jeg erindrer ikke, at vi brugte referencebøger eller læste biblioteksbøger. Der var kun to skabe i skolestuen, og de blev brugt til tekstbøger, papir og alt muligt andet.

Et stort billede af George Washington – vor første præsident – og et billede af Abraham Lincoln, vor sekstende præsident, hang på væggen ved den sorte tavle forrest i klassen. En mindre tavle var anbragt på siden mellem pigernes





Lake Thisted Cemetery er navnet på den kirkegård, Christian Holmgaard skænkede jord til. Den første kirke i Badger blev opført af græstørv ved denne kirkegård.

garderobrum og trappen til kælderen og ud. Vi havde kort over alle lande i verden. Disse kort kunne rulles ned, når vi havde geografi.

Vor lunch spiste vi i kælderen ved et langt bord med bænke. Efter lunch spillede vi i kælderrummet, hvis vejret var koldt. Når det sneede, spillede vi »ræv og gås«.

SKOLEFERIERNE var vidunderlige. Valentinerdag den 14. februar var den bedste af alle ferier. Alle elever fik en gave fra hver elev. Vi brugte en masse tid på at lave valentingaver til vore bedste venner. Vi havde også en attraktiv æske af horn, hvori vi kunne putte vore gaver dagene før det store party som afslutning på Valentiners dag.

Hele februar måned var speciel, fordi vi også havde Washingtons og Lincolns fødselsdage at fejre.

Jeg havde fire forskellige lærere gennem mine 8 år i skolen. I mit første skoleår følte jeg mig meget speciel, fordi jeg var mere end et år yngre end mine klassekammerater. I en alder af fem år følte jeg mig dum i forhold til den viden, de ældre i klassen sad inde med, og så havde jeg et andet handicap: Jeg talte meget lidt engelsk, for det var ikke lang tid før, mit engelsk havde afløst dansk.

Min anden lærer, som jeg havde i tre år, var udmærket ligesom den først. Den tredje havde et sjældent smil, og hun havde ikke sans for humor. Vi var tre eller fire piger, som kunne lide at danse,





Delores og Ronald Jespersen fotograferet i april 1989 hos venner i Thy, Eva og Hans Søndergaard, Tilsted.

og i middagspausen prøvede vi at danse til vor egen summen. En dag overraskede lærerinden os, og så fik vi at vide, hvor forkert det var at danse. Jeg undrede mig over, at denne aktivitet skulle være så foragtelig.

DEN sidste lærer, jeg havde, smilede til alle og var henrivende. Jeg blev inspireret til at studere hårdt og kunne til sidst overskygge mine ældre klassekammerater.

Alle eleverne nedstammede fra danskere, men nogle kunne ikke tale eller forstå dansk og måtte

have ældre brødre eller søstre til at hjælpe med det engelske.

En familie havde otte børn. De havde altid nok at spise, men pengene var små til klæder og besøg hos frisøren. Jeg husker en lille pige med tyndt hår, der næsten klistrede til hendes hoved. En ældre dreng var ikke meget interesseret i skolen, og skønt han var to ældre end jeg, var vi på samme niveau. Da vi engang gik hjem fra skole, blev han ramt af en karnevalskaravane i hovedet og var slået ud i lang tid, men han kom ikke på hospital.

Nogle søstre havde skæve øjne. Det var fordi

deres forældre var kinesiske indvandrere. Ikke en ville spille med dem. En pige, som var eneste barn, var bedre klædt end vi andre. Vi syntes, hun var forkælet på grund af det, og fordi hun gik med en swaggar.

June og hendes bror John boede omkring tre miles fra skolen. De havde en shetlandspøny og en kærre. Mens de var i skole, blev den efterladt hos deres onkel, der boede i nærheden af skolen. Da vi kom på highschool, blev June min bedste veninde, og vi havde værelse sammen.

MIN klassekammeret Marie var min specielle veninde. Vi havde hemmeligheder sammen, og vi overnattede i hinandens hjem. Maries hus havde det mest vidunderlige kvistværelse, og på værelset havde hun smukt tøj, hat og højhælede sko. Min kvist derhjemme forekom kun at være en kasse i taget uden ting af interesse.

Gennem de »beskidte 30'ere« havde vi støvstørme, og det var ikke rart at gå hjem fra skole. Jeg erindrer, at jeg trak min frakke ned over mit hoved, så jeg næsten ikke kunne se, men det holdt støv og sand borte fra mine øjne. Da jeg kom hjem, var mit ansigt fyldt med skidt.

Det var også på den tid, himlen blev mørk, så vi måtte tænde petroleumslygten og gaslampen, selv om det var midt på dagen. Min far måtte stoppe arbejdet i marken og tage hjem. Han lod hestene gå frit, men de var så konfuse, at de ikke kunne finde vej. Heste er ellers kendt for at kunne finde hjem i blinde, når folk ikke kan se, hvor de skal gå.

Det var mit arbejde at dække bord til aftenstuden. Da vi skulle spise af vore platter, havde sand og skidt sat sig på dem. Driver af sand ligesom snedriver lå i grøfter langs vejene, og der var driver ved vinduerne.

EFTER 8. klasse var jeg hjemme et år, før jeg kom på highschool i Lake Norden. Skolen lå 3 miles borte (5 km). Mine forældre fortalte mig, at hvis jeg efter et år hjemme stadig var interesseret i at komme på highschool, kunne jeg få lov til det. Jeg ønskede at komme på highschool, selv om jeg skulle gå frem og tilbage. De fleste gange var jeg dog så heldig at komme op at køre det meste af vejen.

I de kolde vintermåneder, når vejen ikke altid var passabel, boede jeg i byen. Vi var tre, der havde et værelse, og vi skiftedes til at tage en tørn med det huslige arbejde og med at varme mad på en petroleumsovn.

Vi sov og lavede mad i samme rum. Der var ingen bekvemmeligheder. Vi bar vand ind i en spand, som frøs til i koldt vejr. Vort baderum var et udendørs toilet, men vi havde en vaskekumme på vort rum.

SÅLEDES slutter Delores Jespersen sin beretning om skoletiden i Badger i Syd Dakota nær Lake Thisted og Lake Norden, hvor hendes bedstefar og andre fra Thy tog land, da de kom til Amerika i sidste halvdel af forrige århundrede.

Delores Jespersens bedsteforældre boede den første tid i et hus, opført af græstørv, og de blev viet i en kirke, bygget af græstørv for over hundrede år siden. Hendes oldemor, som hun kalder Kobero – formentlig en fordrejning af navnet Kobberøe, der stadig findes i Sydthy – var den første, der blev begravet på den danske kirkegård, Lake Thisted Cemetery, som hendes bedstefar skænkede jord til.

Således lever navne fra Thy videre i Amerika. Efterkommerne af thyboerne er stadig interesseret i at opsøge det land, deres forfædre kom fra, da fremtiden tegnede sig lys i den ny verden.

*Jørgen Møllertsen*



# Fire lyse år på Vestre Skole i Thisted.

*Af Henning Skov, Viborg*

En kold februardag i 1932 blev jeg indmeldt som elev i 1 C på Vestre Skole i Thisted, hvor min far - Niels Skov - var lærer. Min mor ledsagede mig, og der var et sandt virvar af forældre og børn. Det varede en rum tid, før vi nåede frem til det bord, hvor jeg skulle indskrives. Her sad skolens inspektør, Anders Larsen, som jeg havde hørt en del om gennem min far. Skoleinspektøren så mildt på mig og sagde:

»Ja, du er jo lærer Skov's søn, dig venter vi os meget af«

Min far havde over for mig udtrykt lignende forventninger, dog gjorde inspektørens udtalelse vist mest indtryk på mig. Men under alle omstændigheder besluttede jeg at gøre mit yderste for at leve op til forventningerne.

Den 1. april begyndte jeg så skolegangen. Som klasselærer havde 1 C frk. Julie Garnæs Hansen, der var præstedatter. Hun var i besiddelse af et meget venligt og opmuntrende væsen og aldrig lunefuld. Hver skoledag startede med, at alle skolens elever samledes til morgensang, hvortil min far akkompagnerede på violin. Han sad hver aften hjemme og udvalgte med omhu den salme, vi



Henning Skov, Viborg.



Her ses jeg med min kære fodbold.

skulle synge på skolen den følgende morgen. Efter morgensangen gik eleverne til deres respektive klasseværelser. Frk. Garnæs Hansen indledte altid dagens første time med at bede en morgenbøn, som hun fremsagde stående ved siden af katederet. Jeg mindes ikke, at nogen af os elever var forundrede derover, ligesom vi fandt det naturligt at rejse os, når læreren kom ind i klassen ved begyndelsen af en time. Sådan var skik og brug nu dengang.

I FØRSTE og anden klasse fik vi ikke karakterer for vore præstationer, men to gange om året blev der i karakterbøgerne noteret et vidnesbyrd, som for mit vedkommende lød: »Særdeles flittig og flink«. Fra begyndelsen af tredje år fik vi karakterer i de enkelte fag, og på basis af disse karakterer blev hver enkelt elev's standpunkt angivet med et nummer.

Første gang blev jeg nr. 2, men resten af tiden på Vestre Skole havde jeg førstepladsen i skarp konkurrence med en pige, der hed Else Marie Bang, datter af farvehandler Bang. Antallet af elever i klasen svingede i årenes løb mellem 27 og 32.

Oprindelig havde min mor - Cæcilie født Gregersen - påbegyndt en uddannelse til lærerinde på Th. Lang's Seminarium i Silkeborg, men hun opgav denne uddannelse, da hun havde truffet min far. Mine forældre blev viet i Thisted Kirke den 19. maj 1916. Min mor havde læst på seminariet et par år, og på den baggrund blev hun af og til udpeget som censor på Vestre Skole. I min klasse skete det to gange. Første gang var i mundtlig dansk. Det var en underlig fornemmelse for mig at blive placeret overfor hende ved det grønne bord. Jeg var lidt beklemmt ved situationen, men frk. Garnæs Hansen smilede venligt opmuntrende til mig, og det gik da også fint. Anden gang var i geografi. Jeg trak en seddel, hvorpå der stod: »Nævn de vigtigste byer i Norge og vis deres placering på landkortet«. Jeg havde forberedt mig grundigt i faget og kunne de norske byer udenad, så jeg fik et ug, der var den højst opnåelige karakter dengang.





Vort hus, Fayes Allé 6, kort efter, at vi var flyttet ind i 1933.

SOM sanglærer havde vi kantor Jens Kristian Fredskild, der, udover at undervise i sang på skolen, også fungerede som kantor og kordegn i Thisted Kirke. Han nærede en vis modvilje mod de elever, der ikke var musikalske, selv om det jo ikke var noget, de pågældende kunne gøre for. Blandt disse sangtimer husker jeg navnlig en bestemt, hvor vi indøvede salmen: »Her vil ties, her vil bies«. Det gik ikke særlig godt, og pludselig henvendte Fredskild sig til mig og bad mig om at synge solo. Til første vers akkompagnerede han mig på violin, men holdt så inde, og jeg måtte stride mig alene gennem de resterende fem vers. Da jeg var færdig, sagde Fredskild til de andre:

»Sådan skal det gøres«.

Drengene havde træsløjd som fag. Sløjdlæreren hed Niels Nørby, der altid var iført en hvid kittel, når han underviste. Han var streng og krævede ubetinget diciplin i timerne. En gang om året blev de ting, vi havde lavet, udstillet i skolens gymnastiksal tilligemed pigernes håndgerningsarbejder. Det sidste skoleår fik vi drenge lov til hver især at fremstille en ting efter eget valg. Min far havde

engang tidligere fortalt mig om den tilsandede kirke i Skagen, hvoraf kun tårnet var synligt, og jeg var blevet så fascineret heraf, at jeg som den frie opgave valgte at lave en model af tårnet, som jeg malede hvidt med rødt tag.

Lærer Nørby blev meget forbavset og spurgte mig, hvordan jeg i alverden havde fundet på den ide, men det fortalte jeg ham nu ikke.

Blandt mine bedste stunder i skolen var timerne i naturhistorie, hvor vi som lærer havde Peder Høegh Nielsen. Fra min tidlige barndom havde jeg interesseret mig meget for fugle, og denne interesse forstærkedes de første skoleår. Jeg studerede de forskellige arter, fandt en masse fuglereeder i yngletiden og fremstillede samtidig en del tegninger af forskellige fugle. Til denne interesse kom også - som det senere skal fortælles - interessen for flyvning.



Min far og min søster Gerda under et parti krocket, et meget populært spil dengang.





Min klasse, 1 C, fotograferet i 1932. Venstre række: Henning Skov, Ernst Houmøller, Knud Stausgaard, Achton Houmøller. Rækken i midten: Carl Christensen, Ernst Møller Bak, Poul Agerholm, Leo Ronald Johansen, Jens Peter Elbrønd, Erik Nielsen, Anna Dorthea Petersen, ukendt, ukendt, Henning Andersen, Jørgen Garnæs Kramer. Højre række: Elly Martine Jensen, ukendt, Ester Charlotte Grønkjær Andersen, Hilda Nielsen, Maja Meibom, Else Marie Bang, Elly Margrethe Hübschmann Christensen, ukendt, ukendt. Stående i baggrunden: klasselærerinden Julie Garnæs Hansen sammen med to piger, hvis navne ikke kendes. Ifølge skolens optegnelser var der - udover de identificerede piger - følgende i klassen: Ellen Margrethe Buch Nielsen, Aase Vibeke Henriksen, Marie Elisabeth Larsen, Inger Jørgensen, Anni Nis-Hansen, Anna Birgit Odgaard, Ellen Gyruup Nielsen og Gudrun Kloster.

JEG havde iøvrigt mange interesser i drengeårene. En af disse omfattede i høj grad fodbold. Gennem hele skoletiden var jeg fast målmand på et af klassens hold og trænede flittigt, inspireret af Thisted Idræts Klubs fodboldkampe, der dengang fandt sted på Vestre Dyreskueplads. Jeg husker endnu navnene på mange af Thistedes spillere som f.eks. Dietmar Gramstrup, Henry Søndergaard, Harald Nielsen (Puster), Oscar Søndergaard m.fl.

Jeg gjorde det til noget af et speciale at klare straffespark, men en dag gik det galt. Jeg tørnede ind i en målstolpe, kom til skade og måtte opsøge vor læge, Peter Schmitz, der rådede mig til at holde op med at spille fodbold. Ganske vist var den

skade, jeg havde pådraget mig, ikke særlig slem, men han påpegede, at det kunne gå værre senere og henviste til, at en af drengene på skolen netop havde pådraget sig et alvorligt benbrud under fodboldspil. Jeg fulgte rådet, selv om jeg i min ungdommelige fantasi havde forestillet mig en gloriøs karriere som målmand i TIK.

HVER sommer var alle skolens lærere og elever på en udflugt, der som regel gik til Sjørring Volde med særtog fra banegården, men også andre steder som f.eks. Ashøje var målet for disse udflugter.

Men ellers var den højtideligste stund i skoleåret nok den sidste dag før juleferien. Fra tidlig morgen



dekorerede klassens elever lokalet med alskens pynt, og de tegnebegavede fyldte tavlen med grangrene og julelys, smukt udført med farvekridt. Frk. Garnæs Hansen læste en historie for os, og kl. 11 samledes alle skolens elever og lærere i gymnastiksalen, hvor skoleinspektøren holdt jule-talen. Vi sang de gamle julesalmer, og min far og kantor Fredskild spillede violin til.

Den 27. maj 1933 fejrede Vestre Skole 50-års jubilæum. Kl. 11 om formiddagen samledes lærere og elever i den smukt pyntede gymnastiksal. desuden var der en mængde forældre tilstede, flere byrådsmedlemmer og lærere fra andre skoler samt særligt indbudte iøvrigt, så salen var tæt besat. Efter salmen: »Alt hvad som fuglevinger fik« bød skoleinspektør A. Larsen forsamlingen velkommen og i en efterfølgende tale nævnte han tre tilstedeværende, som havde været med i inderkredsen, da skolen for 50 år siden opførtes. Det var fhv. bankdirektør Bendixen, der var et af de byråds-medlemmer, der stemte for at opføre skolen på den



En af mine fugletegninger.



Lærerinde frøken Julie Garnæs Hansen i sin lejlighed i Thorsgade i Thisted. Billedet er indsendt af statsprøvet musikpædagog fru Ellen Sørensen, Thisted. Frk. Garnæs Hansen var datter af Vita Louise Garnæs og Jacob Søren Hansen, sognepræst i Thisted 1896-1917, derefter Odense, hvor han døde 6. maj 1924.



3. C 1934-35, klasselærer Niels Skov underviser i naturhistorie. Første række fra venstre: Kaj Larsen, Asger Blaabjerg, Helge Damgaard, Peter Brandt, Per Kirk Andersen, Børge Rix, Aage Lyager, Børge Meibom. Midterste række fra venstre: Elly Handest, Gudrun Bertelsen, Karen Hansen (?), Irene Oddershede, Birgitte Hilligsøe, Inga Ditlevsen, Harriet Jepsen, Bodil Bjerre, Karen Margrethe Rosengren, Else Gammelvind. Bageste række fra venstre: Frida Jensen, ukendt, Estrid Christoffersen, Ane Kristine Harkjær, Dagny Nielsen.

nuværende plads, endvidere murer P. Madsen, der som ung murersvend var med til at opføre skolen og endelig pens. lærerinde frk. Stade, der var mellem det lærepersonale, der flyttede fra Storegade til den ny skole, da man her begyndte undervisningen den 1. juni 1883.

TIL festen var der kommet mange smukke blomsterbuketter, bl.a. fra lærerpersonalet på Østre Skole og fra tidligere elever. Lærerinde frk. Mette Marie Agerholm havde skænket skolen et

nyt Dannebrogflag til den store flagstang i skolegården.

Skoleinspektøren takkede for opmærksomhederne og fortsatte:

»Idag for 50 Aar siden var der også mødt en stor Forsamling i denne Sal. Det var til Skolens Indvielse. Det var en stor Dag for Skolen og Byrådet, som havde faaet Sagen ført igennem trods megen Modstand. Vi mindes med Respekt disse Byraadsmedlemmer, som for 50 Aar siden lod denne Skole rejse. Vi mindes ogsaa i dyb Ærbødig-



hed de Lærere og Lærerinder, som rykkede ind i Skolen den 1. Juni med Overlærer Nørgaard i Spidsen«.

Efter skoleinspektøren talte skolekommissionens formand, sognepræst A.M. Møller, provst Hjortsvang samt skoleudvalgets formand skræddermester Dybdahl-Nielsen. De tre talere udtrykte alle de bedste ønsker for skolens fremtid.

Afsluttende takkede skoleinspektøren for de mange gode ønsker og fortsatte:

»Jeg vil gerne tilføje Ønsket om, at vi, der nu er knyttet til Skolen, og de, der vil følge efter, maa faa Lykke til at gøre det saadan, at Skolen bliver et godt Sted for Børnene. Men Hjemmene skal hjælpe os i vort Arbejde, og jeg vil ønske, at Skolen stadig maa være omgivet af en Kreds af gode Hjem. Der stilles stadig større og større Krav til Skolen, men der er Grænser for, hvad Børnene kan modtage af Lærdom indtil det 14. Aar. I vor Tid er

der jo ogsaa saa mange andre Ting, der optager Børnenes Interesser. Saavel denne som Byens andre Skoler vil gøre, hvad de formaar for af de Børn, de faar under deres Varetægt, at skabe dygtige mennesker, vel rustede til at gaa ud i livet«.

Festligheden sluttede med, at forsamlingen sang: »Der er et yndigt land«.

MIN interesse for flyvning blev vakt i forbindelse med udførelsen af den første flyvning fra Danmark til Færøerne med en dansk flyvemaskine. I denne forbindelse skulle det vise sig, at Thisted — på grund af sin geografiske beliggenhed - skulle komme til at spille en meget vigtig rolle. Den eneste flytype, som havde tilstrækkelig rækkevidde til turen, var Hawker Dantorp, en en-motoret vandflyvemaskine af engelsk oprindelse. Marinens Flyvevæsen ejede to fly af denne type, 201 og 202.

Chefen for Marinens Flyvevæsen, kommandør-



Lærerpersonalet Vestre Skole 1933 i en kaffepause. Fra venstre: Sørine Sonnicha Sonnichsen, Hans Peter Thygesen, Mette Marie Agerholm, Gerda Marie Nørby, Anton Bangsgaard, Anders Larsen, skoleinspektør, Niels Skov, Mathea Christensen, Poul Erik Faber, Svend Ejgil Ludvig Benzon Jensen, Peder Høegh Nielsen og Helga Nielsen.





Skoleinspektør A. Larsen ved Vestre Skoles 50 års jubilæum 1933.

kaptajn A. Grandjean, forberedte i begyndelsen af 1934 en navigationsflyvning til Færøerne. Som pilot udvalgte han søløjtnant J. Münster, flyvemekaniker D.H. Greve Rasmussen som radiotelegrafist, medens kommandørkaptajnen selv skulle følge med som passager og navigatør.

Gennem et par måneder foretog de tre mænd lange navigationsflyvninger rundt over Danmark i Dantorp-flyene. En af turene gik således fra Luftmarinestationen i København til Thisted og Hanstholm. Efter overnatning i Thisted fløj man den følgende dag via Vandet sø tilbage til København.

Under planlægningen af flyvningen til Færøerne var det blevet besluttet, at det pågældende fly skulle mellemlande i Thisted for påfyldning af brændstof, så man i den henseende var sikret, hvis

vejret ved bestemmelsesstedet skulle være dårligt. Ligeledes var det blevet bestemt, at der skulle placeres en pejlestation ved Vandet Sø.

STARTEN til Færøerne var fastsat til at skulle finde sted i sidste halvdel af juni. Den 15. juni afsendtes et marinefly af typen HM II fra København via Thisted til Vandet Sø med den omtalte pejlestation, der blev opstillet ved søen.

Den 21. juni lettede Dantorp 202 kl. 03.37 fra Luftmarinestationen i København med kurs mod Thisted. På grund af kraftig modvind på strækningen var flyvetiden til Thisted lidt over to timer. Her landede 202 og fik - som planlagt - påfyldt brændstof, og efter et par timers ophold, lettede flyet kl. 08.00.

Flyets pilot, J. Münster, valgte at flyve hele vejen





Dantorp 202 letter med kurs mod Færøerne

(Foto: Flyvehistorisk samling).



Marineflyet, der bragte pejlestationen til Vandet Sø

(Foto: Flyvehistorisk samling).





Dantorp 201 inden afgang til Grønland. Bemærk reservetanken under flyets skrog

(Foto: Flyvehistorisk samling).

fra Thisted til Færøerne i 250 meters højde for at undgå den kraftige modvind, der herskede højere oppe. Efter ca. syv timers flyvning landede 202 ved Tverå i Trangisvaag. Hele flyvningen fra København til Færøerne var således blevet gennemført på næsten ti timer.

Hjemflyvningen blev forsinket af maskinskade og fandt først sted den 29. juni med start fra Færøerne kl. 09.57. Lige inden starten slap man fire af seks medbragte brevduer løs. De to resterende beholdte man ombord for det tilfælde, at man blev tvunget til nødlanding på havet.

På turen hjem gjorde man, ligesom man havde gjort det på turen op, flittigt brug af radiopejlinger, dels fra inspektionsskibet »Islands Falk«, dels fra den opstillede pejlestation ved Vandet Sø. 202 landede ved Luftmarinestationen i København kl. 18.00 efter at have fløjet direkte hjem.

ENDNU en gang fik Thisted besøg af et Dantorp-fly. Det skete mandag den 26. august 1935. I

week-end'en 24-25 august indløb der meddelelse om, at fire danske fangstfolk var kommet i en yderst vanskelig situation på isen ved Kap Berlin på Grønland.

Marinens Flyvevæsen satte straks alt ind på at få gjort et Dantorp-fly klar for at komme de nødstedte til undsætning. Denne gang blev det 201, der skulle afsted. Følgende rute blev planlagt: København-Thisted (300 km), Thisted-Tverå (975 km), Tverå-Reykjavik (825 km), Reykjavik-Isafjord (300 km), Isafjord-Scoresbysund (500 km), ialt ca. 2900 km.

Om søndagen sendte Flyvevæsenet to radiovogne til Vandet Sø. Mandag eftermiddag kl. 16.30 lettede 201 fra Luftmarinestationen og fløj til Thisted på knap to timer. Efter landingen i Thisted blev brændstoftankene samt en ekstratank, som var ophængt under flyets skrog, fyldt helt op, hvilket gjorde flyet istand til at holde sig i luften i 10 1/2 time.

Næste morgen startede 201 fra Thisted kl. 04.15





Emil Fritsch, organist i Thisted, død 1922, 63 år gammel.

og havde straks god forbindelse med pejestationen, der var opstillet ved Vandet Sø. Efter godt seks timers flyvning dukkede Færøernes karakteristiske øer frem i horisonten, og kl. 11.00 landede 201 ved Tverå. På grund af dårligt vejr måtte starten fra Tverå udskydes til den følgende dag k. 15.00. På dette tidspunkt afgang 201 mod Reykjavik, hvor flyet landede efter at have været i luften i ca. fem timer. samme aften indløb der imidlertid meddelelse om, at de fire nødstedte fangstfolk var blevet reddet af en norsk damper, og at Dantorp flyet's hjælp derfor ikke længere var påkrævet. Flyvevæsenet beordrede 201 tilbage til København, men på grund af dårligt vejr, ankom flyet først til København den 3. september efter at have overfløjet Thisted, begunstiget af en stærk medvind.

Disse flyvemæssige begivenheder optog mig stærkt, men jeg kunne naturligvis ikke ane noget om, at jeg mange år senere skulle blive ansat i et

stort skandinavisk luftfartsselskab bærende navnet SAS.

Iøvrigt kan det nævnes, at tyskerne, efter besættelsen af Danmark den 9. april 1940, forlangte Luftmarinestationen rømmet. De to Dantorpfly blev sammen med Flyvevæsenets andre fly demonteret og opmagasineret i Orlogsværftets hangar på Holmen. Her stod flyene, indtil tyskerne hen mod slutningen af 1943 forlangte at få dem bragt til Tyskland. Danske sabotører satte derfor ild til bygningen, og samtlige fly blev flammernes bytte.

UDOVER at fungere som lærer på Vestre Skole var min far organist i Tilsted Kirke fra 1912. På det tidspunkt hed organisten ved Thisted kirke Emil Fritsch, der var københavner af fødsel.

Kort efter min far's tiltræden inviterede Emil Fritsch mine forældre i kirken for at demonstrere orglets egenskaber for dem. Efter at have spillet lidt forskellig stilfærdig musik, sagde Fritsch pludselig:

»Og nu giver jeg så Madammen al den Gas, hun kan ta'«.

Den historie hørte jeg senere nogle gange. Navnlig min mor var forarget over, at Fritsch kaldte orglet for Madammen.

Emil Fritsch døde i 1922 og blev begravet på Søndre kirkegaard. Han efterfulgtes af Georg Fjelrad, der kom fra Odense. I 1927 fik Georg Fjelrad et embede ved Sct. Pauls Kirke i Århus, og hans efterfølger som organist i Thisted Kirke blev Aksel Munk. Min far vikarierede gennem årene i Thisted kirke, hvilket medførte et meget tæt samarbejde med kirkens organister, og Aksel Munk var således den tredje i min far's tid.

Aksel Munk kom ofte på besøg i vort hjem. Det skete navnlig, når min far skulle vikariere for ham. Der blev spillet meget på det lille stueorgel, hovedsagelig kirkemusik som salmer, præ- og postludier og koraler. Jeg lyttede ofte til spillet og deres snakken om tingene, men uden større interesse.

Men så skete der en dag noget besynderligt. Da jeg en eftermiddag, under et af Munks besøg, kom hjem, blev jeg meget forbavset over at høre, at der



blev spillet valsemusik på orglet, og min far sang bl.a. følgende:

»Til Danmark du kommer med Solskin og Sommer, de skønneste Blomster, du faar«.

De morede sig begge højlydt og skiftedes til at spille melodien i forskellige variationer.

Jeg fik senere at vide, at den pågældende vals hed »Lille Prinsesse« med undertitlen Kronprinsesse Ingrids vals. Den blev skrevet i 1935 i anledning af kronprins Frederiks forlovelse med den svenske kronprinsesse Ingrid, der senere blev dronning i Danmark.

MIN far tog mig jævnlig med til gudstjeneste i såvel Tilsted som Thisted kirke. Jeg ville helst til Tilsted, for så kørte vi med pastor Møller, der havde bil, og en biltur hørte jo dengang til sjældenhederne. I Tilsted tog vi ind på skolen hos lærer Yde. Den lå på det tidspunkt tæt ved kirken.

Ved Thisted kirke fungerede gennem 20 år en kvindelig klokker der hed Christiane Riis. Hun boede i et lille hus overfor Møllevej's udmunding i Vestergade. Når min far f.eks. spillede til et bryllup i kirken, stod frk. Riis altid nede ved indgangsdøren og gav med et vink signal op til ham, når han skulle begynde at spille. Når jeg var med, dannede jeg en slags mellemlid, orglet var jo dengang placeret højt over gulvet.

Hjemme underviste min far en del elever i orgel- og violinspil, og han udtrykte ofte ønske om at undervise mig, men jeg var ikke interesseret. Engang fik jeg endog en violin i julegave, men jeg lagde den blot tilside.

Selv om jeg klarede mig godt i skolen, var jeg dog ikke noget rent dydsmønster og deltog ofte i den ballade, der nu og da herskede i klassen. Det skete et par gange i årenes løb, at det blev frk. Garnæs Hansen for meget, og hun sagde stille og alvorligt til mig:

»Henning, hvis du ikke opfører dig pænt, må jeg jo sige det til din far«.

En sådan bemærkning holdt mig i ro i lange tider, og mine klassekammerater priste sig lykkelige over, at de ikke havde en far, der var lærer på skolen.



J. K. Fredskild underviste i sang og var kantor ved Thisted Kirke.

Iøvrigt havde jeg ikke min far som lærer i et eneste fag. Hvorvidt det beroede på et tilfælde, eller om der forelå en aftale med skoleinspektøren, blev jeg aldrig klar over.

Min far udførte de mange hverv, han bestred, med største samvittighedsfuldhed, men lagde aldrig skjul på, at organistgerningen stod hans hjerte nærmest. I de år, Georg Fjelrad var organist i Thisted kirke, gik min far til undervisning hos ham. Mange år senere - i 1967 - mødte jeg Georg Fjelrad i Viborg domkirke, hvor han ved en koncert skulle indvie et nyt orgel. Han sagde ved den lejlighed bl.a. til mig: »Ja, Deres far var en meget dygtig og interesseret organist«.

MEN tiden gik, og så oprandt min sidste dag på Vestre Skole. Ved dagens afslutning kaldte frk. Garnæs Hansen mig tilside og gav mig en flad





I 4 år gik Henning Skov på Vestre Skole, 1932-36.

pakke i smukt gavepapir. Det viste sig at være en bog om fuglestemmer med titlen: »Hvad var det for en fugl?«, og den blev jeg naturligvis meget glad for.

Som den sidste af eleverne i min klasse gik jeg ud på gaden. Her vendte jeg mig om og så tilbage på den gamle skole, mindes de fire lyse år, jeg havde tilbragt der og tænkte på de mange gode

lærere, jeg var kommet til at kende. Jeg følte et vist vemod, men trøstede mig med den tanke, at min far i tiden fremover ville fortælle mig, hvad nyt der skete på skolen lidet anende, at vi to år senere skulle miste ham.

Men forude ventede en ny udfordring. Fra begyndelsen af det følgende skoleår var jeg optaget som elev på Thisted Mellem- og Realskole.

# Da revolutionen kom til Hannæs

## *Om Johan Skjoldborgs sønderjyske lærer*

Forfatteren Johan Skjoldborg (1861-1936) er den egentligt jyske hjemstavnsdigtningens mest typiske repræsentant og blev med sin gennembrudsbog »En stridsmand« (1896) kåret til husmændenes digter. Skønt tendensen i hans første bøger er udpræget social, er fremstillingen ganske upartisk. Hovedværket »Gyldholm« (1902) har dog en vis agitatorisk virkning og erobrede det litterære publikum for digteren. Skjoldborg slog senere sit navn fast med en række folkelige romaner, noveller og skuespil, ligesom hans sange fik en varig plads i de mest udbredte sangbøger og stadig synges.

I sin »Mindebog« bind I, 1934, side 28 fortæller han, at en dag »kom revolutionen« til Øsløs gamle Skole, hvor han blev elev 1868-75. »Der blev for mange børn i skolen, et andenlærerembede blev oprettet, den ny lærer kom, Schmidt hed han, og sønderjyde var han. Det var få år, han virkede hos os, inden han blev forflyttet til Morsø, men han blev et uforglemmeligt minde i mit liv og et mønster for mig, da jeg selv blev skolelærer. Han var ikke alene en ny lærer, han var en ny mand både i det ydre og det indre.«

SKJOLDBORG beskriver hans udseende, egenskaber og måde at undervise på, af hvilket det fremgår, at Schmidt var præget af den grundtvigsk-koldske undervisning med hovedvægten lagt på en fri, åndsåren genfortælling, og der blev lagt vægt på en personlig tilegnelse mere end på udenadslæren og remseri. Ligeledes blev der

sunget meget i Schmidts timer. Den nye lærer kom til at betyde det samme for Skjoldborg i hans bittetid som lærer Niels Jakobsen i Fly for Jeppe Aakjær.

Den ny lærer i Øsløs, Schmidt, »står for mig«, skriver Skjoldborg, »med en glorie om sit hoved, glansen fra gennembrudets morgengry. Fra hans væsen og virke viftede en dugfrisk luftning fra lysets verden hen over mit barndomsliv. Og han lærte mig, hvorledes der skulle holdes skole.«

JACOB Nissen Schmidt var født i Lunding, Starup sogn ved Haderslev den 1. november 1844 som søn af gårdmand Jacob Nissen Schmidt og hustru Elisabeth født Dall. Han kom på Jelling Seminarium hos forstander H. J. M. Svendsen, der var en afholdt og respekteret leder (1856-72) og nærmest drev seminariet som en udvidet grundtvigsk højskole med vægten lagt på »det levende ord.«

Schmidt tog lærereksamen i 1865 med 1. karakter og var i to år huslærer i nabosognet Vilstrup, men blev så klar over, at han ikke ville aflægge troskabsed til kongen af Preussen for at kunne blive ansat i offentlig tjeneste i det nu efter 1864 preussisk regerede Sønderjylland. Ifølge fredstraktaten i Wien af 30. oktober 1864 kunne indbyggerne i det indlemmede område i de følgende seks år uhindret flytte til Danmark, hvorved de beholdt deres stilling som danske undersåtter (optanter).



Jacob Schmidt søgte lærerembeder nord for Kongeåen og blev i 1867 ansat som andenlærer i Øsløs på Hannæs. Her virkede han som lærer i fem år og flyttede så til Tøving på Mors, hvor han blev lærer, samtidigt med at han virkede som kirkesanger i Galtrup.

HER på Mors virkede han i 42 år til 1914. Efter sin pensionering som lærer flyttede Schmidt til Øster Jølby, hvor han lod bygge en villa til sig og hustruen Elfrida Dorthea, født Smith (1841-1930). I 46 år virkede han som kasserer for Galtrup-Tøving Sparekasse, og da han og hustruen levede nøjsomt og fordringsløst, blev de med tiden velhavende. Jacob Schmidt var meget musikalsk, og to af hans sønner blev violinvirtuoser, den ene i USA.

Jacob Nissen Schmidt døde den 26. april 1929 og hustruen den 16. august 1930. De blev begge stedt til hvile på Ansgarkirkegården i Øster Jølby.

Selv om Johan Skjoldborg var jyde og hellere underdrev end overdrev, giver han som ældre i sin mindebog et vistnok noget forskønnet billede af flere forhold. »Mindet lader som ingenting, er dog et lønligt kildespring.«

Alligevel er der ingen tvivl om, at Jacob Schmidt var en betydelig personlighed, som havde stor indflydelse på den opvakte dreng i Øsløs Skole og hans senere gerning som lærer og forfatter.

*Jens Kongsted Lampe.*



Ansgarskirken i Øster Jølby, Morsø Frimenighed.

# Et minde fra Tousig

*Af Tage Hove-Nielsen, Ryomgård*

Om hundrede år er alting glemt, siger man, og i mange tilfælde er det nok rigtigt, hvad angår en egns begivenheder og lokaliteter. Jeg begyndte endda at tro på, at der ikke skulle nær så mange år til, for at ingen kunne huske, hvordan en egn så ud for bare 72 år siden.

Jeg vil nemlig repetere en begivenhed, som jeg oplevede som 11-årig og som gjorde et meget stærkt indtryk på mig. Der havde været marked ved kroen i Østerild om foråret 1915.

En handelsmand havde opkøbt 12 stk. 1½ års stude, og han havde til hensigt at lade dem græsse på Vesløs Vejle, en del af udtørringer, som englænderne begyndte i 1860'erne. Udtørringerne blev aldrig effektive, men efterlod en del arealer, der om sommeren kunne anvendes til afgræsning.

Kreaturene skulle afleveres hos inspektøren på Vejlerne, han hed Welling Nielsen, og der var beboelse og stalde lige udenfor kanalen, som førte forbi. Min far skulle skaffe et par drenge, som kunne trække de 12 stude ud på Vejlerne. Jeg var ked at det, men fristet af den formidable sum af 2 kr. lod jeg mig overtale. Det beroligede mig også, at jeg skulle gennemføre turen sammen med Hou-smedens Martin, som var nær 14 år, og en stærk fyr.

Stalden lå lige neden for de tre Tousig-gårde og der havde jeg været så ofte. Jeg havde endog en søster, som var i huset hos plantør Jakobsen, der boede i skoven lige oven for Tousig-gårdene.

Det gik også godt de ca. 8 km ud til kanalen,

men der førte en bro over til bygningerne, hvor inspektøren boede, og lige foran os, var der en mand med to røde køer, og de gjorde sig så umulige for at gå over broen, at de brasede gennem rækværket og faldt i vandet. Nu havde jeg altid taget mig stærkt af begivenheder, selv om det ikke vedkom mig, og jeg havde da meget ondt af manden, som så sine kvier svømme nede i kanalen, og ikke vidste, hvordan han skulle få dem op.

DA det så i hele sin rædsel gik op for mig, hvad der kunne ske, når vi skulle over med vore 12 stude, og broen oven i købet manglede gelænder i den ene side, kunne jeg have været købt for små penge. Dog alt gik godt, studene skubbede lige meget fra begge sider, og vi kom lykkeligt over. Dog vore trængsler var ikke forbi. Inspektøren beordrede, at vi skulle trække studene endnu ca. 5 km på Vejlen, og det var mest på jord, der stod vand på, så vi så dejlige ud, da vi slap studene løse.

Den nærmeste vej var nu over den såkaldte røde bro, forbi Havør Huse ind til Østerild. Det var et par trætte, men lykkelige drenge, som nu efter en ca. 20 km tur var hjemme og hver 2 kr. rigere.

MEN nu kommer det mærkelige. Da jeg en dag var kørende op for at gense mit barndomshjem og fødested, Østerild Kro, syntes jeg, at det kunne være morsomt at genopfriske begivenheden med de 12 stude. Jeg må indskyde den bemærkning, at jeg havde været på Østerild Kirkegård og set, at der lå

Martin, så ham kunne jeg jo ikke få med. Som tænkt så gjort, det tog ikke mange minutter at komme til Tousig, jeg var i en god bil, og jeg havde ingen stude med.

Men i Tousig, ak hvor forandret. De to første gårde jeg kom til, så ikke ud til at have meget med landbrug at gøre, nærmest villa-agtige, og der var ingen hjemme. Den tredie ejendom lignede, hvad jeg kunne erindre fra min barndom, og der boede et uhyre elskværdigt pensionist-ægtepar, men de havde aldrig hverken set eller hørt om nogen bro over kanalen eller bygninger på den anden side af kanalen. Noget forvirret kørte jeg tilbage til Østerild og opsøgte de tidligere ejere af Østerild Kro, Eva og Andreas Sørensen, men heller ikke de, som er barnefødt i Østerild, havde hørt om en inspektørbolig og stalde ved Tousig. Så kom Eva i tanke om, at Katrine Dahlgård Jensen, som havde boet i den ene af Tousiggårdene næsten hele sit liv, stadig levede i bedste velgående.

Og endelig fik jeg bekræftet, at der, medens hun boede i Tousig, lå en inspektørbolig og stalde lige neden for Tousig, og at der residerede en inspektør Welling Nielsen, som havde hustru og en lille datter. Alt sammen, som jeg kunne huske det.

JEG har senere fået fortalt af en lærer fra Vesløs, som agerede egnskyndig for et selskab, at inspektørboligen lå langt ude på Vejlen, hvor der nu er sø, men det er altså ikke rigtigt. Inspektørboligen lå umiddelbart neden for kanalen og dæmningen og lige neden for de tre Tousiggårde.



# fra det gamle album



Arkitekt Martin Andersen og fru Mine i deres hyggelige stue i Havnegade 22, Thisted, nu Grydetorv 30. Billedet er taget i 1947. Martin Andersen, der var en kendt Thistedborger, drev i mange år arkitektvirksomhed. Billedet er indsendt af Gudrun Hartz, Sankt Peders Gade 35, Nørresundby.



**fra det gamle album**

Den 3. juli 1949 fejrede fru Laura Agerholm sin 70 års fødselsdag i Odd Fellow Logen i Thisted. Fru Agerholm var gift med Peter Agerholm, som i en årrække var repræsentant hos F. C. Bendixsens Tobaksfabrik i Skovgade i Thisted, hvor nu Viborg Amtskommune har afdelingskontorer. Blandt gæsterne var fra venstre, stående i bageste række: Fru Smed Christensen, fru Barber Behr, fru Marie Poulsen (»Royal«), bankdirektør Hartz, ukendt, Aksel Mikkelsen (senere borgmester), fru Undén, fru Ragnhild Ærenlund (f. Poulsen), ukendt, fru Jørgensen (Æg-Jørgensen), ukendt, fru Hartz, en søster til Laura Agerholm, ukendt, røgeriejer Edvard Agerholm, Chr. Madsen (»Jylland«), fru Marie Kramer, hr. Lyager, fru mejeribestyrelse Sørensen (tidligere Vestervig), fru Lyager, repræsentant Herbert Kramer, fru Kathrine Jensen (»Stjernen«), slagtermester Agerholm. Forreste række siddende fra venstre: fru slagtermester Agerholm, fru sygehusinspektør Kibsgaard, skotøjshandler Svend Poulsen (»City«), Poul Poulsen (hotelejer »Royal« 1919-1945), datter af Peter Agerholm (første ægteskab), fru Laura Agerholm (fødselaren), Else Marie Poulsen (»City« Poulsens datter), Erna Agerholm (datter af P. A.s første ægteskab), Ukendt, barber Georg Behr, telefonistinde frk. Agerholm, forretningsfører P. Smed Christensen, ukendt, fru Inger Marie (Musse) Poulsen (»City«), sygehusinspektør Kibsgaard, fru Edith Mikkelsen. Billedet er indsendt af Gudrun Hartz, Sankt Peders Gade 35, Nørresundby. Foto: A. Scharling.





Dette billede blev taget, da Poul Hestbech var ejer af Ydby Teglværk, hvis skorsten ses i baggrunden. Siddende til venstre Marie Skibsted. Bagved står hendes mand, Poul Skibsted. De drev Ydby Kro, der var en kongelig privilegeret kro fra 1872. I 1919 indgik Marie og Poul Skibsted aftale med afholdsforeningen om, at de mod et beløb på 4000 kr. ville holde op med at drive kro med udskænkning af stærke drikke. Derefter nedlagde de kroen og drev det landbrug, der hørte til. Til højre sidder Birte Hestbech, og ved siden af hende en gæst, Harriet Knudsen. Billedet er taget i teglværksejerens have. Birte og Poul Hestbech er bedsteforældre til Jens Hestbech, som driver teglværket i dag. Billedet er fra grosserer Peter Nørgaard Johannesen, Monradsgade 2 A, Herning.



Mathilde Bruun Rasmussen, Lyngdalvej 46, Grenå, har sendt dette fotografi af et konfirmandhold i Ydby 1933, taget foran Ydby Afholdshjem. Bageste række fra venstre: Haakon Rysgaard, Fomsgaard Larsen, Thorvald Nielsen, ukendt, ukendt, Niels Boddum, Nis Jensen, ukendt, pastor Alfred Christensen. Forreste række: ukendt, ukendt, Jane, Dagmar Ernst, ukendt, Anna Pedersen, Anna Jensen, Thilde Kjeldsen, Marie Krogsgaard, Ada Jensen. Thilde Kjeldsen er identisk med indsenderen.



**fra det  
gamle  
album**

Fra julefesten 1950 i børnehaven på Plantagevej i Thisted. Børnehaven havde til huse i den gamle overlærerbolig ved Realskolen, nu Plantagehuset. Den var privatejet af Lydia Christensen, som ses midt i billedet, siddende med et barn. Børnehaven blev i 1953 overtaget af Inger Knudsen. I 1955 blev den sammenlagt med Dronning Louises Asyl, som var beliggende i Asylgade, nu missionshuset, og flyttede til Grønningen. Den nye børnehave fik navnet Dronning Louises Børnehave og Inger Knudsen fik den daglige ledelse. Damen yderst til højre hedder Else Madsen. Navnene på øvrige voksne er ukendt. Billedet er fra Gudrun Hartz, Sankt Peders Gade 35, Nørresundby.





De to billeder på denne side er sendt fra Paris. Ingrid Mouliérac skriver, at det altid er med stor fornøjelse, hun læser Jul i Thy og ser alle de dejlige billeder fra gamle dage. Hun skriver - på engelsk - at hendes bedstefar og bedstemor boede i Thisted hele deres liv og sender billeder af sin familie. På det øverste ses Knud Busk i forreste række nr. 1 fra venstre. På det nederste findes Karen Busk til venstre i anden række. Mon ikke Jul i Thys læsere kan komme os til hjælp med flere navne?



fra det  
gamle  
album

Fhv. undervisningsinspektør Jens A. Bach, født i Thisted 1906, har sendt billedet af elever på Thisted Realskole 1923. I bageste række fra venstre Johannes Petersen, Axel Jensen, Svend Bach, Jens Bach, Jens Odde, ukendt, Robert Hansen. Anden række fra venstre: Ukendt, ? Jørgensen, Anne Christensen, Musse Odde, Marie Kjær. Tredie række fra venstre: Gerda Nørby, Lisbeth Bendixen, Inger Odde, Sigbrit Galster, ukendt, ? Jensen. Forreste række fra venstre Viggo Jensen, Poul Jørgensen, Laurits Thousig, Kaj Thygesen. Jens A. Bachs barndomshjem var Østergade 23.





Dette billede fra Landingspladsen i Klitmøller er taget i første halvdel af marts 1940, sandsynligvis søndag den 10. marts, oplyser Willy Munk-Madsen, Orla Lehmannsgade 7, Århus. I indre farvande og en god del af Skagerrak var der fastis. Herfra kom drivis ned langs Thykysten og nåede et godt stykke ind. Isen bestod af flager 8-12 meter i diameter og op til 1 meter tyk. Ved at springe fra flage til flage kunne man uden større besvær nå et par hundrede meter ud. Bemærk de mange ophalingsspil. Hver båd havde sit, betjent med armkraft. Pigerne på vejen er mine søstre Gudrun og Grethe, oplyser Willy Munk-Madsen.



Bestyrelsen i Arbejdsmandenes Fagforening i Thisted 1940. Fra venstre Chr. Vandet (sekretær), Chr. Iversen (formand), P. Kristiansen (kasserer), Viggo Odgaard, Martin Nielsen. De to siddende er Lars Roar Nielsen og Harald Pedersen. Billedet er indsendt af Kitty Kristensen, Mimersgade 16,4 tv., København N. (datter af Chr. Vandet).



**fra det  
gamle  
album**

Ved arbejdsmand i Thisted, Lars Peter Eriksens begravelse den 25. juli 1941 blev enken, Kirsten Marie Eriksen, fotograferet blandt sine børn (ni i alt) og svigerbørn. Billedet er taget i haven bag ved huset på Strandvejen 19 i Thisted, hvor Kirsten Marie Eriksen boede. I forreste række fra venstre: Amalie Eriksen, gift med Karl Eriksen, der står bagved. Else Erksen, gift med Ingvar K. Eriksen (kaldet Røde Ingvard), der står bagved. Esther Eriksen, gift med Alfred K. Holmqvist Eriksen (kaldet Claus) bagved, Magda Haugaard (kaldet Magna), gift med smed Poul Haugaard bagved, enken Kirsten Marie Eriksen (død i 1959, 86 år gl), Marie Eriksen, gift med Kristian M. Eriksen, Jenny Kirstine Eriksen (død ugift i København for nogle år siden), Christine Thuesen (enke efter Valdemar Thomsen). Bag hende Alfred Olivarius Andersen. Anna N. Andersen (gift med Alfred Olivarius Andersen). Johanne Eriksen (gift med Andreas K. Eriksen, der står sidst i bageste række. Alle med undtagelse af Esther og Alfred K. Holmqvist Eriksen er døde, oplyser Michael Vandet, Fårtoftvej 152, Thisted, Anna og Alfred Olivarius Andersen var hans mors forældre.





**fra det gamle album**

Michael Vandet, Fårtoftvej 152, Thisted, har leveret dette billede med følgende oplysninger: Mine oldeforældre Jensine og Niels Christensen Vandet, fotograferet med nogle af parrets børn i stuen på Nørre Allé 6 i Thisted, familiens hjem gennem mange år. Billedet er taget i ca. 1925. Personerne er fra venstre:

1. Helene Christensen Vandet med søsterdatteren Jenny på skødet. Helene C. Vandet overtog efter forældrene ejendommen på Nørre Allé 6 i Thisted. Hun døde som ugift i 1980 i Thisted, 95 år gammel. Barnet på Helene C. Vandets skød, Jenny Kristensen, født Bertelsen, bor nu på Havrevej i Thisted.
2. Jensine Christensen Vandet, født Kanstrup, kom fra Grøngaard i Kjelstrup. Hun blev i 1883 gift med Niels Christensen Vandet. Jensine C. Vandet døde i 1935 i Thisted, 70 år gl.
3. Niels Christensen Vandet var født i Vester Kanstrupgaard i Hillerslev. Han lod ejendommen på Nørre Allé 6 i Thisted opføre i begyndelsen af århundredet. Niels C. Vandet arbejdede i mange år på Æg-eksporten i Thisted. Han døde i 1932 i Thisted, 72 år gl.
4. Magda Christensen Vandet boede i sine unge dage hos forældrene i hjemmet på Nørre Allé 6. Senere bosatte hun sig i Århus, hvor hun var husbestyrerinde hos en tømrer Alfred Poulsen. Magda C. Vandet døde ugift i 1979 i Århus, 74 år gl.
5. Kresten Christensen Vandet var i sin ungdom ved landbruget, men uddannedes senere som skomager. Han startede eget skomagerværksted i Nørregade. Det drev han trods tiltagende invaliditet indtil ca. 1950. Kresten C. Vandet døde ugift i 1956 i Thisted, 68 år gl.
6. Harald Christensen Vandet, født i Thisted 15. september 1906, var udlært bagersvend hos bager Odde i Thisted. Han forlod dog faget og blev slagteriarbejder. Han arbejdede i 44 år på henholdsvis Koopmanns Slakteri og senere Thisted Andels Slakteri. Harald C. Vandet døde på Thisted Plejehjem 6. august 1989, 82 år gl. Harald C. Vandet var min farfar.



**fra det  
gamle  
album**

Eleverne i Skyum Nordre Skole blev fotograferet i 1919-20. I forreste række fra venstre Johannes Sørensen, Johannes Tølbøll, Marius Jensen, Chr. Dybdahl, Niels Simonsen, Johannes Dybdahl, Karl Thinggaard, Villiam Eskild Jensen, Rikard Thomsen Jensen (Moskjær). 2. række: Et af degnens børn, Karen Jensen, Ellen Sodborg, Ida Thinggaard, Inge Damsgaard, Kathrine Madsen, Anna Krabbe, Elisabeth Sørensen, Maren Jensen, Dorthea Klostergaard, et af degnens børn, Maren Tølbøll, et af degnens børn, Elvine Thinggaard, måske et af degnens børn. 3. række: Fru lærer Martiny med et barn, tjenestepige hos degnens, Anna Esdahl, Marie Jensen, måske Signe Uhrbrand, Stinne Esdahl, Alma Josefsen, måske en søster til brødrene Dybdahl, Anna Thomsen Jensen (Moskjær), Helene Thinggaard, Dagny Jensen, Mary Thomsen Jensen (Moskjær), lærer Martiny med et barn. Bageste række: Niels Thinggaard, Holger Thomsen Jensen (Moskjær), Aksel Jensen, Jens Dybdahl, Henry Christensen, ukendt, et af degnens børn Fridolf, Valdemar Eskild Jensen, Karl Sørensen, Martinus Sørensen. Billedet er sendt til Jul i Thy af Elsebeth Foged, Skyum, der har fået det fra sin fars fætter, Johannes Thinggaard, Ginnerup.





Jernbanepersonale i Thisted ca. 1900. Bageste række fra venstre: Overportør Jensen, portør E. V. Pedersen, portør A. C. Jensen, ukendt, ukendt. De to første i forreste række: ukendt, derefter fru portør E. V. Pedersen, der hed Nicoline, Fuglsangs hustru, A. C. Jensens hustru Anna ?, en ukendt. Forrest en feriepig. Nederst de samme personer efter frokosten. Billederne stammer fra Nicoline Egenhardt, datter af Elvine og Chr. Malle Poulsen. Det er afleveret af hendes søn, Kaj Egenhardt, Hvidovre, i forbindelse med ferie i Klitmøller.



**fra det  
gamle  
album**

G. Peters Lehm holdt aftenhøjskole i Harring Skole 1940-45. Bageste række fra venstre: Svangkjær Andersen, Jenny Andersen, Inger Søndergaard, Magda Jensen, Jens Jensen, Johanne Yde, Dorthea Østergaard, Peter Møller Nielsen. Midterste række: Karla (Peters Lehms søster), Niels Søndergaard, Ejner Østergaard, Johan Jensen, Kristian Pedersen, Niels Nielsen, Henrik Henriksen, Iver Yde, Albert Kjærgaard. Forreste række: Anna Møller, Margrethe Kjærgaard, Marius Christensen, Karen Gisselbæk, G. Peters Lehm, Marie Nielsen, Kirstine Christensen, Anne Marie Henriksen. Billedet er fra Verner Nielsen, Skyumvej 15, Vildsund.





**fra det  
gamle  
album**

Dette er konfirmander ved Stagstrup Præstegaard. De blev konfirmeret 15. april 1928 af pastor Kr. Krarup, oplyser Carl Wang, Strandbygade 70, Esbjerg. Forreste række fra venstre: Marie Jensen, Katrine Mærkedal, Kirsten Jensen, Johanne Gravesen, Dora Borggaard, Anna Riis, Sigrid Larsen, Tora Nielsen. Midterste række: Alfred Svendsen, Richard Toftdahl, ? Kolin fra Vildsund, ukendt, Richard Pedersen, Kristian Hove, Osvald ?, Richard Larsen, Anders Nielsen, Lorens Enevoldsen, Aksel Nielsen. Bageste række: De to vist fra Vildsund, Peter Kappelgaard, pastor Krarup, Carl Wang, Victor Østergaard, ? Madsen.



**fra det  
gamle  
album**

Så mange elever var der i Klitmøller Skole ca. 1927. Billedet er fra Jens Hansen, Glentevej 5, Thyborøn. Han har ikke nærmere oplysninger, men måske nogle af Jul i Thys læsere kan komme til hjælp. Mange tekster til billeder i Det gamle album vidner om, at nogle mennesker er udstyret med en fantastisk hukommelse.





**fra det  
gamle  
album**

I september 1910 var der stort opløb på Storetorv i Thisted. Anledningen var at der skulle afsløres en statue af Kong Christian IX. Kongefamilien var kommet til Thisted i dagens anledning og fik plads på tribunen til venstre. Det er Frederik VIII, dronning Louise, kronprinsesse Alexandrine og prinsesse Dagmar. På talerstolen til højre i billedet lige foran statuen står provst Madelung, Sjørring. Bygningen i baggrunden var Brinkmanns ejendom, der blev revet ned for et halvt hundrede år siden. Billedet er fra Henry Pedersens samling, overladt til Jul i Thy af hans søn, direktør Arne Ringgaard Pedersen, Københavns Kommunes Lønnings- og Pensionsvæsen.



fra det  
gamle  
album

Dette er de medvirkende i en dilettantforestilling i Tilsted Forsamlingshus 1921. N. Støvring har givet følgende oplysninger - stående fra venstre: Jakob Vestergaard, Kirstine Nordentoft, Johannes Smidt, Rasmus Smidt, Anne Lykke, Aage Jørgensen, Kirstine Østergaard, Niels Støvring, Dorthea Vestergaard, Henry Nordentoft, Johanne Vestergaard. Siddende: Ejner Poulsen, Musse Jakobsen, Kresten Brund og musikeren Chr. Pedersen.





**fra det  
gamle  
album**

Deltagerne i 25 årsfesten 1929 for Helligsø-Gjettrup K.F.U.K., fotograferet mod nordgavlen i det missionshus, der blev bygget i 1888. Navnene er i bageste række fra venstre: Ingeborg (efternavn ukendt), Stinne Bertelsen, Sine Fomsgaard, Ragnhild Korsgaard, Edith Hyldahl, Marie Pedersen, Edith Korsgaard, Inger Snedker, Marie Nørgaard, Kirstine Jensen, Karen Hyldahl. Midterste række fra venstre: Gerly Nicolajsen, Marie Jensen (Møller), Marie Helligsø, Klara Grønkjær, Hilda Mortensen, Maren Knudsen, Birthe Andresen, Johanne Snedker, Marie Jensen, Kirstine Nørgaard, Stinne Kobberø, fru Møl Christensen ?, Maren Helligsø. Forreste række fra venstre: Sara Mikkelsen, Dagmar Larsen, fru pastor Lund, pastor Lund, pastor Løgstrup, Karen Hyldahl, Ane Marie Thøgersen, Ane Kjeldsen, Marie Sig, Anna Larsen, oplyser Olaf Nørgaard, Skivevej 9, Holstebro.



**fra det gamle album**

Efter tøndeslagning på Vestre Skole 1937 stod fotografen parat. Henning Jensen, Klitrosevej 7, Holstebro, skriver, at nogle navne kan han ikke huske, i enkelte tilfælde enten fornavn eller efternavn. Forreste række fra venstre: Pedersen, Henning Jensen, Leth, Gunnar Hatlens, ukendt, Jensen, tre ukendte, Gunnar Hebsgaard, Egon Bruhn, Harald Yde, ukendt, Kaj Aage Andersen Thorsen, to ukendte, Karl Johan Kristoffersen, Jensby, to ukendte. 2. række: Fire ukendte, Christensen, Karl Johan Thorsen, Andersen, ukendt, Richard Scharling, ukendt, August Bruhn, to ukendte, Magnus Weje, Henny Jensen, tre ukendte, Mærkedal, Johan Odgaard, Svend Odgaard. 3. række: Jens Vangsgaard, Børge Otto, Knud Odgaard, ukendt, Malthé Flemming, Larsen, tre ukendte, Thomsen, Svend Christensen, tre ukendte, Leo Bloch, ukendt, Salmonsen, Mads Odgaard, Anders Kjær, N. C. Andersen, Orla Vestergaard. Bageste række: Topp, Gunnar Dahl, Styrbæk, ukendt, Ove Svalgaard, Knud Nielsen, Sigurd Kristensen, Pedersen, Grube Overgaard, Hans Ove Svalgaard, Erik Hansen.





Personalet på Thisted Dampmølle havde tradition for en årlig udflugt. I 1930 gik den så vidt vides til Klitmøller, oplyser Henning Jensen, Klitrosevej 7, Holstebro. Bageste række fra venstre: Fru Anton Jensen, fru Søren Nielsen, Søren Nielsen, Peter Pedersen, to ukendte, hr. Dragsbæk. Midterste række: Casper Olsen, Anton Jensen (siddende med Henning Jensen), ukendt, fru Casper Olsen, Peter Østergaard, fru Østergaard, fru Dragsbæk. Siddende i forreste række: Christian Jensen, (søster) Nielsen, ukendt, Knud Østergaard, ukendt, Vagn Olsen.



I 1937 gik Thisted Dampmøllens udflugt til Tambohus. Fra venstre: Fru Østergaard, Anton Jensen, fru Casper Olsen, fru Hjortdal, hr. Thousig, Casper Olsen, fru Thousig, hr. Hjortdal, Peter Østergaard, fru Anton Jensen, fru Carl Nielsen. Siddende foran: Henning Jensen, der har sendt de to billeder på denne side til Jul i Thy.



fra det  
gamle  
album

Elever i Thisted Østre Skoles 4. klasse 1932 eller 1933. Hanne Clausen, født Thora, giver disse oplysninger: Rækken ved væggen: Edith Plejdrup, Hanne Thorn, Nora ?, Elly ?, Valdemar, ukendt, Niels Iver Overgaard, Louise, Inger. Midterste række: Svend Houmøller, Thorleif Pedersen, Richard Scharling, ukendt, Mary Wiehl, Martha Hald, Gudrun ?, ukendt, Astrid Henriksen, ukendt. Hanne Clausens far var distriktschef Aage Thorn, der boede på Johnsens Allé i Thisted.





De to fotografier på denne side er fra en samling, der har tilhørt Alma Hansen, der døde for et par år siden. Sammen med søskende drev hun en gård i Skinnerup og var i en lang årrække organist ved Skinnerup Kirke. Billedet af snekasterne er fra en tid, da traktorer og bulldozere endnu ikke eksisterede, men hvornår er det taget, og hvem er med på billedet?



Dette billede fra hestekøretøjernes tid giver et indblik i oversvømmelsen ved Aagade i Thisted. Vandet står så højt, at det når op til navet på hestekøretøjet. I bygningen til højre havde Nordthy Brugsforening til huse. Det er måske uddeleren, der står på trappestenen, og måske kan nogle nikke genkendende til drengene?



fra det  
gamle  
album

Direktør ved Københavns Kommunes Lønnings- og Pensionsvæsen, Arne Ringgaard Pedersen, har sendt dette billede af en gammel købmandsgård i Thisted. Billedet er fra hans fars efterladte samling. Arne Ringgaard Pedersens far var typograf Henry Pedersen, der sammen med redaktør C. Brunsgaard udgav tobinds værket »Landet mod Nordvest«. Det er ikke oplyst, hvilken købmandsgård det drejer sig om, men det er i hvert fald tydeligt, at det er postvognen Klitmøller-Thisted, der holder i gården.





Parti fra Stenbjerg Kro

Et parti fra Stenbjerg Kro på den tid, da de første biler var kommet til Thy. Der står »S7« med stor skrift på pladen, men hvad er det for en bil, og hvem er personerne?



Sådan tog Thisted Arbejderforening sig ud engang. Nederst til venstre var der »Bibliothek«, »Læseværelse«. Dernæst Dampbageriets Udsalg. Over porten står der 1866 - det år, provst Hans Christian Sonne stiftede brugsforeningen som den første i Danmark. På muren derefter er det angivet, at her havde Thisted Kalkværk kontor. Over indgangen i hjørnet står der »Foreningens Udsalg«. I vinduet oven over »Systue«. Et skilt i gaden hen mod Storetorv fortæller, at her havde N. J. Thykier forretning.



**fra det  
gamle  
album**

Dette er det ældste billede, der i år er indleveret til Jul i Thy. Det er omkring hundrede år gammelt, taget ca. 1890. Lidt medtaget er det af tidens tand, men de fleste af personerne fremtræder tydeligt og giver et indblik i datidens klædedragt. Billedet er fra Kåstrup Skole og afleveret til Jul i Thy af Jensine Gravesen, Ballerumvej 194, Hillerslev, med følgende oplysninger. Bageste række: Ane Neergaard Jensen (gift Oddershede), ukendt, Marie Simonsen (gift Hove Pedersen), Maren Klemmensens Jensen (gift Andersen), Karen Hansen (gift med lærer Hansen), Dagmar Hansen (gift med lærer Myrup), Ingeborg Oddershede (gift Pedersen), Ane Nørgaard (gift Dahlgaard), lærer Hansen, Anna Hansen (gift Pedersen), Karen Jensen (gift Overgaard). 2. række: Anders Hansen, P. Nørgaard Oddershede, Jesper Oddershede, Lars Kristensen, to ukendte, Marie Gregersen, Kristine Hansen (gift med lærer Dam). 3. række: De to første ukendte, Peter Bach Oddershede, Hilmar Oddershede, ukendt, Kristian Neergaard Jensen, to ukendte, Theodor Oddershede. Forreste række: Marie Larsen (gift Kristensen), to ukendte, Dorthea Kristensen, ukendt, Johanne Knakkegaard (gift Jensen), Anna Knakkegaard (gift Kjær), Ottomine Oddershede (gift Jensen).



# Det ny album



**OKTOBER:** Efter succes på det olympiske stadion i Seoul kom Susanne Petersen fra Thisted fredag den 7. hjem med fly til Thisted Lufthavn. Susanne Petersen var med i den danske firerkajak, der stillede op på distancen over 500 meter. De tre øvrige var Birgitte Fooberg, Horsens, og søstrene Yvonne og Jeanette Knudsen fra Gladsaxe. De var med i finalen og opnåede en syvendeplads. Foto: Klaus Madsen.



Inseminør Viggo Ringgaard, Bedsted, fik torsdag den 27. oktober overrakt Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje for landboflid. Det skete på Hotel Limfjorden i Thisted, hvor medlem af selskabets præsidium, godsejer P. Skak Olufsen, Quistrup ved Struer, (til højre) foretog overrækkelsen. Siddende fru Grethe Ringgaard. Viggo Ringgaard har i 40 år gjort en indsats for kvægavlen i Thy. Foto: Klaus Madsen.





NOVEMBER: Hanstholm Varmeværk gør klar til at tage mod naturgas. Varmeværkets formand, ingeniør Ove Grønkjær Andersen og varmemester Peter Højrup har nye gasfyrede kedler klar, men indtil naturgassen kommer til Hanstholm, må værket klare sig med flaskegas. Foto: Jørgen Ploug Larsen.



Thisted's erhvervschef, Poul Nystrup Christensen, har besluttet at tage ophold i Grønland. Han skal fra 1. december være kommunaldirektør i Godhavn – en kommune med 1200 indbyggere. Hele familien følger med: Drengene Michael og Mads og hans kone Jette. Tidligere har Poul Nystrup Christensen virket under varmere himmelstrøg, nemlig i Kenya. Foto: Jørgen Ploug Larsen.





DECEMBER: Ellen Christensen fra Sjørring har bundet i tusindvis af adventskranse i løbet af de 50 år, hun sammen med sin mand har drevet gartnerforretning. For Henry Christensen har den store opgave været at pynte grave på Sjørring Kirkegård. Men nu har de begge passeret de halvferds og fra jul lukker de forretningen. Foto: Klaus Madsen.



Inger Kloster, Østerild, modtog Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje for 25 års trofast indsats som husbestyrerinde hos landmand Michael Langballe. Hun var kun 18 år, da hun blev ansat. En stor del af sin fritid bruger hun til knipling. Foto: Klaus Madsen.





JANUAR: Frøstruplejren var temaet for »Højlands Forsamlingshus« tirsdag den 10. Omkring 70 var i Frøstrup Forsamlingshus for at medvirke i TV-2-programmet med Niels Højlund som den udfarende kraft. Blandt dem, der fik ordet, var viceborgmester i Hanstholm Kommune, Hans Bach, Klitmøller. Foto: Klaus Madsen.



Et fællesskab i Kobberød i Sydthy havde eksisteret i 100 år. I følge gamle papirer i arkivet i Vestervig var der 29. januar 1889 indvarslet til grandestævne for alle Kobberød Bys beboere. Det blev énstemmigt besluttet, at Kobberød Fælled skulle beplantes. Hver beboer skulle bidrage med 3 kr. pr. td. hartkorn. I den sidste halve snes år er der kommet liv i fælleden, og Svend Erik Møller, der sidder her, har som formand til opgave at arrangere grundlovsfest. Foto: Klaus Madsen.





FEBRUAR: Max Nordlys mødte onsdag den 15. februar op på Frøstrup Kro for at mødes med socialrådgiver Lise Telling fra Socialministeriet. To socialrådgivere er udsendt fra ministeriet for at udbetale bistandshjælp, efter at Hanstholm Kommune har lukket for kassen for at få en afgørelse på problemet med Frøstruplejren. Foto: Klaus Madsen.



Tømrmester Anders Kristensen, Grurup i Sydthy, har fundet en niche i byggebranchen. Han fremstiller buede trævinduer, der afsættes til firmaer over hele landet. Nogle af vinduerne ender i amerikanske huse – andre i Agger Kirke. Foto: Klaus Madsen.





MARTS: Indenrigsminister Thor Pedersen kom mandag den 6. til Hanstholm for at drøfte problemet Frøstruplejren med kommunalbestyrelsen. Her ses ministeren i mødesalen på Hanstholm Rådhus ved siden af borgmester Verner Gregersen. I en pressemeddelelse hed det bl.a.: Mødet har vist, at alle parter er klar over, at de ulovlige forhold i Frøstruplejren ikke længere kan fortsætte, og at den usikre holdning, som myndighederne i de sidste mange år har udvist, nu må afløses af handling. Foto: Villy Yde Kjærgaard.



Svankjær og Omegns Beboerforenings dilettanter vil opføre et stykke om brugen af maskerne. Det er skrevet af arkitekt, graver ved Ørum og Lodbjerg kirker, Jørn Snejstrup. Hovedkræfterne i komedien er Ellen Christensen, Morup Mølle, og Eskild Jensen, Lodbjerg, der her er i gang med forberedelserne til opførelsen på Bedsted Skole. Foto: Michael Bygballe Christiansen.





APRIL: Anna Bidstrup har æren for, at de mange pokaler, Marius Jørgensen erhvervede for sine præstationer inden for atletik, skænkes til TIK, (Thisted Idræts Klub). Anna Bidstrup var en af overlærer Marius Jørgensens elever. Hun var karetmagerdatter fra Nors, født Pedersen, og rejste som 18-årig til Amerika, hvor hun blev gift med en ingeniør. Da hendes mand var død i 1983, rejste hun to år senere til Thisted for at tage sig af sin gamle lærer til hans død. Foto: Villy Yde Kjærgaard.



Odd Fellow Logen i Thisted, åbnede dørene på 75 årsdagen for stiftelsen, 13. april 1914. Logen er opkaldt efter en københavnsk læge, Petrus Beyer, der kom til Thisted for at forberede oprettelsen af en loge. Odd Fellow ordenens stifter, englænderen Thomas Wildey var smed. Derfor er smedens ambolt et centralt symbol i logens virksomhed. Det er Knud Ravn Sørensen, der svinger hammeren, mens overmester Knud Christensen ser til.

Foto: Michael Bygballe Christiansen.





MAJ: Der var en løftet stemning, da der torsdag den 17. maj blev taget fat på en udvidelse af Teknisk Skole i Thisted - et byggeri til 28 millioner. En gravemaskine fra firmaet N. C. Andersen tog det første »spadestik« og løftede formanden for skolens bestyrelse Per Jensen, næstformanden Hans Jørgen Bedsted, medlem af bestyrelsen Anton Thomsen, borgmester Svend Thorup og forstander Niels Thomsen. Foto: Klaus Madsen.





JUNI: Den store begivenhed var den nordiske festival i anledning af, at det var 50 år siden, den første nordiske venskabsbyforbindelse blev knyttet mellem Thisted og Uddevalla. Dronning Margrethe og prins Henrik kom sejlene til Thisted lørdag den 3. juni. Budstikker, der havde været igennem de nordiske lande, blev efter modtagelsen på havnen overrakt til repræsentanter fra de forskellige lande – dronning Margrethe og ambassadører – af piger og drenge i hvide trøjer. Alle morede sig, da en af pigerne gik forkert og glemte etiketten. Foto: Michael Bygballe Christiansen.



Efter åbningshøjtideligheden ved havnen var der om eftermiddagen et storslået underholdningsprogram på stadion, bl.a. med næsten hundrede folkedansere og spillemænd. Foto: Michael Bygballe Christiansen.





**JULI:** På opfordring fra professor Knud Skadhauge var der i forbindelse med Stenbjerg-dagen 9. juli en udstilling i Redningshuset af pressebilleder, fotograferet af Tage Jensen, der i næsten 25 år virkede ved Thisted Dagblad. Mange af billederne var stillet til rådighed af Tage Jensens efterladte hustru, Sonja Østervig, der her ses sammen med Knud Skadhauge ved et billede af redningsmænd i Stenbjerg. Foto: Michael Bygballe Christiansen.



To borgmestre med gyldne kæder mødtes på Vildsundbroen 16. juli for at mindes, at det var 50 år siden, broen blev indviet. Borgmester Knud Erik Jensen fra Mors talte om broen som bindeled mellem Thy og Mors, og borgmester Svend Thorup (til højre) glædede sig på Thisted Kommunes vegne over, at der havde været fremsynede folk, og han håbede på fortsat godt samarbejde mellem Thy og Mors. Foto: Jørgen Ploug Larsen.





AUGUST: I Vorupør blev der gjort en stor indsats for at få ældreboliger opført i samarbejde med Solgården i Hundborg. Et par af initiativtagerne mødtes ved vejskiltet sammen med landinspektør Chr. Kragh, Thisted. Til venstre Erik Jensen fra menighedsrådet, til højre Aage Jensen fra Ældrekomitéen. I lokalplanen er der sikret areal til 21 ældreboliger ved Lervej i Vorupør. Foto: Klaus Madsen.



Efter årelange kontroverser er der nu idylliske forhold ved Hassing-Villerslev Mose. Landmænd og naturelskere er blevet enige om vandstanden. Naturelskere er repræsenteret ved Thorvald Thomassen (til venstre), landmændene ved Carl Henrik Overgaard (til højre). Der er opnået enighed om, at afløbet fra Villerslev Mose til Hassing Mose stoppes. Til gengæld retableres en tidligere grøft, der skal lede vandet fra Toftdal Bæk og Villerslev Mose til pumpestationen ved Gisselbæk. Foto: Klaus Madsen.





SEPTEMBER: Jens Sørensen, Gettrup, har slået sten som »Jens Vejmand«. Det fortalte han, da han 6. september fyldte 90. Efter et afvekslende liv som daglejer, vognmand og fisker nyder Jens Sørensen nu livet på plejehjemmet »Vesterled« i Gettrup. Foto: Klaus Madsen.



Viceborgmester i Sydthy Kommune, Egil Pedersen, foretog en usædvanlig vielse den 16. september. Mens IC-toget kørte mellem Hurup og Bedsted, viede han Birthe Kristensen og Egon Jensen Bill fra Odby. Brudgommen er kollega i DSB til Egil Pedersen. Der blev skålet i champagne da formaliteterne var overstået. Foto: Klaus Madsen.



# Til vore læsere

I løbet af de godt halvtreds år, Jul i Thy er udkommet, er der gennemført adskillige ændringer i dette »thyboernes eget julehæfte«. Sidst er sket det, at en skriftlig årsoversigt er afløst af Det ny Album med billeder fra hver måned. Disse billeder er taget af fotografer, der leverer billeder til Thisted Dagblad, som det fremgår af de foregående sider.

Det volder ingen problemer at få fyldt tolv sider med billeder fra det forløbne år. Derimod kan Det gamle Album kun blive fyldt ud, hvis vore læsere bidrager. Heldigvis er det hidtil gået sådan, at der har været stor interesse for at sende billeder til Det gamle Album, men en lidt større spredning vil være velkommen. Jul i Thy dækker ikke blot Thy, men også Thyholm og den del af Han Herred, som tidligere hørte med til Thisted Amt.

Blandt de trofaste leverandører af billeder til Det gamle Album er medlemmer af Thyboforeningen i København. Således har for eksempel Orla Abildgaard Jacobsen ikke blot sendt billeder fra sine egne gemmer. Han har formidlet mange gamle billeder til Jul i Thy i årenes løb.

Thyboer, som er flyttet til andre egne af landet, holder sig heller ikke tilbage med at sende gamle billeder til optagelse ved første lejlighed, og der kommer også billeder fra udlandet. Således har vi i år modtaget billeder fra Paris, hvor der lever efterkommere af thyboer, som det fremgår af Det gamle Album.

Endvidere modtager vi af og til billeder fra Amerika, hvor der lever mange efterkommere af thyboer, som drog ud i forrige århundrede for at få land, bl. a. i South Dakota. Hver indvandrer kunne få 160 acres, og det svarer nogenlunde til 160 tønder bygsædeland – det gamle mål, som stadig anvendes i Thy. Til orientering: Der går 2½ td. bygsdl. til 1 hektar.

Jul i Thy i år indeholder ikke blot billeder fra South Dakota, hvor navne som Lake Thisted og Lake Norden minder om de egne, indvandrerne kom fra. Delores Jespersen har således fortalt om sin skolegang i Badger, hvor hendes bedstefar, der var fra Hurup-egnen, kom til at bo.

I Jul i Thy 1988 fortalte Egon Bertelsen om den dansk-amerikanske pige Sylvia Erickson, der i 1926 var på sommerferie i Doverodde i en alder af 14 år. Sylvias mor var Mette Erickson, der fik Thisted Amts Tidende sendt til følgende adresse: Mrs. Chris Erickson, Tower City, North Dakota, USA. Egon Bertelsen stillede det spørgsmål: Hvad er der blevet af Sylvia?

Der er ikke kommet noget svar på dette spørgsmål. Skulle der blandt vore læsere i Amerika eller Thy være nogle, som kan komme os til hjælp, hører vi gerne nærmere.

Med ønsket om en god jul!

*Jørgen Miltersen*

## Gamle billeder...

som kan have interesse for Jul i Thy, modtages gerne til reproduktion. De får billederne tilbage, medmindre De skulle være interesseret i, at vi viderebringer dem til opbevaring i et af de lokalhistoriske arkiver.

Med venlig hilsen  
Jørgen Miltersen, Thisted Dagblad,  
tlf. 97 92 33 22

## Ældre »Jul i Thy«

købes af forlaget — alle årgange har interesse.

Henvendelse til:  
Erik Lauridsen, tlf. 97 92 01 75

## HUSK...

Håndklæder - Sengesæt - Sengetæpper -  
Plaids - Dyner - finder De i et smukt udvalg  
midt i Gå-gaden hos:

**Gardin**  
**EKSPERTEN**  
ERIK SCHARLING

Gågaden . Telefon 97 92 09 77\*  
Stedet, hvor man køber gardiner!

**FLYV**  
TIL KØBENHAVN MED  
**DANAIR**

Køb billetter hos:  
**Sextus Bjerres Eff.**  
STATSAUT. SKIBSMÆGLER LIVERSEN  
7700 Thisted  
aut. indenrigsagent - Tlf. 97 92 30 33

# N

**Nykredit**  
den nye danske kreditforening

Storegade 8  
7700 Thisted  
Tlf. 97 92 18 88



Vi skaffer  
penge til huse



# ND

Kreditforeningen  
Danmark

Distriktskontoret: GI. Toldbod . 7700 Thisted . Tlf. 97 92 53 00



Vi er egnens  
lokale  
pengeinstitut



Sparekassen  
**THY**

*Vi er ikke som de andre*

**SØRENSENS HERREMAGASIN**

**DIN  
TØJMAND**

Få mere ud af budgettet  
med Totalrådgivning  
i Den Danske Bank.



 **DEN DANSKE BANK**  
Vi ser på Deres økonomi med nye øjne.

Bøger af enhver art og til  
ethvert formål

**BALLEBY'S BOGHANDEL**

v/ NIELS ERIKSEN  
Store Torv 5. Tlf. 97 92 00 90  
7700 Thisted

*Parfumeri*  
**YDE**

FREDERIKSTORV 1 E . THISTED . TLF. 97 92 42 03

**MODEKÆLDEREN**



**SØRENSENS HERREMAGASIN**  
Torvegade 1, Thisted  
Tlf. 97 92 04 99



**MALLES**  
**Støvsugere**   
SNEDSTED . TLF. 97 93 40 82

**MALLES**  
**Symaskiner**   
SNEDSTED . TLF. 97 93 40 82

**MALLES**  
**Barnevogne**   
SNEDSTED . TLF. 97 93 40 82

- byens  
spændende  
... tøjbutik

**Louise**

Storegade 11, 7700 Thisted.

Tlf. 97 92 02 11



**SHELL**  
**OLIEFYR**  
**SERVICE**

PRØV OS!

**SHELL Center Thisted**

Havnen 37  
7700 Thisted

**97 92 20 33**

*Møbler til jul – og hele resten af året!*

Kig ind til os – og se vort udvalg – uden købetvang



Vi bor midt i byen



Jernbanegade 19



Reoler og spisestuemøbler ● Polstrede møbler

Vi giver fuld  
besked om  
kvaliteten!

 **Frøkjær MØBLER**  
TLF. 97 92 04 66 KNUDSEN JERNBANEGADE 7700 THISTED

Kom ind  
og se  
hvad vi har!

## ALT

i glarmesterarbejde, samt indramning af billeder og broderier udføres.

**GLARMESTER**

**Anton Odgaard**

Idylvej 2, Thisted, tlf. 97 92 19 17

*Kjeldgaard*  
SKO

GÅGADEN - 7700 THISTED

TLF. 97 92 08 00

Give gaver



- gå til Guldsmed...

**Egon Pedersen**

St. Torv - Thisted

## GØL PØLSER

**POUL H. LADEFOGED**

FEDEVARER EN GROS

*Ost - Sild - Pålæg - Salater*

Åbakkevej 6

Tlf. 97 92 14 58 - 97 92 17 33

Privat: Markvænget 10 A - 97 92 57 76

**Køkken og hvidevarer**

**KANSTRUP**

Storegade 4 - Thisted - Tlf. 97 92 45 50

**V**  
**V** og  
**S**

**B**  
**L**  
**I**  
**K**

– Ring og bestil en af vore servicevogne med uddannet VVS-montør.

Tilsluttet  
VVS-branchens  
garantiordning:



**Niels Skaarup & Søn**

Blikkenslager og VVS Installatør

Industrivej 4 - Tlf. 97 92 04 41 - 7700 Thisted

## Calles Conditori

CARL EJNAR JACOBSEN

Storegade 8

Telefon 97 92 01 60



# TAPET - FARVE - GULV



**Jensen & Langballe**

St. Torv, 7700 Thisted  
Tlf. 97 92 33 44

Glædelig jul  
og  
godt nytår

**Thisted Arbejderforening**

# Brugsen

i centrum

**Besøg vor Super-slagter — det betaler sig**

**Nyd  
haven!**



*Deres rådgiver i valg af:*

Frø til have og mark - Blomsterløg og knolde - Fuglefrø og Foder (også i små portioner) - Gødning - kemikalier og spagnum - Vandingsmateriel og springvand - Plæneklippere og minitraktorer - Plænegræs og redskaber  
**SERVICEVÆRKSTED** og meget mere.



**THISTED FRØ  
OG MASKINHANDEL**  
Thorstedvej 88 - 7700 Thisted  
97 92 25 66

FRØ - GØDNING - HAVEREDSKABER  
HAVEBRUGSREDSKABER - SALG & SERVICE



## Nu skal sundheden frem om stegemargarine

Ren vegetabilsk.  
20% flerumættede fedtsyrer.

Ring til Dragsbæk Margarine  
tlf. 97 92 27 44, hvis du ønsker  
nye, spændende opskrifter.

# Wadmann



**URE & OPTIK**  
Store Torv, Thisted  
Tlf. 97 92 10 32

– lige i centrum

Der er 200 tøjeksperter i Danmark  
– i Thisted er det



THISTED - HANSTHOLM

# RADIO

97 92 29 99

# Jhy



– *din nærradio!*

Østergade 2 . 7700 Thisted  
Tlf. 97 92 29 99

## SENDEFREKVENSER

Frøstrup	104,5 MHz	Snedsted	92,0 MHz
Thisted	106,7 MHz	Hurup	96,7 MHz
Hanstholm	94,5 MHz	Floulev	93,6 MHz

## SMUKT OG SOLIDT MALERARBEJDE



### MALERFIRMA

# C.Christoffersen & Søn

Kastet 17

A. Christoffersen - privat Egevej 7

Tlf. 97 92 02 75

## total el-leverandør

- rådgivning
- el-installation
- hvidevareservice
- automatik
- EDB-installationer
- belysning

97 92 27 00



A/s Brdr. W Hansen



THISTED **EL-KØB** CENTER  
VESTERGADE 84



**Køb julegaver i**



Frederiksgade . Thisted

**KROGH's**

**LAVPRIS**

**CENTER**

ØSTERGADE 7 . THISTED

TLF. 97 92 44 33

**brille-  
huset**

VESTERGADE 7  
THISTED . 97 92 04 37

**GNI Batteries**

*Dit internationale rejsebureau  
i Thy*

**SCHIBOTS** 97 91 00 77  
REJSEBUREAU STORETORV 2C  
DK-7700 THISTED

*Byens mest moderne*

**BILVASKEMASKINE**



**TEXACO**

Trafik Center  
Jacob Yde  
Aalborgvej 12  
Havnen  
7700 Thisted  
Tlf. 97 92 29 77

**Kjaer**

HURUP . TLF 97 95 17 33

HERRETØJ  
SPORTSTØJ  
BØRNETØJ

THISTED . TLF. 97 92 05 36



## Bornerups kontorcenter

Aalborgvej 71  
7700 Thisted  
Tlf. 97 92 00 33



## Svend Agerholm

GLAS . PORCELÆN . KØKKENUDSTYR  
STOREGADE 7 . THISTED . TLF. 97 92 00 22

BYENS GAVE- OG UdstyrSCENTER

Gaver - der glæder - år efter år



## Thisted Værktøjsmagasin

Leopardvej 14 . Tlf. 97 92 52 33

## Strøg Shopping

Storegade 10. Tlf. 97 92 04 00

Ring efter en  
**Gardinbus**

Se gratis ca. 1000 lange gardinlængder  
hjemme i Deres egne stuer

**HIL**  
bolig - tekstil  
THISTED TLF. 92 24 44

Telefon  
97 92 24 44

- det er os  
med  
gardinbusserne!

**TMc** Thisted Maskin Co.  
V. KIRKEGAARDSVEJ 7-9  
THISTED . TLF. 97 92 32 33 



# TILSTED MURERFORRETNING

v/NIELS BAK  
TLF. 97 92 36 12

Reparation - nybygning  
og udvendig  
belægningsarbejde



**Deres  
tæppe  
garant** **smed•tæpper**  
gardiner

Industrivej . 7700 Thisted . Tlf. 97 92 13 88  
Nørrebro 119 . 7900 Nykøbing M. . Tlf. 97 72 47 88

Gå kiggetur - du er altid  
velkommen i

**Ruths** TEXTIL  
Østergade 5. Thisted. Tlf. 97 92 15 46

Baby-, undertøj og dametøj



## J.K. Electric ApS

v/John Langkjær  
Østergade 8, Thisted - Tlf. 97 92 50 66

### ALT I EL

**97 92 50 66** privat 97 98 18 11

## Havnesmeden

Smede- og maskinværksted  
v/ Knud E. Andersen  
Tlf. 97 92 17 15  
97 92 02 04

# TOVES BLOMSTER



Aalborgvej 68 . Telefon 97 92 02 22 . 7700 Thisted  
Deres blomsterproblem - vort speciale!

ALT i

dekorationer  
kranse  
brudebuketter  
gaveartikler



## Thisted Materialhandel

v/ Kaj Knudsgaard

Telefon 97 92 00 52



**MATERIALISTEN**



Store Torv 7 . Thisted  
Tlf. 97 92 44 61

*Julegaver*

**Smukke ting  
i stort udvalg finder De  
hos**

*Julegaver*

## **Brix Andersen, guldsmed**

Gågaden . Telefon 97 92 10 02



**S.C.O.  
Golf**

**REPARATIONER  
UDFØRES**

**KØB HOS  
FAGMANDEN**

**EGON HANSEN**

Østergade 3  
Telefon 97 92 15 89

**rigtige sko til  
hele familien!**

**Juul Sko**   
**EURO SKO**

TLF. 97 92 05 99 . VESTERGADE 20 . 7700 THISTED



Tag en bid af  
Andelsbankens pensionsæble.



I Andelsbanken skræddersyr vi en personlig pensionsordning til dig. En ordning, der både passer til økonomien og til de personlige ønsker.

Den sikrer også familiens økonomi i dine erhvervsaktive år. Til Kapitalpensionen kan knyttes meget fordelagtige forsikringer, der kommer til udbetaling, hvis du skulle blive invalid eller falde bort, mens du sparer op.

Alle under 60 år med en personlig indkomst kan oprette en Kapitalpension - både lønmodtagere og selvstændige.

Kig ind til os og lad os sammen finde ud af, hvordan din pensionsordning skal se ud.

 **ANDELSBANKEN**  
*-din bank*

## Deres håndværker



Alle former for

## REPARATIONER

i tømrer- og snedkerarbejde

Nr. Allé . Thisted  
Tlf. 97 92 12 04

## Hermans Snedkeri



**Polar**  
**is**  
*Hürra for det danske*

## Jord-, beton- og murerarbejde



## HENNING THOBIASEN

murermester

Tilstedvej 79 - 7700 Thisted - Tlf. 97 92 57 36

# Hatten af for Thy Julebryg

