

46.4
THY

1984



JULI THY



AMTETS STØRSTE
specialmagasin

i dametøj

Thisted

Tlf. (07) 92 28 33

Lorentzen

Vi ses i Thisted
og mødes i →



Telf. (07) 92 24 33

FOTO

er en
tillidssag
— gå derfor til



foto-magasinet

STORETORV . 7700 THISTED . TLF. (07) 921288

JUL I THY

1984

54. ÅRGANG



UDGIVET AF ERIK A. LAURIDSEN OG JØRGEN MILTERSEN, THISTED

Forhandles uden for Thy, Han Herred og Mors af
Danske boghandleres Kommissionsanstalt, Siljanganede 6-8, 2300 København S.

JUL I THY

54. ÅRGANG

Redigeret af Jørgen Miltersen

Indholdsfortegnelse

<i>Opbrud fra Thy</i> Af Johan Galster	3
<i>Jul på landet i tyverne</i> Af Olaf Nørgaard	13
<i>En herlig tid som dreng i Østerild</i> Af Tage Hove-Nielsen	18
<i>Julen i Thisted for 60 - 70 år siden</i> Af Werna Linde	21
<i>Drømmen om Amerika</i> Af Jørgen Miltersen	25
<i>Høsten i 1927 var besværlig</i> Af Anders Bisgaard	28
<i>Thybovals</i> Ved Jørgen Miltersen	30
<i>Fra det gamle album</i>	33
<i>Året der svandt</i>	57
<i>Annoncer</i>	70

Forsidemotiv: Thisted Havn 1945
Tegning af Carl Lundblad

ISBN 87 85131 12 1

Eftertryk uden aftale ikke tilladt

Thisted Bogtrykkeri

Opbrud fra Thy

Billedhuggeren Johan Galsters sidste erindringer fra barndomsbyen.

Forældrene kom til Thisted i 1904.

Moderen døde i 1921, faderen i 1922, og så blev hjemmet opløst.

Af mine søstre var Grethe den ældste, født i Svendborg 1904. Hun var livlig og velbegavet og kastede sig tidligt ud i en omfattende læsning, bindstærke værker som »Krig og Fred« og Dickens romaner - hun var en læsehest. Desuden tog hun ivrigt kampen op med vanskelige klaveropgaver som Beethovens Appassionata-sonate. Hun tog sig meget af sin lillebror og delte sine skolekundskaaber med ham. Jeg havde stor glæde og meget udbytte af at kigge med i hendes skolebøger, navnlig historiebogen, hvor hun udførligt og omhyggeligt kommenterede illustrationsmaterialet. Hun havde udpræget humoristisk sans og kunne være meget vittig.

Anne Lise var født 1906 på Australiasminde. Hun var mørk og absolut den kønneste i flokken, meget indadvendt - på mange måder Grethes modsætning, men de kom godt ud af det med hinanden. Hun havde mange talenter, som udviklede sig efterhånden: hun havde udpræget sans for farver, blomster og planter - og så forstod hun sig på at lave mad. Hun var den eneste af de tre søstre, som blev mor. Hun havde gjort et uforglemmeligt indtryk på mig en dag, hun besøgte mig på sygehuset i Thisted - i blændende gul kjole, som fremhævede hendes mørke hårpragt. Hun havde i modsætning til Grethe,

som alle dage (hun blev kun 37 år) var en glad sjæl, hang til melankoli.

Min yngste søster Sigbrit, kaldet Bibbe, var født 1907. Hun var rødkrøllet og fik tidligt den sære idé, at hun måtte være en skifting, fordi hun følte sig så forskellig fra os andre. Hun kunne huske og nøje beskrive sin egen fødsel, forsikrede hun. Hun havde sans for ord og skrev tidligt små digte, som begejstrede hendes far:

*»Lille mis, du er sød
du har snuden rosenrød
der du ligger og slikker dig
det kan godt betale sig.«*

Det var også hende, som fandt på den selvfølgelige tilføjelse til dukketeatrets: »Ei blot til Lyst« - nemlig »Men også til Trøst«! Vi havde set »Oliver Twist« i teatersalen på hotel »Thy«, og hun ændrede titlen til »O, Liv - O, Tvist!« Senere var det også hende, som skrev lejlighedssange til familiens mærke-dage. Hun havde et utal af dukker, hvis velfærd og pleje hun gik mægtigt op i. Hun havde for vane, at hun altid lige skulle kigge efter om, ikke der lå et skelet under sengen, inden hun lagde sig

Iøvrigt havde hun fars glæde ved at give. Grethe var blevet fejret ved en stor familiefest på

hotel »Phønix« i anledning af sin konfirmation i efteråret 1918. I 1920 stod Anne Lises konfirmationsfest på »Grønland«. I forvejen var modtaget mange kasser med vinflasker i mærkværdige halmiklædninger. Desværre måtte jeg tidligt forlade gildet, fordi tobakken sved mig i øjnene, så jeg måtte nøjes med de efterfølgende dages beretninger om, hvor gevaldigt det var gået til. Niels Hansen havde man næste morgen fundet sovende på opvaskerbordet i bryggerset.

*

Af organiserede »fredelige« drengesammenslutninger havde F.D.F., Frivilligt Drengeforbund, eksisteret i Thisted i nogle år. P. Hald havde en overgang været leder. Forbundet havde sit eget orkester, og har efter fotografier at dømme haft stor tilslutning. Efter krigen begyndte spejderbevægelsen i højere grad at fange »raske« drenges



Johan Galster som spejder 1921.

interesse. Spejderuniformen var mere »chik«, engelskpræget som den var, i modsætning til FDF-ernes i vore øjne gammeldags ikklædning: hvid sømandstrøje og matros hue.

I løbet af 1920 fik min ven Tage mig interesseret, og vi fik lov til at melde os ind i »1. Thisted Trop«. Først skulle rekrutprøven overståes og spejderløftet aflægges, bl.a. en forsikring om, at man dagligt skulle udføre mindst en god gerning - og så skulle man kunne løbe 2 km på mindst 12 minutter, hvilket voldte mig mest besvær. Jeg måtte med sorg konstatere, at mit bentøj ikke var særligt udholdende.

Vi blev indrulleret i 6. patrulje »Svalen«, så det var vel netop hurtighed, vi skulle stræbe efter! Patruljefører var Knud Tranekjær Thomsen, søn af dyrlæge Thomsen i Frederiksgade, korporal og næstkommanderende var Frederik Julius Billeskov Jansen, kaldet »Fesser«, søn af fars kollega, overretssagfører H. Billeskov Jansen, som var en stor børneven, om hvem jeg har mange kære erindringer. Desuden var han en entusiastisk amatørarkæolog, som var dybt engageret i egnens minderige fortid.

Et loftsrum på »Grønland« indrettede vi som patruljelokale. Her var grusomt koldt om vinteren, men det skulle ikke genere en rask spejderdreng. Søndag tog vi på ture - til fods eller på cykel - til Eshøj, Vandet, Vesløs o.a. og tilberedte den medbragte proviant på ildsteder, vi gravede ud i terrænet. Vi skulle kunne tænde op med højst 3 tændstikker uden anvendelse af papir! Den foretrukne menu var enten stegte bajerske pølser eller hakkede hestebøffer.

Blandt de mest virksomme i troppen var Svenn Eske Kristensen, Egtmon Hviid, Børge (billedhugger) Jensen, Aage Ryming, Mogens Fenger, Kaj Thygesen, Ove Prohaska, Gunner Eske Kristensen, Poul »Æg« Jørgensen, Jørgen (Pløk) Lerhøj og Arne Smith. Ledere af troppen var Laurids Jensen og en overgang lærer O. Frederiksen - med de fleste har kontakten været opretholdt gennem årene.

Spændende var de årlige »Turneringer« d.v.s. konkurrencer med andre »tropper« fra Limfjords-

byerne, hvor man kappedes om duelighed i diverse »spejderdiscipliner«: orienteringsløb, hurtig- og udholdenhedsløb, samaritertjeneste, tovtrækning etc. Ved sådanne lejligheder kunne

Thistedtroppen brillere med sit orkester, indøvet af den utrættelige snedker Michelsen. Chr. Ryming havde komponeret en flot march, hvoraf jeg erindrer følgende takter:



Levende i min erindring står også sommerlejren i Svinkløv juli 1921. I bagende sol skubbede vi vores kærter tungt belæssede med fernisimpregnerede telte, tæpper, køkkengrej o.m.a. derud fra Fjerritslev til sangen: »Hen over ørkenens glødende sand drager en træt skare mænd -«. Og efter 14 dages strålende vejr derude ved havet foregik så retræten til stationen i Fjerritslev i øsende, pjaskende regn.

*

I foråret 1921 havde jeg bestået optagelsesprøven til Realskolen, hvor jeg begyndte skolegangen i august. Skoleåret og timerne lå helt anderledes, og jeg stiftede bekendtskab med helt andre lærere, som jeg også har gode minder om - selv om de var mere kontante, hvad angik at skaffe sig ørenlyd og respekt. Meget sympatiske var A. C. og O. Frederiksen: religion, regning og matematik. I naturhistorie Grønkjær, som var konstitueret overlærer. Lærer Skov var nordslesviger og havde deltaget i krigen, han var sang- og tegnelærer. Frk. Stensgaard, hvis fag var såvel dansk som svensk, var særligt velbevandret i St. St. Blicher. Fru Jørgensen (Sulla) var kyndig i geografi, mens hendes mand, Marius Jørgensen, var en streng historielærer og utrættelig i faget at opøve og udvikle de spæde spirers muskulaturer.

Særlig interessant og elskelig var kandidat Hansen, som underviste i tysk. Han var

cand.theol. og efter vore begreber utroligt vidende. Det var lykken at følges med ham ud ad Hundborgvej en stjerneklar vinteraften og høre ham fortælle om astronomiens og verdens underer.

Skolegården var et poetisk område ned til åen - på den anden side var der på de røde tegltage reder med storkefamilier sommeren igennem. Realskolen havde i flere år haft min bevågenhed, fordi den hvert år arrangerede karneval på Hotel Aalborg, hvor også elevernes yngre søskende måtte deltage.

*

I de følgende år begyndte dødens skygge at række ind over min indtil da ubekymrede barndomsverden. I 1919 havde min morfar lagt sig - simpelthen af træthed - for ikke at rejse sig. Min kære mormor overlevede ham med godt et halvt år, så døde også hun i sommeren 1920.

Anden pinsedag 1921 døde mor pludseligt - af et hjerteslag - efter få dages sygeleje. Hun havde lige fået overstået forårsrengøringen. Ingen af os var klar over, hvor syg hun var. Vi hengav os alle hæmningsløst til gråden og sorgen.

Mine forældre var medlemmer af Ligbrændingsforeningen. Det eneste krematorium i landet fandtes dengang i København, hvorfor kisten måtte transporteres der over. Efter højtideligheden på »Grønland«, hvor far havde talt over den hvide kiste og sluttet med at bøje sig ned og kysse

den, fulgte vi i den røde aftensol den hestetrukne sorte sølvstaferede ligvogn til godsbanegården, hvor kisten blev anbragt i en simpel godsvogn. I mine ører genlyder endnu den skæbnetunge lyd af vognhjulenes knasen i vejgruset på Hundborgvej.

Ved bisættelsen nogle dage senere i krematoriet på Bispebjerg talte far atter og rørte de fremmødte deltagende, familie og venner til tårer, og til tonerne af »Lyksalig, lyksalig - « sænkedes kisten ned til de ventende luer - mens jeg i rædsel klyngede mig til fars hånd.

Mors død ramte far meget tungt, måske især fordi han havde været så uforberedt. Det nagede ham, at han ikke havde været tilstede i hendes



Gerda Galster, født Westergaard, foran hoveddøren til ejendommen »Grønland« ved Hundborgvej, senere villa »Hegnet«.

sidste time. Hun sov ind en strålende maj-eftermiddag, ingen var hos hende, fordi ingen anede, hvor alvorligt syg hun var.

Hans venner var klar over, at han ville komme i vanskeligheder. Han havde om foråret startet sin egen forlagsvirksomhed, i hvilken mor havde været en dygtig og nyttig konsulent - og noget lukrativt foretagende var det ikke nået at blive. Hans sagførervirksomhed var sikkert skadet af hans konflikt med byrådet. Han satte sin lid til to foretagender, i hvilke han havde investeret: dels en tørmælksopfindelse »Lactose« og dels grunde i Hansted, efter at havneprojektet her var blevet vedtaget af Rigsdagen i 1917. Lactosen havde ingen fremgang, og ekspropriationen i Hansted trak ud.

*

Pludselig stod der så på »Grønland« to mennesker, som min far blev interesseret i at hjælpe. En af hans venner havde ordnet det for at aflede hans depression. Et par menneskeskæbner skyllet i land på den fredelige danske kyst efter det europæiske uvejr 1914-18. Begge var russiskfødte, men havde fundet sammen i Tyskland, han som krigsfange, hun havde som datter i en udvist Sct. Petersborg-familie af tysk herkomst meldt sig som medhjælper i en fangelejr. Han kaldte sig fyrst Wladimir Uchtomsky og hævdede at have kæmpet i den kejserlige russiske armé som oberstløjtnant. De havde giftet sig, et dansk bekendtskab i Berlin havde rådet dem til at tage til Danmark: »Landet som flød med mælk og honning«.

Og en skønne dag stod de så - efter at have sneget sig over grænsen - i København for at hilse på deres ven og bede ham hjælpe dem videre. Hans gæstfrihed skal hurtigt være blevet afkølet - og han fik dem skyndsomst ekspederet videre - altså til Thisted. Jeg ved ikke, om man var så naive at tro, at de ikke der ville vække opmærksomhed. Far, som altid var parat til at hjælpe, tog opgaven op. De blev, som optaget i familien, installeret i mine forældres soveværelse. Far var flyttet ind i mit kammer.



Foran »Grønland«s østgavl 1921. Fra venstre Wladimir Uchtomsky, Ira Uchtomsky, Johan Georg Galster, Grethe Galster og Henriette Westergaard.

Min moster Henriette havde påtaget sig at styre huset efter mors død. Hun sympatiserede uheldigvis ikke med far, men satte al sin energi og alle sine kræfter ind for at få det hele til at fungere som forhen.

Det varede naturligvis ikke mange dage, før statspolitibetjenten indfandt sig. Kendelsen lød på udvisning! Dagen efter - vi havde lige sat os til middagsbordet - lød der et bump og en skramlen med stole. Fyrsten havde skudt sig i soverummet over spisestuen! Febrilsk aktivitet: læge, ambulance! - vi børn blev sendt på cykleudflugt til Eshøj. Overlæge Espersen reddede hans liv: hjertet var ikke ramt, men den ene lunge måtte afkortes. Han kom sig ret hurtigt.

Fyrsteparrets tragedie i Thisted blev naturligvis sommerens sensation i landets presse. Parrets identitet kunne ikke opklares og med oplysninger fra detektivbureauer i Berlin blev det antydnet, at det kunne dreje sig om svindlere og mordere! Far blev i »Berlingske Tidende« (1/8) udhængt som typisk repræsentant for dansk godtroenhed og godmodighed. Han forsvarede sine gæster med indlæg her og der bl.a. således (8/8): »Når gamle Mutter Berlingske - den tørre indskrumpede med de kostbare avertissementsskørter - har talt, er en sag til ende, det ved alle gode børn? - At afvente

statspolitiets grundige undersøgelser i denne sag er naturligvis for meget for en gammel kone, der gerne vil høre sin egen mening.«

Jeg er den dag i dag uvidende om, hvad statspolitiets undersøgelser førte til. Min fornemmelse er - og var - at Uchtomsky ikke var, hvad han gav sig ud for, men jeg er overbevist om, at det for far var livet om at gøre at hjælpe disse ulykkelige mennesker. Ira Uchtomsky gjorde en helhjertet indsats til gengæld for den hjælp, hun modtog: hun gjorde sig nyttig på sagførerkontoret og forlaget - lærte sig hurtigt dansk. Hun begyndte at nedskrive sine erindringer: »Sandheden om Fyrstinde Uchtomsky«, som far oversatte fra tysk og udgav på forlaget. I forordet skrev han om forfatterinden:

»Kun 22 år gammel har hun oplevet mere end de fleste mennesker gennem et langt liv; hun har haft lejlighed til at se i menneskesjælens dybder, har uddelt trost og opmuntring til mange ulykkelige, hun, der selv var ulykkelig og netop derfor bedst i stand dertil. Hun har kæmpet imod og er tilsidst endt i fattigdom, rigere dog end de fleste, skønt hun måske ikke, ung som hun er, selv ved deraf. Men den rigdom, som et modtageligt sind har samlet sig gennem oplevelser, har jo altid været den mest værdifulde, mere værd en perler og guld.«

Bogen kom allerede inden, affæren var glempt, og blev trykt i mindst 3 oplag hos Abildgaard Jacobsen, Thisted. På bogens sidste side blev følgende annonceret:

»Under forberedelse er W. N. Uchtomsky: »Af mine erindringer«. Fyrst Uchtomsky skildrer i denne bog bl.a. oplevelser fra sin deltagelse i verdenskrigen, sit ophold i tyske fangelejre, sin meddelagtighed i det Bermontske felttog m.m.«

Han begyndte vistnok også, - erklærede, at han kun var i stand til at skrive sine erindringer med en pragtfuld Parkerfyldepen, jeg havde fået af far. Men bogen kom aldrig - og fyldepenen beholdt han! Han bidrog på ingen måde til sit fyrstelige livs opretholdelse på »Grønland«. Dette var i mine øjne det eneste fyrstelige der var ved ham.

Far var ofte irriteret på ham og erklærede en dag, at »vil han spise mit brød, må han også sidde ved mit bord« - han havde forlangt maden bragt

op på værelset. Herover var Uchtomsky blevet meget opbragt. Gemalinden måtte advare: at han nu truede med at ville skyde sin vært, hvortil denne bemærkede, at kunne han ikke ramme ham bedre, end da han ville skyde sig selv, var der ingen grund til ængstelse!

*

Imidlertid randt året ud. Vi savnede vores mor og var inderligt trætte af vore gæster. Vi havde en nervøs forudelse om, at far ikke ville kunne klare sig alene. Min ældste søster, Grethe, som var næsten 18 år og kunne have været far en virksom støtte, tog mod en stilling som ung pige i huset hos en lægefamilie i Dresden fra begyndelsen af januar 1922. Fruen var dansk.

Jeg var en periode meget fjendtligt stemt overfor gæsterne. Far mærkede denne holdning: en lang aften efter at jeg var gået i seng, forsøgte han at finde ud af, hvad der var galt. Vi græd



Ved skomager Skaarups badehus i Dragsbæk sommeren 1921. Fra venstre Anne Lise, Ira Uchtomsky og Grethe Galster.



Gøglermiljø i Thisted. Tegnet af Johan Galster i 1956.

begge to - men jeg magtede ikke at forklare eller formulere mine følelser - det var vel savn, jalousi og angst; men jeg elskede ham, fordi det var ham så magtpåliggende at finde ud deraf - og han gættede det måske også.

I mit sidste forår på »Grønland« voksede jeg mig ind i to oplevelser, som viste sig at være af livsvigtig betydning. Den ene var af tilbagevendende karakter, som en kronisk sygdom; den anden skulle vise sig at være af permanent beskaffenhed.

Den første gang, lynet slår ned, er en overvældende begivenhed. Tilværelsens skjulte magter åbenbarer sig her med en kraft, som på en gang forekommer absurd og forjættende. Det har noget at gøre med den evighedslængsel, som vi nærer dybt inde i sjælen. Det føles umiddelbart, som om man for stedse vil kunne blive udfriet fra al pine og bekymring, hvis bare -! Man ved endnu ikke - og denne viden vil alligevel heller aldrig kunne hjælpe en i levende live - at denne tilstand (blot) er en forudsætning for livets fortsatte forplantning i kødet, for man er jo aldeles paralyseret!

Der var kommet en cirkus til Thisted, »Bech Olsen« eller »Miehe«, som havde slået teltene op på Toften, Frederikstov, og den stads skulle vi naturligvis alle ind at se på. Blandt andet så vi en meget ung pige gøre akrobatik på hesteryg. Det var meget vidunderligt: det lette og behændige i kontrast til det store tunge dyr - i sig selv en opsigtsvækkende kombination.

Ja, så skete altså det, som er sket for så mange andre før under et cirkustelt bl.a. en svensk rytterofficer og greve, som ulykkeligvis for hende og ham havde mere magt over feltet - end jeg med mine 12 år. Men pigens forældre, som også medvirkede i forestillingen, viste sig at være bekendte (venner?) af Ira Uchtomsky, hvilket medførte, at vi opsøgte familien i pausen med dertilhørende gensynsglæde og -knus og præsentationer og med thevisitter til følge på »Grønland« i de dage, cirkus var i byen.

Jeg gjorde for første gang bekendtskab med denne forunderlige skælven i mellemgulvet og momentant lammede tilstand, som naturligvis hindrede nogenslags kommunikation til dette akrobatiske vidunder - rent bortset fra sproget og

andre uligheder - min rolle forblev den panisk forsagtes og centrifugeredes. Men nu havde jeg oplevet et af tilværelsens mystiske fænomener, - som jeg aldrig siden lærte at tage mig i agt for, og som dog bragte mange glæder!

Min anden oplevelse gav et mere håndgribeligt resultat. Jeg var efterhånden vokset fra »angsten« for Thorvaldsen og var igen begyndt at virke i det tredimensionale - det blev f.eks. til en lille figur af vores grævlingehund »Snap«, og jeg havde den glæde, at det vistnok opmuntrede far i alle hans bekymringer - foruden at jeg fandt ud af, at den form for virksomhed på mærkelig måde styrkede modet og mindskede sorgerne. Bekendtskabet med Poul Uttenreitter havde bragt mig lidt orientering om billedkunst, som den havde



Familien Galster havde sommerhus i Hansted. Dette billede blev taget i påsken 1922. Johan Georg Galster ses sammen med børnene Sigbrit, Anne Lise og Johan.

udviklet sig i århundredets første årtier. Han var medredaktør af »Klingen«, et kunsttidsskrift, hvis billedstof blev studeret med nysgerrig interesse. Navnet »Klingen« alluderede såvel til sværd som lyd (musik) og her fik jeg tidligt kendskab til navne som Kandinsky, Klee, D. Riviera, Picasso og den tids hjemlige avantgardister Giersing, Rude, Salto, Karl Larsen, Naur og Poul Henningsen m.fl.

*

Far må have lagt sig ud med landets udøvende myndigheder i anledning af Uchtomsky-affæren: han havde udgivet en bog af en forfatter, Emmy Carell, med den udfordrende titel: »Kan mænd undværes?« - den blev beslægtet som pornografi, blev frifundet ved byretten, men standset af Vestre Landsret og forlæggeren idømt en bøde. Domstolens underordnede personale havde undret sig over afgørelsen, men der havde foreligget et ønske fra justitsministeren - blev jeg få år efter oplyst om!

Så kom omsider ekspropriationen i Hanstholm i maj-juni 1922 - med et yderst deprimerende resultat for lodsejerne: de fik i mange tilfælde blot 10% af deres værdier. Det ene med det andet slog far ud.

I slutningen af juni kom han syg hjem fra en tur til København - vel et sidste forsøg på at rejse midler til at kunne klare terminen. Hans sidste dag d. 28 juni begyndte han med stærke smerter i ryggen; men med et fortrøstningsfuldt humør, hvilket for mig var et ildevarslende tegn: han jamrede sig ofte uden at fejle noget - men aldrig, når han virkelig var syg. Han lagde sig i mine store søstres gavlværelse; jeg forsynede ham med mange tæpper - han frøs - og lekture, »Lille Dorrit« af Dickens, trak gardinerne for vinduet - og omfavned ham i den tanke, at det var afsked for altid.

Jeg skulle til årsprøve på Realskolen. Det kom jeg ikke. Det blev nødvendigt at tilkalde dr. Yde - jeg ringede både til Yde og dr. Dejgaard, ingen af dem var hjemme - men begge dukkede op ved middagstid. Jeg fik ikke lov at komme ind i



Johan Georg Galster (25-11-1873 – 28-06-1922). Foto: Ingrid Jørgensen, Thisted.

sygeværelset. Ambulancen blev tilkaldt; men på vejen ned ad trappen ud til vognen døde far. Man havde måttet sætte båren ned på gulvet i spisestuen - og da jeg uforvarende åbnede døren hertil, forstod jeg, hvad der var sket - jeg kunne knap kende far i båren. Lidt efter kom dr. Yde ud i køkkenet, hvor min yngste søster og jeg stod og ventede: »I stakkels, stakkels børn« var alt, hvad han kunne sige os, det gode rare menneske. Klokkeren var da 13³⁰.

Så var det altså sket, det jeg gennem det sidste år havde forudset og frygtet. Jeg havde bønfuldt tilværelsens dunkle magter om hjælp - den var udeblevet. Det var livets ubarmhjertige imperativ. Jeg magtede intet at stille op herimod - uden sorg og tårer.

*

I løbet af eftermiddagen aflagde landsretssagfører Therkildsen, en af fars fortrolige venner, besøg. »Det var det bedste, der kunne ske«, erklærede

han, og det forekom mig gådefuldt, men han tænkte vel i juridisk-økonomiske baner. Far blev begravet på Vestre kirkegård i Thisted, hvor også mors aske senere blev nedsat. Det havde været rimeligt, at hans ønske som medlem af Ligbrændingsforeningen var blevet imødekommet, men hans svigerinde, gift med hans yngste bror, Valdemar Galster, havde ikke haft sans herfor. Hun var kommet til Thisted for at ordne alle praktiske forhold. Få dage efter stod Knuth Beckers digt at læse i et af Thisted-bladene:

*Et Straa med Akset kærnefyldt
ved Vaar af Solens Guld forgyldt.
Et saftgrønt Straa, der stejlt sig ranker,
en Hjerneskaal med friske Tanker.*

*Et Øjes Blink bag Brillens Glas,
en Sjæl paa een Gang blid og hvas.
Et Straa, hvis Top blev flaa't af Storme
og Roden bidt af bidske Orme.
En Mund, hvis Smil blev træt og stift,
af Dagligstrævets regngraal Gift.*

*Et knækket Aks, en visnet Kærne,
et stivnet Smil, en standset Hjerne.*

*Et følsomt Hjertes brændte Guld,
der smuldrer nu til frodig Muld.*

Hjemmet på »Grønland« blev i de følgende uger opløst. Takket være dyrlæge Müller-familiens kærlige betænksomhed blev møbler, bøger og malerier m.m. opmagasineret på Winthersmøllegaards udstrakte loft - så vi børn, efterhånden som vi groede op og stiftede bo, kunne tage det i besiddelse.

Min søster Grethe fik det første årstid ophold her hos Müllers, Anne Lise hos Svendborg-venner af forældrene. Og to venlige Thisted-familier tilbød generøst de to yngste ophold indtil videre: Bibbe til hun i løbet af 1923 fik sin realeksamen, og jeg til jeg kunne blive anbragt på en kostskole. Det var bagermester C. P. Odde i Vestergade og købmand Valdemar Smith i Storegade.



Brødrene Jensens Stenhuggeri på Kastet var i mange årtier mit vanlige tilholdssted, når jeg var på besøg i Thisted, takket være mit venskab med Henning Wienberg, hans far, stenhuggermester Carl Jensen, og hans bror, Børge Sasser Jensen. Denne families gæstfrihed skabte fra 30'ernes begyndelse rammen om mit andet Thisted-hjem. Tegningen, som tilhører Henning Wienberg, viser et udsyn over byen fra indkørslen til stenhuggeriet.

Sommerferien skulle jeg tilbringe dels hos min morbror P. B. C. Westergaard, som havde sommerhus i Slagballe ved Bryrup, dels hos min farmor i København, som nu var den sidste, der var tilbage af mit ophav - og den eneste jeg ingen fortrolighed og dermed kærlighed havde haft til. Hun døde senere på året 82 år gammel.

Uchtomsky-parret blev ikke udvist, men fortsatte deres vanskelige tilværelse, først i København, han en overgang som lillebilchauffør. Efter skilsmisse drog han til Sydamerika. Hun fik, takket være sin praktiske begavelse, kontorjob, blev dansk gift, mor og bosat i New York.

Så drog jeg afsted fra Thisted en dag i juli måned alene med min kuffert. På færgen over

Odde-Sund bød en ukendt venlig dame mig på kaffe og wienerbrød - med en fin og afmålt værdighed, som jeg aldrig skal glemme hende. I Slagballe, huset hed »Højstuen«, havde jeg mange og mærkelige oplevelser, i hvilke minderne og savnet var dominerende, navnlig en, som hverken kan forklares eller beskrives, men som efterlod en følelse af rolig fortrøstning til fremtiden, som støttede mig de følgende år, og som egentlig aldrig har forladt mig.

Endnu et år tilbragte jeg i Thisted, så blev jeg i august 1923 optaget på Rungsted Statsskole, takket være overlærer Skindhøjs anbefalingsskrivelse og vistnok navnlig familien Smiths indsats.

Johan Galster



Jul på landet i tyverne

Af Olaf Nørgaard



En skildring af julen bør begynde med en skildring af juleforberedelserne. De er næsten lige så vigtige som selve festen, og de tog, dengang som nu, meget lang tid. Den første mindelse om, at julen nærmede sig, fik vi i skolen omkring midten af november.

I Helligsø Skole skulle børnene i ældste klasse hver skoledag lære et salmevers udenad, og det var fra denne tid et vers fra en julesalme. Der skete derefter intet nyt, før vi en uge ind i december begyndte at samle ind til den traditionelle julegave til læreren. Det var en af de ældste af drengene, der forestod dette, og bidragene var, som det vil fremgå af indsamlingslisten, meget beskedne. Samtidig blev nedsat et udvalg på 2-3 medlemmer, der skulle forestå selve indkøbet af gaven.

Ud fra de foregående års praksis kunne vi selv regne ud, hvornår juleferien skulle begynde, og på den sidste skoledag før denne, blev gaven stillet op på katedret, og vi ventede alle i stor spænding på, hvad den tilsyneladende meget overraskede lærer ville sige.

Når snakken omkring julegaven og kommentarerne til denne var overstået, blev der som sædvanligt sunget morgensang og bedt morgenbøn, men så var det også slut med skolearbejdet. Læreren kørte til Gjettrup eller Hurup efter juletræ og andet nødvendigt til julefesten, og alle



Olaf Nørgaard, specialist i hudsygdomme, Skivevej 9, Holstebro.

de børn, der havde søskende i den yngste klasse, blev sendt hjem for at hente disse. Når læreren kom tilbage, havde vi skubbet alle skolebordene over i det ene hjørne, og træet blev nu rejst i midten af skolestuen og pyntet med stjerne, lys, glimmer og flag.

	Kr	Øre
Olaf og Einar	1	00
Anders Peter		75
Johann Karen og Elnida	2	00
Tyge og Jakob	1	75
Anne Mette, Ebba og Kristiane	1	00
Margrethe Marie og Karst	1	00
Anders, Kristine, Alfred og Martin	2	00
Trine og Sidel	1	00
Ulla, Louise, Lydia og Signe	1	00
Ejvind	1	00
Kristine	1	00
Emil		50
Ejvind, Tyge, Holger og Signe	2	00
Tyge, Tyge og Ellen	1	00
Anders og Marie	1	00
Karen		00
Holger		50
Tyge og Helgaard	1	00
Tehtil		25
Talt	20	75

Indsamlingsliste fra december 1926.

Festen begyndte ved et-tiden, når alle børnene fra de to klasser var forsamlede, og vi begyndte med at gå rundt om træet og synge julesalmer. Dernæst blev træet skubbet over i et hjørne af skolestuen, og nu blev der leget sanglege hele eftermiddagen. Det var: »Gutten går i skoven«, »Ræven trasker over isen«, »Skære havre«, og »Bro bro brille«. Under pauser i legen satte læreren sig på en stol med en mægtig pose nødder på knæene, og nu gik alle børnene i række forbi ham, og hver måtte tage så mange nødder, som kunne rummes i én hånd.

Det var ikke nogen ligelig fordeling, for der var en enorm forskel på, hvad der kunne rummes i en stor, kraftig, grov drengehånd og i en lille spinkel pige-ditto, men det var måske en fordeling efter behov. Den gav i hvert fald anledning til megen latter og mange drillerier, når en dreng havde

fjernet sig med udspilede fingre og nødderne strittende ud i fingermellemrummene, og disse nødder så, måske ved et skub fra en venlig hånd, pludselig trillede ud på gulvet og selvfølgelig blev samlet op af den, der var nærmest.

Den muntre fest sluttede først ved fem-tiden. Det var altså helt mørkt, når vi gik hjem, og vi havde alle en følelse af, at nu var julen begyndt.

*

Juleforberedelserne derhjemme var begyndt nogle dage tidligere med slagting af julegrisen og med julebagning. På begge disse dage måtte vi ud af fjerene meget tidligt; ved slagtingen for at få grube kedlen i kog, inden slagteren kom, og ved bagningen for at få den store bageovn i det lille bryggersrum tilstrækkelig varm. Vi børn var selvfølgelig ivrige tilskuere og medhjælpere begge dage, især ved fortæringen af de mange lækre retter, der altid blev serveret som en forsmag på julegodterne.

Nogle dage senere begyndte en større hovedrensning ude i udhusene. Alle vinduesruder i hestestald, kostald og svinesti blev vasket, der blev fejlet spindelvæv ned, og til allersidst blev der skåret hakkelse og kørt roer ind, så der var nok til hele julen og nytåret.

*

En af de sidste hverdage før julen kørte hele familien i kane eller vogn til Hurup for at gøre juleindkøb, hente juletræ og købe pynt til samme. I Hurup var man i disse år så småt begyndt at pynte butiksvinduerne som nu med masser af nisser, juletræer og julelys. I 1923 eller 1924 havde manufakturhandler Hancke en vinduesudstilling med bevægelige figurer; det var en stranding med redningsbåden på vej gennem klitterne ned til havet, hvor det strandede skib lå på en revle langt ude. Det eneste, der bevægede sig, var bølgerne, men vi var alligevel imponerede. Sligt havde vi aldrig set før. Ideen slog hurtigt an, og i løbet af få år vrimlede butiksvinduerne med mekanisk legetøj i fuld bevægelighed, og betjent af eventyrlige figurer, især nisser.

I vore dage kommer der julepost i hele den midterste uge af december, men det var helt anderledes den gang. Vi fik en smule post den 23., og resten kom den 24. At få den store post ud var ikke noget problem, for Lars Landpost blev denne dag kørt rundt i bil. Det var en af Gjettrupborgerne, tidligere gårdejer Jens Philipsen, der flere år i træk ydede sognets beboere og postbudet denne store tjeneste.

*

Lillejuledag blev der kl. 12. serveret varmt øl, smørrebrød og sommetider blodpølse, tilberedt efter thylandsk opskrift. Julegudstjeneste om eftermiddagen, som vi har det nu, var ikke skik dengang, og det var måske godt, for netop på denne tid kulminerede juletravlheden, alt skulle være i orden til kl. 18. Da blev julemiddagen serveret. Det var risengrød som nu, men uden mandel, flæskesteg, sommetider gåse- eller andesteg.

Når der var taget af bordet og vasket op, blev juletræet tændt. Det var altid far og mor, der tændte, mens børnene ventede ude i køkkenet, altid i mørke, så synet af træet med de mange lys kunne virke mere overvældende.

Efter at vi havde gået rundt om træet og sunget en enkelt salme, kunne spændingen endelig udløses med uddeling af julegaverne. Det var få og små gaver vi fik, i hvert fald sammenlignet med nutidens: En snurretop, en bil, der kunne trækkes op, en hjemmelavet slæde, eller »nyttige julegaver«, det vil sige beklædningsgenstande.

Sidst på aftenen læste far eller en af de ældre søskende juleprædikenen af Otto Funckes husandagtsbog, hvor der fortælles om Martin Luther, der måtte optræde som baby-sitter og derved blev inspireret til salmen: »Fra himlen højt kom budskab her«.

Først julemorgen ønskede far og mor os glædelig jul. Dette må være rest af en ældgammel skik, som de holdt fast ved hele deres liv, også efter at andre var begyndt at ønske glædelig jul mange dage før juleaften. Morgenmåltidet julemorgen var et festmåltid ud over det sædvanlige

med hvid dug på bordet, kold steg, kaffe, brød, smør og mange slags pålæg. Det var den eneste gang i hele året, hvor der blev gjort noget ud af morgenmåltidet.

*

I juledagene blev der kun udført det allermest nødvendige arbejde med pasning af kreaturerne. Maden var præget af festen, men ellers adskilte juledagene sig ikke fra andre helligdage. De nærmeste naboer kom på besøg, men kun til kaffe om eftermiddagen eller om aftenen. En af eftermiddagene var vi børn inviteret af K.F.U.M. og K. til juletræ i Gjettrup Missionshus. Bortset fra at det var et større juletræ i et større lokale og med mange flere deltagere, foregik der det samme som ved juletræet i Helligsø Skole. Sanglegene omkring juletræet blev ledet af mejeribestyrer Oxlund, Gjettrup, der sang for med sin vældige røst.

Vi nærmede os nu nytårsaften, en aften med store begivenheder. Forventningerne i dagene forud var mindst lige så store som i dagene før juleaften.

Blandt beboerne i Øster Helligsø var det en fast tradition på denne aften at lave lidt løjer med hinanden ved at fjerne redskaber, der var nødvendige i husholdningen eller ved pasning af kreaturerne. Den, det gik ud over, måtte så nytårsmorgen ud for at lede efter de fjernede redskaber. Alle søgte selvfølgelig efter evne at hindre dette, og derfor blev sidst på eftermiddagen, når pasningen af kreaturerne var tilendebragt, alle redskaber så som trillebøre, koste,



Julekort fra 1913.



Snurretop fra Julen 1924.

grebe, spande og løbe bragt ind i stalden, og dørene blev forsvarligt barrikaderet.

Engang brugte vi en helt anden metode, hvorved det blev spilopmagerne, der blev narrede. Vi bragte nemlig alle de sædvanligt brugte redskaber ud i laden og begravede dem i halmen. Derefter blev nogle gamle, skrøbelige trillebøre, slidte og kasserede skovle og koste bragt ind i stalden, og dørene blev barrikaderet på sædvanlig vis, men så dårligt, at de var nemme at bryde op.

Denne krigslist lykkedes over al forventning. Om morgenen stod alle de gamle defekte redskaber pænt stillet op uden for stalddøren, og vi kunne af sporene se, at spilopmagerne havde forsøgt at køre dem væk. Efterhånden som de var kommet væk fra gården, begyndte de skrøbelige trillebøre at falde fra hinanden. Forskrækkede over følgerne af denne ødelæggelse, der med lidt god vilje kunne kaldes hærværk, havde de ukendte spasmagere valgt at bære redskaberne tilbage.

*

En af dem, der hyppigst gæstede os nytårsaften, var vor nabo mod syd, statshusmand Anders

Larsen. Han boede i et nybygget statshusmandssted, hvor alle døre, luger og vinduer var forsynede med kroge eller andet låsetøj, så det var umuligt at bryde ind uden at øve regulært hærværk, og dette var jo ikke tilladt. Han mindede os ofte om dette forhold, så ofte, at vi besluttede at give ham en lille lærestreg.

Ved et »tilfældigt« besøg af et familiemedlem nogle dage før nytårsaften lykkedes det ubemærket at liste krogen af en luge i laden. Om aftenen, mens han intetanende sad ovre hos sin mor i naboejendommen »Æ gammel skuel«, krøb vi ind gennem den afsikrede luge i laden, op over foderet på staldloftet, og derfra ned i beboelsen, der var i samme længe som stalden. Her fjernede vi først alt sengetøjet og gemte det i halmen i laden, og dernæst fjernede vi fra stald og lade alle skovle, koste, spande, der blev læsset på trillebørene og kørt ned til åen.

Han fandt aldrig ud af, hvem de natlige gæster havde været, men holdt helt op med at tale om, at han var sikret mod nytårsløjer.

*

Samme Anders Larsen og en af mine brødre var engang på nytårsbesøg hos en anden nabo statshusmand Peter Tilsted. De var listet helt ind i køkkenet og havde fået fat på kaffekanden, grødgryden og et par andre ting. Uheldigvis faldt grydelåget på gulvet under stort spektakel, de blev fanget og måtte selvfølgelig ind og have et større traktement. Sent på aftenen sagde de farvel og tak og begav sig på vej hjemad, men vendte om på halvvejen. De havde nemlig set, at karmen til en luge i laden sad løst i murværket, så den nemt kunne listes ud. Dermed var der fri adgang til udbygningerne, og nu blev stald og lade tørt for alt det, der skulle bruges ved fodringen den næste morgen.

*

Nytårsaften blev der som juleaften serveret middag kl. 18, men ellers var denne aften som andre aftener. Der blev sunget et par salmer, og prædikenen til nytårsaften i den tidligere nævnte

husandagtsbog blev læst. Der var ingen prædiken i kirken kl. 24, og det var heller ikke skik at tænde juletræet.

Nytårsdag var den sidste helligdag. Dagen efter begyndte hverdagens arbejde, og den eneste mindelse om julen var nu en hyppig servering af nødder og andre endnu ikke fortærede rester af julemaden. Helligtrekongerlys kan jeg kun huske en enkelt gang, i 1919 eller 1920. Denne gamle skik var forlængst forsvundet, men var blevet genoplivet under den første verdenskrig, da der igen blev støbt tællelys.

*

Tiden har været hård ved julen som ved så meget

andet, mange af de gamle skikke er forsvundet og nye er kommet til. Der er dog en god portion af det gamle bevaret, således at vi gamle kan fejre julen med vore børn og føle, at det er som ved »julens derhjemme hos moder engang«. Mon ikke vor tids børn og unge, hvis de blev flyttet 60 år tilbage i tiden, kunne deltage i festen, som den var dengang, med den samme glæde, som de føler ved vor tids jul.

Der tales i vor tid meget om generationskløfter, og de er sikkert dybere, end de har været nogen sinde. Julen er med til at bygge bro over disse kløfter, en bro, som vil holde, ligegyldigt, hvor dybe disse kløfter bliver.

Olaf Nørgaard



En herlig tid som dreng i Østerild

Af Tage Hove-Nielsen

Min barndom i den lille dejlige by mellem fjorden, heden og den store klitplantage var en herlig tid. Måske også min tid dér, fra 1904 til 1917, havde ekstra kolorit, fordi jeg var kromandens søn, og derfor fik lov at opleve lidt mere usædvanligt end andre drenge i byen. Den gamle historie med, at dem, som var fra Østerild, når de blev spurgt, hvor de var fra, sagde, »a er fra Østerild desvar«, kan jeg nu ikke tilslutte mig.

Min far drev sammen med kroen vognmandsforretning, og allerede som 11-årig fik jeg lov til at køre med hestene. Jeg kørte således med handelsrejsende rundt til købmænd, manufakturhandlere, smede og andre handlende. Vi startede med kollektionen bag i vognen, og den handelsrejsende på bukken ved siden af mig, og så gik det derud ad, den hele dag: Hunstrup, Hjørdemaal, Skovsted, Hillerslev, Nors og andre småsteder, hvor der var forretninger.

Når jeg så, lidt sent på dagen, lukketiden var jo ikke 17.30, men 20 – 21, havde afleveret den rejsende i Thisted, var det en lille trætmænd, som



Tage Hove-Nielsen, proprietær, Ny Ryomgård, Djursland.

vendte hestene mod Østerild. Men var også hestene trætte, mærkedes det ikke på dem. De vidste, at den hjemlige stald og det gode foder ventede dem i Østerild, så de gik kun op ad bakken fra Ullerupgård og så Kløvs Bakke. Resten af vejen travede de, så det tog ikke ret lang tid at komme hjem.

Jeg kørte også telefonpæle ud. Det var, da Jydsk Telefon lagde ledning fra Thisted til Fjerritslev. Før den tid var der kun Statstelefon. Jeg læssede naturligvis ikke masterne af vognen, men nøjedes med at køre hestene.

Jeg husker så tydeligt en dag, vi holdt middagshvil ved en lille gård lige neden for Højbjerg Bakke, at montørerne, som rejste masterne og monterede trådene, var inviteret ind på gården for at spise deres medbragte mad. Jeg havde givet hestene muleposerne på (poser med hakkelse og korn til at hænge på hestene) og havde sat mig på en ajlebeholder for at spise mine mellemkødet, da konen i gården kom styrtende ud og sagde, at jeg sandelig også skulle ind for at

spise min mad og have kaffe, så skulle hun nok holde øje med hestene. Sådan en venlighed huskes længe.

Jeg kørte også grus på vejen fra Hvosse (Hovsør) til Kløv nedenfor bakken. Jeg kunne ikke løfte de tunge sider på en vogn, når den var læsset med grus, men når jeg lagde et bræt på det ene baghjul skråt ind mod siden af vognen og hængte mig i den yderste ende af brættet, kunne jeg løfte siden, så gruset kunne skride af vognen. Så blev det lagt i fire dynger i siden af vejen, for siden at spredes på hullerne i vejen.

Jeg havde også det hverv om sommeren at flytte fårerne ude i heden. Hvis der var en hest hjemme, red jeg derud, men da far også handlede med heste, skete det jo af og til, at jeg fik en hest, som ikke var tilredet. Så måtte jeg undertiden bide i lyngen, og hest og rytter kom hjem hver for sig.

Det var jo under første verdenskrig 1914-1918, så tørv var et nødvendigt brændselsmiddel, og min far havde enten købt eller lejet en tørvemose i Tømmerby Kjær, hvor vi om sommeren lavede tørv.

Det var med en æltemaskine, og til at trække den havde vi en hestegang, hvor en hest gik rundt og derved leverede kraft til tørveæltemaskinen.

Da hesten jo syntes, det var en mindre god idé at gå rundt og rundt og ingen steder komme, måtte der en til at genne på den. Det blev så min tjans de fire dage, jeg ikke var i skole. Da der var ca. 8 km ud i kærret, måtte vores karl »a stølkaal« og jeg starte hjemme fra kroen ved 4.30-tiden, for vi skulle starte tørveæltningen kl. 6, og der var 4 karle, som boede hos en husmand i Kærret i den tid, vi lavede tørv. Så gik det rundt og rundt, med frokost og middagspause, til kl. 18.00, og var der tørv, som var tørre, skulle vi helst have et læs eller to læs med hjem til Østerild.

Nu kunne disse fortællinger om mine »Bedrifter« som dreng måske tydes således, at jeg havde forældre, som misbrugte deres børn. Men vi 6 søskende (jeg var den yngste) havde de bedste og kærligste forældre, som man kunne tænke sig, men vi blev opdraget til at skulle hjælpe, hvor vi

kunne, og det på en måde, så vi altid var glade og stolte af at kunne hjælpe.

Jeg gik i den »stu'r klas«, i kommuneskolen. Mine ældre søskende kørte med tog til Fjerritslev, hvor de gik på Realskolen, men min hu stod mere til manuelt arbejde end til det boglige, og da skolegangen i store klasse kun var to halve dage om sommeren, blev der trods pligterne også en masse tid til leg.

Kunne en dreng ønske sig noget herligere sted at lege. Fjorden, den dejlige lavvandede fjord, hvor vi hurtigt lærte at svømme, og hvor vi fiskede aborrer og skaller i massevis, og når der kom for meget saltvand ind ved sluserne, kunne det ske, at vi kunne fange ål med hænderne.

Jeg glemmer aldrig, da jeg engang slog en gedde, så lang som en hegnsplæl, ihjel med en velrettet kampesten. Hvilken triumf, da jeg kom slæbende hjem med gedden, der var lige så lang som jeg selv.

Når mågerne havde æg, sneg vi os, med skam at sige, til at vade ud til øen, som lå uden for »den røde bro« og hentede nogle spande æg.

Vi tog kun i de reder, hvor der lå et eller to æg. Så var de friske, og mågerne kunne fortsætte med at lægge æg. Vi stangede også gedder og laks i åen ved Bromølle.

Der var lidt langt derud, og en cykel havde jeg ikke, men min far havde en gammel cykel, som jeg måtte bruge. Den var med massivt gummi og uden frihjul. På den kunne man køre langt uden at punktere, men ned ad Kløvs Bakke og Falsbjerg skulle man jo have hele sin alvor ved styret, for man kunne jo ikke bremse.

Vi legede naturligvis også indianere og soldater ude i plantagen, og vi havde hjemmelavede geværer, lavet af oversavede rør med træ og elastik og ståltråd til at slå knaldhætten, så det sagde bang.

Da jeg var 9 år, var det stationsforstanderens søn på 14 år, som dirigerede drengeflokken. Han var en hel Ole Opfinder. Han stod for produktionen af våben, og i hans gevær var der undertiden krudt!

Jeg var med til at bringe hans selvbyggede

flyvemaskine op på taget af stalden, en bygning til modtagelse af grise og kreaturer, som dengang fandtes ved stationerne ved Thisted-Fjerritslev banen, og jeg overværede hans første flyvetur fra toppen af taget, og direkte ned på jorden, hvor han sad mellem vragstumperne og grinede. Han lavede også masser af motorbåde med gamle vækkeure som drivkraft.

Han lokkede os rollinger til mange ting. Det var en yndet sag at sidde på jernstiverne under jernbanebroen, hvor banen gik over åen. Så buldrede det rigtigt, når toget kom. Så kunne han finde på at besørge stort ned i åen, og beordre os til at fange stumperne. Han lovede os ganske vist 5 øre for hver stump, men da han var i konstant pengeforlegenhed, kunne det godt have lidt lange udsigter med betalingen.

Han fik også mig til at organisere karbid, hvad der ikke var så vanskeligt, da kroen havde gasanlæg. Karbid blev puttet i en dunk eller dåse med lidt vand, og sikken et brag det kunne give, når der kom ild til. Jeg undrer mig i dag over, at vi ikke kom til skade ved disse eksperimenter.

Om vinteren løb vi på skøjter på fjorden. Vi havde ikke flotte, blanke skøjter og støvler som passede til dem. Nej, det var nogle skøjter, de voksne havde kasseret, og ligeledes gamle støvler.

Det gjorde ikke noget, der var hul i støvlerne, når bare skøjterne kunne bindes fast på dem.

Og hvilke vidder havde vi ikke at løbe på. Helt til Hovsør løb vi og så de voksne stange ål på Limfjorden. Og vi kunne løbe til Arup. Ja, jeg løb en gang så langt som til Tømmerby, hvor jeg havde en onkel, som havde jord helt ud til Vejlen.

Også fodbold spillede en stor rolle, og vort 1. hold var dengang helt fantastisk. Det præsterede at slå Thisted. Jeg spillede på 2. hold, og vi var også meget dygtige. Jeg kan huske, vi engang spillede ude i Kløvs Kær mod Skovsted. Der stod vand på banen. Det tog vi ikke så højtideligt. Vi vandt med 30 mod 0.

Ja, det var herligt at være dreng i Østerild, og når jeg nu og da, desværre alt for sjældent, kommer der, må jeg sande Jeppe Aakjærs ord:

*Hvad var vel i verden det fattige liv,
med al dets forterende tant.*

*Om ikke en plet med en dal og lidt siv
vort hjerte i skælvinger bandt.*

*Om ikke vi drog fra det yderste hav,
for rynket og bøjet at stå,
og høre de kluk*

*de mindernes suk
fra bækken, vi kysset som små.*



Julen i Thisted for 60 - 70 år siden

Det var vidunderligt at være til gudstjeneste juleaften

Af Werna Linde

Jeg fik pludselig lyst til at skrive lidt om min barndom og erindringer fra denne tid.

Jeg er født 1908 i Storegade 14. Dette skønne, gamle hus er i dag borte. Har lidt skæbne med så mange af de andre ældre ejendomme i Thisted fra dengang. Der er sket betydelige moderniseringer i de senere år, og meget af det gamle, hyggelige Thisted er dermed gået tabt.

*

Min far hed Ludvig Nielsen. Hans far hed Werner Nielsen. Far havde lært møbelpolsterfaget og var kendt under navnet sadelmager Nielsen i Storegade. Det blev malerierne, som blev hans livserhverv efterhånden. Utallige gange har jeg hørt folk fra Thisted sige:

»Jeg har et maleri, Deres far har malet, og det kan De tro, jeg er meget glad for«!

Han har bl. a. malet et dejligt maleri til administrationskontoret i Aalborg. Det er en kopi af Rembrandt, der hedder »Raadherrerne«. Det forestiller nogle af Amsterdams vise mænd, der sidder ved et bord og tilsyneladende drøfter byens



Werna Linde, f. 13-10-1908 i Thisted. Gift med Johannes Linde fra Skive, som i over 50 år var ansat på Koopmanns Slagterier. Han var udlært i Skive, derefter ansat i Thisted, Haderslev, Aalborg, igen i Skive som kasserer og bogholder. Derefter prokurist i Silkeborg. Han døde i august 1983.

anliggender. Også rundt i mange Thisted-hjem hænger malerier, som min far har malet.

*

Huset i Storegade 14 var delt på den måde, at mine forældre, to brødre og jeg boede i den ene ende af huset. Der var butik i midten. I den anden ende af huset boede mine bedsteforældre. Værkstedet var ovenpå.

En dejlig barndom havde vi søskende. Far var ingen almindelig mand. Han tog til Amerika i sine helt unge dage. Der var alle hans søskende taget over før ham. De var fem ialt, tre brødre og to søstre. De tog godt imod ham, og far fik godt arbejde. Han arbejdede bl.a. et par år i Florida ved det verdenskendte badested Palm Beach. Der var jo mange rigmandsvillaer dør, som havde brug for en mand, der kunne hjælpe dem med at indrette deres stuer med kostbare møbler og silketapeter. Min far's forældre »trak i ham« for at han skulle komme tilbage til Danmark. Efter nogle år i Amerika kom min far tilbage til Thisted og blev gift med min mor, Emilie Kjær, datter af rebslager Kjær, Vestergade 66.

Vi søskende havde en dejlig barndom i huset i Storegade. Det er derfor jeg har fået lyst til at fortælle om julen dengang, og om små, måske lidt sentimentale minder.



Sadelmager Ludvig Nielsen i døren til ejendommen Storegade 14 omkring 1910.

»På stjernetæpper lyseblå« – den strofe får mig til at tænke på skønne dage i min barndoms- og ungdomsby Thisted. Bedste i Storegade – som vi altså sagde i modsætning til Bedste i Vestergade – sad ved vinduet i huset i Storegade og sang julesalmer og sange for os børn. Hun lærte dem ind i os, så man den dag i dag næsten kan dem allesammen udenad. Ja, så listede julestemningen sig ganske langsomt ind i os børn.

Den stemning, som man nu, da man er blevet voksen og aldrende, har så vanskeligt ved at finde frem til. Når vi kom til »På stjernetæpper lyseblå« så jeg i fantasien et fint lyseblåt silketæppe overdrysset med guldstjerner bredt ud lige fra Storegade op til kirken i Vestergade. Vi fulgte altid ad, min far og min ældste bror, Werner, til at begynde med, inden vores lillebror Orla ankom. Da var jeg 10 år.

Orgelbruset, lysene i de store kirkekroner, alterlysene, alle de kendte mennesker, dejlige julesalmer. Hvor var det vidunderligt. Noget af det bedste jeg har at tænke på fra den tid – 1914 og op i tyverne.

*

Når julegudstjenesten var forbi, og vi kom ud i våbenhuset, gav far os hånden og sagde »glædelig jul«. Så kan det nok være, vi skyndte os hjem til vore hyggelige »dukkestuer«, hvor mor stod i døren og ønskede os »glædelig jul«. Hele huset duftede af rødkål og skøn mad. Når vi havde spist, dansede vi om juletræet, og Bedste, som boede ved siden af, var også inde for at fejre julen hos os. Og så kom vi til gaverne, som vi børn længe havde set hen til. Det var min mor's største glæde at finde ud af, hvad vil allermost ønskede os. Vi fik det næsten altid.

*

Mange år efter, da jeg havde fået vores datter, Kirsten, kunne hun udbrøde, når der kom noget fra mor og far til hende: »Det er nu sjovt med mormor. Hun ved altid, hvad jeg ønsker mig allermost«! Jeg erindrer også tydeligt, hvor jeg undrede mig, når Bedste sagde: »Gudskelov, nu



Interiør fra barndomshjemmet i Storegade 14.

er den juleaften overstået! Men hun var også gammel, lidt over 80. Det var jo en høj alder dengang. Derefter gik Bedste ind til sig selv og gik i seng.

Nu var der jo også det, at hendes tre sønner og to døtre var udvandret til Amerika. De var ganske vist i gode stillinger derovre og havde været på besøg i Danmark et par gange. Men Bedste har ganske bestemt tænkt på juleaften sammen med dem, da de var børn og unge. Hendes mand var død for få år tilbage. Så måske derfor dette udbrud fra Bedstemor denne juleaften!

*

Bagefter gik vi alle fem op i Vestergade 66 til mine bedsteforældre dør, rebslager Kjær. Der blev vi ikke mindre godt modtaget. Her fik vi børn flere julegaver. Jeg fik bl.a. en lille symaskine et år. Den kunne sy rigtige kædesting, og jeg syede og syede hele julen, selv om mine bedsteforældre sagde – om en gammel overtro – at man fik bulne fingre, hvis man syede i julen.

Ved 22-tiden – ja, dengang hed det jo kl. 10 – gik vi hjem igen. Juledagene gik så med læsning, spisning, snakken og en lille lur ind imellem.

*

En anden af de ting, der også i dag står lyslevende i min erindring, var, når Bedste i Vestergade, min mor og jeg en enkelt gang var ude at gå tur på kirkegården. En rigtig kone var jo dengang altid hjemme. Da kunne jeg pludselig finde 2- og 10 ører på gangene på kirkegården. Det var Bedste, der havde smidt dem – uden at jeg havde set det – og jeg var »stolt som en pave« over de penge jeg fandt. På disse ture fandt jeg eranthis og vintergække, og jeg plukkede små buketter, som jeg forærede Bedste. Det skete også, at vi engang imellem gik op til frk. Kærsgaard i det stræde, der fører fra Vestergade om i Anlægget. Her købte vi lagkage med hindbærsyltetøj imellem.

*

Jo, det var tider dengang! Selv om man nu har



1928 blev der bygget en etage på huset i Storegade 14.

det aldrig så dejligt i vores såkaldte velfærdsstat, kan det næsten ikke måle sig med de ganske små glæder, man havde dengang. Jeg syntes virkelig, alle mennesker, jeg var i berøring med, var så søde og rare. Og det falder jo godt »i tråd med« hvad digteren Jens Baggesen har skrevet:

*Ak! Ingensteds er Roserne saa røde;
Ak! Ingensteds er Tornene saa smaa;
Og ingensteds er Dunene saa bløde,
som de, vor Barndoms Uskyld hvilte paa.*

Werna Linde



Drømmen om Amerika

Den store udvandring i forrige århundrede belyst på Nationalmuseets udstilling

»Drømmen om Amerika« er titlen på den udstilling, Nationalmuseet åbnede i Brede sommeren 1984. Efter planen skal den i det kommende år kunne ses på Moesgård ved Århus.

Blandt mange genstande, der belyser den store flugt til Amerika i forrige århundrede, er en forstørret udgave af det kort, der blev gengivet i »Jul i Thy« 1982 og delvis gentaget i forbindelse med beretningen i 1983 om thybomålet, der er ved at forsvinde i Syd-Dakota.

På kortet over Badger-området i Syd-Dakota findes navne på mange thyboer, der tog land ved en sø, de kaldte Thisted Lake, ved Lake Albert og Badger Lake. Det er navne som Lars Christensen, Mathias Christensen og C. C. Holmgaard, der findes på kortet over Badger-området. De fik hver et areal svarende til 160 tdr. bygsdl.

Udstillingen giver et levende indtryk af udvandringen. Dagblade med lokkende annoncer, fotografier fra den vanskelige afsked med familien, skildringer af den lange sejtur over Atlanten og ankomsten til »Tårernes Ø« - Ellis Island i New York.

De emigranter, der slap gennem sundhedskontrollen på Ellis Island, rejste videre vest på med jernbane, og sidste etape foregik med prærievogn til et uopdyrket stykke land, hvor et trætværshus skulle tjene som bolig - måske i adskillige år.

Besværlighederne blev skildret i Lars Christensens beretning i »Jul i Thy« 1982. Lars Christensen

var født i Snedsted og rejste til Amerika i 1870. Hans skildring på dansk blev oversat til engelsk, senere fra engelsk til dansk.

Da pastor Ronald Jespersen ønskede at bringe beretningen i »Church and Life« blev den igen oversat til engelsk!

When Jutlanders Immigrate

selected and edited

by RONALD JESPERSEN

An interesting thing happened as this was about to be translated from Danish into English. It was discovered that it had been translated from English into Danish for the magazine Jul i Thy. However, the persons who told the story in the first place spoke only Danish. Therefore the first written record is also a translation. The story might have been translated three times instead of once!

The Danish magazine brought it to my attention, but the telling here is an adaptation of the English account, of which the authorship is uncertain. The locale of these early pioneer experiences is the home of my wife, the former Delores Holmgaard. Her mother, Sofie Holmgaard, had the English account.

Further inquiry led me to a grandson of Lars Christensen, whom we meet early in these true stories. His mother, at the age of two, was the first white child in the Badger-Lake Norden area, where most of the story takes place. His uncle Albert was the first white child to be born in Kingsbury County, South Dakota. Peter Christensen, a brother of Lars, tells all of the last part of the story which now follows.

»Church and Life«, der indtil for få år siden hed »Kirke og Folk«, udsendes af den lutherske kirke i Amerika fra byen Askov i Minnesota. Ronald Jespersen, der er sekretær for »Danish Interest Conference Lutheran Church in America« bor i Eldridge i Iowa, postbox 376.

Navnet Askov har forbindelse med den grundtvigske bevægelse, som fik sin opblomstring i Amerika, da N. F. S. Grundtvigs søn, Frederik Lange Grundtvig, kom derover. Han blev 10. august 1881 gift med en svensk proprietærdatter. Fire dage senere rejste de i dyb hemmelighed med »Thingvalla« til Amerika og slog sig ned i byen Siochton i Wisconsin.

Frederik Lange Grundtvig var præst i Clanton i Iowa fra 1883. Han tog initiativ til oprettelse af Dansk Folkesamfund, der havde til formål at bevare dansk ånd og sprog, kultur og hjemliv. Sit ståsted har han præciseret i manuskriptet til et foredrag:



Denne kirke i Badger i South Dakota blev samlingssted for mange danske udvandrere.

»De forenede Stater har indbudt Folk af alle Folkeslag at komme og nedsætte sig på Amerikas Grund: »Come from every Nation« lyder det jo så gæstfrit i Sangen... Jeg kommer altså herover og sætter mig ned. Jeg er Dansk. Med Blodets Bånd er jeg knyttet ikke blot til Forældre og Søkende, men til hele det danske folk... Efter 5 år bliver jeg Borger i dette Land. Nu er det klart, at jeg burde, så godt som muligt kunne tale, læse og skrive dette Sprog, som er Fællessproget herovre. Uden det vil jeg ikke ret kunne opfylde de Pligter, jeg har som Borger. Men skulde jeg forandre Hjemmets Sprog? Det er sandsynligt, at jeg ikke vil kunne det, uden usigeligt Tab. Det at kunne to sprog er en Fordel både i åndelig og materiel Henseende. Amerika er et Vidunderland. Jeg tænker, at det er her, at der skal ske en enestående Udvikling netop ved at alle Folk samles... i Fred. Vi skal være Tolke for alt, hvad der fremkommer i vort Folk, Mellemed. Vi bliver de bedste amerikanske Borgere, når vi vedbliver at være Danske.«

Blandt Frederik Lange Grundtvigs fortjenester er, at han fik udgivet »Sangbog for det Danske Folk i Amerika«. Han skrev selv sange til bogen, bl. a. verset

*Bort vi støvned fra Fædres Land
og spredtes for alle vinde;
danske Hjerter endnu dog kan
en Vej til hverandre finde;
sødt i Vest med Ånd og Ord
klinger som i Højenord
Modersmålets toner.*

Church and Life

formerly Kirke og Folk

Volume XXXII November 15, 1983 Number 11

Published monthly (15th) by the Danish Interest Conference of the Lutheran Church in America at Askov, Minnesota.

Second class postage paid at Askov, Minnesota 55704.

Send all editorial correspondence to Rev. Thorvald Hansen, 1529 Milton, Des Moines, Iowa 50316.

Matters pertaining to the business of the publication should be sent to Hazel Serritslev Box 126, Askov, Minnesota 55704.

Subscription payments and gifts should be sent to the Business Manager, Hazel Serritslev.

SUBSCRIPTIONS

Rate: \$7.00 per year (U.S.A., Canada and Denmark)

DANISH INTEREST CONFERENCE Lutheran Church in America

PRESIDENT: Dr. Ernest D. Nielsen, 7312 Madison Ave.,
Urbandale, Iowa 50322.

SECRETARY: Rev. Ronald Jespersen, 116 North Seventh
St., Box 376, Eldridge, Iowa 52748.

TREASURER: Rev. Charles Terrell, Rt. 1, Lacona, Iowa
50139.

Efter at have virket i Amerika omtrent en snes år vendte Frederik Lange Grundtvig tilbage til Danmark i året 1900. Tre år senere døde han.

*

Hvordan en jul kunne forme sig blandt de udvandrede er skildret af Mathias Andersen, der i 1886 kom til Diamond Lake i Minnesota. En slægtning på Lyø, Niels Kjær, har i »Church and Life« gengivet Mathias Andersens beretning om den første jul på prærien i 1886:

»Vi indbød vore ny Naboer (Knud Kr. Knudsen, en plejebroder til Thorvald Knudsen, Johs. Knudsens far) til at komme og fejre Juleaften sammen med os. Vi havde rigelig med Madvarer; min Morbroder var Bager af Profession og havde bagt Kage, Kringler og Svedsketærter; vi havde kort sagt det meste af det, som trængtes for at kunne fejre en dansk Juleaften. Når man er rask og Sindet i Ligevegt, bliver man i Regelen i godt humør, når man får god Mad, og vi tilbragte en rigtig hyggelig Juleaften sammen, den første på Minnesota's Prærie. Vi sang vore dejlige Julesalmer, som man aldrig bliver kede af at synge. Da vi skiltes den Aften, indbød vore Venner os til at fejre Nytårsaften sammen med dem, og det var vi meget villige til«

*

Danske aviser skulle hjælpe med at vedligeholde

det dansk sprog og fortælle om begivenheder i hjemlandet. Et af de betydeligste fremstød blev gjort af »Den danske Pioneer«, der blev oprettet omkring 1872 og udgivet i Omaha i Nebraska.

Udvandrere fra Thy kunne for godt hundrede år siden, torsdag den 23. oktober 1873, finde en lokal nyhed i avisen:

»I forrige måned slog lynet ned i Rosholm Præstegaard i nærheden af Thisted. Pastor Fibiger med frue og datter, der opholdt sig i den stue, hvor lynet slog ned, faldt bedøvede om. Præsten kom så hurtigt til besindelse igjen, at han endnu kunne rive gardinerne ned i det tilstødende værelse, hvor lynet var gået ind og havde tændt. Han var død i nogle dage efter, hvilket onde imidlertid nu er hævet, mens frøkenen, der måtte bæres tilsæns, endnu er lidende og har flere mærker på legemet.«

Ikke mindst thyboer, der har bevaret forbindelsen med slægtninge i Amerika, kan have interesse i at se udstillingen »Drømmen om Amerika«. Som supplement er udarbejdet et skrift på 116 sider. Det fortæller om danskere, som forlod deres hjemland for at prøve lykken i et nyt land, om deres trængsler i de første år, om fremgang og forsøg på at beare det danske særpræg.

Jørgen Miltersen



Huse af tørv måtte mange familier på prærien nøjes med i flere år.

Høsten i 1927 var besværlig

Et billede i »Jul i Thy« 1982 af damptærskværket i Tilsted har inspireret Anders Bisgaard, Hundborgvej 84, Thisted, til denne beretning:

Det var en meget våd sommer året 1927, især høsten var meget besværlig. Selvbinderen kørte fast gang på gang, og tit måtte man holde og dække maskinen til, fordi der kom en byge. Sommerens fugtighed medførte, at der var meget

lejesæd, og hvor det var værst, måtte man ud med le og krøj (rive med 4 lange tænder). Det tog lang tid med høsten, men det blev ikke bedre med at få kornet hjem. Jeg husker, der kom en storm sidst i september, der tørrede så meget, at de sidste neg



Stående fra venstre: Peter Legaard, Johanne Lauritsen, Poul Lauritsen, Ingeborg Kristensen, Karen Margrethe Kristensen, Gudrun Yde, ? Ubbesen, Lars Sørensen, Jacob Vestergaard, Søren Skaarup Christensen, Andreas Fredsø, ?, Philip Melanton Jensen, Johannes ?, Poul Østergaard (bette Poul), ?. På maskinen: Christian Korsgaard, Martin Nielsen og oven for stigen Anders Bisgaard.

kunne komme ind. Der var mange, der ikke blev færdig før i oktober.

Så skulle tærskværkerne i gang. For de forskellige gårde og mindre ejendomme var det ikke en hel almindelig dag, den dag man skulle have tærskmaskine. Man måtte sørge for, at der var mad nok i huset. Det var som regel ca. 15 mand, der skulle til for at betjene maskinen, og var der ikke en fast vognmand med et par stærke heste, måtte man alliere sig med naboer om flytning af maskinen.

Tærskværkets faste mandskab bestod af:

Værkfører, som var ansvarlig for opstilling af hele maskineriet, og under tærskningen at holde dampen oppe på lokomobilet. Ilæggeren var ansvarlig for selve tærskværket. Pressemanden var ansvarlig for, at halmballerne blev presset ordentligt, ikke for store og ikke for små. Så var der som regel to faste kornbærere, og én til at bære avner. Resten af mandskabet var »byttefolk«, det vil sige, man hjalp hinanden. Om der

var over- eller underskydende timer, så man stort på. Man fik jo kosten (maden).

I Tilsted var der to maskinaktieselskaber, det store og det lille. Kapaciteten var ens, men det var de større gårde, der havde aktie i det store, og husmænd og mindre gårde i det lille. Der var den forskel, at den store maskine havde dynamo, så den havde elektrisk lys over hele anlægget. Den lille måtte nøjes med flagermuslygter. Det med lys var ikke uden betydning. Hvis man først havde fyret op under lokomobilet og var i gang, blev man ved, til man var færdig, selv om klokken blev 9 eller 10 aften.

Billedet er af den lille maskine hos Poul Lauritsen i Tilsted. Gården lå, hvor den ny præstebolig er bygget. Da tærskværket havde plads i laden hos Poul Lauritsen om vinteren, var det altid det sidste sted, der blev tærsket.

I året 1927 var det sent, en af de første dage i november, og den første sne var faldet.

Anders Bisgaard



»Thybovalsens«

I »Jul i Thy« 1982 blev det nævnt, at der for et halvt hundrede år siden var skrevet en thybovals. Det var lykkedes at finde teksten til valsens. Den var af forfatteren Martin Jensen fra Sundby Thy.

Musikken var af Thistedes mangeårige musikdirektør, Chr. Ryming, der komponerede mange

melodier i løbet af den lange årrække, han stod i spidsen for det daværende Thisted Byorkester.

Martin Jensens tekst var bevaret, men hvordan med noderne?

Chr. Ryming havde en søn, der blev musiker lige som sin far og fik ansættelse ved Danmarks

No. 6. Thybo Valsen. Chr. Ryming.

Forniel Sang.

Handwritten musical notation for the first system, consisting of two staves. The right staff features a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the left staff provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. A fermata is placed over a chord in the right staff, with the word "rit." written below it.

Handwritten musical notation for the second system, consisting of two staves. The right staff continues the melodic line, and the left staff continues the accompaniment. A fermata is present in the right staff with "rit." written below it.

Handwritten musical notation for the third system, consisting of two staves. The tempo marking "a tempo" is written above the first measure of the right staff. The notation continues with melodic and accompaniment parts.

Handwritten musical notation for the fourth system, consisting of two staves. The right staff features a melodic line with some chromatic movement, and the left staff continues the accompaniment.

Handwritten musical notation for the fifth system, consisting of two staves. The right staff has a melodic line that concludes with a double bar line and repeat dots.

Handwritten musical notation for the sixth system, consisting of two staves. The right staff concludes with a double bar line and repeat dots. The left staff continues with accompaniment notes.

Three empty musical staves at the bottom of the page, consisting of three sets of five-line staves.

Radio. To sønner blev håndværkere i Thisted. Aage Ryming blev stenhugger, Carl Ryming snedker.

Ved siden af håndværket dyrkede de begge musikken, og de spillede i Thisted Byorkester, så længe det eksisterede. Aage Ryming døde for få år siden, Carl Ryming nyder sit otium og gemmer på minderne om sin far.

Blandt Chr. Rymings efterladte papirer fandt Carl Ryming noderne til Thybovalsen, og nu har spillemand i Thy mulighed for at tage den på repertoireet.

Så vidt Carl Ryming erindrer, blev »Thybovalsen« skrevet til Johan Skjoldborgs skuespil

»Slægten«. Stykket blev opført af Hansted Dilettanter, der var meget populære på den tid og optrådte i radioen på foranledning af forfatteren Bertel Budtz-Müller. Hovedrollen i stykket havde Robin Bjerregaard.

Noderne til »Thybovalsen« har Carl Ryming overladt til Byhistorisk Arkiv i Thisted, så melodien er sikret for eftertiden.

Skulle andre ligge inde med oplysninger om »Thybovalsen«, Skjoldborgs skuespil og Hansted Dilettanter, vil supplerende oplysninger kunne bringes i »Jul i Thy« næste år.

Jørgen Millertsen

En thybovals

Ved en høstfest i Hillerslev blev det i september 1982 genopfrisket, at der for ca. 50 år siden blev skrevet en thybovals. Komponisten var musikdirektør Chr. Ryming, Thisted. Teksten skrev forfatteren Martin Jensen fra Sundby Thy.

*Medens dagene skrider, og året går rundt
passer thyboen trofast sin daglige dont,
men han synger dertil — så går arbejdet bedst,
og når solen går ned, og der kaldes til fest,
lægger pigen sin arm omkring kærestens hals,
og så svinger de rundt i en trampende vals,
for ungdommen ta'r sig ej livet så nær,
og karlen og pigen hinanden har nær.
Ja, dejligst af alt, hvad af livet vi får,
det er ungdommens livsglade år.*

*Der går hvinende blæst over landet i Thy,
men en storm skal bli'v' stærk før vi kryber i ly.
Og vort korn bliver modent og sankes i lo,
og de unge bli'r gamle og kryber i ro.
Ja, men stadig går dansen i thyboens land,
medens månen står blank over Limfjordens vand.
For ungdommen ta'r sig ej livet så nær,
og karlen og pigen hinanden har nær.
Ja, dejligst af alt, hvad af livet vi får,
det er ungdommens livsglade år!*

fra det gamle album



Det første billede til »Det gamle Album« er i år kommet fra Stella Sørensen, Hegnskjær, Smørum ved Måløv. Det er fra Hundborg Præstegård omkring 1920. Pastor N. P. Nielsen, fru Nielsen og en datter er fotograferet i deres hyggelige stue. N. P. Nielsen var præst i Hundborg-Jannerup 1897-31. Han uddannede Sudanmissionærer, der boede i en fløj til præstegården. Søndagsskole blev holdt hos Stella Sørensens forældre, Augusta og Anders Jensen Thomsen, der havde købmandsforretning i Snejstrup. Datteren Stella blev gift med en søn af Martin Sørensen, Peterslund, Mors. Stella og Sigurd Sørensen havde først deres hjem på Mors. Så drev de store gårde på Sjælland, bl.a. i Smørum og Hedehusene. Gårdene er nu solgt til udstykning, Sigurd Sørensen er død, og Stella Sørensen bor i en villa på en parcel fra deres gård i Smørum.



**fra det
gamle
album**

Fra Werna Linde (Nielsen), Borgergade 20, Silkeborg, har »Jul i Thy« modtaget dette billede fra realklassen på Thisted Realskole i 1924. Øverste række fra venstre: Holger Bjerregaard, Niels Heinrich Hansen, Sven Erik Nielsen (Graun), Harald Jensen, Kai Mose, Arne Thygesen. 2. række: John With, Betty Ryge, Anna Rønn-Nielsen, Mary Kjellerup, Johanne P. O. Poulsen, Adolf Madsen, Karl Emil Kristensen. 3. række: Ove Prohaska, Helge Hald, Karen Marie Hilligsøe, Emmy Munch, Werna Nielsen, Katrine Poulsen, Jens Østerbye, Jens Ewald Jacobsen. 4. række: Viggo Thor Christensen, Frode Kirkegaard, Johannes Søgaard, Martin Pedersen, Tage Jensen, Gustav Beering-Sørensen. Nederst: Ivan Søndergaard, Helge Krogager, Carl Emil Bennedsen.



Et parti fra Hurup 1904-08. Manden på vognen er sodavandsfabrikant Anders Brændgaard.



Hurup Brugsforening i 1916. Billedet er fra Lau Brændgaard, Vinkelallé 49, Thisted, nr. 2 fra højre. Fra venstre uddeler Nielsen, manufakturpigen, kommis Vang, uddelerens bror, kommis Christensen, Lau Brændgaard, 10 år, og Thorvald Bach, senere uddeler i Ydby Brugs.



fra det gamle album William Elbrønd, Haslev, har sendt dette fotografi fra Koopmanns Slagteri i Thisted, nu Thisted Jernhandel. Hele medarbejderstaben blev fotograferet 1931 eller 1932. I forreste række ses bl.a. maskinmester Davids, Johs. Linde, slagtermester Niederberger, Jacob Jensen, William Elbrønd, direktør Høyer, bogholder Fisker, og tarmmester Mikkelsen.



Legind Kalkværk 1939. Anton Thomsen, Nørhaa Byvej 7, giver følgende oplysning om personerne. Fra venstre: Otto Christensen, Christian Pedersen, Ejner Christensen, Jens Damgaard, Nikolaj Pejtersen, Anton Thomsen, Niels Thinggaard, Søren Justesen, Peter Damgaard, Poul Poulsen, Christian Larsen og Lars Klit.



Dette er Næstrup-boere på udflugt til Klitmøller i 1921, oplyser Ingeborg Skallerup, Møllevang 2. Øverst fra venstre: Niels Jensen, Edvard K. Nielsen, Kristen Aas Sørensen, Johannes Pedersen, Karl Kr. Nielsen, Peder Søgaard, Peter Tousgaard, Niels Tange Nielsen, Kristen Landbo Nielsen, Anine Søgaard. 2. række: Jenny Overgaard, Jens Nikolaj Pedersen, Kristian Landbo, Katrine Pedersen, Martine Tange Nielsen, Inger Sørensen, Katrine Jensen. 3. række: Marie Landbo, Inger Tousgaard, Poulina Landbo Nielsen, Maren Landbo, Anne Marie Nielsen, Mariane Pedersen, Karen Aas Sørensen, Kristine Nielsen.



**fra det
gamle
album**

På Gulds Maskinfabrik i Sjørring blev fremstillet en dampmaskine, som i 1919 var i brug i Hundborg Mose, når der skulle æltes tørv. Ejeren af dampmaskinen, Jens Andersen, Hundborg, står længst til venstre. Derefter Anthon Jensen, Faddersbøl, Jens Kristian Kaagaard, Todbøl Mark, Jens Fink, Hundborg, ukendt, A. P. Andersen, Sperring, ukendt, Carl Mathiasen, Sperring, Peder Andersen, Tadetoft, Hundborg, Stinne Vestergaard, Tinggård, Sjørring, og Lise Andersen, Sjørring. En af personerne på billedet, A. P. Andersen, har givet oplysningerne. Han bor nu på Bryggerivej 11 i Thisted.



Fra fru Elly Hansen, Astrupvej 66 i Brønshøj, har vi modtaget dette billede. Det var disse personer, der i 1941 gik sammen for at få stiftet en hjemstavnsforening for thyboere i København. Fra venstre inspektør V. Berg Nielsen, lædervaregrosserer P. Chr. Pedersen, inspektør Edv. Tierp, formanden for De samv. Hjemstavnsforeninger, K. Kristensen, forfatteren Bertel Budtz Müller, maleren Jens Søndergaard og faktor Ejnar Hansen (bror til Edv. Tierp).



I »Jul i Thy« 1978 side 41 var gengivet et postkort med et billede af Thistedes original, gadefejeren Peer Chr. Eriksen. Ifølge folketællingslisten 1880 var Peder Chr. Eriksen 40 år, født i Skinnerup, arbejdsmand med kone og tre børn, Nikolaj på 11, Martinus på 8 og Othilie på 3, bopæl Østerbakken, matr. nr. 124. Fra en familie i Sverige, Henning og Aase Jensen, Återslopsvägen 14 B, 66100 Säffle, har Museet for Thy og Vester Han Herred modtaget et fotografi af P. Chr. Eriksen og hustru. Peter Crabb sørgede for, at det kunne komme i »Jul i Thy«.



**fra det
gamle
album**

Fra en gymnastikopvisning på Ashøje 1923. Lederne var Viggo Hove og Katrine Svendstrup, oplyser Elisabeth Hove, Gravenhøjvej 20, Boddum. Bageste række fra venstre: Niels Nørgaard, Viggo Hove, Karl Kristian Jensen, Niels Krabbe, Thornung Riis, Magne Hove, Harald Krabbe, fanebærer Jenny Jensen, Ejnar Hove, Thorvald Christensen, Peter Eriksen, Katrine Svendstrup, Peter Eriksen. Midterste række: Valborg Hove, Marie Riis, Augusta Kibsgaard, Stinne Jensen, Else Riis, Helga Kristensen, Gerda Christensen, Ebba Krabbe, Maren Sønderkov, Karen Jensen, Maren Kjærgaard, Johanne Nielsen. Forreste række: Kristian Toft, Aage Hove, Kresten Jensen, Anders Sønderkov, ukendt, Niels Vangsgaard, Niels Jensen, Jens Kristensen, Harald Hove.



Inge Baarstrøm, Høvænget 25, Viby, Jylland, har sendt dette billede af det første hold »blå pigespejdere«, fotograferet på Hundborgvej i 1932. Korpset fejrede 25-års jubilæum den 26. oktober 1957 og må således være 50 år i år. De fire i forreste række fra venstre: Lizzy Buchholtz, Ellen Mortensen, Ruth Black og Inger Madsen. De seks i bageste række er: Edel Sparring, Lilly Thomsen, Inge Johannesen, Elsa Pedersen, Ingrid Knudsen og Bodil Lautrup Larsen. Bagest: Marie Kjær, kaldet Tulle. Hun var den ene af de tre ledere, som startede korpset. De andre to hed Musse Odde og Gerda Nørby.



En del postkort er skænket til »Jul i Thy« med henblik på reproduktion ved lejlighed. Dette er fra A. Klit Nielsen, Frederikstov, Thisted. Billedet er fra den tid, da Møllevej blev kaldt Møllevejen. Vejen var primitiv, men hyggelig med træer, der næsten lukkede vejen, og gaslys uden for den fine villa.



**fra det
gamle
album**

Børnene i Helligsø Skole, fotograferet april 1924. Bageste række fra venstre: Sara Nørgaard Toft, Alma Roursgaard, Mette Nikolajsen, Dagny Skriver Mikkelsen, Kristiane Søndergaard, Johanne Toft, Alma Madsen, Kirsten (Anders Smed), Laurette Mikkelsen, Anna Helligsø, Margrethe Pedersen (Post), Agnes Tilsted, pastor Carl Lund, lærer Mikkjel Jensen, forpagter Poul Mikkelsen, gårdejer Kristian Damsgaard. Næstbageste række: Poul Nørgaard Toft, Martin Mortensen, Kristian Galsgaard, Ejnar Nørgaard, Anders Peter Vestergaard, Anders Galsgaard, Emil Giltoft, Peter Jensen (Hermansen), Niels Klemmensen Nielsen, Olaf Nørgaard, Østergaard Jensen, Henry Viktor Petersen, Peter Giltoft. Forreste række: Karl Giltoft, Kristian Galsgaard, Anna Methe Laursen, Astrid Mikkelsen, Emma Giltoft, Lydia Mikkelsen, Aage Mikkelsen, Ejnar Mortensen, Poul Nørgaard Mikkelsen, Helge Mikkelsen, Kristian Nikolajsen, fru tømrer Anton Jensen, fru pastor Carl Lund. Fotografi og navne er fra Olaf Nørgaard, Skivevej 9, Holstebro.



Børnene i Hov Skole havde gymnastik uden døre, da dette billede blev taget i 1921 med Lønnerup Fjord som baggrund. Fra venstre: Andreas Sørensen, senere kroejler i Østerild, med Søren Bach, Silstrup, på ryggen, lærer Sørensen, nederst: Ejner Østergaard, i midten: Niels Bach, Thisted. Øverst: Harald Poulsen, Margrethe Pedersen, Ole Andersen, Hillerslev, Karl Andersen, Hov, Ejnar Nørgaard, Thisted, Anna Larsen, gift med Chr. Henriksen, Thisted, Kirstine Andersen, Hillerslev. I stangen øverst: Mads Hilligsø, Thisted, nederst: Ejnar Larsen, Thisted. På plinten fra venstre: Ellen Pedersen, feriepigge hos lærer Sørensen, Johanne Marie Sørensen og Elna Andersen, Hov. Billedet er indsendt af Ole og Kirstine Andersen, Hillerslev.



En skoleklasse i Hillerslev i 1925-26. Lærerinden er Else Marie Hansen. Ved forreste bord til venstre: Stinne Munkholm og Margrethe Skaarup, derefter Harry Henriksen og Chr. Bunk Andreasen, ved siden af lærerinden Niels Overgaard Andersen. I højre side forrest: Karl Thomsen (Jessen) og Niels Kr. Vestergaard, derefter Gustav Skaarup og Chr. Peter Madsen, bagest: Harry Enggaard og Aage Grønkjær Nielsen. Billedet er fra Ellen Overgaard Andersen, Følfodvej 37, Hillerslev.



**fra det
gamle
album**

Bedsted Privatskoles elever, ca. 1917. Privatskolen havde til huse i det nuværende »De gamle Hjem« 1913-19. Skolelederen, Ingvar Nielsen, fik udgivet flere digtsamlinger, bl.a. »Tanker og Toner« (1913). Han tog del i egnens politiske liv (radikal) og var formand for den lokale fredsförening. Han rejste fra byen ved privatskolens nedlæggelse i 1919 og tiltrådte senere en stilling som sekretær ved Folkeforbundet i Geneve. Billedet er udlånt af Karl Bertelsen, Bedsted, og personerne er genkendt af Ellen Raadal, Krik (tidligere Bedsted). Bageste række fra venstre: Gunner Thøgersen, Ravnsborg, Børge Toustrup Madsen, Helge Thoustrup Madsen, Karen Kristine Olsen, Emmy Olsen, Ida Jacobsen, Sigrid Christensen, Stinne Olsen, Gudrun Jensen, Karl Kristian Otterstrøm, Rigmor Hjøllund, Therese Pedersen, Karen Overgaard, Anna Christensen, Dagmar Christensen, Ingeborg Jensen, Karen Margrethe Andersen, Gerda Lykke. Næstbageste række: Mogens Hansen, ukendt, Mary Overgaard, Astrid Hjøllund, Marie Eriksen, Helga Nielsen, Brydbjerg, Else Nielsen, Brugsen, Helga Nielsen, Ingvar Nielsen, Marie Hjøllund, Ellen Krabbe, Hakon Krabbe, Carl Nielsen, Brugsen, Bjarne ?, Aksel Krabbe, ukendt, Vilhelm Hansen, Lorentz Andresen. Midterste række: Niels Hedegaard, Folmer Christensen, Emma Eriksen, Esther Krabbe, Ellen Thoustrup Madsen, Thea (Dorthea) Andersen, ukendt, Ingvar Nielsen, (Brugsen), Erhardt Munkholm, Alfred Christensen, Jenny Pedersen, ukendt, Ragnhild Hofmeyer, Evan Vester, Anker Thøgersen, Maren Kristiansen, Anna Damsgaard, ? Nielsen, Brydbjerg, Karl Evald Pedersen. Næstforreste række: Holger Vestergaard, Rigmor Krogsgaard, Astrid Bærre, Karen Margrethe Thagaard, ukendt, Meta Pedersen, Poul Ekman, Svend Hedegaard, Jens Christiansen, Poul Johansen, Karl Berthelsen, ukendt, ukendt, ? Hedegaard, Jacob Madsen, ukendt, Folmer eller Jens Olsen. Forreste række: Ukendt, Henry Lykke, ukendt, Thora Pedersen, Kristian Johansen, Jens Valdemar Christensen, Aage Munkholm, Henning Christensen, ukendt, pige fra Brydbjerg, Louise og Marinus Olsen.



Peter Bjerg Jensen, Lærkevej 42, Langsø, Nordborg, Als, skriver: Da jeg er gammel thybo og køber »Jul i Thy« hvert år, og deraf kan se, at I nok vil have gamle billeder, tillader jeg mig at sende mit konfirmationsbillede fra 4. oktober 1931. Præsten er provst Hilden-Pedersen og det var i Hillerslev Kirke. Det er mig, der står som dreng nr. 2 efter Hilden-Pedersen ved siden af fru Hilden-Pedersen. Jeg kan ikke huske navnene på de andre. Hvem kan hjælpe?



Jernbanegade i Thisted i juledragt. Postkort fra Per Boe, søn af Camilla og Poul Boe, Spangbergsvej.



**fra det
gamle
album**

Heltborg Skole ca. 1929. I bageste række fra venstre står: Børge Larsen, Verner Dalgaard, Charles Lodahl, Henry Vangsgaard, Poul Kjælgaard, Jens Valdemar Pedersen, Peder Nielsen, Anna Gilling, Margrethe Kirk, Else Dahl. 2. række: Lærer Harhøj, Holger Nielsen, Peder Haudrup, Karl Andersen, Peder Damsgaard, Richardt Andersen, Edith Larsen, Marie Dahl, Agnethe Dahl, Dagmar Thomsen. 3. række: Henry Kirk, Dagmar Ernst, Maja Hare, Gudrun Pedersen, Lilly Henriksen, Gudrun Nikolajsen, Elna Ernst, Stinne Jensen, Stinne Jacobsen, Astrid Pedersen, Anna Kirk, Karen Houmark, (Korsgaard). Forreste række: Aage Serup, Henrik Larsen, Verner Kirk, Knud Balle, Knud Haarhøj, Else Kristensen, Rigmor Ernst, Signe Larsen, Inger Haudrup, Else Vilhelmsen, Lene Haudrup.



Disse to par blev fotograferet i Thisted i slutningen af tyverne, oplyser Ester Thomsen, Vestergade 2. Fra venstre: Johan Thomsen, der drev herreekviperingsforretning i Vestergade 2, fru Kirstine Toftdahl, Laurids Toftdahl, der havde skrædderforretning på Lilletorv, og Ottomine Thomsen.



Sognefoged i Snejstrup, Niels Thomsen og hans hustru, Kirstine, tog sidst i forrige århundrede til Thisted for at blive fotograferet hos Wilhelm Kjølbj i Storegade. Fotografiet fik nr. 17.475 og fotografen havde trykt følgende: Efterbestillinger modtages ved opgivelse af ovenstående nummer. Niels Thomsen var født 29. januar 1843 og døde 9. oktober 1917. Kirstine Thomsen var født 27. juli 1850 og døde 5. juli 1931. En søn af ægteparret, Anders Jensen Thomsen, drev i en årrække købmandsforretning i Snejstrup. En datter af købmanden er Stella Sørensen, som har fundet billedet til »Det gamle Album«. Se side 33.



**fra det
gamle
album**

Eleverne i Svankjær gamle skole i 1925. I følge Anders Olsen, Svankjærvej 1, er det følgende, bagest fra venstre: Marie Iversen, Magda Thomsen, Anna Worm, Mary Iversen, Lisbeth Jespersen, Gerda Thomsen, Elna Tandrup, Anna Svendsen, Else Ifversen. 2. række: Thøger Andersen, Marie Christensen, Signe Henriksen, Agnes Lauritsen, Astrid Iversen, Magda Lauritsen, Lydia Sørensen, Hilda Henriksen, Chr. Jakobsen. 3. række: Kirsten Iversen, Søster Kvejborg, Petra Olesen, Emma Worm, Ida Sørensen, Stinne Thomsen, Stinne Olesen, Magda Worm, Karen Jensen. 4. række: Carl Josefsen, Viggo Kyndahl, Chr. Sørensen, Valdemar Larsen, Anders Olesen, Søgaard Eskesen, Ove Lykke, Henry Nedergaard. Forreste række: Thomas Christensen, Chr. Iversen, Anders Nielsen, Herluf Henriksen, Kristoffer Christensen, Gunnar Thomsen, Svend Stensgaard. Yderst til højre lærer Jens Kvejborg.



I 1934 opførte Tilsted Dilettanter »Værdier« af N. Gertsen. Anders Bisgaard, Hundborgvej 84, Thisted, oplyser, at de medvirkende er følgende fra venstre: Jens Støvring, Kaj Vestergaard, Lis Berthelsen, Henry Nordentoft, Johanne Christensen, Theodor Oddershede, Jenny Thøgersen og Peder Veje.



Dette billede fra Holmgård Skole i Ydby Sogn blev taget 1. marts 1928, da lærer Otto Gram tiltrådte. Han står til venstre. Derefter i bageste række: Dorthea Olesen, Thora Andersen, Erna Andersen, Alma Andersen, Aage Nystrup, Mads Boddum, Peder Sigh, Holger Andersen og lærervikar Holger Boddum. Midterste række fra venstre: Thorvald Bjerregaard (fra Hurup, tjenestdreng hos Andreas Jensen »Lerskred«), Gunner Nystrup, Niels Jensen, Anna Jensen, Krista Josefsen, Metha Marie Pedersen, Alma Andersen, Karen Hansen, Thora Andersen. Forreste række: Alfred Jensen, Milter Jensen, Hans Lindgren Kristensen, ukendt, Karl Knudsen, Robert Madsen. Billedet og oplysningerne er fra Thora Thomsen (født Andersen), Søndergade 24, Hvidbjerg.



fra det gamle album

Søndagsskolebørn anno 1909 ved Hundborg Missionshus. I døren står lederne fru Karen Søndergaard, Søndergaard, Hundborg, og herregårdsmisionær Otto Nielsen (Post), Hundborg. Pigesiden: Bageste række ukendt. Næste række fra venstre: Anna Jepsen (med sløjfe i nakken), Juliane Søndergaard, Johanne Holm, Anna Marie Nielsen, Maren Langgaard, Otto Langgaard, (Otto ville være ved søster Maren), Kirstine Andersen, ukendt, Stinne Søndergaard, ukendt, Mette Nielsen (med sløjfe i håret), Inger Sørensen (på bænken med den hvide krave), ukendt, Ellen Bojer, Anna Fink, ukendt, ukendt, ukendt, ukendt, ukendt, Anna Søndergaard, Helga Søndergaard, Anna Louise Prip Buus (med det hvide forklæde), ukendt, Elvine Nielsen. Siddende på brostenene til venstre: Bageste række fra venstre: Anna Marie Bangsgaard, Anna Bangsgaard, Stinne Andersen, ukendt, Johanne Nielsen, ukendt, ukendt. Siddende på brostenene til højre: Bageste række fra venstre: Karen Hansen, Jenny Harkjær, Marianne Salmonsens, Kirstine Langgaard, Marie Holm, ukendt. Drengesiden: Bageste (samlede) række fra venstre: Ingvar Andreassen, ukendt, Jesper Østergaard, Adolf Sørensen, Jens Hansen, Viggo Nielsen, ukendt, ukendt, Kaj Bojer, Johannes Søndergaard, Jens Nielsen, ukendt, ukendt, Johannes Langgaard, Niels Langgaard, ukendt, Søren Kielsgaard, ukendt, ukendt, Christian Yde Jespersen, Oscar Toft, ukendt, ukendt, ukendt, ukendt, Anders Langgaard. Billedet og oplysningerne er fra fru Maren Kongsbak, født Langgaard, Thisted Plejehjem, Thylandsvej 37, der i mange år boede henholdsvis i Hundborg og på Nørre Allé i Thisted.



Disse postkort fra Vestervig har Maren Pedersen, Oddesundvej 204, Snedsted, sendt til »Jul i Thy«. Det øverste er en tegning af Vestervig Kloster, som man tænker sig det har set ud, da der både var kloster og kirke. På det nederste billede er Tinghuset opført. Det skete ifølge Trap i 1833, så kortet må være af lidt yngre dato end anført i den tekst, der er trykt nederst på kortet.





**fra det
gamle
album**

Dette billede fra Østerild Skole 1915 er indleveret af Tage Hove-Nielsen, søn af krojer Lars Nielsen, Østerild. Han har sammen med Eva Sørensen, gift med tidligere krojer i Østerild, Andreas Sørensen, og Eva Sørensens søster, fru Anna Hansen gjort forsøg på at finde ud af navnene på de mange børn. Bageste række fra venstre: Drengene fra Riskærsgaard, nr. 4 Theodor Nielsen (Hov smeds søn), Mads Christensen (slagter), Chr. Niensens søn (rejst til USA), Chr. Sørensen (maler), Kr. Damsgaard (senere minister), Chr. Nielsen (USA), Viktor Thomsen (bager), Johs Munk Larsen. Næste række: Charles Christensen (brugsuddeler), Rudolf Gregersen (USA), Peder Mathiassen, Theodor Haring, Søren Nielsen, Thorvald Thomsen (bager), Tage Hove-Nielsen (kroen), Alfred Thomsen (bager), ? Haring, Sv. Jensen (senere skoleinspektør i Mariager), Holger (møllerens søn), ukendt, Henry Thomsen (bager), Niels Poulsen. Midterste række: Pige fra Riskærsgaard (gdr. Jensen), skomager Mathiassens pige, Chr. Smeds Johanne, Magda Bonnerup, Otilia Munk Larsen, Margrethe Poulsen, Anna Larsen (Krüger), Magda Gregersen, Gunhild Laursen, Laura Nielsen, Maja Hyldig (slagter), Margrethe Olsen, Agnes Sørensen, Karen Roesen, Margrethe Damsgaard. Næste række: Gerda Bødker, Stinne Korsbæk, Mette Jensen, Ester Gadeberg (smedens datter), Gudrun Frost, Stinne Larsen, (Futtrup), Helga Jensen (maler), Helene Nielsen, Karen Hyldgaard, Else (Hov smeds pige), Erna Jeppesen (fiskehandlerens datter), Anna Hendriksen, Stinne Hyldgaard, Margrethe Munk Larsen, Ella Munk Larsen, Elna Nielsen, Kristiane Pedersen (skrædder). Forreste række: Bager Christensen, Frøstrup, gdr. Jensens søn, Riskærsgaard, Frost Jensen (urmager), Laurits Larsen (tækker), Jens Peder Damsgaard, Adolf Korsbæk (postens søn), to af Lars Niensens drenge, Holger Gadeberg (smeden), Gerald Jeppesen (fiskehandler), Aksel Larsen (tækker), Valdemar Poulsen. Endvidere ses enelærer Jensen og hans hustru i billedets højre side.



Dette billede af snekastere i Tved 1936 er taget nord for den gård, der tilhørte Ove Frøkjær. Laurids Kanstrup, Ballerumvej 316, kan huske navnene på de fleste. Supplerende oplysninger er givet af Anton Frederiksen, Nørbygaard i Tved. Den første i bageste række fra venstre er ukendt. Derefter: Chr. Strømgaard, Peter Nielsen, Chr. Kjær, Jens Gasbjerg, Jens Bjerg, Karl Knudsgaard, ukendt. I næste række: Laurids Kanstrup og Ove Frøkjær. Næste række: Ukendt, Peder Høve, Henrik Henriksen, sognefoged Jens Nielsen, Alfred Bjerg. Næste række: Peder Pedersen (Rimme), Frederik Frederiksen, Jens Skalshøj, ukendt. Forreste række: Jens Nikolaj Sørensen, Chr. Gregersen og snefoged Chr. Nørgaard.



Sommeren 1984 overtog KFUM-spejderne i Thisted ansvaret for denne kystbåd fra Klitmøller. Båden er bygget 1940 af skibsbygger Peter Chr. Mortensen og søsat under navnet »Danmark«. Dette billede er fra efteråret 1947, en tidlig morgen ved 3-tiden, hvor man forsøgte at få båden på havet, hvilket mislykkedes på grund af lavvande. Personerne fra venstre: Niels Peter Jensen, Christian Trab, Christian Jensen, Peter Olsen Krogh, Martin Bunch Madsen. De fire, som havde part i båden, var Niels Peter Jensen, Christian Trab, Peter Bach og Christian Bach, de to sidstnævnte er ombord på båden for bl.a. at passe den én-cylindrede Hundested-motor. Eneste nulevende er Christian Trab, som har givet disse oplysninger. Bådens navn er idag »Sejr« og KFUM-spejderne har liggeplads til den i Thisted Østhavn.



**fra det
gamle
album**

Dette fotografi fra Østerild Mejeri er udlånt af Lokalhistorisk Forening for Hunstrup og Østerild. Det er kommet fra Marie Kanstrup, Kløv. Mejeristen hed Sunesen. Kusken på mælkevogn nr. 3 fra venstre er Chr. Damsgaard, der da boede i Kløv, hvor Karoline Henriksen har boet, oplyser Marie Kanstrup. Kusk nr. 2 fra venstre er vist Chr. Krag, Ballerum.



fra det
gamle
album

Dette billede fra Stenbjerg Skole 1919 er kommet fra Helga Morbjerg Madsen, Stenbjerg Kirkevej 53, datter af Mikkel Bonde, Stenbjerg, nr. 2 i næstforreste række fra venstre. Hun har fundet frem til følgende navne: Forreste række liggende Theodor Mikkelsen og Magnus Christensen. 2. række fra venstre: Cecilie Christensen, Helga Bonde, Marie Mikkelsen, Marie Jensen, Karen Jensen, Petrine Pedersen, Karl Mikkelsen, Kristian Christensen, Jørgen Nielsen, Niels Munk, Mejner Nielsen, Ole Petersen. 3. række fra venstre: Julie Jensen, Everne Eriksen, Stinne Iversen, Methe Vang, Magda Vang, Jørgine Andersen, Johanne Nielsen, Stella Nielsen, Petra Nielsen, Anna Sæe Christensen, Petrine Christensen, Elly Bonde, Frida Andersen, Kristine Bonde, Karen Christensen, Stinna Christensen, Karen Christensen. 4. række fra venstre: Fru Jensen, lærerens kone, Elly Jensen, Agnes Jørgensen, Ottomine Eriksen, Stinne Poulsen, Gudrun Christensen, Karla Andersen, Kristella Eriksen, Helga Poulsen, Marie Petersen, Else Bonde, Stinna Christensen, Kristella Kristensen, Pethea Christensen, Stinne Eriksen, Ragnhild, efternavn ukendt, lærer Jensen. 5. række fra venstre: Magnus Christensen, Karl Iversen, Peter Pedersen, Otte Mikkelsen, Karl Vang, Knud, efternavn ukendt, Peder Mikkelsen, Karl Bonde, Holger Christensen, Kristian Jensen, Jens Mikkelsen, Christen Poulsen. Bageste række: Søren Jensen, Viggo Eriksen, Martin Bonde, Alfred Iversen, Thøger Eriksen, Christen Christensen, Niels Nielsen, Peder Bonde, Jens Ravnsmed, Ernst Mikkelsen, Karl Petersen.



fra det
gamle
album

Mejeriet Nyhåbs 25 års jubilæum på »Gjæstgiveriet« i Hørdum var en stor begivenhed. Omkring 30 damer vartede op, og en tjener fra Hotel Aalborg i Thisted sørgede for, at alt gik som det skulle. I bageste række fra venstre: Aldry Larsen, Anna Larsen, ukendt, Marie Bisgaard, Maren Tølbøl, Anna Nielsen, Johanne Bisgaard, Thea Olesen, Ellen Sørensen. Midterste række: Karen Hornstrup, Ida Sørensen, Else Hornstrup, Marie Munk, Anna Pedersen, Karen Møller, Johanne Olsen, ukendt, Mariane Knakkegaard, ukendt, Ida Høje, Helene Pedersen, Kathrine Krogsgaard, Thea Pedersen, Jenny Carlson. Forreste række: Anna Fogh, Anna Jensen, Elna Pedersen, Thea Høje, tjeneren fra Thisted, Frederikke Bach, Hilda Andersen, Anna Overgaard, Henny Svalgaard. Billedet er fra Holger Hartmann Jensen, Bjerregård i Hørsted. I »Hørsted Museum« har han samlet mange genstande, papirer og billeder, som fortæller kulturhistorie fra flere århundreder.

*Tilbageblik over store og små begivenheder
i tiden fra oktober 1983 til oktober 1984.*

Året der svandt

OKTOBER

Advokat i Los Angeles, Grant B. Cooper, søger slægtens spor under et besøg i Thy. Hans morfar, Anders Chr. Christensen, udvandrede fra Thisted i 1890. Grant B. Cooper blev kendt verden over, da han forsvarede Robert Kennedys morder, Sirhan Sirhan.

Klim Valgmenighed, der begyndte som frime-nighed, kan i efteråret fejre 100 års jubilæum, oplyser friskolelærer Bent Rolighed, Fjerritslev.

Agerholms Isenkramforretning i Thisted fejrede 25 års jubilæum 10. oktober. Svenn Agerholm optog ved samme lejlighed en kompagnon, Sonja Kjeldtoft, der har været ansat i forretningen i 19 år.

Freitag den 7. oktober var det 50 år siden, Sigurd Sørensen begyndte mejerivirksomhed i Thisted. Mejerigården drives nu med hjælp fra sønnerne Jens Jørgen og Finn Sørensen.

Auktionsmester Ib Holm Sørensen og fiskerifor-eningsformand Egon Sekkelund, traf i Lorient i Frankrig aftale om, at 20 store franske trawlere kan lande fangster i Hanstholm.

KFUM og KFUK i Thy har som kredssekretær antaget Ester Jørgensen, der tiltræder 1. novem-ber. Hun er fra Horsenseggen og uddannet på Diakonkolen i Århus.

Den 85-årige Jens Dueholm Philipsen, Gettrup, har udgivet en erindringsbog med titlen »Fra en omskiftelig verden«.

Lærer Niels Stockholm Nielsen, Egebjerg, blev »Årets Thyholmer 1983«. Han har gjort en stor indsats for Thyholm og er en af de bærende kræfter i Jens Glob Samvirket.

I Vorupør er oprettet en fond med det formål at sikre, at der bevares en flåde af kystbåde i Nr. Vorupør. Salget af Arne Baltesens bog om »Kystredningsstation Nr. Vorupør igennem 130 år« indbragte 25.000 kr., og beløbet blev dobbelt op af Sparekassen Thy.

Skyum Idrætsefterskole indviede 15. oktober en ny idrætshal på godt 1000 kvadratmeter. Udgifterne har været 2,1 million plus værdien af langtidsløst arbejdskraft.

Thisted Afholdsforening kunne 27. oktober fejre 100 års jubilæum. Foreningen begyndte i lokaler i Østergade og kom derefter til Rosenkrantzgade 14, der blev afholdshotel. Sidste forpagter af hotellet var N. H. Mortensen, der købte hotellet i 1970 og solgte det i 1977 til Hilmar Tyrrestrup, der om byggede hotellet til ejerlejligheder.

Som embedslæge i Thisted efter kreds-læge W. F. Christiansen er fra 1. oktober tiltrådt den 38-årige Knud Brinkløv Jensen. Han har tidligere været på Thisted Sygehus og på Grønland.

Sydthy Kommunalråd fik nyt konservativt medlem. Propr. Erik Vendelboe, Bubbøl, afløste købmand Henry Dahlgaard, der fra 1. november bliver assurandør i Skive.

Skoleinspektør G. Nordentoft trak sig tilbage fra



Efter i 45 år at have haft bopæl i Lille Kongensgade 2 ved Kgs. Nytorv vender maleren Kirsten Kjær tilbage til sin hjemegn. Hun er født i V. Thorup og får ophold på plejehjemmet i Frørstrup.

udgangen af oktober. Han blev i 1946 ansat ved Harring Skole og har fra 1961 været leder af Centralskolen i Stagstrup.

Landinspektør Jørgen Knudsen, Roslev, har købt Almer Frederiksens forretning i Hurup. Almer Frederiksen havde drevet forretningen i 31 år.

NOVEMBER

Den 46-årige Erik Siersbæk skal fra 1. december afløse Jørgen Bodenhoff som politimester i Thisted. Han har blandt andet virket 5 år i Grønland.

Erlend Knudssøn Madsen, Hinding, har solgt to træskulpturer til Statens Kunstfond for 30.000 kr. De er udstillet i Den frie Udstillings bygning i København.

Den fungerende chef for SAS-Danair i Thisted Lufthavn, Gunnar Kjær, er udnævnt til at fortsætte sit virke. Han har afløst B. Bondo Nielsen, der efter en sygdomsperiode er blevet pensioneret.

En teknikergruppe skal finde frem til bedre trafikforhold ved rutebilstationen og jernbanestationen i Thisted. Et par millioner er afsat til projektet.

Den temperamentsfulde maler Kirsten Kjær, der har fået sit eget museum i Langvad, fyldte 90 år den 14. november.

En nystiftet erhvervspris fra Andelsbanken i Hurup gik til mejeribestyrer Eigil Østergaard, Mejeriet Frem i Hurup. Han har gjort en stor indsats for at bevare mejeriet som det sidste selvstændige andelsmejeri i Thy.

Thistedes politimester siden 1962, Jørgen Bodenhoff, passede 70 års dagen den 26. november og gik fra månedens slutning på pension, men han bliver boende i Thisted.

En bog om Hanstholm Fyr, skrevet af tidligere amtmand i Thisted, Florian Martensen-Larsen, blev 28. november præsenteret i den tidligere maskinhal ved fyret. Bogen, der har titlen »Vandringer omkring et fyr« er formidlet af Sparekassen Thy.



Røde Kors i Thisted vil for 2. gang udgive julemærker. De er tegnet af billedhugeren Henning Wienberg Jensen, som i mange år boede i Thisted, nu på Mors.

DECEMBER

1. december var der vagtskifte på Politigården i Thisted. Politimester Erik Siersbæk afløste Jørgen Bodenhoff.

Ved en sogneaften i Koldby talte forfatteren Jørgen Thorgaard og læste brudstykker af sin bog »Adams Børn«, der skildrer et miljø i Vestervig og Agger.

Ved Sydthy Husmandskreds' 75 års jubilæum i Hurup overraskede foreningens æresmedlem, den 93-årige Jens Chr. Jensen, Vestervang, Hørdum, forsamlingen med en prolog.

Sparekassen Thys lederpris gik til Chr. Yde, Aarup, Henry Hansen, Hillerslev, og Steen Stoltenberg, Thisted. De fik hver 2500 kr.

På museet i Thisted præsenteredes en bog om koggen, der blev fundet ved Kollerup Strand. Bogen er skrevet af arkitekt Per Kohrtz Andersen, der også har bygget en model af koggen. Den er i malestok 1 til 10 og er 2 meter og 20 cm lang.

Tre har sat sig som mål at opsøre filmoptagelser fra havnebyggeriet i Hanstholm. Det er museumsinspektør Hanne Mathiesen,

filmproducenten Jørgen Vestergaard og arkitekten Niels Christoffer Nielsen.

Det kgl. danske Landhusholdningsselskab uddelte sølvmedaljer for lang og tro tjeneste til to: Børge Jensen, i 32 år kontrolassistent på Snedstedegnen, og Egon Andersen, der i 27 år har været hos Else og Viggo Møller, Hundahlsbakke, Sennels.

Royal-Teatrets tid som biograf sluttede 19. december med filmen »Dyrlægens Plejebørn«. Royal-Teatret blev oprettet 1929 af boghandler Georg Pors. Han drev biografen i 42. Derefter blev den overtaget af hotelejer Knud Hauvig, Royal, fra 1971 af Gunner Obel og for et par år siden af Per Horn.

Uddeler K. Ravn Sørensen, Thisted Arbejderforening, havde »det gladeste og varmeste julesmil«. Det viste en afstemning, som »Nyt fra Thisted« havde taget initiativ til. Ravn Sørensen fik flere end dobbelt så mange stemmer som nr. 2.

Den 30. december havde den 90-årige Ane og den 94-årige Laust Laursen Kyndi, Sct. Mortensgård i Ydby været gift i 70 år, og det betegnes som jernbryllup.



Gdr. Ole Vestergaard, Kjærgårdsholm, Nors, blev formand for Landboforeningen Nordthy, da Kaj Kristensen, Thorsted, ønskede at trække sig tilbage. Ole Vestergaards bedstefar, Chr. Vestergaard, Kjærgårdsholm, blev valgt til landboforeningsformand for 50 år siden. Til venstre den ny formand, til højre den afgåede, i midten tidligere formand F. C. Frandsen.

JANUAR

Høj vandstand og kraftig storm forårsagede oversvømmelser 2. og 3. januar. Kystvejen i Thisted var afspærret, mange kældre blev fyldt med vand, Arup-dæmningen blev gennembrudt.

Svømmeren Bjarne Kragh blev for tredje gang kåret som »Årets Sportsnavn i Thy«.

Efter at 11 skoleelever i Lyngs i fem måneder har siddet på skolebænk hos deres forældre, mødte de 5. januar på Hvidbjerg Centralskole. De får deres egen klasse til sommerferien. Oprindeligt var det meningen, at de skulle deles.

Tidligere indenrigsminister H. C. Toft, Bjørndalgaard, Thyholm, fyldte 70 den 7. januar. Han blev konservativ folketingsmand fra 1957, da Vilhelm Fibiger, Øland, trak sig tilbage. Han blev indenrigsminister i juli 1969, da Poul Sørensen var død, og var minister til oktober 1971. Han fortsatte i folketinget til 1975, da han trak sig tilbage.

Søren Vase, der fra årsskiftet trak sig tilbage som skoleinspektør i Koldby, er blevet knyttet til Statens Ferskvandslaboratorium i Silkeborg.

Fredag den 13. januar blev Kystvejen i Thisted påny lukket som følge af oversvømmelse. Vandstanden var 88 cm over daglig vande. Mandag den 16. januar stod vandet så højt i Limfjorden, at Hovedvej 11 blev afspærret mellem Østerild og Vesløs.

Kasserer i Thy Cykle Ring, Orla Gregerse, modtog Fritidssamvirkets lederpris for sin indsats. Hans nærmeste konkurrent var Erik A. Lauridsen, formand for KFUM-spejderne i Thisted, og gymnastiklederen Ruth Svoldgaard.

Thisted Ungdomsforening, der 29. januar havde eksisteret i 25 år, blev oprettet på foranledning af pastor Axel Sjølander, og lærer Per Knudsen har i alle årene været en drivende kraft.

Handels- og Landbrugsbankens guldmedalje gik til gdr. Ths. Thomsen Lynge, Hillerslev, og

ekviperingshandler Erik Bak Kjær, Vestergade, Thisted.

Nordthy Husmandsforenings humørlegat uddeltes første gang til Ingrid og Arnold Thøgersen, Hunstrup. Da Arnold Thøgersen blev ramt af sygdom, trådte hans kone Ingrid og sønnerne Carl og Christian hjælpende til på ejendommen, Kjølbjergård, som familien har haft siden 1969.

Der er nu fire fra Thy i folketinget: Svend Heiselberg, Poul Henrik Houe, Ole Vagn Christensen og Dagmar Mørk Jensen. De tre sidste kommer fra Thisted Byråd.

FEBRUAR

Henry Nordentoft og hans søster Dorthea Margrethe har efterladt sig en formue på omtrent 2 millioner. Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Missionsråd arver hver 935.000 kr. Henry Nordentoft døde i august 1982 i en alder af 77 år. Hans gård i Tilsted var i 1972 solgt til Thisted Kommune. Margrethe Nordentoft var sygeplejerske. Hun døde i marts 1983 i en alder af 86 år.

På et planteavlsmøde i Vildsund oplyste

konsulent Arne Pedersen, at der i de sidste fem år er faldet 200 mm regn over gennemsnittet på Statens Forsøgsstation i Silstrup.

Planer om at nedlægge Vestervig Sygehus vækker voldsom modstand i Sydthy. 3376 beboere har skrevet under på en protestskrivelse.

Sognepræst i Øster-Vester Vandet, Kaj Lyksholm, trækker sig ved udgangen af maj tilbage efter at have virket i de to sogne og Klitmøller fra 1963. Klitmøller blev skilt fra i 1982 og lagt sammen med Hanstholm.

Den 30-årige Bodil Noer Pedersen, datter af Karsten Noer Pedersen, Næstrup, udsendes af Dansk Santalmission til en gerning i Nepal.

Biskop Henrik Christiansen indviede søndag den 19. februar et nyt orgel i Arup Kirke. Han betegnede orglet som »Herrens tjenerinde«, idet han henviste til indskriften på et orgel i Lybeck.

Læge Inge Lis Kanstrup, datter af fhv. købmand Niels Kanstrup Jensen, Spangbergsvej 35, Thisted, blev 24. februar dr. med. på en afhandling om klinisk fysiologi. Afhandlingen blev forsvaret i Stockholm, hvor hun i tre år var ansat på Det karolinske Institut.

Fuldmægtig Tage Salomonsen kommer igen i



Vandet skyllede ind over Kystvejen i Thisted, bilerne kunne ikke komme videre, og vejen blev afspærret fredag den 13. januar.

Thisted Byråd. Han afløser Ole Vagn Christensen, der er blevet medlem af folketinget. Tage Salomonsen har tidligere været i byrådet i 12 år.

Sognepræst i Haring-Stagstrup, H. E. Friis, bliver fra april sognepræst i Grene-Billund i Ribe Stift.

MARTS

Statens Kunstfond har foræret Thisted et kunstværk på 25 kvadratmeter. Det er udført af Sv. Wiig Hansen. Kommunen har ofret 10.000 kr. på ophængningen på en gavl ved Teatersalen. Holdbarheden er anslået til et halvt år. Derefter bliver et nyt kunstværk hængt op.

Filmmanden Erik Balling har opgivet en filmatisering af Jacob Paludans roman »Jørgen Stein« af økonomiske grunde. Store dele af romanen foregår i Thisted, som i romanen kaldes Havnstrup.

Stadsbibliotekar Chr. Strangholt markerede 6. marts, at Thisted Bibliotek havde eksisteret i 65 år. Det blev startet som Thisted Folkebibliotek, som havde til huse i tagetagen over den daværende administrationsbygning ved Nytorv. I 1938 flyttede biblioteket ind i den nye bygning ved Tingstrupvej, tegnet af arkitekt Jens Foged.

En af de markante thyboer, Jens Kirk, Thousgaard, fyldte 80 lørdag den 10. marts. Efter at have afstået gården til sønnen Tom er bonden og digteren travlt beskæftiget med at holde foredrag, skrive debatindlæg og en erindringsbog.

Thisted Byråd har vedtaget, at der skal betales studeplads for torvehandel. Betalingen er fastsat til 400 kr. årlig pr. 15 kvadratmeter.

Konsulent Karl Stensgaard Nielsen kom i Thisted Byråd som stedfortræder for den radikale Dagmar Mørk Jensen, der er blevet medlem af folketinget.

Maleren Anna Stjærge Hansen blev udnævnt til



Tre generationer har haft Klitmøller Kro i 50 år. Den drives nu af Kirsten og Victor Storm



Det nye bestyrerpar på Visby Vandrerhjem, Susanne og Per Juul Jensen.

æresmedlem af Hanstholm Turistforening for mange års utrætteligt virke i turismens tjeneste.

Jeg er noget bekymret for Haring-Stagstrup sogn, sagde pastor H. Sørensen, Skjoldborg, da der på Vildsund Strand blev holdt afskedsfest for pastor H. E. Friis: Min forgænger var her i 18 år, jeg selv i 12 år, Friis i 6. Hvad bliver det næste?

Hanstholms kommunaldirektør, Svend Rasmussen, døde 28. marts efter lang tids sygdom. Han blev godt 60 år. Svend Rasmussen havde været kommunaldirektør i Hanstholm siden 1. juli 1964.

APRIL

1. april blev det markeret, at Klitmøller Kro i 50 år havde været i samme families eje. Kroen blev 1. april 1934 købt af Karen og Victor Lissau. Hun havde solgt et pensionat i USA, han havde italiensk blod i årerne. Deres datter Lilly overtog

kroen 1. marts 1952 sammen med sin mand, Fr. Storm. De drev den indtil 1975, da den blev overtaget af sønnen, Victor Storm, og hans kone Kirsten.

Efter 31 års virke slukkede bageren i Lyngs, Charles Skaarup for ovnen. Han er uddannet i Thisted og Hillerslev, hans kone Rita er fra Hanstholm. Som grund til at lukke forretningen angiver de, at folk ikke er tilstrækkeligt lokalt bevidste.

Susanne og Per Juul Jensen er fra april blevet bestyrerpar på Visby Vandrerhjem. De kommer fra Ringsted, efter at de tidligere har været ansat på Det kgl. Teater, han som leder af kantinen, hun som leder af en underafdeling.

Trods protester fra flere blev det i Viborg Amtsråd besluttet at tiltræde et forslag fra Sundhedsstyrelsen om at omdanne Vestervig Apotek til en filial.

Fire damer i Hanstholm fejrede et usædvanligt jubilæum: de har haft syklub i 25 år. Det drejer sig

om Ellen Frost, Thea Harbo, Ella Jeppesen og Ida Kristensen.

Ejvind Vinther, Selbjerggaard, Tømmerby, trak sig tilbage som formand for Han Herreders Landboforening. Landbo- og husmandsforeningerne har overlevet sig selv, sagde han ved sin fratræden.

Overlæge, dr. med. Holger Nielsen, Thisted, har skrevet en bog om en kollega: »Carl Immanuel Krebs 1889-1971. Læge, garderløjtnant, ekspeditionsleder, forfatter«. Krebs var i fire år ansat på sygehuset i Nykøbing.

Embedslæge K. V. Brinkløv Jensen anbefaler at lukke Søbadet i Thisted på grund af forurening.

Morup Mølle Kro er solgt til Nordvestjysk Naturhøjskole for 1,85 million medregnet inventar og 4 ha. Kroen har i en årrække været drevet af familien Jessen, sidst Frits Jessen, der i 1982

afhændede kroen til et datterselskab af Globe Fisk i Hanstholm ved Kaj Myrfeldt.

Erhvervschef Robert Madsen, Hanstholm, har fået ansættelse som erhvervschef i Aalborg fra 1. juli. Han har været i Hanstholm siden marts 1980.

Ernst Nielsen, Sjørring Maskinfabrik, skal levere udstyr for godt 10 millioner til SAS. Det drejer sig om elementer til vedligeholdelsesdokker.

Odd Fellow i Danmark havde 100 års jubilæum den 28. april. Logen Petrus Beyer, nr. 41, Thisted, skænkede i den anledning et legat på 10.000 kr. til kunstneren, arkitekt Kurt Tegtmeier.

Havneassistent John Christensen, Hanstholm, blev hædret af den tyske konsul i Aalborg, Henrik Emborg, for sin indsats som hjælpeleds. Han tog med lodsåden ud til fragtskibet »Paul«, hvis last havde forskubbet sig, og det lykkedes at komme godt i havn trods uroligt vejr den 8. januar.



11 realister årgang 1924 mødtes den 22. maj i Thisted til 60 års skolejubilæum. Oprindelig bestod klassen af 30 elever. I forreste række fra venstre står Katrine Poulsen, København, Vera Linde (Nielsen), Silkeborg, Johanne Poulsen, Thisted, og Mary Erichsen (Kjellerup), Randers. I midterste række Adolf Madsen, Thisted, Jens Evald Jacobsen, Sevel, og Martin Pedersen, Thisted. I bageste række Gustav Biering, København, Børge Poulsen, København, Harald Jensen, Aalborg, og Helge Hald, Thisted.

MAJ

Formanden for Thistedkredsens Venstre, Knud Kold Mikkelsen, trak sig tilbage ved delegeretmødet på Falsbjerg. Hans efterfølger blev Bjarne Holm, Hillerslev.

Fhv. godsekspeditor A. L. Hillbrandt holdt op som formand for Thisted Andelsboligforening efter 37 års virke. Hans efterfølger blev overassistent Aase Kamp.

Ekspeditionssekretær Aage Als Møller gik fra maj over i pensionisternes rækker efter 47 års ansættelse ved Thisted Kommune, sidst i den sociale forvaltning.

Højskolelærer, mag. art. Jan Schøler Nielsen, Uge Folkehøjskole, bliver forstander for Nordvestjysk Naturhøjskole, der har overtaget Morup Mølle Kro.

Sparekassen Thy står igen bag en bogudgivelse, denne gang om skuder og skipper i Klitmøller. Bidragyderne er Knud Mortensen, Henrik Bygholm, Morten Gøtsche og Hanne Mathiesen.

Lærer M. C. Nielsen, Klitmøller, har været med i det kirkelige arbejde i sognet i 27 år og trækker sig nu tilbage. Han har både været i menighedsrådet og virket som kirkesanger.

Thyholmerne er ivrige til at skrive om deres egn. Nu er andet bind af »Thyholm og Jegindø gennem 100 år« kommet. Anna Overgaard, Hindsels, indleder med tanker om et ståsted i livet.

Sydthy Kommune har tilbudt 1 kr. for det gamle posthus ved siden af jernbanestationen i Hurup. Det synes Post- og Telegrafvæsenet er for lidt, og en ejendomshandler er anmodet om at fremskaffe et bedre tilbud.

Den dygtige landmand og hesteopdrætter Henry Nielsen, Hjørdemål, kunne glæde sig over en sjælden begivenhed. Hans Trakehner-hoppe fik to føl. Faderen: »Ibi-Bell«

Det ene konditori efter det andet er nedlagt i Thisted i løbet af de senere år, så der til sidst ikke var et eneste tilbage. Men nu går det den anden vej: Lizzie og Carl Jacobsen har på 1. sal oven over deres bagerbutik i Storegade indrettet et konditori med udsigt til J. P. Jacobsens Plads.

Færø-færgen »Norrøna« indledte sommersejladsen, da den kom til Hanstholm 26. maj. Færgen sejler til Torshavn, Bergen, Shetland og Island.

Søndag den 28. maj var der ringridning på Ashøje som i de gode, gamle dage. Konge blev Tina Jørgensen, Hurup, kronprins Helen Jensen, Klitmøller. Der var 360 betalende gæster.

JUNI

Mange melodier fra Thy er med i »Spillemandsmelodier fra Nordvestjylland«, samlet af Henry Mark i Sundby Mors. Han har i årenes løb spillet til utallige folkedanse i Thy. Blandt melodierne i spillemandsbogen er Tre danse af Jomfru Vilhelmine Seebot, hvis søster var gift med præsten i Hvidbjerg-Lyngs Christian Hans Winther 1822-51.

Den 38-årige dommerfuldmægtig Jørgen Stig Henriksen, Varde, bliver fra 1. august kommunaldirektør i Hanstholm efter Svend Rasmussen. Han stammer fra Horsens og har været dommerfuldmægtig i Skjern, Esbjerg og Varde, ligesom han i et år har været konstitueret landsdommer.

Nogle rokeringer er foretaget i Den danske Bank. Britta Thorsted bliver afdelingsleder i Tilsted, Thorkil Bennedsen bliver afdelingsleder i Hundborg, og Frank Hedegaard kommer fra Hundborg til hovedafdelingen i Thisted.

Den 37-årige Erik Lindegaard Henriksen, Skolehjemmet Hostruphøj, Hobro, er udnævnt til forstander på Ungdomsgården i Ås.

Mariane Kjær, Solhjem, Østerild, blev onsdag den 13. juni 100 år. Hun er født i Lyngø i Tømmerby Sogn. I 1905 blev hun gift med Chr. Nielsen Kjær, der døde i august 1951. De boede i mange år på et husmandsbrug i Lild.

KFUMs Idræts sølvnål blev overrakt til Kaj Stensgaard, Nors. Han har været aktiv i 35 og og træder tilbage som formand for Nors-afdelingen.

Nordthy Læplantningslaug holdt 18. juni afskedsfest for Knud Stobbe, Tilsted, som i 42 år har haft læplantningsopgaver under Hedeselskabet.



Snedsted Tambourkorps var på march i Thisted's svenske venskabsby, Uddevalla, lørdag den 16. juni i anledning af det nordiske venskabsbymøde. Fra Thisted deltog endvidere Thy Folkedanserlaug, sangerne Holger Nørager og Henry Sørensen samt repræsentanter for Thisted Kommune og Foreningen Norden.

Fred. Olsen Lines' færge »Bolette« indledte sejladsen 15. juni, da den om morgenen kom fra Egersund til Hanstholm. Færgen sejler også til Kristiansand.

Energiminister Knud Enggaard talte lørdag den 16. juni ved indvielsen af Nordvestjysk Folkecenter for vedvarende Energi i Sdr. Ydby.

I en grusdyng i Vigsø er fundet et ben til en bronzefigur, en såkaldt akvamanile, der dukkede op for 10 år siden. Benet blev fundet af Axel Pedersen, Klim, der får en findeløn på 1000 kr.

Kr. Goul-Jensen trækker sig ved skoleårets slutning tilbage som leder af Vandet Skole efter 24 års virke. Han fortsætter som medlem af Thisted Byråd.

Carl Dahlgaard, Sennels, skænkede ved sin 80 års fødselsdag et dåbsfad til Sennels Kirke.

Sonja og Karl Skadholm, Hjardemål Klitvej 155, modtog 5000 kr. fra Edvard og Ane

Agerholms legat, der gives til »flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig frem«.

H & L-banken i Thisted har som afdelingsdirektør for en ny afdeling i Hurup ansat den 32-årige Jens Chr. Sørensen. Han kommer fra Provinsbankens afdeling i Pandrup.

I Dommerhuset i Vestervig åbnedes 24. juni en retrospektiv udstilling af Ellen Raadals tegninger gennem 50 år.

JULI

Ved 75 års jubilæet i Dansk Arbejdes Thisted-afdeling blev en opfinderpris uddelt til Bjarne Kvejborg, Sundby Thy, for en »Drain-Cleaner« til rensning af rør.

Hanstholm oplevede færgeanløb nr. 1000 om morgenen lørdag den 30. juni. Det var »Bolette«

fra Fred. Olsen Lines. Senere samme dag kom Smyril Lines »Norrøn«.»

Sognepræst Knud Sloth, Svankjær, er udnævnt til sognepræst i Søllerød fra 1. oktober. Han har været i Svankjær siden december 1972.

Ella Kjær, Thisted, havde tirsdag den 10. juli 50 års sparekasejubilæum. Hun begyndte 1934 i Landbosparekassen, der dengang havde lokaler ved Storetorv, senere i Jernbanegade og sidst i Frederiksgade. Landbosparekassen gik i 1970 i fusion med Sparekassen Thy.

Fredag den 6. juli åbnede H & L Banken en afdeling i Bredgade 129 i Hurup.

Villy Mørk Jensen, Sjørring, har skrevet en bog om sine oplevelser under besættelsen og ophold i koncentrationslejr i Tyskland.

Over 400 var 12. juli ved Lodbjerg Fyr for at overvære premieren på Bent Hallers skuespil »Til Fyret«, der opførtes af lokale kræfter.

Den 38-årige Erik Lyng, Hundborg, bliver leder af Thorsted Friskole efter Kurt Andersen, der er antaget som forstander for Højskolen i Thy.

Vestervig Apotek skulle efter planen omdannes til en filial, men der er nu udsigt til, at det kan bevares som et selvstændigt apotek til 1990.

Bankassistent Norma Jensen H & L Banken er fra 1. august udnævnt til fuldmægtig og leder af bankens fonds- og depotafdeling. Den 31-årige fuldmægtig Helge Serup er ansat i en nyoprettet stilling som bankens salgschef.

AUGUST

25 folkedansere og spillemænd vendte hjem til Thy efter en vellykket tur til Amerika. De boede privat hos familier i Michigan og Kentucky i to uger. Det er mit indtryk, at dansk-amerikanere er vilde med alt fra Danmark, siger lederen af turen, Svend Hamborg.

Dronning Margrethe, prins Henrik, prinserne Frederik og Joachim fik en festlig modtagelse, da de 2. august kom til Thy med Thyborøn-Aggerfærgen. Kongefamilien blev modtaget af amtsborgmester P. E. Eriksen og Sydthys borgmester, Ove



Chr. Vangsgaard Kvejborg, Sønderhå, der ses til venstre, har været på Vildsund Marked hvert eneste år siden 1910. På markedet den 25. juli mødtes han endnu engang med hestechandler Jens Svendsen, Låsby, i midten med hat på. På hesten Jens Svendsens søn Peter.

Lykke. I Helligsø afslørede dronningen en mindesten for biskop Erik Jensen, der var kongelig konfessionarius. Senere var der bl. a. besøg i Vestervig Kirke og ved Lodbjerg Fyr.

En thybo, som i mange har gjort en ornitologisk indsats på Amager, er af dronningen hænderet med fortjenstmedaljen i sølv. Nikolaj Mardal Jensen, der stammer fra Boddum, har været jagtopsynsmand på Vest-Amager.

Den 15-årige Pauline Gauhl blev søndag den 5. august konfirmeret i Boddum Kirke af sognepræst Steen Lund. Hun er bosat i Mexico City. Hendes mor er dansker, faderen er fra Schweiz og som diplomat udsendt til Mexico. Siden 1980 har familien haft hus i Boddum.

Lars Ulrik Middelboe, Glæde, er valgt til formand for en nyoprettet landsforening for hjorteavlere. Han har selv en stor farm.

Den 39-årige bankfuldmægtig Knud E. Spanggaard er blevet ny leder af Den danske Banks Afdeling i Hundborg. Han afløser T. Bennedsen, der er blevet knyttet til Hurup-afdelingen.

En 17-årig pige fra USA var i Ræhr for at søge slægtninge. Laurie Johnson er datter af Rodger W. Johnson, 2150, Beach Boulevard, Point Pleasant, New Jersey, 08724, USA. Hendes oldefar, Anton Martinus Christensen, var født i Ræhr 11. oktober 1874. Han blev gift i USA og fik en søn, Kelly Johnson, der blev Lauries bedstefar.

Det oplyses i Thisted Dagblad med Personalhi-



Dronning Margrethe ved afsløringen af stenen »Rejst til minde om Erik Jensen, født i Helligsø 1906, biskop Aalborg Stift 1950-75. Kgl. konfessionarius«.

storisk Tidsskrift som kilde, at forfatteren Karen Blixen havde aner i Thy og på Mors. En tip-tip oldefar var Ths. Christensen Hee, født 1701, søn af sognepræsten i Søndbjerg-Odby, Christen Hee og hustru, Karen Knudsdatter Schytte.

Teologerne Lars Kristian og Bodil Toftdal, Åkirkeby, er som de eneste indstillet til embeder i Sydthy. Hun skal være hjælpepræst for provsten i Vestervig, han skal være sognepræst for Visby-Heltborg og Hassing-Villerslev.

Thisted Byråd sagde 21. august ja til opførelse af en ny rutebilstation. Derefter afhænger projektets gennemførelse af DSB. Den gamle rutebilstation rives helt ned, og rutebilerne kommer til at køre helt frem til 1. perron på linje med jernbanestationen. Udgiften er anslået til 5-6 millioner.

Snedsted Kro, der har eksisteret i næsten 100 år, overdrages fra 1. september til Peter H. Asmussen, der har sejlet med ØK og været lærer på Esbjerg Højskole. Anne Vestergaard har drevet kroen de sidste 18 år.

Færgen »Bolette« kom 27. august for sidste gang til Hanstholm i denne sommer. Sæsonen har været den hidtil bedste for Fred. Olsen Lines.

På en øde slette mellem Østerild Plantage og Frøstrup findes det fineste kvartssand i Europa, siger de sagkyndige. Arealet tilhører Svend Urup Hansen, som sammen med en svoger, civilingeniør Ebbe Kjær Andersen, Viborg, står bag firmaet »Thy Sand«. Der er investeret 12 millioner i projektet.

SEPTEMBER

En dramatiske redningsaktion fandt sted i Hanstholm Havns farlige hjørne den 1. september. En sejlbad tog magten fra dens ejer, den 48-årige vesttysker Günther Lechte, Hamburg. Båden blev knust i hjørnet ved Østre Tværmole, og han var i fare for at omkomme. Blandt dem, der kom til hjælp, var havnebetjent Jon Eriksen og lods Kjeld Jacobsen, der tog livline på og fik reddet vesttyskeren i sidste øjeblik.

Den ny sognepræst i Harring-Stagstrup, Frits Erik Jensen blev indsat af provst Georg Langkjer, efter at han var ordineret i domkirken i Aalborg tillige med Bodil og Lars Kr. Toftdahl.

Jens Kirk, Thousgaard, modtog Kosanprisen 1984 på 50.000 kr. Den gives som en opmuntring til frimodig brug af ytringsfriheden, til fremme af et sundt samfund med frie erhverv og frie borgere.

Stud. teol. Børge Munk Poulsen, søn af Karen og Sigvald Poulsen, Hurup, skal som repræsentant for KFUM og K i Danmark til FN's generalforsamlingen, der begynder i New York 18. september.

Lørdag den 8. september sluttede »Norrøna« sommersejladsen til Hanstholm. Direktør Oli Hammer, Smyril Line, oplyser, at sommersejladsen på Nordatlanten har givet et driftoverskud på 15 millioner.

Billedhuggeren Johan Galster skal igen tegne julemærker til Røde Kors. Motivet bliver madonnaen ved Thisted Kirke, som Johan Galster har formet, og hoveder på en kvadersten i Vestervig Kirkes sydmur.

Læge Preben Bjerregaard, der stammer fra Hanstholmen, er udnævnt til overlæge ved Århus Kommnehospitals hjerteafdeling. Han blev i 1983 dr. med. på en afhandling om hjertesygdomme. Han er søn af Robin Bjerregaard, som i sin tid drev forretning i Ræhr, senere i Hanstholm.

Et geotermisk anlæg blev 21. september åbnet i Thisted af energiminister Knud Enggaard. Varmt vand kan ved egen kraft stige 1000 meter op i borerøret, og de sidste 300 meter klares af en kraftig pumpe.

Den 27-årige Bjarne Møller Nielsen, der er fra Hjørdemål, opnåede en andenplads ved verdensmesterskaberne i pløjning. Det foregik ved den engelske by, Lincoln. Bjarne Møller Nielsen fik 349,5 points, vinderen, en irer, nåede op på 353,75.

En bankrøver med pistol truede 25. september personalet i Andelsbanken i Koldby til at udlevere 86.000 kr.

Jørgen Miltersen

Fotos side 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67 og 68 Tage Jensen.

Gamle billeder...

som kan have interesse for Jul i Thy, modtages gerne til reproduktion. De får billederne tilbage, medmindre De skulle være interesseret i, at vi viderebringer dem til opbevaring i et af de lokalhistoriske arkiver.

Med venlig hilsen
Jørgen Miltersen, Thisted Dagblad,
tlf. (07) 92 33 22

Gamle julebøger

købes af forlaget — alle årgange har interesse.

Henvendelse til:
Erik Lauridsen, tlf. (07) 92 01 75

HUSK...

Håndklæder - Sengesæt - Sengetæpper -
Plaids - Dyner - finder De i et smukt udvalg
midt i Gå-gaden hos:

Gardin
EKSPERTEN
ERIK SCHARLING

Gågaden . Telefon (07) 92 09 77*
Stedet, hvor man køber gardiner

FLYV
TIL KØBENHAVN MED
DANAIR

Køb billetter hos:
Sextus Bjerres Eff.
STATSAUT. SKIBSMÆGLER LIVERSEN
7700 Thisted
aut. indenrigsagent - Tlf. (07) 92 30 33



Giv Deres barn en god start.

Med en børneopsparingskonto
i Den Danske Bank er De godt på vej.
Samtidig opnår De skattefordel
- her og nu.

 **DEN DANSKE BANK**

Snak nyt tøj med Dress-partner



(07) 92 04 99 — 92 44 56



Byen's
Vin & Ost

» OSTEHUSET «

LILLETORV - TLF 9222 25

Største udvalg i
VIN & SPIRITUS

HUSK! GRATIS GAVEINDPARKNING OG UDBRINGNING HER I BYEN.

MALLES
Støvsugere 
SNEDSTED. Telf. 934082

MALLES
Symaskiner 
SNEDSTED. Telf. 934082

MALLES
Barnevogne 
SNEDSTED. Telf. 934082



- byens
spændende

... tøjbutik



SHELL
OLIEFYR
SERVICE

PRØV OSI!

SHELL Center Thisted

Havnen 37
7700 Thisted

92 20 33

Alt i konfektur
- gaveæsker til alle formål

ELITE

J. Kristensen . Vestergade 22
Thisted . Tlf. 92 14 74

Spændende garner
til strikning, hækling,
vævning og knipling.

- kig ind i



margeritten

Vesterstræde 4
Tlf. 92 47 77
7700 Thisted

- frisk og fin



DRAGSBÆK
MARGARINEFABRIK
Tlf. 92 27 44

brille- huset

• VESTERGADE 7 •
THISTED 6792 04 37

Køb julegaver i

monopol

Frederiksgade . Thisted

Også i år skal julegaverne være fornuftige
Prøv at give møbler - de glæder også i tiden fremover



*Mange modeller i senge
enkelt, trekvart og dobbelt*

*Alle typer i madrasser
Små og store tæpper*



*Lænestole
høje og lave*

Masser af småmøbler



*Hjørnesofaer
stof og læder*

Dagligstuer - alle priser

Se udvalget i

TÆPPEHUSET

Kom ind og se hvad vi har

IDE Frøkjær MØBLER
KNUDSEN JERNBANEGADE · 7700 THISTED

Husk, gælder det køb eller orientering angående radio — fjernsyn — video m.m. — så er De altid velkommen hos:



Arne Svendsen

GÅ-GADEN · SERVICEAFD. TILSTEDVEJ · TLF. 92 00 77
HURUP AFD. · BREDEGADE 141 · TLF. 96 23 03

rigtige sko til hele familien!

skokøb JUUL SKO

ALT

i glarmesterarbejde, samt indramning af
billeder og broderier udføres.

GLARMESTER

Anton Odgaard

Idylvej 2, Thisted, tlf. 92 19 17

BENDIXEN

GULD - SØLV - URE - BRILLER
LILLETORV 1 - 7700 THISTED
TELF. (07) 92 02 31

Give gaver - gå til guldsmed ...

Egon Pedersen
ST. TORV - 7700 THISTED
(07) 92 00 29



Hurtig og nænsom transport af gods...

I/S Thisted Lastbilcentral

Havnen . Tlf. 92 11 70

GØL PØLSER

POUL H. LADEFOGED

FEDEVARER EN GROS

Ost - Sild - Pålæg - Salater

Åbakkevej 6

Tlf. (07) 92 14 58 - 92 17 33

Privat: Markvænget 10 A - (07) 92 57 76

LM Electric ApS

Storegade 23 . Thisted . Tlf. (07) 92 62 22



S. E. Larsen (07) 97 70 90
I. Mortensen (07) 92 62 22

Hans Olsen og Søn's Eftf. ApS

Industrivej . Thisted . Tlf. 92 03 00

Åben 9-17.30 Lørdag 9-12

VVS
specialbutikken
med
installationservice

Calles Konditori

CARL EJNAR JACOBSEN

Storegade 8

Telefon (07) 92 01 60

Havnesmeden

V. J. Andersen & Søn
Smede- og maskinværksted
v/ Knud E. Andersen
Tlf. 92 17 15



Bogbinderiet, der søger at følge med tiden

Industrivej
7700 Thisted . Telefon (07) 92 12 44

**Glædelig jul
og
godt nytår**

Thisted Arbejderforening

BRUGSEN

i centrum

**Besøg vor Super-slagter
— det betaler sig**

Profa

**JENSEN &
LANGBALLE**

STORE TORV . TLF. 92 52 52

**Den
lokale
Frøhandel**



**Thisted Frø
Thorstedvej 88
Tlf. 92 25 66**

**Bøger af enhver art og til
ethvert formål**

BALLEBY'S BOGHANDEL

v/ NIELS ERIKSEN
STORE TORV 5 . TLF. (07) 92 00 90
7700 THISTED

Vi gør det legende let at hjælpe børnene



økonomisk. Og Dem med at få mindre ondt i skatten.



Service garanti for aktiv rådgivning.

Service garanti er ingen narresut. Vore medarbejdere har en medfødt evne til at barsle med go'e ideer, når det gælder børns økonomiske tarv. Og at stå fagligt fadder til færre skattesmerter for Dem.

Jo mere vi kender hinanden, desto bedre kan vi gi' Dem råd. Derfor samler flere og flere familiens penge-sager hos os. Det gi'r en skat af værdifulde muligheder.

En børneopsparing er altid kær-komm en. Den er skattefri og højt løbrenet. Også hvis selvangivelsens fradrag er brugt, er ordningen fordelagtig.

Og fordelene vokser med årene.



Service Sparekassen
Få råd som aldrig før.

Der er 182 tøjeksperter i Danmark
— i Thisted er det

ten EKSPERTEN **Engelsk**
THISTED - HANSTHOLM

Erik F. Niensens Eftf. -
Erik L. Wadmann
Centrum for Ure og Optik



Store Torv
Tlf. 92 10 32



Aps **brdr. W Hansen**
THISTED EL-KØB CENTER

VESTERGADE 84 · TELEFON 92 27 00 7700 THISTED





Tlf. (07) 92 40 11 . 7700 Thisted

LUFTHAVNS- RESTAURANTEN

Tlf. (07) 96 52 60 . 7730 Hanstholm

v/ Per Kirk Andersen



Os med Ecco-sko og -støvler

Kjeldgaard
SKO

Byens mest moderne

BILVASKEMASKINE



TEXACO

Trafik Center
Tove og Jørn Kristensen
Aalborgvej 12
Havnen
7700 Thisted
Tlf. (07) 92 29 77

α ALFA-LAVAL

Malkemaskiner - Rørmalkeanlæg - Køletanke
Udmagningsanlæg - Ventilation
Staldinventar m.m.

Vi gør arbejdet lettere for Dem

P. KOED ApS

Thisted . Tlf. (07) 92 16 22 og 92 14 10
STALDMEKANISERING - Salg - Service - Reservedele

Herre- og drengetøj
KJÆR
VESTERGADE 34 · TLF. 920536



VASK – RENS – LEJE

Udlejning af
KITLER, SENGELINNE
DÆKKETØJ og HÅNDKLÆDER
til private, institutioner
og hoteller.

En gros salg af rengøringsmidler.

52 års erfaring kommer Dem til gode

KLIT VASK

Ringvejen 60 . 7900 Nykøbing . Tlf. (07) *72 08 99

dlg

Center . Thisted

telefon (07) 92 14 55



S.C.O.

Original Solio

REPARATIONER UDFØRES
KØB

HOS FAGMANDEN
EGON HANSEN

Østergade 3 . Telefon 92 15 89

Gardinbus

Ring efter en

Se gratis ca. 600 lange gardinlængder
hjemme i Deres egne stuer

Telefon  **bolig - tekstil** 92 24 44
THISTED TLF. 92 24 44

- det er os med gardinbusserne!

STYRKEN LIGGER I

- AT HØRE HJEMME ET GODT STED,
ET STED MAN ER STOLT AF.

Alle glæder vi os når det går vore egne godt -
vore familier, vore virksomheder, vore sportsfolk,
ja endog vore politikere.

Hver gang du vælger en Thy pilsner, en Porse

Guld, en Thy sodavand, eller en af de andre

Thy produkter - så er du lidt mere en af

dem der hører til her. -

Det er vor styrke.



“STYRKEN LIGGER I”

- at vi ikke er verdens største bryggeri, men at vi brygger det bedste af her på egnen.



SMUKT OG SOLIDT MALERARBEJDE



MALERFIRMA

C. Christoffersen & Søn

Kastet 17

A. Christoffersen - privat Egevej 7

92 02 75

TOVES BLOMSTER



ALT i

dekorationer
kranse
brudebuketter
gaveartikler

Aalborgvej 68 . Telefon (07) 92 02 22 . 7700 Thisted

Deres blomsterproblem - vort speciale!



Thisted Materialhandel

v/ Kaj Knudsgaard

Telefon 92 00 52



MATERIALISTEN



FORSIKRINGSSKABET

»THISTED AMT«

J. P. Jacobsens Plads 4 . 7700 Thisted

Tlf. (07) 92 10 55

Julegaver

**Smukke ting
i stort udvalg finder De
hos**

Julegaver

Brix Andersen, guldsmed

Gågaden . Telefon (07) 92 10 02

Svenn Agerholm

GLAS · PORCELÆN · KØKKENUDSTYR

STOREGADE 7 · THISTED · TLF. 07-92 02 57



**HVER 9.
ETABLERINGSKONTO
ER OPRETTET
I ANDELSBANKEN**

Kom ind og hør
om lån til
egen virksomhed!

 **ANDELSBANKEN**



Tæpper og gardiner

— under et tag
gør det hele
nemmere og billigere

 **smed tæpper**
gardiner
THISTED NYKØBING
92 13 88 72 43 13



**Polar
is** *Hürra for det
danske*

**Gælder det tryksager -
henvend Dem til ...**

LOKAL

46.4 Jul i Thy
Thy

ex. \ 1984

Nu gi'r L&K konto dig endnu bedre kort på hånden!



L & K konto er lønkontoen, der gi'r dig alle fordele:

- Personlig kassekredit helt op til kr. 25.000,- til en rente, der er til at betale. Den eneste betingelse er, at din økonomi er i orden og fornuftig.
- Du får ekstra rente af gennemsnitligt indestående over kr. 3.000,-. Denne rente er langt bedre end på en almindelig lønkonto.
- Frit valg mellem checkhæfte og bankbog, der begge kan suppleres med det nye Dankort.

Har du ikke allerede en L&K konto, kan det let klares - kontakt os, så ordner vi det nemt og hurtigt.



H & L BANKEN
HANDELS- OG

ikke til hjemlån

L & K
KONTO

Løn- og Kredit
Gi'r ekstra rente og person

787

Thisted Bibliotek



VO

811308307