

# Hanstholm lokalhistoriske Arkiv

Igen er et år gået, og vi kan ikke sige andet, end at det har været et travlt år. Først gjorde vi de mange bilag fra Tømmerby-Lild sogne klar til katalogisering, så de kunne ordnes i de til rådighed stillede lokaler i loftetagen på Plejehjemmet "Trye" i Frøstrup. Beboerne er meget interesserede i arkivet, som indviedes i marts 1985.

Ved en lejlighed som denne tænkes der tilbage på arbejdet i årets løb, hvad der er indgået af nye "gamle" ting, som er kommet til samlingerne, og bestemmelse af billeder. Særlig synes jeg, det skal nævnes, at der i november 1942 kom besked fra amtet om, at nu skulle en fuldstændig evakuering af Hanstholm finde sted af militære grunde. Der var mellem danske og tyske myndigheder truffet følgende aftale om evakuering, som skulle være tilendebragt den 15. februar 1943, og der var en nærmere forklaring på tidspunkter og erstatningstilbud.

Arkivet har fået en kopi af skrivelsen, og den er underskrevet af amtmand Egedorf den 25. november 1942.

Endvidere har vi deltaget med mange billeder, da Bent Bågåe Anthonisen lavede bog og film om Hanstholm-fæstningen. En besøgende, hvis far var tømrer ved havnen sidste i tyverne, genkendte sig på et billede som 5-årig. Nu er han gået på efterløn.

Kirkebøgerne bliver brugt meget til slægtsforskning. Nu kan de suppleres op til 1891. Skifte- og fæsteprotokoller for blandt andet Nørtorp Gods og Kjølbysgaard findes og benyttes.

*Hans Hansen, Anemonevænget 2 A, 7730 Hanstholm*

(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1985, side 122-123).