

Morslands historiske Museum

Nu ser det ud til, at det længe nærede ønske om varme i museets bygning, Dueholm kloster, går i opfyldelse. Det Særlige Bygningssyn har givet grønt lys for planerne, som ingeniør H. A. Nielsen, Nykøbing, af interesse for sagen har udarbejdet gratis.

Pengene er også til en vis grad til rådighed, idet et beløb som Morsø Jernstøberi ved sit 100-årsjubelæum gav til formålet, med renter er vokset til 10.000 kr., medens Morsø Sparekasse har stillet 20.000 kr. til rådighed. Resten: vel 10-15.000 kr., er vi så optimistiske at vente fra private og fra tipsmidler og lignende. Så vi er gået i gang og skal være færdige 1. marts 1967. Selve varmeudgifterne er dækket ved, at Nykøbing M. kommune har forøget sit tilskud.

Fra samme kommune har vi haft den glæde at få skænket nogle gamle, engelske gadesten, som man oven i købet har nedlagt på begge sider af gangfliserne op til museets hovedindgang. Fælles-Tømmerlageret i Nykøbing har skænket os 2 transportable flagstænger til at flankere lågen i muren ud mod Dueholmsgade. Derudover har museet i årets løb modtaget en række værdifulde gaver til vore samlinger. *Rob. Dam.*

Museets arkæologiske arbejde

Efterår 1965-forår 1966

Der er i det sidste årstid indløbet mange meddelelser til museet om jordfundne fortidslevn, i hvert enkelt tilfælde er der gjort undersøgelse på stedet, mange af fundene har været af betydelig historisk værdi.



Den sjældne lerskål fra graven hos Vald. Steffensen, Skærbæk

Alle undersøgelser har været ledet af museets medarbejder for markfund, planteskoleejer P. C. O. Nørgaard, Sundby, og som medhjælper skoleelever og andre historisk interesserede. Museet har en fast stab af frivillige medhjælper ved de udgravninger, det foretager.

Hos Peder Mortensen, Tøving, har man undersøgt en overpløjet høj, i hvilken der var 5 grave, deraf var de 2 meget velbevarede, de 3 mere eller mindre beskadiget. Alle grave var sat af træplanker, der dog var helt formuldet. I den bedst bevarede grav var der 21 ravperler, hvoraf nogle små benævnes som hængesmykker. Grav 2 indeholdt et lerbæger med smukke ornamenten. I de 3 andre grave var der intet gravgods. Gravene må henregnes til begyndelsen af bronzealderen.

Hos Valdemar Steffensen, Skærbæk, har man undersøgt en enkelt grav, sat af hovedstore kampesten. Denne grav indeholdt en sjælden lerskål, ca. 10 cm i diameter med 4 vorteformede fødder, lerskåle af den type

er ret sjældne og kun fremdraget enkelte gange i Danmark, og de hidtil kendte af denne type har været noget større, fra 16 cm og op efter. Foruden lerskålen indeholdt graven 3 ravperler.



Graven hos Alfred Krogh, Storup

Hos Alfred Krogh, Storup, bar man fremdraget rester af et nedbrændt jernalderhus. Samme sted har man undersøgt en overpløjet høj og fremdraget en smuk stensat grav fra den jyske enkeltgravskultur, i graven var der 2 stridsøkser og 1 tværpil. Højen var omkredset af randsten. Hos Johs. Krogh, Ljørslev, har man i en naturlig jordbanke fremdraget 3 stensatte grave med dæksten. Gravene var næsten muldfri. Desværre var der intet gravgods i nogen af gravene. På grund af manglende gravgods er en datering ret vanskelig, men man må regne med, at de er fra slutningen af stenalderen eller begyndelsen af bronzealderen.



De 3 stensatte grave hos Johs. Krogh, Ljørslev

Ovennævnte er de værdifuldeste undersøgelser, museet har foretaget i denne sæson, derudover har der været en del mindre undersøgelser. Alle undersøgelser museet har foretaget, har været fulgt af egnens beboere med stor interesse. Og hvor der har været lejlighed og interesse derfor, er udgravningen blevet forevist skolebørnene fra de nærliggende skoler.

P. C. O. Nørgaard.

(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1966, side 315-318).