

HISTORISK SAMFUNDS ÅRSMØDE

afholdtes paa museet i Thisted onsdag 17. juli 1964. Form., skoleinspektør *Riis-Olesen*, Vestervig, gav beretning efter at have udtalt mindeord om lokalhistoriker, redaktionssekretær Elvig Larsen, der døde pludselig 7. maj. Formanden omtalte Historisk Samfunds 60-aars beståen samt udgravningen af jernalderbopladsen ved Vestervig kirke.

Redaktør J. J. *Lustrup* oplæste som kasserer regnskabet, der balancerede med 20.852 kr. Medlemstallet er nu over 1100 og vil forhåbentlig med det lille kontingent (kun 6 kr. årligt) vokse yderligere, så de 1200 nås inden længe. Tak for tilskud fra staten og kommuner. En forretningsmand i Gentofte, født i Thisted, har nu i taknemlighed mod sin hjemstavn skænket Historisk Samfund 200 kr. årligt. Et smukt eksempel til efterfølgelse!

Regnskabet godkendtes. Bestyrelses- og revisorvalgene var genvalg.

Museumsbestyrelsens formand, red. *Lustrup*, oplæste museets regnskab, der balancerede med 31.100 kr. Fra staten var modtaget 4543 kr., fra Thisted kommune 5000 kr., Thisted amt 1500 kr. Historisk Samfund 2000 kr., lokale bidragydere (pengeinstitutter m.fl.) 2413 kr. Entreindtægt 1041 kr. Renter 2773 kr. Paa udgiftssiden er vedligeholdelsesudgifterne langt den største post (15.350 kr.), der medførte en formindskelse af kassebeholdningen med godt 4000 kr.

Formanden mindede om, at det nu er 25 år siden, museet modtog den store testamentariske gave fra grosserer N. L. Spangberg, der døde 4. juni 1939 og efterlod sin store dejlige villa til museet - kvit og frit.

*

Paa afd. museumsleder P. L. Halds dødsdag, 3. juli, afslørede i museumshaven en mindesten, skænket af Thyboforeningen i København, hvis formand Harald *Lunde* holdt afsløringstalen. – Redaktør *Lustrup* og dr. pharm. *Jens Hald*, København, takkede på henholdsvis museets og familiens vegne for mindestenen.

*

Søndag 13. septbr. foretoges den årlige udflugt sammen med turistforeningen. Turen gik i år til Hannæs med besøg i Johan Skjoldborgs barndomshjem i Øsløs, forevist af Kr. Knudsen, besøg ved vikingegravpladsen på Højstrup Hede, kaffedrikning på Frøstrup hotel, besøg i den store og smukke Tømmerby kirke med et lille foredrag af skoleinsp. *Riis-Olesen*.

Og så kørtes over Kærup og Bjerget til Bulbjerg. Efter et kvarters ophold her paa dette naturskønne sted fandt hjemkørslen sted via Glæde, Hjørdemål og Hillerslev til Thisted. En helt igennem vellykket udflugt i godt vejr.

L.

(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1964, side 475-476).