

# UDFLUGTEN

Som sædvanligt var der i Aar arrangeret en Fællesudflugt for Medlemmer af Hist. Samf. og Turistforeningen. Turen gik denne Gang gennem Nordthys skønne Egne og var begunstiget af det mest straalende Sommervejr.

Der kørtes gennem Tingstrup, forbi Møgelhøj, hvor der var Tingsted i ældre Tid, forbi Stedet, hvor Klat Mølle har staaet, gennem Vandet Plantage, hvor der giordes Holdt ved Stedet, hvor den gamle Herregaard Nystrup har ligget. - I Klitmøller drak vi Kaffe og var bagefter nede ved Havet og se, hvordan det havde ædt sig ind ved Aaens Udløb.

Derefter gik Turen gennem Vangsaa, som var ukendt for de fleste, til Vang, hvor vi samledes i Kirken og saa Runestenen, som "Aase satte efter Ømunde, sin Mand, Fønulvs Hirdmand". - I Kirken fortalte Lærer Thomsen om Kirken og lidt om Vangs Historie. Lærer Thomsen fortalte, at da man i Foraaret brød Gulvet op, fandt man det simple stenpikkede Gulv, som sikkert stammer fra Kirkens første Tid (12. Aarh.). Alterbilledet er malet af

Kunstmaler Andersen, Thisted. Det er Meningen, at Kirken nu skal restaureres.

Efter Lærer Thomsens Foredrag gav Overbibliotekar Grønkjær nogle Oplysninger om Vangs mest berømte Søn, Naturforskeren Japetus Steenstrup, hvis Navn er kendt af Videnskabsmænd i hele Verden, og som sikkert var stærkt medvirkende Aarsag til, at Carlsbergfondet oprettedes til Støtte for dansk Videnskab. Japetus Steenstrup var en nær Ven af den gamle Brygger Jacobsen, der var gift med en Købmandsdatter fra Thisted.

Turens sidste Besøg gjaldt Egebaksande, der blev forevist af Ejerens Søn, H. C. Toft. Vi var en Rundtur gennem de fine Stalde og de mægtige Lader, der delvis var fyldt med det indhøstede Rapgræs. Hr. Toft fortalte meget interessant om Kaptajn Jagd, Udtørringen og Gaardens senere Historie.

Hjemturen gik over Hundborg. Alle var enige om, at det havde været en særdeles vellykket og interessant Tur.

*N.G.*

(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1955, side 441-442)