

Beretning om Historisk Samfunds Virksomhed



IRUP

Ved Generalforsamlingen, som afholdtes i Thisted d. 20. Maj 1936, gav Formanden, Læge Toft, en kort Beretning om Arbejdet i det forløbne Aar, ligesom Kassereren, Redaktør Lustrup, aflagde det i Aarbogen meddelte Regnskab for 1935. Af Bestyrelsen afgik ved Lodtrækning Kunstdrejer Bunch, Thisted, Overretssagfører Billeskov Jansen og Lærer Sodborg, Vesløs, der alle genvalgtes.

Ved Generalforsamlingen vedtog man Samarbejde ligesom forrige Aar med Turistforeningen for Thisted og Omegn om en fælles Udflugt, og denne fandt Sted Søndag d. 30. August under stor Tilslutning.

Trods Blæst og enkelte Smaabyger deltog der i Turen ca. 170 Deltagere i 3 store Rutebiler og ca. 20 Privatbiler. Turen gik fra Thisted til Skyum Bjerge, hvor Redaktør Lustrup orienterede Deltagerne i det



BEDSTED KIRKE

smukke Landskab med den pragtfulde Udsigt over Limfjorden til Mors, og Bibliotekar Grønkjær omtalte Forsøgene paa Fredning af det smukke landskabelige Parti. Kun kort var Opholdet her, og Vogntoget kørte til den gamle Herregaard Irup, hvortil Ejeren, Proprietær Sørensen og Frue med stor Beredvillighed havde givet Adgang. Da alle var samlede i Haven, bød Læge Toft velkommen, og Viceinspektør Hald fremdrog i korte Træk lidt af Gaardens og dens Ejeres Historie. Oprindeligt tilhørte den Børglumbispen, men kom ved Reformationen under Kronen og gik kort efter over i privat Eje. En af dens mærkeligste Ejere var Justitsraad, Landsdommer Helverschou, der havde Gaarden fra 1684-1733. I den nuværende Slægts Eje har den været i de sidste 150 Aar.

Derefter gik Selskabet en Rundgang i den store og smukke Have, saa den murede Port, der muligvis danner den sidste Rest af en tidligere Hovedbygning, kiggede ind i den gamle Kampestenskælder og beundrede de mere end 250 Aar gamle Taxtræer, for endelig at standse ved en Række Kurve fyldte med Efteraarets Frugt, Æbler og Blommer, som Proprietæren og Frue stillede til Selskabets Raadighed, en Forfriskning, som alle var glade ved.

Derefter kørte man til Morup Mølle, hvor Eftermiddagskaffen stod parat. Korte Taler holdtes af de samarbejdende Foreningers Formænd, Læge Toft og Bibliotekar Grønkjær, og Turen gik til Bedsted Kirke.

Den smukke og velholdte Kirke blev gennemgaaet og forklaret baade grundigt og lærerigt af Kirkens Præst, Pastor Melbye. Uden at komme ind paa Enkelthederne skal dog anføres den nære Forbindelse, der har bestaaet gennem Tiderne mellem Sognekirken og Herregaarden Tandrup Ejere lige fra Ejler Lykkes Tid til den nuværende Ejer, Proprietær Lützhøft.

Efter en Rundgang i og omkring Kirken drog Vogntoget til Hassing Galgebakke, en pragtfuld Samling lyngklædte Gravhøje, fra hvis Top der er milevid Udsigt langt ud over Vesterhavet til den ene Side og til den anden til Mors, mod Nord til Hundborg og mod Syd til Ashøje.

(Historisk Årbog for Thisted amt 1936, side 176-278)