

# Et Marked, der ønskedes flyttet.

Af Anders C. Svalgaard.

I Øsløs-Vesløs-Arup Sogneforstanderskabs Møde d. 7. Okt. 1844 fremlagdes en Skrivelse fra 15 Gaardmænd i Øsløs By af 24. Aug. s. A., hvorved forlangtes Sogneforstanderskabets Erklæring over den Skade, Øsløs Marked tilføjer disse med flere Beboere af bemeldte By, fordi den holdes saa nær ved Byen, at disse derved bebyrdes med Indkvartering af Folk og Heste, hvorfor de ingen Betaling kunne erholde. Forstandersk. erklærede følgende: ”Man maae indrømme Rigtigheden af, at Markedet er til Skade for en stor Deel af Øsløs Byes Beboere, med dets nære Beliggenhed ved Byen, formedelst Indkvartering af Folk og Heste, hvorfor de ingen Betaling erholde; men i Øsløs Sogn at paavise nogen mere passende Plads, saae man sig ej istand til, hvorfor man herved maae indstille til Øvrigheden, om Markedet kunne blive flyttet bort til et andet Sogn, hvor en beqvemmere Plads maatte findes.”

Eieren af Søndergaard, A. Chr. Gregersen, maatte i Anledning af foranstaaende Andragende bemærke sit særskilte Votum at være, ”at han ansaae Indtægten af Stadepengene af Markedspladsen, som en Herlighed til sin Gaard, den han ej fandt sig beføjet til at give Slip paa, undtagen at Markedet blev flyttet heelt uden for Øsløs Pastorat, hvorved han som enhver anden kunne blive ganske fri for al Indkvartering, saa meget mere som denne Herlighed har tilhørt Gaarden i over 50 Aar.”

- Man kan heraf slutte, at Markedet har været holdt paa dette Sted (Øst for Thorsbjerg) siden 1785-90.

Ved et Møde d. 13. Nov. 1844 fremlagdes en Skrivelse fra Herredsfogden af 28. Okt. s. A., hvorved forespørges, om man har noget imod, at Øsløs Marked flyttes til Heden imellem Rødbroe og Skadhauge, hvortil Forstandersk. og Ejeren af Søndergaard i Særdeleshed gav sit Minde. - Denne Flytning er dog ikke sket straks, idet Kollerup Sogneforstanderskab i 1853 ansøgte om, at det paatænkte Marked i Rødbroe ikke bliver oprettet, at der i dets Sted oprettes et Efteraarsmarked i Fjerritslev, hvorimod Manstrup Marked paa samme Tid, hvis det behøves, kunde bortfalde. Denne Ansøgning tiltraadtes af Klim-Thorup Sogneforstanderskab.

I Oktober 1844 behandlede Vust Sogneforstanderskab paa Foranledning af Herredsfogden Spørgsmaalet om Markedets Flytning.

Man antog, at det Sted, hvor Markedet nu holdtes, er uhensigtsmæssig, da det ligger paa en Afkrog ”ubeqvemt for alle Landboere, som ville søge det. Desuden ansaaes det mere belejligt, at Pladsen flyttes længere ind i Landet i Nærheden af Landevejen, og dertil vedtoges at foreslaae Heden Norden og Vesten for de saakaldte Langebjerge (Langvadbjerge) i Tømmerby Sogn imellem hine og den røde Bro.”

Markedet er da antagelig mellem Aarene 1850-1860 flyttet til ovennævnte Sted, hvor det holdtes indtil Aaret 1912, hvorefter det flyttedes til Frøstrup St.

(Historisk Årbog for Thisted amt 1930, side 27-28)