

# En uheldig Rejse.

Ved P. L. Hald.

FRA 1551 til sin Død 1589 var Herr Niels Morsing Præst til Boddum - Ydby. Han maa have været en Mand, der var mer end almindelig kundskabssøgende fremfor andre af den Tids Præster, idet han 1558 erhvervede Kongens Tilladelse til at studere ved udenlandske Universiteter og altsaa for en Tid forlade sit Præsteembede, dog at han skulde "skikke hans Sognemænd en god, forstandig Person til en Kapellan." Da han fik Besøg af Aalborgbispen Dr. Oluf Chrysostomus, der var ude paa Visitatsrejse, viste det sig, at Hr. Niels's Bibliotek rummede det store Antal af 22 Bøger, hvilket var noget helt ualmindeligt for den Tid. 1566 blev han udnævnt til Provst for Refs Herred. 1567, d. 28. Novbr., fik han Kongebrev paa Kronens Part af Tienden af hans to Sogne for Livstid mod at svare en aarlig Afgift paa 120 Mark; denne Afgift forandres 1573 til 40 "enkende Daler" og skulde betales til Stiftsbefalingsmanden i Aalborg inden Fastelavn. Denne Begunstigelse synes ogsaa at antyde, at han har været en fremragende Mand mellem sine samtidige. Som Provst forestillede han Kongen, at Hurup Sogn, der ikke var saa formuende, at det kunde holde sin egen Sognepræst, henlægges til Boddum-Ydby Sogne, hvilket iøvrigt tidligere havde været Tilfældet. Da Hurup Sogn 1570 var ledigt, traadte denne Ordning i Kraft mod at Præsten skulde "holde en god lærd Mand til Kapellan, for at Sognefolkene ikke i nogen Maade skulde blive forsømte".

Paa samme Tid hed Præsten til Øster og Vester Assels paa Mors Laurits Jensen; han døde 1610, men

længe i Forvejen havde han overgivet Embedet til en Søn.

Disse to Præster oplevede i Begyndelsen af Aaret 1569 et ret ubehageligt Eventyr, hvorom vi faar delvis Besked gennem en Skrivelse af 2. Marts s. A. fra Kongen til Hr. Erik Podebusk, Lensmand til Vestervig.

Da Præsteskatten for Aaret 1568 for Refs Herred i Thy og Sønder Herred paa Mors skulde indbetales, overdrog de "menige Sognepræster" i disse Herreder Herr Niels Morsing og Herr Laurits Jensen det Hver at rejse til Aalborg med Skatten. Vinteren havde været streng, og Fjorden var tillagt, hvorfor de to Præster vilde benytte sig af Lejligheden og skyde Genvej, men de havde det Uheld, at Isen gik i Stykker med dem, og Hest, Vogn, Penge og hvad andet de havde med sig gik til Bunds. Med stor Bekostning og ikke ringe Livsfare blev der søgt efter at redde, hvad reddes kunde. Hele Skatten kom op med Undtagelse af 94 Daler, som det ikke lykkedes at faa bjerget. I denne Anledning søgte de Kongen om Eftergivelse af det manglende Beløb hvilket ogsaa blev imødekommet, "da de jo ikke havde vist nogen Forsømmelse". Endvidere eftergav Kongen dem ogsaa deres personlige Skat, der for hver beløb sig til 22 Daler 2 Mark danske, da de havde mistet deres Heste, Vogn og øvrige Rejseudstyr. Hvor Uheldet indtraf berettes ikke; men sikkert nok har de to Præster ikke saa hurtigt glemt denne Rejse til Aalborg.

(Historisk Årbog for Thisted amt 1929, side 539-540)