

Bindebrev fra Thy.

ENGANG jeg fandt en liden Ting,
Men ej det estimerte,
Hvorpå jeg straks det kasted væk
Og mig derom ej kerte.
En anden Gang jeg gik forbi,
Den samme Ting mig mindes,
Den åben var, jeg så deri,
Hvad deri kunde findes.
Der fandtes i den Ting så små,
I Tallet 10 mon være.
I Bondens Hånd det komme må,
Til Graven han dem bære;
Og når de så begravet er,
Så bliver de så lange,
De er jo ret som Morbær kær
I Tusindtallet mange.
Så ta'r man dem af Graven op
og dem i Vandet sætter,
Hvorpå man da dens hele Krop
Alt som en Steg anretter.
Når den er stegt af Varmen grum,
Så kommer den i Pine,
Den bliver både ret og krum
Og siden til det fine.
Det lystig danser rundtenom
Og mangan Pige fryder;
Hos Koner får det også Rum,
Når de den Lykke nyder.
Det er at få i Købmands Bo
Og tidt på Søen vandrer,
Hos Kistebunden får det Ro
Når sig betids forandre.
Men om jeg Sandhed sige skal
Og derom ikke dølge,
Så vil det gerne liste sig
I Seng med hver Mand følge.

Bindebrevne skreves tidligere af unge Folk til hverandre. Almindeligvis var de skrevne meget sirligt og Papiret tidt kunstfærdigt udskåret. De indeholdt en Gåde, eller også en Tråd med mange kunstige Knuder, og den som fik Brevet, skulde så enten løse Gåden eller Knuderne; kunde vedkommende ikke det, skulde der gøres et Gilde eller gives en større Gave.

Løsningen på det her anførte Bindebrev¹) er: *Et Hørfrø*; og i det er skildret Hørrens Såning, Vækst og Forarbejdning, indtil det færdige Hørlærred gemmes på Kistebunden eller tages i Brug. Brevet er også et Vidnesbyrd om den Interesse, hvormed Dyrkningen af den nu her i Thy forsvundne Plante omfattedes i ældre Tid²).

(Historisk Årbog for Thisted amt 1923, side 491-493)

¹ Bindebrevet er på Foranledning af Kredslæge V. Kjar, Hurup, der har overladt det til Årbogen, opnoteret 1913 af Trine Nymand i Ydby. Det stammer fra Tiden ca. 1850.

² Redaktionen af Årbogen vil være taknemlig for at få andre Bindebreve, eventuelt på det originale Papir eller Bindebreve med Knuder.