

Sagn fra Thy.

Ved Povl Skadhauge.

Røsten i Faddersbøl bjærg.

Der var en mand, der gik og råbte om aftenen i bjærgene lidt syd for gården: "Hvor ska æ tå den å hvor ska æ sæt den? - Hvor ska æ tå den, å hvor ska æ sæt den?" - Så var der en karl, der tjente der på Faddersbøl, som sagde, at han vilde svare, hvis han kom igen en anden aften. De bad ham lade være, for hvis han ikke kunde svare rigtigt, så vilde det gå galt med ham. Så var det jo en anden aften, en sommeraften, det var godt vejr, og de unge var ude at more sig uden gården. Så hørte de den samme røst. Så råbte karlen til ham: "Tå en som de hår sat den, å sæt den som do hår tåen den i Fandens nawn!" - Så råber stemmen tilbage igen til karlen: "De ku do ha såen mæj få manne år siden, så had min sjæl hat ro." Siden hørte de aldrig noget.

Det oplystes så senere, at der var et skel i bakkerne, hvor skelstenen var blevet flyttet. Og mand og mand imellem mente man, at en mand, som havde boet i et hus der i bakkerne, engang måtte have flyttet stenen og begået uret derved og derfor ikke havde kunnet få ro.

Hundborg sogn, Hundborg herred.

Bavnehøj og Frejshøj.

Da de engang gravede i Bavnehøj i Sønderhå fløj der en fugl ud og sagde:

Wel do mæj fræ Bawnhyw driw,
så wel æ hæn te Fræjshyw fliw,
å dær ska ingen mæj fradriw.

I Frejshøj gravede nogen samme dag, men de løb derfra den dag og var så medtagne, at de ikke kunde sige, hvad de havde set.

Sønderhå sogn, Hassing herred.

Kallerup vadested.

Ved Kallerup vadested løber åen gennem et morads. Her lå på den ene side åen en gård, som havde jord på den anden side. Det var et stort besvær for manden på gården at komme til den jord, for han kunde ikke komme over åen der, men måtte gøre en stor omvej uden om mosen. Så står manden en dag ved åen og tænker på, hvor rart det kunde være, om der var en bro over, da de lige skulde høste den næste dag på jorden på den anden side. Da kommer "den bette mand" til ham og tilbyder at bygge Broen mod, at manden skal høre ham til. Ja, så måtte broen også være færdig klokken tre, for klokken fire om morgenen skulde de derover og i marken.

- Om natten hørte folk et forfærdeligt spektakel, så de troede, Fanden var løs, og det var han jo også. Fanden blev dog ikke færdig med broen, men den dag i dag ligger der en masse sorte sten ude i moradset.

Hundborg herred.

Sagnene om "Røsten i Faddersbøl bjærg" og "Bavnehøj og Frejshøj" er fortalt af min farbror Peder Chr. Poulsen Skadhauge. Fuglebjerg. "Kallerup vadested" er fortalt af min farbror Jeppe Poulsen Skadhauge, København. De er begge født og opvokset i Sønderhå

(Historisk Årbog for Thisted amt 1920, side 194-196)