

Synsforretning over Snedsted Præstegård.

Ved Lærer S. Ditlevsen, Elsted.

Da Provst Bentzon i 1809 overtog Snedsted Præsteembedet efter sin Formand Niels Hesselberg, var Præstegården i en meget ynkelig Forfatning, hvorfor han ved Provsten måtte lade foretage en Synsforretning, hvilken her anføres efter Snedsted Liber daticus.

1. I Storstuen trænger Loftet til at omlægges af nyt og derfra øster ud at repareres.
2. I Storstuen kunde Gulvet ikke synes formedelst det meget der var indlagt; imidlertid erklærede Hr. Hesselberg det dårligt. I østre Gang behøver Gulvet Reparation.
3. Over Kvisten behøver Taget at omlægges på begge Sider, ligeså fra Storstuen af øster ud på nordre Side. På søndre Side kan det behøve ubetydelig Bødning. Over Stalden, som behøver at bygges om, når det nedfaldne Fæhus bygges om, er Taget vågt. På Laden trænger det til Bødning, ligesom og på vestre Hus.
4. I Salshuset må Væggene istandsættes betydelig. I Laden ligeledes. Overalt behøves Udspækning ind- og udvendig.
5. I Køkkenet er Skorstenspipen faldefærdig. Gæstekammer Skorstenen er nedfalden. Den østre så vel som den vestre behøver at udspækkes.
6. Den betydelige Sprække, Bagerovnen fik i Fjor, er tilklinet, men ej forsvarligt.
7. Tømmerværket i Brønden er ubrugeligt, så mangler og en Junge.
8. I Storstuen må 2 Bjæker indsættes. I Gæstekamret ved søndre Side er Tømmeret sunket, østre Ende med Gavlf af Salshuset må af ny indsættes, så behøver og nyt Tømmer hist og her at sættes ind. Stalden behøver at ombygges af ny. Syv Fag Fæhus er nedstyrtet, og Tømmeret borte på ubetydeligt nær. Tømmeret i Laden er på flere Steder skredet på nordre Side, og må en Del indsættes af nyt. Porten på nordre Side er meget våg. En Halvdør mangler på søndre Side. På vestre Hus er Dørene mådelige.
9. I søndre Side af Storstuen mangler nye Vinduesrammer og 8 Ruder, en Ramme og en Rude i Gæstekammeret ved Storstuen, en Ramme og en Rude i Saltkammeret, en Ramme og 6 Ruder i nordre Gæstekammer. Til søndre Gæstekammer var Nøglen borte. På Loftet mangler 3 Ruder i et lidet Vindue. Kviststuen mangler 4 Ruder, Køkkenet et halvt Fag Vindue, hvor og en Ramme er brøstfæddig. I Fadeburet mangler et Vindue. I Folkestuen 7 Ruder. I Bryggerset 15 Ruder med Bly.
10. Døren til Storstuen vel brugelig, men ej anstændig. Døren til Gæstekammeret ved samme mangler. De øvrige for en Del mådelige såvel i Salshuset som i Gårdens øvrige Bygninger.
11. Havens har på tredje År lagt i Grønne tilhobe, og Diger med Låge ren forfaldne,
Af ovennævnte Synsforretning vil det ses, at Snedsted Præstegård og Bolig ikke så meget tiltalende eller indbydende ud, og at Provst Bentzon helle ikke var særlig henrykt over Tilstanden, vil ses af en af ham tilføjet Udtalelse: ”Denne var Gårdens Tilstand før Vinterens Komme, og da den aldeles ikke fik noget Tilsyn, var det naturligt, at den endnu mere måtte forværres, hvilket også var Tilfældet; thi da jeg ved Maj Måneds Begyndelse 1810 endelig modtog den, efter at have fået Dom over min Formand for hans Vægning i at bortflytte, så den både indvendig og udvendig snarere ud som en Bolig for Røvere end som en Præstegård.”
Manglerne blev dog for en Del afhjulpne i Sommeren 1810. I 1814 blev der bygget et nyt Hus i østre Side af Gården. Det var på 17 Fag, hvoraf de 10 bestod af lutter Ege Undertømmer, både ind- og udvendig, de 7 Fag af Fyrretømmer. Det var indrettet til Staldrum for 6 Heste, Karlekammer, Fæstald til 24 Kreaturer, Fårehus, Gæstestald til 4 Heste, samt Huggekammer på 1 Fag. Bekostningen på denne Bygnings Opførelse kan i det mindste regnes til 11,000 Rigsdaler, alle Kørseler og det af mine egne Folk forrettede Arbejde fraregnet.
Til Forbedring på Gården kan det også regnes, at der blev ført omtrent 500 Læs Sand, Ler og Jord i et stort Møddingehul, som formedelst dets Dybde var ubrugelig, hvorved der blev gjort en betydelig Begyndelse med at jevne Gårdsrummet, som tilforn har været af den Beskaffenhed, at man næppe kunde vende i det med en Vogn.

(Historisk Årbog for Thisted amt 1920, side 181-183)