

Da Færgeren sank i Fæggesund.

En stor Ulykke for 75 År siden.

Ved Redaktør O. Bang.

En af de sidste Dage af Maj Måned i Året 1844 - altså nu for 75 År siden - hændte der den sørgelige og tillige mærkelige Ulykke, at da et Selskab, bestående af 10 Personer (6 Kvinder og 4 Mænd), som havde været til Begravelse hos Anders Klit på Morsø, på Hjemvejen atter vilde lade sig sætte over *Fæggesund*, sprang Færgeren læk og sank, og af de ombordværende 10 Personer druknede de 7 (deriblandt alle 6 Kvinder).

At ikke hele Selskabet ved denne Lejlighed satte Livet til, skyldes udelukkende den Tilfældighed, at Bådfører Christen Neergård fra Hovsør med sin Båd netop befandt sig i Nærheden af den sunkne Færge og således var i Stand til at række en hjælpende Hånd til de forulykkede, som, da Kæntringen ulykkeligvis foregik lige i Middagsstunden, medens Markerne var tomme for Mennesker, aldeles ingen Hjælp kunde vente fra Land.

I de om Ulykkens Forløb foreliggende Beretninger, som forøvrigt er noget uenige i deres Meddelelser om Årsagen til Færgens Forlis, hedder det f. Eks. et Sted, at Båden, som ovenfor allerede anført, sprang læk, medens en af de reddede Personer, som sin Formening udtaler, at Båden gik under med Agterenden først, og tilskriver Ulykken

den Omstændighed, at en stærk østgående Strøm satte megen Sø imod Båden. En tredje Version giver også Søgangen Skyld for Ulykken, men omtaler i denne Forbindelse tillige et Par andre Omstændigheder, nemlig Vindens pludselige Drejning mod Strømmen samt Færgens Overlastning, så at den i sin lavtliggende Stilling fyldtes og kændredes af en eneste høj Bølge.

Som det plejer at være Tilfældet ved slige Begivenheder, gik også her Ulykken ud over nogle enkelte Familier, som mistede flere af deres Medlemmer, således Anders Smeds Familie fra Idasminde. Anders Smed selv hørte ganske vist til de reddede (dog er han i Beretningerne medregnet blandt de forulykkedes Tal, idet det siges om ham, at "man frygter for hans Liv"), men han mistede både sin Kone og en Datter, og Peter Jensbye i Thisted mistede endogså to Døtre foruden sin Kone.

Som en Mærkværdighed kan anføres, at disse to Koner var Søstre til den omtalte Anders Klit på Mors, hvis Kones Begravelse det var, at de netop havde overværet den skæbnsvangre Dag.

(Historisk Årbog for Thisted amt 1919, side 71-72)